

32STE MARIA- OMMEGANG

Kalfort-Puurs

25.08.19

PROGRAMMA



900 figuranten ~ Folklore ~ Geschiedenis ~ Religie

WELKOM!

Beste toeschouwer,

De begankenis 2019 heeft als motto: “Zien met nieuwe ogen”.

Vroeger kwamen de mensen naar Onze-Lieve-Vrouw ten Traan op bedevaart om genezing te vragen van hun oogkwalen. Nu gaan we daarvoor naar de dokter. Onze ogen zijn gezond. Tenminste... de ogen van ons lichaam.

Maar de ogen van ons hart? Zijn die gezond? Of kijken we nog altijd met de ogen van vijftig, zestig jaar geleden? Als dat zo is, probeer dan eens te kijken met nieuwe ogen. Durf te dromen over goedheid en schoonheid en recht! En je zult weer zien!

AAN MARIA

J. Roelofs-van der Linden

De kracht, die jou eens heeft bezielde
om, bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.

De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen
om, met een toekomstdroom voor ogen,
te blijven in 't gekozen spoor.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan.

Wij bidden tot diezelfde kracht :
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen
waar liefde sterker is dan macht.

En kijk nu met nieuwe ogen naar de Maria-omwegang.

André Schampaert, afgevaardigde van de Kalfortse plaatselijke antenne
van de parochie Puurs



OVER DE BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAN

Welkom op de Maria-omweg, die nu reeds voor de 32ste keer op de tweede zondag na 15 augustus door Kalfort trekt en duizenden mensen, zowel deelnemers als toeschouwers, weet te enthousiasmeren.

De geschiedenis van de bedevaart gaat terug tot in de middeleeuwen. Toen werd in de kapel van Kalfort een relikwie van de tranen van Christus vereerd. Mogelijk was ze afkomstig van de abdij van Cornelimunster, die van haar stichter Lodewijk De Vrome heel wat relieken had gekregen. Andere historici beweren dat de relikwie werd meegebracht van de kruistochten door één van de heren van Coolhem, door een monnik van de abdij van Hemiksem of gewoon door een anonieme pelgrim. De relikwie werd in de kapel bewaard en was het voorwerp van een grote volksdevotie. De pelgrims kwamen naar Kalfort om genezen te worden van oogziekten. Om deze bedevaarders op te vangen, vestigden gasthuizusters zich in Kalfort.

Eeuwenlang werd de relikwie in Kalfort vereerd, tot op het einde van de zestiende eeuw de godsdienstoorlogen uitbraken. Vanuit Mechelen overspoelden de beeldenstormers Klein-Brabant. Zij onteerden de kerken, haalden de klokken uit de torens en plunderden kerkelijke eigendommen. Ook het klooster en de kapel werden in 1566 door de geuzen in brand gestoken.

De relikwie van de tranen van Christus kon niet worden gered. Het voorwerp van de verering was daarmee verdwenen. Het verlaten klooster werd gesloten en de goederen van het gasthuis en van de kapelanie werden in 1606 door aartsbisschop Matthias Hovius aan het Seminarie van Mechelen geschonken. De verering van de tranen van Christus was verleden tijd.

Kort daarop werd er in Kalfort een Mariabeeld vereerd, onder de naam Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Volgens de legende dreef er een beeld in de Molenbeek. Het beeld, dat nog steeds in Kalfort wordt vereerd, is niet ouder dan de zestiende eeuw. Dit doet vermoeden dat het beeld afkomstig is van het oude klooster en eigendom is geweest van de zusters van het klooster. De naam “ten Traan” is toe te schrijven aan de verloren relikwie.

Zo kreeg de Kalfortse Onze-Lieve-Vrouw de eigenschappen van de relikwie van de tranen van Christus en werd zij het voorwerp van de traditionele verering. In de 17de eeuw werd het beeld gekleed met een Spaanse mantel. Zo wordt Onze-Lieve-Vrouw ten Traan afgebeeld op enkele koperplaten gravures en op het oudst bekende bedevaartvaantje.

Om de hernieuwde bedevaart te ondersteunen, werd rond 1640 een nieuwe kapel gebouwd. De kerkelijke overheid consacreerde de verering van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan en moedigde de bedevaarders aan het heiligdom te bezoeken. In 1640 richtte aartsbisschop Jacques Boonen de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan op. Op 15 juni 1661 verleende paus Alexander VII meerdere aflaten aan de Broederschap. Paus Innocentius X verleende op zijn beurt in 1652 aflaten aan de gelovigen die de kapel van Kalfort bezochten. Ook paus Leo XIII begunstigde de bedevaarders van Kalfort.

Heel het jaar door kwamen de gelovigen Onze-Lieve-Vrouw van Kalfort vereren en haar hulp afsmeaken tegen blindheid en heesheid. Vanaf 1678 tot 1885 werd er in totaal gewag gemaakt van zeventien genezingen van blindheid. Vooral tijdens de begankenis was de volkstoeloop groot. In de twintigste eeuw bleef de bedevaart van regionale betekenis. Tot op de dag van vandaag wordt de traditie in ere gehouden. Een geschiedenis van vele eeuwen wordt vandaag voor u uitgebeeld door 900 figuranten.

Het ommeegangcomité wenst u veel kijkplezier.

Luc Schokkaert
coördinator ommeegangcomité

WEGWIJZER

Vertrek van de Maria-omweging om 11 u. aan de kapel van de Lichteerstraat, na de Plechtige Hoogmis van 10 u.

De omweging trekt door de volgende straten:

Kapel Lichteerstraat – Lichteerstraat – Schipstraat – Kalfortdorp

Aankomst van de omweging aan de kerk om 11.45 u. Aansluitend vindt er in de kerk een plechtigheid plaats ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

In het Kalfortdorp aan de kerk staan tribunes opgesteld. Zitplaatsen kosten € 5,00 en kunnen ter plaatse worden betaald.



P1 Parking 👁 Tribune 🚉 Station

OVERZICHT

DEEL 1 • OPENING

- Openingswagen met sterrenmeisjes
- Vlaggendragers en vendeliers

DEEL 2 • GESCHIEDENIS VAN KALFORT

- Halse Bazuinblazers
- Heraut

1300: Relikwie van de tranen van Christus

- Oproep tot de kruistochten
- Kruisvaarders brengen de relikwie naar Kalfort
- Priesters tonen de relikwie aan de bedevaarders
- Volksmuziekgroep Ultreya

1500: Bedevaart en kermis in de 16de eeuw

- De gasthuiszusters herbergen en verzorgen de pelgrims
- Philippus de l'Espinoy op bedevaart
- Historisch Genootschap Keizer Karel
- Acrobaten bezoeken Kalfort Kermis in de zestiende eeuw
- Plundering van de kapel door de Geuzen (1566)

1600: Verering van Onze-Lieve-Vrouw

- Parochianen met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan
- Lucas Deys en Catharina Fadinot danken voor de genezing van hun dochtertje Joanna (1709)
- Magistraat Jan Van Eyck met gevolg (1669)
- Onze-Lieve-Vrouw ten Traan wordt bezocht door blinden
- Straatvegers

1794: Franse bezetting en Boerenkrijg

- De Fransen bezetten de Zuidelijke Nederlanden (1794)
- De Fransen verdrijven de paters van Coolhem
- De Boerenkrijg (1798)
- Franse soldaten herstellen de orde

Choreografische groep: Vrede

1850: Nieuwe impulsen aan een aloude bedevaart

- Stichting van de parochie en bouw van een nieuwe kerk (1856-1857)
- Inhaling pastoor Van den Bossche (1874)
- Processievaandels
- Vrijwillige Pompiers

Het landelijk leven in Kalfort

- Vlasbewerkers
- De oogst wordt binnengehaald
- Breendonkse vlegelaars
- Spelende kinderen
- Schaapherder

Kermis en Foor

- Cirque Libot vertoont zijn kunsten
- Foorkramers prijzen hun waren aan
- Zingend kermisvolk

Aspergeteelt in Kalfort

- Henri Meersmans en de eerste asperges
- Aspergeteelt
- Grafelijk Genootschap van de Asperges van Klein-Brabant
- Landbouw na de Tweede Wereldoorlog
- Straatvegers

DEEL 3 • MARIAHULDE

- Mariavlaggen
- Choreografische groep
- Maria en Jozef en kindje Jezus
- Mariahulde

DEEL 4 • EUCHARISTIE

- De Eucharistie verbeeld
- Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders
- Hemel met H. Sacrament
- Het kruis van Christus

DEEL 5 • ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAAN

- Troon van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan
- Koninklijke Harmonie Concordiavrienden

MARIA-OMMEGANG 2019

DEEL 1 • OPENING

Namens de honderden die meestappen en de tientallen die meewerken, heden wij u hartelijk welkom op de twee-en-dertigste editie van onze Maria-omwegang, opvolger van een eeuwenoude processie.

Met een feestelijke opening verwelkomen wij u, wie u ook bent, van waar u ook komt, wat u ook heeft aangespoord om hier naartoe te komen. Wij zijn blij dat u er bij bent en hopen dat u van het schouwspel mag genieten.

Focus op Onze-Lieve-Vrouw

Kalfort heeft een speciale band met Onze-Lieve-Vrouw. Vooral in de beevaartweek en met de Maria-omwegang in augustus maakt onze dorpsgemeenschap dit duidelijk. Met onze dansende sterrenmeisjes rond een wagen versierd met bloemen en vlaggen brengen wij u een welkomstgroet.

Vendeliers

[Vlaamse Volkskunstbeweging - Jovolka]

Vlaggen

De vlaggen, die nu voorbijtrekken, vertegenwoordigen heel Kalfort, van klein tot groot, verenigd of onverenigd, van gelijk welke kleur, stand of wijk.





DEEL 2 • GESCHIEDENIS VAN KALFORT

In de volgende groepen wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

Thebaanse trompetten

[Halse Bazuinblazers]

Heraut

Onze heraut verwelkomt u op de Kalfortse ommegang.

“Welkom, dames en heren, die van overal naar hier bent gekomen. Welkom op Kalfort bedevaart, welkom op Kalfort kermis. En Kalfort heeft voor u heel wat in petto. Bekijk nu met ons de geschiedenis van het Lieve Vrouwke van Kalfort en alles wat daar rond hangt. Aanschouw ridders, nonnen, monniken, edelmannen en edelvrouwen, gewone mensen, priesters, bisschoppen en kardinalen, boeren en boerinnen en nog zoveel meer. En praat na de optocht na met uw vrienden en familieleden, terwijl u geniet van het heerlijke schuimende vocht in één van onze herbergen.”

1300: VERERING VAN DE TRANEN VAN CHRISTUS

Rond 1300 wordt in de kapel van Kalfort een relikwie van de tranen van Christus vereerd. Van waar ze kwam, is zeer onduidelijk. Mogelijk is ze afkomstig van de abdij van Cornelimunster, die van haar stichter Lodewijk De Vrome heel wat kostbare relikwen had gekregen. Andere historici betogen dat de relikwie van de kruistochten wordt meegebracht door een monnik van de abdij van Hemiksem, door een anonieme pelgrim of door één van de heren van Coolhem. In onze Maria-omweging volgen wij de laatste versie.

Oproep tot de kruistochten

In 1095 roept paus Urbanus II de westerse christenheid op tot de kruistochten. Monniken trekken door het land om zijn boodschap over te brengen aan alle ridders. Met duizenden geven zij gehoor aan zijn oproep.

”Ik spoor u aan, niet ik, maar Christus zelf, om iedereen te overreden, van om het even welke sociale klasse, ridders of voetvolk, rijk of arm, te hulp te komen aan de christenen en de Perzische volkeren ver te verdrijven van onze landen. Christus vraagt het u. Christus beveelt het u. Aan allen die vertrekken en onderweg zouden sterven, te land of ter zee, of die zullen sneuvelen in de strijd tegen de ongelovigen, verleen ik de vergeving van de zonden, en aan allen die deelnemen aan deze tocht geef ik dezelfde

genade door de autoriteit die ik van Godswege bezit. Trek ten strijde tegen de ongelovigen in plaats van oorlog te voeren tegen elkaar tot schade van de gelovigen. Wees voortaan ridders van Christus, gij die vroeger bandieten waart. Laat uw strijd gaan tegen de barbaren in plaats van tegen uw broeders. De eeuwige beloning wacht u in plaats van het loon van enkele miserabele munten, dat ge krijgt als huursoldaat. Verpand uw goederen, koop wat nodig is voor de noodzakelijke uitgaven en begeef u op weg als de winter voorbij is. Welaan dan, ridders van Christus, ten strijde! God wil het!”

Siger brengt de tranen van Christus naar Kalfort

[M.m.v. Hippique, Kalfort]

Siger keert met zijn ridders en schildknapen terug naar Coolhem. Aangeemoedigd door paus Urbanus II trokken zij in 1095 naar het Heilig Land en leverden daar een zware strijd. Ze veroverden Jeruzalem en vestigden er een kruisvaardersbewind. Siger brengt een relikwie van de tranen van Christus mee.

“Ruim baan voor Siger van Kalfort, heer van Coolhem. Hij voerde een lange oorlog in het Heilige Land. En bracht een kostbaar relikwie van de tranen van Christus mee van Jeruzalem.”

“Op vraag van paus Urbanus II lieten wij alles achter en trokken ten strijde.

We behaalden een grote overwinning tegen de heidenen die ons Heilig Land hadden bezet.”

“We heroverden Jeruzalem, onze Heilige Stad. Daarvoor leden we honger en dorst. We trokken blootsvoets in processie rond de stadsmuren, al biddend en psalmen zingend. En behaalden uiteindelijk de overwinning.”

“We plunderden de stad en vermoordden de inwoners, een noodzakelijke en heilige daad! Want...”

“God wil het. Deus io vult!”

De tranen van Christus worden aan het volk getoond

[M.m.v. Toneelkring KAV-KWB Ruisbroek, Sint-Carolus]

Elk jaar wordt de relikwie van de tranen van Christus triomfantelijk door Kalfort gedragen. Deze gebeurtenis brengt duizenden pelgrims op de been. In de veertiende eeuw, die wordt geteisterd door oorlog, pest en hongersnood, leidt dit tot hallucinante taferelen.

"Ecce sacro-sanctas lacrymas Christi Salvatoris nostri, Amen. Ziehier de allerheiligste tranen van onze verlosser Jezus Christus. Amen."

"Eerwaarde, wij roepen uw hulp in. Heb erbarmen. Onze huizen en hoven zijn verwoest door rondtrekkende en muitende soldaats. Onze oogsten platgetrapt."

"Wij hebben honger!! Wij vragen brood!!" "Brood! Brood! Brood!"

"Eerwaarde, heb erbarmen, help ons. De zwarte dood slaat toe. In de steden vallen duizenden doden. Ons vee sterft. Het is de toorn van God. Wij hebben vuren aangestoken en de vloeren met arij besprenkeld, maar het helpt niet."

"Wij hebben geprobeerd met aderlatingen, hete pleisters en het doorprikken van de builen, maar de zieken genezen niet."

"Het is de pest... het einde van de wereld!"

"Ecce sacro-sanctas lacrymas Christi Salvatoris nostri, Amen. Ziehier de allerheiligste tranen van onze verlosser Jezus Christus. Amen."

Volksmuziekgroep Ultreya





1500: BEDEVAART EN KERMIS IN DE 16DE EEUW

In de zestiende eeuw bloeit de begankenis als nooit tevoren. Het heiligdom trekt vele bedevaarders aan, vooral uit de eigen streek en het Brusselse. De godsdienstoorlogen maken hier abrupt een einde aan.

De zusters van Kalfort herbergen de pelgrims

Rond 1300 vestigt zich een kloostergemeenschap in Kalfort. De zusters herbergen de bedevaarders, die van heinde en ver toestromen. Na een periode van verval krijgt het klooster in 1552 een nieuw elan door de komst van Gasthuiszusters-Augustinessen, die in het wit gekleed gaan en verplicht zijn dagelijks de getijden te zingen. Zij komen met twintig zusters vanuit hun klooster in Heindonk, samen met hun priorin Anna Hermans. Het klooster wordt voortaan Vrededaal genoemd.

Philippus de l'Espinoy en gevolg

[M.m.v. Roofvogelcentrum Falco]

Kanunnik Philippus de l'Espinoy, deken van Sint-Rombouts van Mechelen (1546-1557) en geestelijk raadsheer van de Grote Raad leed aan een ernstige oogziekte. Na zijn miraculeuze genezing doet hij de belofte alle jaren te voet naar Kalfort te gaan op processiedag. Dan is er veel volk en wordt er gedronken en geschonken, tot groot ongenoegen van de l'Espinoy. Op zijn uitdrukkelijke vraag staat de bisschop hem toe om op een andere dag op bedevaart te komen. We zien Philippus de l'Espinoy samen met zijn gevolg. Hij is vergezeld door valkeniers, een echt statussymbool bij geestelijkheid en adel.

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangst en handel van de valken. De valkeniers in de ommevang tonen onder meer een lammervalk, een roodstaartbuizerd, een woestijnbuizerd, een roodrugbuizerd, een Amerikaanse torenvalk en een Europese torenvalk.

Keizer Karelgroep

[Historisch genootschap Keizer Karel]

Het Historisch Genootschap Keizer Karel Gent, opgericht in 1970, brengt een eerbetoon aan keizer Karel V (1500-1558). Het wil historische manifestatie bevorderen, die betrekking hebben op de periode van Keizer Karel. Uitgedost met prachtige klederdracht vereren zij het heiligdom van Kalfort met een keizerlijk bezoek.

Feest in Kalfort

[VERTO Puurs Turnkringen]

Tijdens de begankenisweek is het van oudsher feest in Kalfort. Van heinde en ver stromen de bedevaarders en kermisgangers toe. In het dorp vertonen zich dan ook heel wat jongleurs en acrobaten, die voor een cent hun kunsten aan het volk verkopen.

Plundering van de kapel door de Geuzen (1566)

[M.m.v. Hippique, Kalfort]

Kapel en klooster worden niet gespaard in de godsdienstoorlogen op het einde van de zestiende eeuw. Het klooster wordt verwoest en de zusters verdreven. De kapel gaat in vlammen op. De kostbare relikwie van de tranen van Christus kan niet worden gered. De Geuzen beheersen een tijdlang de straat. Maar al snel wordt de orde hersteld door de Spaanse troepen.

“Vive le Gueux!

”Weldenkende lieden! Vernietig alle afgodsbeelden! Sla ze aan stukken! Maak schoon al die kerken en kapellen.”

”Vive le Gueux!”

”Steek het vuur aan de resten van de zogezegde heiligen en relikwieën. Dit boerenbedrog moet de wereld uit. ‘t is uitgedacht door de paapsgezinden om zichzelf te verrijken en de armen hun schamel bezit te ontnemen. Brand alles af tot op de grond!”

”Vive le Gueux!”

”Jaag dat nonnengespuis naar de hel! En laat ons de ware godsdienst stichten zonder afgoderij! En Geuzen, heb geen medelijden met deze volksverleiders!” *”Vive le Gueux!”*

1600: ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAAN

Na de godsdienstoorlogen wordt de kapel van Kalfort weer opgebouwd. Kalfort blijft een bedevaartsoord. Want voortaan wordt er het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan vereerd, dat volgens de legende aanspoelt, maar vermoedelijk door de Gasthuiszusters uit Heindonk is meegebracht. Haar naam krijgt ze van de verloren relikwie van de tranen van Christus.

De legendarische vondst van het beeld

[M.m.v. Hugo Bailly]

Volgens de legende wordt er een beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit de Molenbeek opgevist. De inwoners van Kalfort zijn zeer fier over de vondst, pronken met het beeld en omgeven het met alle mogelijke luister. Ze trekken er triomfantelijk mee door de Kalfortse straten.

Lucas Deys en Catharina Fadinot danken voor de genezing van hun dochtertje Joanna

In 1709 geneest Joanna Deys te Kalfort van een oogziekte. De gelukkige ouders trekken vanaf dan elk jaar met hun gevolg al zingend en biddend naar Kalfort

“Mijn naam is Lucas Deys. In 1709 werd ons dochtertje Joanna op wonderbaarlijke wijze genezen van blindheid. Sindsdien komen wij met Joanna, mijn echtgenote Catharina Fadinot en ons gevolg telkenjare in de oogstmaand naar Kalfort op bedevaart om dit heuglijke mirakel te gedenken. Wij brengen nederig lof aan Uwe patroonheilige. Luister naar ons lied van dank.”



Magistraat Jan Van Eyck met gevolg

In 1669 sticht Jan Van Eyck, magistraat, advocaat bij de Grote Raad van Mechelen en oud-schepen van de stad Brussel, een fundatie in de kapel van Kalfort na het lukken van een oogoperatie. Hij komt Onze-Lieve-Vrouw ten Traan danken in het gezelschap van leden van de Grote Raad.

“Lieden van Kalfort, in 1669 lukte een operatie aan mijn ogen wonderwel, dankzij voorspraak bij uwe Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Ik dank haar en u allen voor dit mirakel. Ik neem mijn collega’s, leden van de Grote Raad, tot getuigen van de act, die ik hierbij laten declareren.”

”Weledele Heer Jan Van Eyck, magistraat, advocaat bij de Grote Raad van Mechelen en oud-schepen van de stad Brussel, sticht ene fondatie ten voordele van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan voor ene jaarlijkse mis op te dragen op de dag van zijn genezing en dit tot het einde der tijden.”

Onze-Lieve-Vrouw ten Traan wordt bezocht door blinden

Onder de blinden en slechtienden van de streek verspreidt zich snel het bericht dat er mirakels gebeuren. Ze trekken naar Kalfort in de hoop van hun ziekte te worden genezen. Vanaf 1678 tot 1885 wordt er gewag gemaakt van zeventien gevallen, waarbij genezing van blindheid wordt vermeld.

Straatvegers

1794: FRANSE BEZETTING EN BOERENKRIJG

Bij de slag van Fleurus in 1794 veroveren de Fransen de Zuidelijke Nederlanden. Zij schaffen de oude instellingen af, ontbinden religieuze orden, slaan kerkelijke eigendommen aan en installeren de eredienst van de Rede. De monniken van Coolhem worden verdreven. In 1798 breekt de Boerenkrijg uit, die al snel wordt neergeslagen.

De Franse bezetting legt de begankenis stil

Sansculotten worden heer en meester op de straat. Een ambtenaar van het nieuwe bewind proclameert de Franse wetten.

“Citoyens!!! Au nom de la république française... in naam van de Franse republiek ordonnere ik dat alle kerkelijke eigendommen worden genaast ende verbeurd verklaard.”

”Vive la république française!”

”Citoyens!!! De geestelijken die de eed van haat aan het koning-

schap niet accepteren, worden uit de gemeenschap gestoten ende verdreven. Alle burgers, die deze afvalligen steun zullen geven, zullen worden vervolgd.”

”Vive la république française!”

”De refugie Coolhem zal openbaarlijk worden verkocht. De katholieke eredienst is afgeschaft. De kapel wordt als magazijn ingericht en er vinden geen erediensten meer plaats. Citoyens... voortaan is uw denken ongebonden en vrij.”

”Vive la république française.”

”Liberté, égalité, fraternité!! Liberté, égalité, fraternité!!”

De paters van Coolhem worden uit Kalfort verdreven

[Mannenkoor Tebasco en KWB Breendonk]

De laatste Cisterciënzers van Coolhem worden verjaagd. In heel het land zijn kloosterlingen op de vlucht en zoeken een onderkomen bij bevriende gelovigen. De meeste kerkelijke eigendommen worden als zwart goed verkocht. Ook de refugie van Coolhem ondergaat dit lot.

Boerenkrijg

[M.m.v. Toneelkring Rust Roest Tisselt]

De invoering van de legerdienst is de druppel die de emmer doet overlopen. In 1798 barst de Boerenkrijg los. De priesters moedigen de jonge boeren aan. Al na enkele weken wordt de opstand neergeslagen.

“In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”

”Dierbare gelovigen, we komen hier weer in het geheim bijeen. In deze tijden van ramspoed moeten wij ons meer dan vroeger tot God keren. Niet alleen hebben de Fransen onze dierbare moeder de Heilige Kerk ontwricht, ons zware lasten opgelegd en onze oude gewoonten overhoop gehaald, nu willen ze ook nog onze jongens om te slachtofferen op de slagvelden van Europa in hun bloedige veroveringsoorlogen.

Laten wij bidden dat deze kelk aan ons voorbij mag gaan. Laat God ons steunen in ons vreedzaam verzet tegen de goddeloze overheerser. Amen.”

”Genoeg gepraat, jongens, laat ons niet lijdzaam wachten tot de Fransoos ons komt halen. Laat ons de wapens grijpen en hen terug drijven naar van waar ze komen, naar het goddeloze Frankrijk!”

OPROEP TOT VREDE

De geschiedenis van onze streken is doordrenkt van het bloed van de vele slachtoffers van oorlogen, die hier werden uitgevochten. We denken nu even niet aan de generaals, koningen en keizers die elkaar in deze oorlogen bekampten, maar aan de miljoenen burgers en soldaten die er het slachtoffer van waren. “Nooit meer oorlog” blijft tot op de dag van vandaag een actuele boodschap.

1850: KERK EN BEGANKENIS

In de loop van de negentiende eeuw wint de begankenis opnieuw aan belang. Het kerkelijk leven in Kalfort wordt bepaald door de jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. De jaren rond de eeuwwisseling vormen een hoogtepunt, vooral omdat Kalfort sinds 1857 een zelfstandige parochie is geworden. Verscheidene godvruchtige congregaties en broederschappen worden opgericht. Een nieuwe kerk wordt gebouwd. En de bedevaarders stromen toe...

Stichting van de parochie en bouw van een nieuwe kerk 1856-1857

[M.m.v. Lions Club Klein-Brabant]

Nadat in 1856 een nieuwe kerk is gebouwd, naar de plannen van architect Jozef Schadde, pleiten de inwoners van Kalfort voor de stichting van een afzonderlijke parochie. Ze worden gesteund door kardinaal Sterckx en gouverneur Teichmann. Het gemeentebestuur van Puurs kant zich echter tegen deze plannen. Dit kan niet verhinderen dat in 1857 Kalfort een zelfstandige parochie wordt. In 1878 wordt de nieuwe kerk ingewijd door Mgr. Anthonis, hulpbisschop van Mechelen.

Architect: Dit was hier geen gemakkelijke opdracht: te weinig geld, constructieproblemen, last met de aannemer. Maar eind goed, al goed. Ik ben blij dat ondanks vele moeilijkheden de kerk van Kalfort eindelijk is afgewerkt. Ik, architect Jozef Schadde, ben blij dit werk tot een goed einde te hebben gebracht. Ik ben vereerd dat zijne eminentie kardinaal Sterckx en weledele gouverneur Teichmann mijn nieuwe kerk met een bezoek vereren.

Priester: Welkom eminentie en hooggeboren heer. Welkom in Kalfort. Zie onze nieuwe kerk, zie mijn nederige parochianen. Kalfort verdient een eigen parochie. Om hun parochiale plichten te vervullen, moeten de Kalfortenen veel te ver stappen, zodat velen hun christelijke plichten verzuimen. Wij vragen ootmoedig de stichting van een afzonderlijke parochie.

Burgemeester: *Maar eerwaarde, ik zie het nut niet van een parochie in Kalfort. Het dorp is hier veel te klein voor. Het zou Puurs alleen maar verdelen en het gemeentebestuur op zware kosten jagen. En Puurs heeft een prachtige kerk.*

Kardinaal: *Nu deze nieuwe prachtige kerk er staat, hebben de devote Kalfortenaren recht op een eigen parochie. Ik zegen de nieuwe parochie en al haar parochianen. In het jaar onzes Heren 1857 zal ik Kalfort verheffen tot parochie!*

Gouverneur: *Het dorp Kalfort zal een belangrijke stimulans krijgen door de stichting van de parochie. Puurs is te ver afgelegen. Ik keur dit voorstel goed.*

Inhaling pastoor Van Den Bossche in 1874

Op 4 januari 1874 wordt Egidius Van Den Bossche plechtig als pastoor ingehaald. Hiermee begint een lang pastoraat van 36 jaar dat de parochie op de landkaart zet. Zo is pastoor Van Den Bossche een overtuigde Mariavereerder, die werk maakt van de oprichting van godvruchtige genootschappen. In 1875 slaagt hij erin Vrededaal, dat tot dan als gendarmerie was gebruikt, op te kopen en er een magazijn voor de kerk van te maken. De pastoor groet samen met burgemeester Jan Baptist Verbelen de parochianen. Hij wordt feestelijk onthaald door de Kalfortenaren.

Processievaandels

Na de oprichting van de parochie worden verscheidene godvruchtige broederschappen en congregaties opgericht, die voor de processie kostbare vaandels laten borduren.

U ziet de vaandels van: Sint-Jozef, het Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevleete-Ontvangenis, het Heilig Sacrament en Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan.

Vrijwillige Pompiers

[Brandweer Puurs]

In 1899 branden de “vijf huizen” in de Leopold Van Kerckhovenstraat volledig af. Bij gebrek aan een gemeentelijk pompierkorps nemen enkele inwoners van Kalfort zelf het initiatief. Er wordt een korps van vrijwilligers gesticht onder de benaming “Vrijwillige Pompiers”. Naast de activiteiten als brandweer vormen zij ook een klaroenerkorps. Na de Fanfare De Verenigde Vrienden worden de pompiers de tweede muziekmaatschappij in Kalfort.



HET LANDELIJKE LEVEN IN KALFORT

Kalfort is een dorp van landbouwers, die zich toeleggen op de teelt van tarwe, rogge, haver, gerst, aardappelen en vlas. Het inkomen wordt aangevuld door het houden van een kleine veestapel.

Vlasbewerders

De oogst wordt binnengehaald

Groep spelende kinderen

En de kinderen profiteren van hun veelal té korte kindertijd, spelen tussen de aspergebermen en volgen les in de dorpsschool.

Breendonkse vlegelaars

Vlegelen staat voor graan dorsen met de hand. Vroeger, toen er nog geen dorsmachines bestonden, werd het graan met behulp van een vlegel uit de strohalmen geslagen. De dorsvloer heeft een belangrijke functie: hij mag niet te hard zijn want anders wordt het graan geplet en kan de vlegel breken en ook niet te zacht want dan is het koren onvoldoende gedorst. De vlegel is een stok met aan het eind een knuppel die door lederen riemen, draaibaar, aan de stok is bevestigd. Het graan wordt op de dorsvloer gelegd met de aren in het midden van de vloer. Vervolgens wordt er gevlegeld, lopend van de ene naar de andere kant van de vloer en weer terug. Het meest wordt dit gedaan door drie personen, zij doen dan een drieslag. Maar het kan ook met twee of vier of meer personen gebeuren. Dit gebeurt in een ritmisch tempo.

Zo deden de boeren het eeuwenlang, ook in Kalfort.

FOOR EN KERMIS

[M.m.v. Iwein Jacobs, Gregory Batens, Lions Club Klein-Brabant]

Kalfort kermis is vermaard tot ver buiten Klein-Brabant. Van heinde en ver komen kermisgangers met de trein, met de fiets of met de speelkar naar ons dorp afgezakt. Ze bezoeken het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw. Voor vele landbouwers is dit de gelegenheid om hun aankopen van materieel te doen. Ze maken plezier in één van de vele herbergen of danszalen. Mr. Tisens verkoopt brandzalf en kruiden die je op jenever moet laten trekken als remedie tegen inwendige kwalen. De heren Desmet verkopen Mentoline tegen de lintwormen. Op dinsdag strijkt er een circus neer. Het Cirque Libot van Gent is een graag geziene gast op Kalfort Kermis.

Cirque Libot vertoont zijn kunsten

Het Cirque Libot maakt reclame voor zijn voorstellingen. Acrobaten, dieren, een vuurspuwer en een fakir zijn van de partij!

Foorkramers prijzen hun waren aan

Langs de straat prijzen verkopers hun waren aan. Landbouwalaam, kledij, devotieprentjes, kaarsen en liedjes worden aan de man gebracht.

Zingend kermisvolk

Een speelkar met kermisgangers trekt door het dorp. De sfeer zit er goed in. Er wordt leute en plezier gemaakt!

ASPERGETEELT IN KALFORT

Vlas is lang de teelt bij uitstek. Op het einde van de negentiende eeuw gaat het minder goed op de vlasmarkt. De asperge verdringt het vlas en wordt dé succesgroente van Kalfort.

Henri Meersmans en aspergestekers

[Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet]

De eerste asperges worden hier geteeld op Coolhem door rentmeester Henri Meersmans (1859-1931), die van Heist-op-den-Berg aspergezaad meebrengt.

“Kalfortenaren... hier heb ik iets waar ze al jaren over spreken! ‘k Kwam van Aarschot waar ik had gewerkt aan de baan. En ik vond er zaad van een groente die ze hier nog nooit hadden gezien. Lange witte asperges, heel bijzonder! Dat wilde ik op ‘t kasteel eens uittesten! En ‘t echtpaar Van De Wiele van Coolhem was onmiddellijk enthousiast. Naar het voorbeeld van zijn oom en naamgenoot Tist Parijs zocht Bapist Vertongen zijn geluk in de Franse hoofdstad. Telkens hij van Kalfort terug naar Parijs trok, nam hij bussels asperges mee. Enkele restaurants zaten daar op de delicatessen te wachten en zetten op hun menu “Asperges de Calfort”. Des asperges de Calfort pour les connaisseurs Parisiens!!

Aspergeteelt

[Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet]

Vele Kalfortenaars leven van de asperges. Voor dag en dauw worden de asperges gestoken, gebusseld en naar de veiling gebracht.

Grafelijk Genootschap van de Asperges van Klein-Brabant

Het Grafelijk Genootschap werd opgericht in 1999 met als doel propaganda te maken voor de Vlaamse asperges en in het bijzonder de Klein-Brabantse en de Kalfortse asperges. Het doet inspanningen om de aspergeteelt in Klein-Brabant in stand te houden.

Landbouw in Kalfort na de Tweede Wereldoorlog

[M.m.v. Landelijke Gilden Puurs]

Rond 1960 begint de omvang van de aspergeteelt te verminderen. Onder meer door de hoge kostprijs van de arbeidsuren, de hoge belastingen, de concurrentie van ingevoerde asperges, de bodemmoetheid en de vermoeiende handarbeid sterft de aspergeteelt in Kalfort uit. De Koningin der Groenten wordt verdreven door bloemkool en prei. Na de oorlog wordt de tuinbouw ook gemechaniseerd. Tractoren en landbouwmachines verdrijven het trekpaard. Na de Schaliënhoeve is de familie Caluwé de eerste trotse bezitter van een tractor.

Straatvegers





DEEL 3 • MARIAHULDE

Al van in de zeventiende eeuw wordt Onze-Lieve-Vrouw ten Traan in ons dorp vereerd. Duizenden en duizenden bedevaarders bezochten dit heiligdom in de hoop door haar genade en voorspraak te genezen. Kalfort heeft zelf zeer veel te danken aan Onze-Lieve-Vrouw. We eren haar en brengen haar openlijk hulde. We danken haar op een eenvoudige wijze: met bloemen, dans en muziek.

Mariavlaggen

Choreografie

Maria, Jozef en kindje Jezus

Bloemenwagen - Choreografie

De letters “M” en “A” en een traan... samen staan zij voor “Ave Maria. Ge-groet Onze-Lieve-Vrouw ten Traan”.

DEEL 4 • EUCHARISTIE

Dze gelovige gemeenschap brengt hulde aan de aanwezigheid van Jezus in de vorm van de eucharistie. Mogen wij u vragen eerbied te tonen voor het Heilig Sacrament als uiting van uw eigen geloof of uit respect voor de gelovigen.

De Eucharistie verbeeld

Met de kunstwerken “Verloren zoon” en “Avondmaal van de volkeren” van Johannes Wickert wordt de boodschap gebracht dat een mens zonder God toch maar een eenzaam leven lijdt en dat de eucharistie een liefdemaaltijd is, die we vieren in verbondenheid met alle mensen dichtbij en veraf. Ook de Ichtus, een grote gestileerde vis, is aanwezig. De eerste christenen gebruikten dit symbool als een geheime handtekening. Het is ook een letterwoord: I van Jezus, CH van Christus, THU van Theou Huiof Gods Zoon, S van Soter of redder. Zo vindt u op de wagen een samenvatting van het christelijke geloof.

Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders heeft haar oorsprong in het Heilig Land en wel in het oude hospitaal van Sint-Jan in Jeruzalem, dat reeds in de zesde eeuw werd opgericht voor de verzorging en de huisvesting van pelgrims op hun weg naar Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth.

De taak en de roeping van de Orde wordt thans ingevuld onder de leuze “Pro Fide, pro utilitate hominum”. Zij staat voor uitstraling en verdediging

van het christelijk Geloof en actieve hulp- en dienstverlening aan de noodlijdenden. Het Prioraat van de Lage Landen steunt door financiële bijdragen allerhande caritatieve projecten in binnen- en buitenland, maar vooral in ontwikkelingslanden en bij rampen. Vertrekkend vanuit hun christelijke geloofsovertuiging willen zij soelaas brengen waar de nood het grootst is.

Reeds voor de een-en-twintigste maal neemt de Orde met een delegatie deel aan de ommeegang ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Het was wijlen Leon Rochtus, commandeur in de Orde, die de deelname aan de Processie voorstelde en propageerde. Door haar deelname wil de Orde hem ook vandaag nog eerbetoon brengen en danken voor het destijds genomen initiatief.

Baldakijn met Heilig Sacrament

Priesters rond het Heilig Sacrament. Lantaarns en flambeeuwen.

Het kruis van Christus

Het kruis, zinnebeeld van lijden en sterven, krijgt na de verrijzenis een andere betekenis. Als gelovigen delen wij in de triomf van Jezus Christus.

DEEL 5 • ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAAN

Mariavlaggen

Mariavlaggen maken de weg vrij voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

Troon van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan

Acht meisjes dragen het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Kalfort. Het eeuwenoude Mariabeeld, gehuld in rijkelijke Spaanse gewaden, vormt al eeuwen het voorwerp van een intense verering.

Koninklijke Harmonie Concordiavrienden

Wij nodigen u uit de ommeegang te volgen.

SLOTPLECHTIGHEID

De slotplechtigheid vindt plaats in de kerk. In een korte plechtigheid brengen we hulde aan Onze-Lieve-Vrouw en het Heilig Sacrament. U bent hierop zeer hartelijk uitgenodigd.

BEDEVAARTPROGRAMMA

VRIJDAG 23-08

19.30 u • 31° Maria-avond

ZATERDAG 24-08

17.00 u • Openingsmis begankenisweek, met het koor Illucia uit Puurs

ZONDAG 25-08

10.00 u • Eucharistieviering

11.00 u • 32° Maria-omwegang

MAANDAG 26-08

15.00 u • Bedevaart Blaasveld/Wintam - Lof

19.00 u • Bedevaart parochie Puurs

DINSDAG 27-08

19.00 u • Bedevaart parochies Bornem, Willebroek en Sint-Amands

DONDERDAG 29-08

14.00 u • Eucharistieviering Gemeentelijke Ziekendag

ZATERDAG 31-08

17.00 u • Plechtige slotviering

WEEKDAGEN

19.00 u • Eucharistieviering

DOORLOPEND

Van 18 augustus tot 7 september in de kerk

Tentoonstelling Op de Kalfortse schoolbanken

Dit jaar tonen we de vele Kalfortenaren die hun broek of rok versleten op de Kalfortse schoolbanken. De Kalfortse scholen, dat zijn nu kleuterschool de Regenboog en lagere school Twinkelveld, die behoren tot het schoolbestuur SJABI. Maar de scholen hebben een heel andere oorsprong. De Regenboog groeide uit de parochiale kleuterschool, die werd opgericht in 1884. De voorlopers van Twinkelveld waren de Gemeentelijke Jongensschool (Coolhemstraat) (1849-1970) en de Gemeentelijke Meisjesschool (Schoolstraat/Winkelveld) (1866-1970), die fuseerden tot de Gemengde Gemeentelijke Lagere School (1970-2009).

In deze scholen, die de ruggegraat vormen van ons dorp, "genoten" duizenden kinderen hun eerste scholing. Deze tentoonstelling toont vele generaties Kalfortenaren.

MARIA-OMMEGANG 2019

Het organiserend ommegangcomité bestaat uit een 70-tal leden, verantwoordelijk voor scenario, regie, samenstelling van de groepen, kostumering, versiering, promotie, choreografie... Het Bescher- en Sponsorcomité zorgt voor de financiële middelen. Dankzij de bijdrage van de personen en bedrijven, die hier worden vermeld, wordt deze editie van de Maria-omwegang een feest!!

Bescher- en sponsorcomité Maria-omwegang

Dhr. Cedric Verlinden, notaris, Puurs, voorzitter Beschercomité

Dhr. Jan Talboom, architect, Kalfort, voorzitter Sponsorcomité

Beschermende leden

Wzc Anemoon, Schipstraat, Kalfort

Apotheek Peleman-Slachmuylders, Kalfort

Dr. Albert Augustinus, Puurs

Bakkerij Schampaert bvba, Kalfort

Mevr. Arlette Boni, Bornem

Mevr. Paula Breukeleers, Puurs

Dhr. Johnny Claeys, Bredene

Dhr. en mevr. Louis en Irène Cools-Adriaenssens, Kalfort

Mgr. Jan De Bie, Scherpenheuvel

Drukkerij Baeté nv, Puurs

Dhr. en mevr. Alfons en Marie-José Eeckhaut-D'Haese, Wichelen

Huisartenspraktijk Platteaux, Kalfort

Maes Homestyling, Ruisbroek

Keukencentre Masure, Kalfort

Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Dhr. Kris Peeters, Europees parlementslid

Peeters-Lambrechts bvba, Oppuurs

Dhr. en mevr. Koen en Gerda Rabau-Nachtergaele, Kalfort

Dr. en mevr. Jan en Pascale Tersago-Matthieu, Kalfort

Dhr. Albert Van Baden, Mariekerke

Dhr. Antoon Van Bogaert, Kalfort

Dhr. Koen Van Den Heuvel, Vlaams minister van omgeving en titelvoerend burgemeester Puurs-Sint-Amunds

Dhr. en mevr. Guido en Maria Van Der Auwera-Borghmans, Kalfort
Fam. Van Raebroekx-Ryssen, Kalfort
Verhaegen – Eekhaut – Verlinden, notarissen Puurs
Verpleging aan huis De Brug, Stationsstraat, Puurs
Dhr. en mevr. Frans en Vera Vertongen-Meesters, Kalfort
Wilca Decor, Mariekerke

Steunende leden

Abdij Sint-Bernardus, Bornem
Mevr. Maria Adriaenssens (+)-De Blaiser, Puurs
Dhr. en mevr. Rudi en Diane Apers-De Winter, Ruisbroek
Apotheek Lieve Vanachter, Ruisbroek
Assupartners Verzekeringen KBC, Puurs
Dhr. Ludwig Beckers, architect, Hingene
Begravenissen De Ruyte, Puurs
Dhr. Harry Beuckelaers, Breendonk
't Bloemeke, Puurs
Dhr. en mevr. Paul en Rita Boeykens-Laurijssen, Schilde
Dhr. en mevr. Marcel en Denise Bogaerts-Van Puyvelde, Puurs
Dhr. Henri Bollé, Kalfort
Dhr. Jef Brems, Boom
Dhr. Andrzej Breske, Breendonk
Dhr. Erwin Brys, Ruisbroek
Mevr. Brigitte Callaert-Troch, Puurs
Dhr. Luc Ceurvelt, gemeenteraadslid Puurs-Sint-Amands
Dr. William Coeck, Boom
Dhr. Alfons Cools, Steenhuffel
Dhr. en mevr. Fons Cools-Maes, Kalfort
Dhr. en mevr. Fons en Greta Cools-Verbruggen, Kalfort
Dhr. Eberhard Coussement, Puurs
Dhr. Ben Cuyckens, Ruisbroek
Dhr. en mevr. Frans en Marcelinne Dalemans-D'Hollander, Puurs
Dhr. Raf De Blaiser, schepen, Puurs-Sint-Amands
Dhr. en Mevr. A. en M. De Bondt-Vergauwen
Mevr. Celine De Bondt, Kalfort
Dhr. en mevr. De Borger-Van Baden, Breendonk
Deco-Els, Puurs
Mevr. Francine De Prins, Puurs
Dhr. Henri De Sagher, Puurs
Mevr. Els De Smedt, schepen Puurs-Sint-Amands
Dhr. Jos De Wachter, Kalfort
Dhr. en mevr. Roger en Els Dehertogh-Van Dam, Kalfort

Dhr. en mevr. Florimond en José Dewitte-Seghers, Kalfort
Dhr. Jan Drossaert, architect, Bornem
Expert Consulting bvba, Kalfort
Fietsen Brys, Puurs
Gasthuiszusters Augustinessen, Bornem
Dhr. Alex Goethals, schepen, Puurs
The Hairmaxx, Kalfort
Dhr. Hypoliet Hofmans, Puurs
Huis Baeyens, Antwerpen
Dhr. en mevr. Louis en Magda Huyskens, Breendonk
Dhr. Arthur Janssens, Kalfort
Kapsalon en Zonnecenter Ann Van Meulder, Kalfort
Dhr. Cesar Leroy, Kalfort
Lingerie An, Kalfort
Dhr. en mevr. J. en A. Loose-Devriendt, Kalfort
Dhr. en mevr. Bruno en Lydia Luyten-Mampaey, Kalfort
Dhr. en mevr. Theo en Bea Maes-De Jonghe, Puurs
Dhr. en mevr. Marcel en Nini Maes-Van Campenhout, Kalfort
Mevr. Maria Meersmans, Kalfort
Mevr. Agnes Mees, Kalfort
Dhr. en mevr. Meeus-Cools, Aspot, Kalfort
Mevr. Sandra Meeus, Kalfort
Dhr. en mevr. Mertens-Houthoofd, Kalfort
Dhr. en mevr. Moernaut-De Keersmaecker, Kalfort
Dhr. Hendrik Moons, iredirecteur, Kalfort
Mevr. Madeleine Moons, Antwerpen
Dhr. en mevr. Emiel en Annie Moons-Sleebus, Kalfort
Dr. Ann-Marie Morel, schepen Puurs-Sint-Amands
Mevr. Odette Mukasharangabo, Kalfort
OKRA Puurs
Dhr. en mevr. Jean en Rita Ossé-De Boeck, Kalfort
Dhr. Jules Peeters, Puurs
Dhr. en mevr. Jozef en Odila Peeters-Cools, Kalfort
Dhr. en mevr. Hugo en Antonia Peters-De Haes, Puurs
Dhr. en mevr. Paul en Gerda Polfliet-Schokkaert, Kalfort
Dhr. Freddy Sarens, ere Vlaams volksvertegenwoordiger, Oppuurs
Dhr. Luc Sarens, Kalfort
Dhr. en mevr. Alfons en Lydia Schampaert-Leyers, Kalfort
Dhr. en mevr. André en Nini Schampaert-Vivijs, Kalfort
Mevr. Lizette Schelkens, Puurs
Dhr. en mevr. Ronny en Bernadette Schevenhals-Delforge, Kalfort
Dhr. en mevr. Jan en Linda Schokkaert-Maes, Kalfort
Dhr. Marcel Servaes, Kalfort

Mevr. Julia Sestig-De Keersmaecker, Wilrijk
Slagerij Wim en Chris, Kalfort
Dhr. en mevr. Smedts-Geurs, Kalfort
Mevr. Godelieve Smedts-Van Win, Kalfort
Dhr. en Mevr. Spaepen-Vanherstraeten, Boechout
Dhr. en mevr. Spittaels-Moons, Kalfort
Dhr. en mevr. Spittaels-Umans, Kalfort
Dhr. Luc en Rosette Szapinszky-Nys, Kalfort
Tandartspraktijk Christel Dedecker, Kalfort
Tandartspraktijk Guido, Breendonk
Dhr. Ronny Tourné, schepen Puurs-Sint-Amands
Uitvaartverzorging André Lenchant, Boom
Dhr. en mevr. Jos en Ria Vanachter-De Wachter, Puurs
Dhr. en mevr. Walter en Maria Vanachter-De Schutter, Kalfort
Dhr. Florent Van Assche, Kalfort
Dhr. Ludo Vanaudenrode, Liezele
Mevr. Annie Van Baden, Kalfort
Dhr. Johan Van Camp, gemeenteraadslid Puurs-Sint-Amands
Dhr. Ludo Van Camp-Boeykens, Aartselaar
Dr. Roeland Van Cauwenberg, Puurs
Dhr. Yvo Van Damme, schepen Puurs-Sint-Amands
Dhr. Gilbert Van Damme, Ruisbroek
Mevr. Griet Van De Moortel, Kalfort
Dhr. en mevr. Koen en Lut Van Den Broeck-Vermant, Ruisbroek
Mevr. Hilde Van Der Poorten, schepen Puurs-Sint-Amands
Mevr. Elisabeth Van De Voorde, Kalfort
Dhr. en mevr. Jan en Magda Van Gool-Aerts, Oppuurs
Traiteur Dirk Vanhoeck, Puurs
Dhr. Peter Van Hoeymissen, waarnemend burgemeester Puurs-Sint-Amands
Dr. en Mevr. Etienne en Jo Van Meerbeeck-De Wilde, Bornem
Mevr. Martha Van Meulder, Ruisbroek
Dhr. en mevr. Stefan en Els Van Ranst-Jurriens, Kalfort
Dhr. Filip Van Rompaey, advocaat, Puurs-Sint-Amands
Mevr. Maria Van Thienen-Lauwers, Kalfort
Mevr. Maria Van Vracem, Puurs
Dhr. en mevr. Verbist-De Bondt, Kalfort
Dhr. en mevr. Herman en Magda Verelst-Torremans, Vlimmeren
Dhr. Jozef Verschaeren, Kalfort
Dhr. Frans Vleminckx, Puurs
Zustergemeenschap Heilige Vincentius, Buggenhout
Zusters Augustinessen, Dendermonde
Zusters Ursulinen van Tildonk, Puurs

Het Comité Maria-omwegang Kalfort dankt

Hugo Bailly

Gregory Batens, Antwerpen

Brandweer Puurs

Breendonkse Vlegelaars

Chirotrommelkorps Sint-Amunds

C-Mec, Kalfort

CTS Las- en Metaalwerken Toon Schampaert

Deco-Els, Puurs

Jo De Meyst, Temse

Electro Boudewijns Kalfort

Fietsen Brys, Puurs

Garage Van Meulder, Kalfort

Gemeenschapsschool 't Kasteeltje, Puurs

Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amunds

Halse Bazuinblazers

Historisch Genootschap Keizer Karel, Gent

Homescape, Puurs

Huis Baeyens Antwerpen

Iwein Jacobs, Ruisbroek

de Kalfortse scholen en verenigingen en alle Kalfortenaren

Kinderboerderij Bornem

KWB Breendonk

Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet

Mannenkoor Tebasco, Oudenaarde

Rudy Meys

No Problem video, Puurs

Parochie Puurs

Politie Klein-Brabant

Puurse Bandencentrale, Puurs

Ridderorde van Sint-Jan van Jeruzalem

Rode Kruis Puurs

Roofvogelcentrum Falco

SEGRO, Jonas Segers

Sint-Bernardusabdij Bornem

Sint-Servaasomwegang, Grimbergen

Technische Diensten Gemeente Puurs-Sint-Amunds

Toneelkring KAV-KWB Ruisbroek Sint-Carolus

Toneelkring Rust Roest, Tisselt

Magda Torremans, Vlimmeren

Transport De Smet, Breendonk

Ultreya

Lucas en Lydia Van Der Linden - De Brouwer, Kalfort
Wim Van Hoeymissen, Ruisbroek
Patricia Van Nimmen, Ruisbroek
Familie Van Weyenberg, Vollezele - Ruisbroek
Alexis Vermeylen, Leuven
VERTO Puurse Turnkringen
VVKB Vendeliers Jovolka
Woodtex-Amerhout
Alle leden van het bescherm- en sponsorcomité

JAN EN ELI

DANKJEWEL

Vele jaren lang was Jan Cools (zoon van Louis Cools, één van de trekkers van de ommegang in de beginjaren) onze huisfotograaf. Hij maakte elk jaar een prachtige reportage, die we onder meer gebruikten in deze programmabrochure. De foto's in deze brochure zijn de laatste van Jans hand. Hij geeft de fakkel door aan Wim Van Hoeymissen. Namens het ommegangcomité danken wij Jan heel hartelijk voor zijn inzet de voorbije jaren.



Ook Elie Van Vaerenbergh uit Liedekerke was met zijn schapen een bekende figuur in onze ommegang. Omwille van ziekte moet hij helaas afhaken. Dank aan Elie voor de vele jaren waarin hij onze toeschouwers verraste.



studiebureau talboom n.v.

PELEMAN®

Because It Matters



Puurs

18 specialisten zijn er voor u
puurs@kbc.be



samen investeren
in welvaart
en welzijn



■ KEUKENS
ilwa

DRANKENMARKT
Brij. VERCAUTEREN

Malderendorp 27
1840 LONDERZEEL MALDEREN

tel. 052/39 92 99 bvba
fax 052/33 02 81

Openingsuren : ma-vrij van 8-12 en van 13-18 u. Zaterdag van 8-12 u.

e-mail: brouwerij.vercauteren@busmail.net



WWW.HOMESCAPE.BE

- INTERIEUR & DESIGN -

DE PUNT ZEEF

INTERIEUR
GLAS





DECAT

BVBA

SCHOKKAERT

partner of Novellas  Healthcare

Qualified people. Better results.



Garage Aerts Bart bvba

KMO-zone
Puursesteenweg 351
2880 Bornem
Tel: 03 889 05 64

garageaertsbart@skynet.be
www.garageaertsbart.be



Go Further

**Uw Erkend Ford Verdelers en Hersteller
voor Klein Brabant en omstreken**



puurs-sint-amands

Meer informatie: Ommegangcomité Kalfort,
p/a Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs-Sint-Amands
03 889 97 15, ommegang@kalfort.be,
<http://www.kalfort.be/ommegang>

De ommegang van Kalfort kan alleen overleven met uw steun,
hulp en engagement. Voelt u zich aangesproken? Neem dan
contact met het ommegangcomité via ommegang@kalfort.be

U kan de ommegang financieel steunen door het storten van
een bijdrage op rek.nr. BE12 7332 3226 3092 KREDBE BB van
Ommegangcomité Kalfort, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs-Sint-
Amands.

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u
volgend jaar weer te ontmoeten voor de
33e editie van de vernieuwde
MARIA-OMMEGANG
die plaatsvindt op
ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020.

