

DE
KALFORTSE
KLOK



NR 97

DE KALFORTSE KLOK

26° jg., april 2016, n° 97

UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Lotte Cant - Nini Vivijs - Bram Wauters - Sam Winckelmans

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

Inhoud	3
Woord vooraf	4
Exit pastorij	5
Uit de oude doos	6
Maria-omwegang 2016	8
Chiro 45 + 60	9
Park populair	12
Nieuws van het dorps huis	14
KVLV naar Loenhout	16
Kalloop	17
Drukke bij de Concordiavrienden	18
Familienieuws	20
Kalender	22

WOORD VOORAF

Beste lezer

Sinds het verschijnen van nr. 96 van dit tijdschriftje, is er heel wat water door de Molenbeek gevloeid. Er werd overlegd met diverse instanties. Er werd gepeild naar de mening van de Kalfortenaren. We ontvingen ook reacties van lezers.

Uiteindelijk zijn de geluiden eenstemmig. Het zou spijtig zijn, mocht het informatiebladje van Kalfort niet meer verschijnen. Vooral oudere mensen zijn hier gevoelig voor. Zij willen graag het tijdschriftje verder ontvangen, en het liefst op papier. Ook al zijn er Kalfortenaren, die tevreden zouden zijn met een digitale versie.

Het dorpshuis is bereid om de uitgave van de Kalfortse klok over te nemen. En de parochie zal zijn steentje bijdragen. Hiermee wordt de Kalfortse klok nog meer een bladje van en voor heel ons dorp. Er wordt gekozen om de titel te behouden. De klok zal dus blijven luiden.

We nodigen iedereen heel hard uit ons te steunen. Dit kan door een financiële gift. Maar het kan ook door artikels, herinneringen, foto's, aankondigingen van activiteiten aan te leveren. Hierbij dus een oproep om in pen te kruipen. Zo blijft heel Kalfort geïnformeerd over wat er zich allemaal in ons dorp afspeelt, in het verleden, het heden én de toekomst.

Veel leesplezier

De redactie.

De Kalfortse Klok kan maar blijven bestaan met uw financiële steun. Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding "Kalfortse Klok".

EXIT PASTORIJ

Op 13 april wordt de pastorie van Kalfort, Kalfortdorp 8, openbaar verkocht. De pastorie was de woonst van de pastoor van Kalfort. Daarnaast vonden er ook de vergaderingen van de Kerkfabriek, de parochieploeg en de diverse werkgroepen plaats.

De eerste pastorie van Kalfort werd op deze plaats gebouwd vanaf 1866. Achtereenvolgens leefden en werkten er de pastoors Cornelius Van Schelle, Désiré Boeykens, Donatus Verrijdt en Georges Boey en hun respectieve onderpastoors. In 1968 bleek het honderd jaar oude gebouw niet meer geschikt als woonst. De toenmalige pastoor Putseys wenste er niet meer te wonen en huisde achtereenvolgens in de Louis Nutenstraat en op een appartement op de hoek van Kalfortdorp en L. Van Kerckhovenstraat. In 1971 diende de pastorie tijdelijk als lokaal voor de pas opgerichte chiro-meisjesgroep. Ondertussen werd er gewerkt aan de plannen voor een nieuwe pastorie.

De huidige pastorie, naar de plannen van architect Spiessens uit Puurs, was afgewerkt in 1972. Het werd het huis van de pastoors Putseys en Heymans. Vanaf 2001, na het ontslag van pater Fons Heymans, woonde de pastoor er niet meer en vanaf 1 januari 2015 stond het gebouw helemaal leeg. In het kader van de dorpskernherwaardering, die vanaf 2008 werd gepland, besloot de gemeente Puurs, die eigenaar is, de pastorie te verkopen. Kandidaten om het gebouw te kopen, waar meer dan 150 jaar het “parochiale hoofdkwartier” van Kalfort was gevestigd, kunnen zich melden op het gemeentehuis!



UIT DE OUDE DOOS

Volgende oud-strijders kwamen reeds aan bod in deze rubriek: Eugène Meersmans, Clement Ost, Albert Dehoux, Jan Borghys, Eduard Daelemans, Désiré Cools en Kamiel Dewachter. Isidoor Cools is de volgende op het lijstje. Ook hij speelde geen rol van betekenis in de oorlog. In 1914 werd hij gevangen genomen en kwam gekraakt uit krijgsgevangenschap.

Isidoor Cools, in de volksmond Door Fillekes genoemd, werd geboren in Puurs op 1 mei 1884, als zoon van Joannes Baptist Josephus Cools uit Puurs en Joanna Maria Joos uit Wintam. Hij huwde met Carolina Victorina (Charlotte) Dupont. Samen hadden ze drie dochters: Margriet, Maria en Leonie.

De oorlog van Isidoor duurde niet lang. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en bracht de oorlog door in het krijgsgevangenkamp van Langensalza in Thüringen (Duitsland). Bij zijn thuiskomst uit gevangenschap werd hij niet herkend door zijn eigen kinderen. De jarenlange gevangenschap liet zijn sporen na. Isidoor werd nooit meer de oude en had heel zijn leven last van een wankele gezondheid. Hij was lid van de Harmonie Concordia. Samen met zijn gezin woonde hij in de Coolhemstraat. Hij overleed in Kalfort op 6 juni 1953 op 69-jarige leeftijd.

Boven: dochter Leonie Cools, Isidoor Cools en Charlotte Dupont met hun hond Jacky.

Onderaan links: Isidoor Cools als krijgsgevangene in het kamp van Langensalza.

Onderaan rechts: de dochters Margriet, Maria en Leonie Cools, gefotografeerd tijdens de oorlog wanneer hun vader in krijgsgevangenschap was.



MARIA-OMMEGANG 2016

Het ommeegangcomité is gestart met de voorbereidingen van de 29ste Maria-ommeegang. Het scenario werd goedgekeurd. De werkgroepen hebben vergaderd. De deelnemende groepen zijn gecontacteerd. De promotie is begonnen.

Er is weer heel wat werk. De tribune, wagens en karren vragen een groot onderhoud. De straatvlaggen worden vernieuwd. Ook wil de technische ploeg dit jaar een oude boerenwagen, die al enkele jaren geleden in Vollezele werd aangekocht, monteren en restaureren. Hij zal worden gebruikt in de groep rond de Eerste Wereldoorlog. De “gele” dansgroep wordt in nieuwe “rode” kleren gestoken. En ook de technische ploeg krijgt een nieuwe outfit. Het eerste gedeelte van de ommeegang wordt verlevendigd. We openen opnieuw met een chirokorps; de openingsgroep zal een eenvoudige dans uitvoeren; de volksmuziekgroep Ultreya is geëngageerd. Je merkt het. Het wordt weer een boeiende editie.

Schrijf de eerste pasbeurten in je agenda. Deze vinden plaats in het ommeegangmagazijn in het dorpshuis op de volgende dagen.

Donderdag 23 juni van 19.00 u. tot 20.00 u.

Zaterdag 25 juni van 11.00 u. tot 12.00 u.



CHIRO 45 + 60

Chiro Kalfort is jarig, dit wil dus zeggen: feest! Om het 45-jarig bestaan van de meisjes en het 60-jarig bestaan van de jongens te vieren organiseert de vereniging een heus feestweekend! Wil je dit feest niet missen? Hou dan zeker het weekend van 22-24 april 2016 vrij in jullie agenda!

Het is nu 60 jaar geleden dat voor het eerst chirojongens door Kalfort renden. De meisjes moesten dan nog vijftien jaar wachten om op hun beurt deel te nemen aan de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen aan zijn chirotijd. Maar zonder enige twijfel heeft de chiro iedereen beïnvloed voor het leven. Het samenwerken en organiseren, de vriendschap, het werken met jonge mensen, het samen jong zijn. Het heeft honderden jongens en meisjes deugd gedaan.



De eerste leidingsploeg op het kamp van Kasterlee in 1957. Bovenste rij v.l.n.r. Maurits Van De Vondel, Frater Leo Van Herstraeten, E.H. Van Vracem, Philip Teck en Wilfried Maes; onderste rij v.l.n.r. Jan Van De Vondel, André Schampaert en François Tersago.



Het eerste meisjesbivak in Bertem in 1972. De stichters Marleen Van De Velde, Hilda Peeters, Annemie Van Assche en Gaby De Schepper met de meisjesgroep.

In september 1955 trokken Philip Teck en Maurits Van De Vondel naar de onderpastoor met hun idee. Na moeilijke onderhandelingen met pastoor Georges Boey kregen zij uiteindelijk groen licht en kon de eerste chirozondag doorgaan in mei 1956. Chiro Onze-Lieve-Vrouw ten Traan was geboren. 15 jaar later stapten Hilda Peeters, Marleen van De Velde, Annemie Van Assche en Gaby De Schepper naar pastoor Louis Putseys. Onder hun impuls en met de parochiale goedkeuring startte de meisjesgroep HIMARANGA. De stichters kregen hulp van andere leiders en leidsters en zo groeide de beweging. Vermoedelijk zullen zij niet hebben vermoed dat na zestig jaar de jeugdbeweging nog steeds springlevend is en van haar oorspronkelijke bedoeling nog niets heeft verloren: elke zondag samen spelen! Tijd dus om nog maar eens te feesten!

Op vrijdag 22 april wordt het feestweekend afgetrapt met een optreden voor ouders en sympathisanten rond het kampvuur. Zaterdag 23 april is er een "teerfeest" voor alle oud-leiding en hun partners. We verwachten iedereen in het uniform van zijn generatie. Wanneer de DJ begint te spelen rond middernacht, is iedereen welkom. En op zondag 24 april kan je meedoen aan een wandelzoektocht voor jong en oud.

“Teerfeest” 45 + 60

Het grote verjaardagsfeest vindt plaats in dorpshuis Vrededaal op zaterdag 23 april vanaf 19.00 u. Inschrijven is verplicht. Stort € 35,00 op rekeningnummer BE74 7332 3233 2107 van Chiro Kalfort met mededeling ‘Teerfeest Voornaam Naam’. Partners zijn welkom!

Meer inlichtingen? Lotte Cant
(0483 501 263 - lotte.cant@hotmail.com)



De volledige chirogroep bij het jubileumfeest van vijfjaar geleden in 2011.

PARK POPULAIR

Op zondag 29 mei, de Dag van het Park, wordt het nieuwe park Vrededaal geopend. En dit midden in het aspergeseizoen. Dat vieren we met het 1^{ste} Park Populair, mogelijk de start van een nieuwe traditie. Dorpshuis Vrededaal hoopt op goed weer en een grote opkomst!

Opening van het park

Het park, met een mooie nieuwe integratie van het beeldenpark van Herman De Cuyper, is een gezellige groene ruimte langs de Molenbeek tussen de kerk, het dorps huis en brasserie Vrededaal. Het park werd gerealiseerd door de Gemeente Puurs in nauwe samenwerking met Dorpshuis Vrededaal. Om 14.00 u. bent u hartelijk uitgenodigd voor de officiële opening.

Kalfortse asperges...

Park Populaire valt midden in het aspergeseizoen. Kalfort is bekend om zijn asperges. Het dorp is de bakermat van deze edele groente. De "asperges de Calfort" waren lang te vinden op de menu's in Parijs. En nu ook op het menu van Park Populaire! Hiermee sluit Park Populaire aan bij het Aspergefestival van Puurs.

Een gezellige namiddag...

Park Populaire biedt een gezellige namiddag met eten en drinken, muziek en kindersanimatie. Kom de lekkere Kalfortse asperges proeven! Drink een lekkere pint of een Duvel. Luister naar muzikale optredens. En laat je kinderen ondertussen genieten van het park, een springkasteel, grime. en andere kindersanimatie.



Dorpshuis Vrededaal organiseert

1^{ste} PARK POPULAIR

Zondag 29 mei vanaf 14.00 u.

Iedereen hartelijk welkom!

14.00 u. **Opening van het nieuwe park**

door de burgemeester en de voorzitter van het dorpshuis.
Aansluitend receptie.

Muzikale omkadering door onze Big Belly Band

15.00 u. **Optreden Stoomboot**, alias van de Nederlandstalige singer-songwriter Niels Boutsen

16.00 u. **Kinderanimatie: optreden clown Doubie**

17.30 u.: **Bros en buurmannen**: Renald Bosserez en zijn maten met een gevarieerd folkprogramma om duimen en vingers bij af te likken

En verder... **Circusanimatie El Circo Fiasco - Kindergrime - Springkastelen - Infostand Kringloopkrachten - Grafelijk Genootschap van de Asperges van Klein-Brabant - Aspergegerechten - Hamburgerkraam - Demonstratie linedancers**

Kalfort opent het park als kroon op het werk van het dorpshuisproject.

NIEUWS UIT HET DORPSHUIS

2016 is weer stevig gestart voor ons dorps huis. Graag geven we wat informatie mee over de eerste maanden van het nieuwe jaar.

2015 sloot af met een zeer succesvol eindejaars- en nieuwjaarsfeest. Meer dan 200 mensen aan het diner en nog minstens zoveel op de after party zorgden voor een ongelofelijke sfeer. Kalfort zette zo met stijl de stap naar het nieuwe jaar. In het zog van dit feest vierden heel wat families nieuwjaar in het dorps huis.

De verenigingen hebben al volop gebruik gemaakt van het dorps huis. Opvallend waren de brunch van de Volley, de vele repetities, de eetdagen en de quiz van de harmonie, de feestvergadering van KVLV, het croquefestival van de chiro, het ledenfeest van de Wandelvriendenkring, de fuif van het oudercomité, de wafelenbak van Ziekenzorg, het paasfeest van OKRA. Het waren allemaal evenementen waarvoor het dorps huis vol liep. Opvallend is ook dat bedrijven meer en meer hun weg vinden naar ons dorps huis. En verder zijn er natuurlijk de familie- en huwelijksfeesten.

Groep-V organiseert elke maand een activiteit in en voor het dorps huis. In januari was er een nieuwjaarsdrink, in februari een winter-BBQ, in maart een casino-avond... Tussendoor werd ook nog verzamelen geblazen voor de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Portugal. Telkens is er een goede aanwezigheid en een mooie winst.

HELP ONS HET DORPSHUIS AF TE BETALEN!

**Schenk een fiscaal aftrekbare gift op
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding *** 128/2866/00066 *****

[Opgelet: nieuw nummer!!!]

**Na storting ontvangt u een attest van de Koning
Boudewijnstichting.**

De activiteiten van Groep-V staan open voor iedereen. Wil je graag meedoen, dan volstaat een mailtje naar groepvrededaal@gmail.com. Van dan af krijg je alle aankondigingen toegestuurd.

Er werden diverse werkjes uitgevoerd in het dorpshuis. Het opvallendste is de reiniging en behandeling van de parketvloer, met goed resultaat. Ook werd de besturing van de gordijnen aangepakt. Een werkgroepje werd opgericht dat de uitrusting en inrichting van de keuken onder de loep neemt.

Ondertussen lopen de verhuringen als een trein. Voor 2016 zijn er al meer dan 270 verhuringen geregistreerd en voor 2017 al meer dan 170. We kunnen stellen dat ons dorpshuis een grote aantrekkingskracht uitoefent op kandidaat-huurders. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Betekent dit dat financieel alles vlotjes loopt? Zeker is dat er voldoende inkomsten zijn om de kosten te betalen. Maar tot nu toe zijn we er nog niet in geslaagd een reserve aan te leggen om ook het kapitaal terug te betalen. Alle giften van privépersonen en sponsors blijven dus absoluut noodzakelijk. We doen hiervoor een warme oproep. Suggesties? Mail naar dorpshuis@kalfort.be.



KVLV NAAR LOENHOUT

KVLV bezocht op 1 maart de amarylliskwekerij te Loenhout. We verzamelden met 35 KVLV-leden op de parking van de Coolhemstraat en reden naar Loenhout, gelegen aan de Nederlandse grens. Loenhout is een gemeente met prachtig groene vergezichten en keurige boerderijen en serrebedrijven. Het amaryllisbedrijf Romberama is er eentje van.

We werden ontvangen in de ontvangstruimte met tropische binnentuin. De amaryllis hoort tot het geslacht van de bolgewassen uit de familie van de narcissen. De dagverse en stijlvolle bloemen worden er in verschillende kleuren gekweekt. Men oogst de bloemen van september tot april. Tijdens de rondleiding vertelde vader Rombouts over de kweek van de bollen, de verzorging van de planten, de oogst en de verdeelpunten in België en ver daarbuiten. Ook werd ons duidelijk dat je de bollen niet hoeft weg te gooien, maar na een rustperiode weer kunt inpotten.

Halverwege ons bezoek kregen we een wetenschappelijke uitleg over de structuur van de bol en zagen we dat er al leven in schuilde voor de komende jaren. Een rondleiding in de bewaarruimte, de verwarmingsruimte met het gezuiverde water in de citernes kreeg veel aandacht. En dan... de aankoop van de weelderige bloemen. Vele huiskamers zijn enkele weken opgefleurd met prachtige amaryllissen. Wat een creatie! Op de terugweg genoten we in Westmalle van een stevige pint. Een leerrijke, gezellige uitstap! Veel dank aan de mannen, onze chauffeurs.



KALLOOP

Op zondag 20 maart organiseerde Kalloo (afkorting van Kalfortse Loopclub) haar derde Kalloop. Dit is een recreatieve jogging, voorbehouden voor leden en sympathisanten van deze loopclub. De volleyballers van KWB-Volley Kalfort (waar Kalloo een onderdeel van is) konden dit jaar ook meelopen.

Er was een mooi parcours uitgetekend dat liep langs rustige wegen in Breendonk en omgeving. Het 6 km lange parcours begon en eindigde aan sporthal Vrijhals en bevatte zowel verharde als onverharde loopstroken. De meest getrainde lopers legden nog een extra rondje af. Er was geen wedstrijd verbonden aan dit loopevenement. Ieder kon zijn eigen tempo lopen, en het loopplezier primeerde boven de competitie. Naderhand kon nog nagekaart worden in de cafetaria van de sporthal, waar een aantal Kalfortse volleybalploegen die dag hun laatste wedstrijden afwerkten in de KWB-volleybalcompetitie. Het was zo een goede gelegenheid om lopers en volleyballers met elkaar te laten verbroederen.

De Kalfortse Loopclub bestaat intussen bijna drie jaar en telt ongeveer 25 leden. Er lopen groepjes op maandag (10 km), en op woensdag (een groepje van 10 à 15 km, en een groepje van 5 à 10 km). Daarnaast neemt de loopclub ook deel aan een grote loopevenementen. Zo zal binnenkort een mooie Kalloo-delegatie deelnemen aan de Antwerp 10 miles. Interesse? Neem contact met Bram Wauters (bram_wauters@telenet.be).



DRUKTE BIJ DE CONCORDIAVRIENDEN

U kent ongetwijfeld het Harmonieorkest Concordiavrienden, of 't muziek van Kalfort. Als lokale vereniging proberen wij, met muzikale en andere activiteiten, ons steentje bij te dragen aan het Kalfortse gemeenschapsgebeuren. Zo heeft onze vereniging dit jaar al drie organisaties op poten gezet. En op dit moment zijn onze muzikanten zo goed als klaar om ook een vierde organisatie af te werken.

Sta me toe om even terug te blikken. Wij, de Concordiavrienden, zijn het jaar gestart met een splinternieuwe organisatie ... iets wat we zelf nog nooit geprobeerd hebben, en wat nog door geen enkele andere muziekvereniging in de buurt is gedaan! We zijn met een eigen instrumentopleiding gestart. Dit deden we omdat we merkten dat heel wat geïnteresseerden om uiteenlopende redenen de stap naar de muziekacademie niet zetten. Dat vonden we jammer. Muziek maken en orkestmuziek promoten zijn immers onze voornaamste doelstellingen.

Met dit initiatief hoopten we daar een mouw aan te passen. En met een twintigtal nieuwe leden die aan de opleiding begonnen zijn, mogen we het initiatief alvast een succes noemen. Hopelijk mogen we deze nieuwe muzikanten ook in de toekomst bij ons aan de pupiter verwelkomen!



Een tweede activiteit die we organiseerden, was de ConcordiaQuiz. Die was inmiddels aan zijn vijfde editie toe. Als uitdagende en gezellige quiz met vragen over algemene kennis weet hij een ruim publiek aan te spreken. Met 39 quizploegen zat dorps huis Vrededaal dan ook goed vol. Een kleine 200 mensen een aangename avond bezorgen en hen in contact brengen met onze vereniging... opzet geslaagd!

Als derde activiteit van het jaar hadden we dan ons eetfeestje. Aangezien muziek maken veel geld kost (de instrumenten zelf, de muziekstukken, de bijdragen aan SABAM, enz.) waren we dan ook heel tevreden met de sympathieke steun van de Kalfortenaren aan onze vereniging! We hopen dat u onze kookkunsten en vriendelijke bediening geapprecieerd hebt.

Maar de belangrijkste organisaties voor onze vereniging zijn onze concerten. Al sinds begin januari repeteren onze muzikanten enthousiast aan hun partijen, en op 9 april mogen ze er mee uitpakken op 'Harmonie-orkest Concordiavrienden In Concert'. Voor dat concert hebben we musical-zangeres Ann Van den Broeck te gast. Een dame met een gouden stem! Dat konden wij zelf al vaststellen op onze gezamenlijke repetitie.

Op het programma staan heel wat musicalwerken en andere bekende songs, maar natuurlijk ook prachtige orkestmuziek. Maar om te weten welke muzikale verrassingen we in petto hebben, moet u zelf komen luisteren ... of wachten tot het volgende nummertje van de Kalfortse Klok!



FAMILIENIEUWS

Overlijdens



Guillaume Van Dam, echtgenoot van Annie Van Baden
(° Willebroek, 24 september 1932 - + Lippelo, 3 maart 2016)
*Je man blijft je man, je vader blijft je vader,
je opa blijft je opa, zo eigen zo vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.*



Jolien Maes, dochter van Geert en Marleen
(° Duffel, 13 augustus 1992 - + Kalfort, 27 februari 2016)
*Kom op, zit niet zo te huilen, leef... en zit niet bij de pakken neer.
Probeer te lachen zonder huilen. Dan doet het al wat minder zeer.
Ik leef hierboven in een wereld, daar is echt veel minder pijn.
Ik ben hier gelukkig in een wereld, waar ik mezelf kan zijn.*



Alphonsine Moens
(° Willebroek, 17 oktober 1927 - + Kalfort, 13 februari 2016)
*De schoonheid van het leven, het werd jou niet zo maar gegeven.
Toch leefde je met een innerlijke kracht,
die het beste in jou naar boven bracht.
Gezelschap, lekker eten, mooie reizen,
je kon het wel naar waarde prijzen.
Tot je plots geen woorden meer had,
en voornamelijk nog in stilte zat.
Je lachjes bleven lang je enige woorden,
tot we die ook niet meer hoorden.
Je ogen zeiden ons dat je moe was en voldaan.*



Eduard Vanherstraeten, echtgenoot van Denise Borms
(° Puurs, 30 september 1928 - + Bornem, 18 januari 2016)
*Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent...
Altijd stond je voor ons klaar en voor een ander.
Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm.
Geslaagd ben je in jouw leven,
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.*



Henri Cloostermans, echtgenoot van Nini De Decker
Lid van Vriendenkring Hof van Coolhem
Lid van Kleinveefokkers Barelhoeve
(° Puurs, 21 februari 1937 - + Bornem, 17 januari 2016)
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.



Clement De Schrijver, 'Jos', weduwnaar van Paula De Smedt
(° Puurs, 20 december 1924 - + Kalfort, 26 december 2015)
Kom op, ga niet zitten huilen, vier dat ik gelukkig ben.
Tover een glimlach op je wangen, zodat ik je weer herken.
Ik waak nu van hierboven, ben blij om wat ieder kan.
Maar ga nu niet zitten huilen, daar word ik ook verdrietig van.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u steeds contact opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALENDER

Vr. 8 april	20.00 u. - Coveravond met De Oorgans - Groep-V - Dorpshuis
Za. 9 april	20.00 u. - In concert - Harmonieorkest Concordia-vrienden - CC De Kollebloem
Za. 16 april	20.00 u. - Gin Night Volley Kalfort - Dorpshuis
Vr. 22 april	19.30 u. - Chiro 45+60 - Optreden voor ouders en sympathisanten, kampvuur en chirocamping voor leden - Chiroterreinen
Za. 23 april	19.00 u. - Chiro 45+60 - Teerfeest voor oud-leiding - Dorpshuis
Zo. 24 april	14.00 u. - Chiro 45+60 - Wandelzoektocht - Chiroterreinen
Do. 19 mei	20.00 u. - Paëlla-avond - Groep-V -Dorpshuis
Zo. 29 mei	14.00 u. - Park Populair - Dorpshuis
Do. 9 juni	20.00 u. - Tropische avond met cocktails - Groep-V - Dorpshuis
Ma. 13 juni	20.30 u. - Voetbalwedstrijd België - Italië - Groep-V - Dorpshuis
Za. 19 juni	Zomerwandeling Wandelvriendenkring - Dorpshuis
Wo. 22 juni	20.30 u. - Voetbalwedstrijd België - Zweden - Groep-V - Dorpshuis
Do. 23 juni	19.00 u. - 20.00 u. - Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 25 juni	11.00 u. - 12.00 u. - Pasbeurt Maria-omwegang
11 tot 21 juli	Bivak chiro meisjes (Mol) en chiro jongens (Lommel)

MET DE STEUN VAN...



ENTREPOT
DU VIN



KEUKENCENTER
MASURE



Uw logo ook hier? Neem contact met ons via dorpshuis@kalfort.be



Vlaanderen
verbeelding werkt



Provincie
Antwerpen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

**Het 98ste Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2016.
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2016 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden,
kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening
BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van
vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 15,00 euro.**
