

DE

KALFORTSE

KLOK

DE KALFORTSE KLOK

25° jg., juli 2015, n° 94

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

André Schampaert

Letterheide 3

2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail: andre.schampaert@skynet.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

De Kalfortse Klok is een uitgave van de lokale gemeenschap Kalfort

INHOUD

Inhoud	3
Woord vooraf	4
Bezinning	5
Uit de oude doos	6
Schoolfeest Kalfortse scholen	8
KVLV op citytrip naar Den Bosch	12
Tentoonstelling 2015	15
Groep-V, een nieuwe vereniging	16
Kalfort kermis in de Chiro	18
Ziekenzorg Kalfort leeft!!	19
Henri Vermeiren (1942-2015)	20
Familienieuws	23
Kalender	24
Kruiswoordraadsel	26

WOORD VOORAF

Beste lezer

Kalfort heeft traditioneel een rijk verenigingsleven. Onze gepensioneerden kunnen terecht bij OKRA, de zieken bij Ziekenzorg, onze kinderen en jongeren bij de Chiro en de Scouts, onze vrouwen “met vaart” bij de KVLV. Je kan in verenigingsverband volleyballen, joggen, voetballen, paardrijden, biljarten, muziek spelen... En hiermee heb ik natuurlijk nog alle verenigingen niet opgesomd.

Onder meer voor dit verenigingsleven bouwden we met vele inspanningen ons nieuwe dorps huis. Maar met stenen alleen bouw je geen huis. De initiatiefnemers van Groep-V zijn ervan overtuigd dat er in Kalfort nog plaats is voor een nieuwe vereniging, één waar iedereen lid van kan worden en waar geen specifieke talenten voor vereist zijn. Een vereniging die het “dorps huis” als doelstelling heeft, nl. het doen bruisen van leven en het te ondersteunen.

Groep-V wil onder de vleugels van de vzw Dorps huis Vrededaal ook een overkoepelende organisatie zijn voor alle verenigingen. Op dit ogenblik zijn er 154 aangesloten leden, maar de ambitie is om nog met veel meer te zijn. Ik doe hierbij graag een oproep om massaal aan te sluiten en te bewijzen wat vele Kalfortenaars pretenderen: dat wij een levend dorp en een warme gemeenschap zijn.

De redactie.

HELP ONS HET DORPSHUIS AF TE BETALEN!

**Schenk een fiscaal aftrekbare gift op
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding *** 128/2431/00014 *****

**Na storting ontvangt u een attest van de Koning
Boudewijnstichting.**

BEZINNING

*Vakantie is 'feest'!
Maar dan een 'langgerekt feest'.
En feest heeft iets van spel:
iets dat niet echt 'moet', maar 'mag':
spelen met de kinderen,
spelen in de natuur,
spelen met de tijd,
spelen met de partner,
en ... spelen met God!?
En dat is nog niet zó dom...
Want van 'de wijsheid' wordt gezegd
dat zij 'speelt voor Gods aangezicht'.
Misschien kunnen wij ons in de vakantie
daar eens méér bewust van worden:
wij zijn vrij en kunnen het léven vieren.
Dat houdt zoveel in!
Vieren dat wij het leven kregen.
Vieren dat wij gezond zijn.
Vieren dat wij mogen leven.
Zelfs vieren als het eens minder gaat.
Niet zozeer treuren om wat verloren ging,
maar danken om het goede dat wás.
Vieren en danken!
God loven en eren om het leven...
Dat kan de vreugde van onze vakantie vergroten!
Daarmee wensen wij je
een heerlijke zomertijd!*

UIT DE OUDE DOOS

In dit nummertje besteden we aandacht aan Eduard Daelemans, een oud-strijder die honderd jaar oud werd. Hij was een van de vele Belgische soldaten, die in Nederland terecht kwamen en daar voor de rest van de oorlog werden geïnterneerd.

Eduard Daelemans werd als vijfde in het gezin van twaalf kinderen van Fons en Christiane Paredaens op 14 mei 1892 te Liezele geboren. Op 1 oktober 1912 werd hij als soldaat 2e klasse met stamnummer 58096 ingelijfd bij het 7e Linierement te Berchem.

Hij werd op 28 juli 1914 gemobiliseerd bij het 27de Linierement en naar het front gestuurd op 1 augustus 1914. Bij de aanval op Antwerpen was Eduard ter plaatse, maar werd geveld met zware pleuritis. Hij werd zelfs voor dood verklaard in zijn dorp. Toch vertrok hij met zijn eenheid richting Frankrijk. De trein werd door de Duitsers onder vuur genomen en men moest terugkeren. Daardoor konden zij niet aansluiten met nog andere achteruit getrokken Belgische soldaten. Eduard vluchtte naar Nederland en verbleef er op Texel van 10 oktober 1914 tot 28 december 1918, de datum van zijn vrijlating. Via Den Helder, Delft, Roosendaal meldde hij zich aan te Kapellen (Antwerpen) en werd er op 31 januari 1919 terug bij de administratieve getalsterkte opgenomen tot 14 augustus 1919. Eduard werd dan met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Hij vertoefde tijdens de oorlogsperiode twee maanden aan het front. Na de oorlog werd hij lid van de Vlaamsche Oud-strijders.

Op 28 juli 1923 trad Eduard in het huwelijk met Rosalie Tourné (1895-1972), die een landbouwersdochter was. Samen kregen ze drie kinderen Leonie, Raymond en Godelieve. Eduard bleef zelf ook landbouwer. In 1972 werd hij weduwnaar en bleef verder wonen op zijn boerderij in de Haagstraat, waar hij tot zijn 93ste op zijn velden bleef werken. Toen hij als honderdjarige gevierd werd, gebeurde dit onder heel wat belangstelling in Kalfort. Eduard overleed er op 5 maart 1993 en werd 100 jaar, 9 maanden, 2 weken en 6 dagen oud.

[Met dank aan Noël De Mey]



Boven: De honderdjarige Eduard Daelemans tussen zijn familieleden. Bovenaan Leonie, Raymond en Godelieve, zijn kinderen. Onderaan Emiel Daelemans (broer van Eduard), Marie Tourné (schoonzus), Eduard Daelemans en Marie Daelemans (zus).

Onder: De Vlaamse Oudstrijdersbond of VOS poseert in de tuin van de familie Bosserez. Eduard Daelemans staat op de bovenste rij de vijfde van links.

SCHOOLFEEST KALFORTSE SCHOLEN

Zaterdag 6 juni was een belangrijke dag voor onze Kalfortse jeugd. Dan vond onder een stralende zon het schoolfeest plaats. De twee scholen hadden zich daar grondig op voorbereid. En dat was absoluut te zien aan het resultaat.

In de Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld werd het project "Nieuwsgierige Lotje" uitgewerkt. Op vrijdag 22 mei werd de zaal van de kleuterschool verduisterd en bracht Theater 'O de prachtige voorstelling "Nieuwsgierige Lotje", gebaseerd op het gelijknamige boek van Lieve Baeten. Lotje, een kleine lieve heks, vliegt door de nacht op haar bezem. Plots ziet ze in de verte een lichtje en ze vliegt er naar toe. Ze komt aan een huis en op zolder staat een raam open. Samen met Poes gluurt ze naar binnen. Poes ziet muizen over de zoldervloer rennen en springt er achter aan. Lotje tuimelt naar binnen en breekt haar bezem. In het heksenhuis ontmoet ze tal van heksen in de verschillende kamers, maar wie zal de bezem voor haar maken?

De voorstelling was het startschot van spetterende, mysterieuze projectweken met apotheose op het schoolfeest van zaterdag 6 juni. De gang van de school werd omgetoverd in de wereld van Lotje en de heksen.

In elke klas werden activiteiten georganiseerd rond één van de kamers: zolder met muizen en poezen, muziekkamer, keuken van de kookheks, slaapkamer en de knutselkamer. Onze kleuters trokken erop uit naar heks Camille in haar heksenhuis, restaurant Tim Teck, centrum voor instrumentenbouw, gingen pasgeboren poesjes bewonderen... Er kwamen koks in de klas, kleuters brachten muizen en poezen mee, er gebeurden allerlei heksentoeren... en zovele andere activiteiten kwamen aan bod.

Tijdens de laatste week van het project werden al die belevingen ook muzisch geuit in een dans voor het schoolfeest.

In de lagere school Twinkelveld werd er tijdens alle vrije momenten druk geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteer-talent boven en ook de sociale vaardigheden werden geoefend om samen nummertjes in elkaar te steken, zelfs over klasgroepen heen.

De twee projectweken werden afgesloten met een groots feest op zaterdag 6 juni: schoolfeest van de beide Kalfortse scholen De Regenboog en Twin-kelveld en het oudercomité:

De leden van het oudercomité bereiden alles voor in de verschillende werkgroepen: technische ploeg, catering, drank, speelstraat, sponsor-groep, desserts, toog.... Op vrijdag reden de klusjesmannen van Sjabi heen en weer om allerlei materialen op te halen. Verschillende mensen van het oudercomité en ouders waren in de weer om de grote tent op te stellen, onder een brandende zon en een zinderende hitte.

Voor dit superevenement werd op zaterdagmorgen de straat tussen de beide scholen afgesloten. Om 8.00 u. werd het podium geleverd door Patrick en co van de gemeente en van dan af kwamen er steeds meer mensen bij van het oudercomité, vrijwillige ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van de beide scholen om alles klaar te zetten. Het feestplein in de straten tussen de beide scholen werd volledig opgesteld. Natuurlijk kon de volledig gratis "speelstraat" niet ontbreken, waar kinderen naar hartenlust konden spelen op springkastelen, door het oudercomité zelfgemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, Lego-stand, ... Dit alles mede gefinancierd door verschillende sponsors.



Om 14.00 u. openden meester Gunter en meester Eddy het schoolfeest en dan ging het vrij podium van start van Twinkelveld, waar de leerlingen naar eigen wens en plezier hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang, acrogyim, acrobatie, circustechnieken en toneel.

Om 15.00 u. opende juf Carine de “kleuters-show” van De Regenboog en speelden meester Eddy en meester Gunter als Lotje en de heks het boek na van “Nieuwgierige Lotje”, telkens als aankondiging. Lotje kwam op zolder met de kleuters van de oranje klas die de muizendans deden. Dan verkenden ze met de vlinders van de rode klas de muziekkamer als heuse muzikanten. Nadien kwamen ze in de keuken terecht waren de koks van de blauwe klas samen al dansend kookten. Zo werd Lotje moe en ging ze samen met de allerkleinsten dansen in de slaapkamer. Uiteindelijk kwam Lotje bij de knutselheks die met de spetters van de groene klas een raket-bezem in elkaar knutselden en toen was het feest. Met alle kleuters samen dansten ze als slot de heksendans. Daarna ging het tweede deel van het “vrij podium Twinkelveld” van start.

Ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelf gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ voor de 620 ingeschrevenen. Het werd weer een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de Kalfortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers en een hardwerkend oudercomité !

Heel veel dank aan allen die aanwezig waren, dank voor het vele werk, de lekkere desserten, de sponsoring, vervoer, ter beschikking stellen van materialen, de extra hulp... En een superdank aan ons oudercomité.



*Bovenaan: alle kleuters samen met hun juffrouwen op het podium. Samen met heks Lotje zeggen ze alle aanwezigen nog eens feestelijk goeiedag!
Onderaan: ... en de aanwezigen genoten ervan met volle teugen. Voor een keer kon dochter- of zoonlief schittereren als een echte artiest!*



KVLV OP CITYTRIP NAAR DEN BOSCH

KVLV trok op voorjaarsreis naar 's Hertogenbosch in Nederland. Na een bijna probleemloze rit – alleen in de stad zelf was een toegangsweg afgesloten – werden we in Grand Café Silva Ducis (bos van de hertog) aan de Parade ontvangen met koffie en appeltaart. Daar kwamen drie gidsen ons opzoeken voor een stadswandeling.

De stad werd in 1185 gesticht door Hendrik I, hertog van Brabant, die aan de noordgrens van zijn hertogdom een versterkte stad wilde. Zij is gebouwd aan de samenloop van de Aa en de Dommel in een moerasachtig gebied dat doorsneden werd door talloze riviertjes die de Dieze vormen. Het water was hun natuurlijke verdediging tegen aanvallen van bv. de heren van Gelderland.

De Sint-Janskathedraal was natuurlijk dé blikvanger: een prachtige kerk in Brabantse hooggotiek, waaraan men vanaf 1370 bijna zonder onderbreking heeft gebouwd, verbouwd, herbouwd en gerestaureerd.



Het resultaat is indrukwekkend mooi; vooral de binnenkant kan concurreren met Leuven, Mechelen, Antwerpen en Brussel. Deze vier steden maakten samen met Den Bosch deel uit van het hertogdom Brabant. Pas in de 17de eeuw veroverden de protestantse Hollanders de katholieke stad. Zij waren zo slim dat ze het moeras rond de stad droog pompten en de stad binnenwandelden. Sindsdien werden de katholieken vervolgd zodat de Hollanders tot op heden voor de vreemde bezetter worden aangezien. De Bosschenaren voelen zich meer verwant met Vlamingen uit de provincies Antwerpen en Brabant.

Om 13.00 u. werden we in café Cinq vergast op een typisch Nederlandse lunch: soep en een hoofdschotel met brood, huzarensalade, koude groenten, vlees en kaas, en natuurlijk de onvermijdelijke kroket.

Na de lunch gingen de meesten de stad in om te winkelen en een terrasje te doen; en aan de pakken te zien die ze meebrachten... Met negentien gingen wij naar het Noordbrabants Museum. Een heel groot museum, deels in een oud, deels in een nieuw gebouw, maar beide in perfecte harmonie! De talloze oude en moderne kunstwerken, schilderijen, foto's, beelden, liepen we vlotjes voorbij, want we wilden Van Gogh zien.



Bij sommigen viel dat wat tegen, want er waren amper negen schilderijen van hem te zien. Maar er waren enkele parels bij: een donker landschap waar je telkens wat nieuws in kon ontdekken, en een portret van een vrouw die met enkele penseeltrekken karaktervol op doek stond. Jammer genoeg was er geen enkel schilderij van Jeroen Bosch, die toch een Bosschenaar is.

Om 16.15 u. afspraak aan het Voldersgat voor een rondvaart op de Binnendieze. Al deze grachten zijn bijna helemaal overbouwd. De stad was klein en bouwgrond duur. Dus bouwde men over de grachten heen en de grond kon men als groentetuin gebruiken. We vaarden dus onder lage gewelven en af en toe ook in open lucht zodat we de stad eens van onderen konden bewonderen. Tenslotte mondden we uit in de Dommel die de grens is tussen de stad en het Bossche Broek. Daar stond zo'n koude wind dat we verkleumd weer in café Cinq terecht kwamen voor een warme koffie.

De lange terugweg werd onderbroken met een bezoek aan het trappistencafé te Westmalle. We zijn tenslotte niet alleen Brabanders, maar ook Bourgondiërs.

De kerngroep van Groep-V bereidt zich voor op de startavond.



TENTOONSTELLING 2015

Een tentoonstelling over Kalfort op wieltjes tijdens de kermis? Dit zijn foto's van karren, kinderwagens, auto's, treinen, fietsen... De tentoonstelling wil een impressie geven van hoe de Kalfortenaar zich vroeger verplaatste. Contacteer ons via info@kalfort.be of op Kalfortdorp 16, 03 889 97 15. Veel dank bij voorbaat!

Onderaan een foto van Godelieve Verelst aan de slagboom van de overweg aan de Coolhemstraat.

We zoeken nog altijd foto's. Pluis je fotodozen eens uit? Heb je foto's met de eerste auto, met een oude kinderwagen, van een oud landbouwvoertuig, een trein in Kalfort, je oude fiets? Aarzel niet en bezorg ze ons! Wees echter vlug. Begin juli sluiten we de selectie!



GROEP-V, EEN NIEUWE VERENIGING

Het dorpshuis Vrededaal van Kalfort is in functie vanaf augustus 2014. Het werd op 11 november officieel geopend. En het is nu volop in gebruik bij verenigingen en particulieren van Kalfort en daarbuiten. De vzw die het dorpshuis uitbaat, vond dat het tijd werd om een volgende stap te zetten. Na het dorpshuis van steen is nu het dorpshuis van mensen aan de beurt. Hiertoe werd op 30 april Groep-V opgericht. Op dit ogenblik telt de vereniging al 154 leden.

Groep-V is een nieuw onafhankelijke sociaal-culturele vereniging. De vereniging, die in de schoot van de vzw Dorpshuis Vrededaal functioneert, wil een overkoepelende vereniging worden voor het Kalfortse verenigingsleven. Het wil verenigingen en Kalfortenaren samenbrengen, door eigen activiteiten te organiseren en te helpen bij initiatieven van de leden. Deze activiteiten worden georganiseerd in én voor het dorpshuis. Zonder enige twijfel zal Groep-V het dorpshuis en het gemeenschapsleven in Kalfort een nieuw dynamiek geven. De V staat voor Vrededaal, maar ook voor vereniging, vrije tijd, verrassend, verwarmend, voor iedereen... Creatievelingen kunnen zelf aanvullen.

Groep-V start met een activiteit op elke eerste donderdag van de maand. Vanaf 20.00 u. tot 23.00 u. kan je dan terecht in het dorpshuis voor een praatcafé met animatie. Er worden ook enkele activiteiten op zondagmiddag voorzien. Daarnaast biedt Groep-V een uniek concept. Alle leden van de verenigingen kunnen op last minute basis (één maand op voorhand) het dorpshuis gratis boeken. Er zijn maar twee voorwaarden: alle leden van Groep-V moeten worden uitgenodigd én de volledige winst wordt afgestaan aan het dorpshuis. Een kernteam leidt alles in goede banen.

Op donderdag 7 mei ging de startavond door. Meer dan vijftig aanwezigen waren aanwezig in het praatcafé. Singer-songwriter Jan Van De Ven zorgde voor de nodige sfeer. Op donderdag 4 juni konden meer dan zeventig liefhebbers genieten van cocktails op het aangename terras van ons dorpshuis.

Volgende activiteiten staan nog op het programma:

- *donderdag 2 juli: Praatcafé - Fietstocht*
- *donderdag 6 augustus: Praatcafé - Kubb cup*
- *donderdag 3 september: Afterwork cooking - Praatcafé - Voetbalwedstrijd Rode Duivels - Bosnië-Herzegovina*
- *zondag 13 september: Wandelzoektocht. Vertrek tussen 12.00 u en 13.00 u. prijsuitreiking rond 18.00 u.*
- *donderdag 1 oktober: Palmproeverij en food pairing*
- *donderdag 5 november: Praatcafé en lezing prof. Erik Schokkaert (KU Leuven) over het pensioendebat*
- *donderdag 10 december: Gezelschapsspelletjesavond en praatcafé (onder voorbehoud)*
- *op een zondag: Volksdansnamiddag*

Men kan aansluiten bij Groep-V door het betalen van 10 euro. In ruil krijgen de leden een lidkaart, een drankkaart en uitnodigingen voor alle activiteiten van groep-V.

Vanzelfsprekend zal Groep-V ook prominent aanwezig zijn op de andere activiteiten van het dorps huis. Voor dit jaar kondigen we al graag aan:

- *dinsdag 10 november: Avond van Vrededaal*
- *woensdag 11 november Brunch*
- *donderdag 31 december: Oudejaarsavond*

Geïnteresseerden vinden de nodige informatie op <http://www.kalfort.be/groep-v>, waar alle info over groep-V wordt verzameld of sturen een mailtje naar groepvrededaal@gmail.com.

GROEP-V!

**EEN NIEUWE VERENIGING IN KALFORT...
VOOR IEDEREEN! WORD JIJ OOK LID?**

**MEER INFO OP WWW.KALFORT.BE/GROEP-V OF MAIL NAAR
GROEVPREDEDAAL@GMAIL.COM**



KALFORT KERMIS BIJ DE CHIRO

Zoals elk jaar organiseert Chiro Kalfort tijdens de kermisdagen haar café-restaurant "Bij Mie Kalfut", genoemd naar de bekende Kalfortse reuzin. U bent van harte welkom om onze jeugdbeweging te steunen.

Op het menu staan de befaamde mosselen, paling in 't groen, koude schotel, spaghetti of curryworst. Alle gerechten zijn verkrijgbaar met brood of frieten. Dit jaar kan men ook betalen met bancontact. Een primeur!

De chirolokalen zijn met de kermis ook één van de places to be. Op zaterdag kan je er genieten van het vuurwerk, op maandag organiseert de chiro een activiteit op de braderij, op dinsdag is er het volleybaltornooi, kinderanimatie vanaf 14.30 u. en bonte avond. Op donderdag ben je uitgenodigd op een diner by candle light. En op vrijdag kan je genieten van een uitgebreid dessertenbuffet. Zaterdagmiddag krijg je gratis een voorgerecht bij bestelling van een hoofdgerecht! En op zondag zoeven de gocarts door de straten van Kalfort. Een heel programma dus...

Nog even de openingsuren meegeven.

Zaterdag 22 augustus	vanaf 17.00 u.
Zondag 23 augustus	vanaf 11.00 u.
Maandag 24 augustus	vanaf 17.00 u.
Dinsdag 25 augustus	vanaf 11.00 u. (keuken 17.00 u. tot 20.00 u.)
Donderdag 27 augustus	vanaf 17.00 u.
Vrijdag 28 augustus	vanaf 17.00 u.
Zaterdag 29 augustus	van 11.00 u. tot 14.30 u. en vanaf 17.00 u.
Zondag 30 augustus	van 11.00 u. tot 14.30 u. en vanaf 17.00 u.



ZIEKENZORG KALFORT LEEFT!!

Een vrijwilligersvereniging draaiende houden in onze huidige maatschappij vraagt om veel doorzettingsvermogen, naastenliefde en geloof in de mensen! Allemaal zaken waar Ziekenzorg voor wil staan en die we in onze werking willen integreren. Niemand mag vergeten worden of wegwijnen achter de gevel van zijn of haar woning. Mensen die wat geïsoleerd geraken door hun ziekte of die de kwaaltjes van de leeftijd duidelijk voelen, hebben af en toe recht op een bezoekje en moeten kunnen blijven genieten van dagdagelijkse dingen.

Via 'De Kalfortse Klok' willen wij, de vrijwilligers van Ziekenzorg, een luide klok doen weerklinken doorheen de straten van Kalfort en doen we een warme oproep. Voel je je geroepen om je aan te sluiten bij Ziekenzorg en mee te doen met onze activiteiten, heb je nood aan een bezoekje van één van onze kernleden, geniet je van het contact met anderen? Aarzel dan niet om lid te worden van Ziekenzorg Kalfort, een warme vereniging gedragen door enthousiaste en betrokken vrijwilligers die alleen het beste willen voor elkaar en de anderen.

Wij organiseren verschillende ontmoetingsmomenten, stuk voor stuk gelegenheden om wat bij te praten, om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en te genieten van elkaars gezelschap. Zo is er ons jaarlijks kerstfeest en paasfeest waarbij we kunnen genieten van een lekker maal. Ook de gemeentelijke ziekendag tijdens Kalfort kermis is een ontmoetingsmoment waar we veel belang aan hechten en onze wafelenbak is een echt hoogtepunt op onze agenda.

Wil je graag lid worden, neem dan zeker contact op met één van onderstaande mensen.
Niet aarzelen! Gewoon doen!
Nini Vivijs (0473 74 75 37)
Gina Wyffels (0497 78 14 13)
Florian Wauman (0473 74 75 37)

Op de linkse bladzijde en rechts: sfeerbeelden van voorbije Ziekenzorgactiviteiten.



HENRI VERMEIREN (1942-2005)



“Het was me een waar genoegen.” Dat zei Henri enkele dagen voor zijn overlijden toen hij een speech afstak voor Lutgarde over zijn inzet voor parochiezaal en dorpshuis. *“Een waar genoegen...”,* we proberen te doorgronden waaruit dat genoegen bestond.

Henri was een man van de cijfertjes en van het zakelijk inzicht, bedachtzaam, voorzichtig, discreet, zo discreet dat zelfs zijn familie niet wist waar hij allemaal mee bezig was. Het zijn eigenschappen die hem van pas kwamen toen hij betrokken werd bij het beheer van de vereniging van de parochiale werken van de dekenij.

Hij professionaliseerde vanaf de jaren negentig het financieel beheer en consolideerde de handelingen van de verschillende parochies, waarvan hij de medewerkers met raad en daad bijstond. Hij bracht de balansen en jaarrekeningen in orde. Binnen deze vzw was hij ook voor Kalfort bestuurder en later, bij de fusie van de parochies, bestuurder van de gefusioneerde vzw.

In 2000 nam hij het beheer van de Kalfortse parochiezaal van Desiré Meersmans over. Samen met enkele trouwe vrijwilligers puzzelde hij aan een werkbare formule, om de parochiezaal draaiende te houden. Hij zorgde dat de financiële toestand in orde bleef. Wat moest worden betaald, moest worden betaald. Wat kon worden kwijtgescholden, werd kwijtgescholden. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Alles zo rechtvaardig mogelijk.

Overwegen, tellen, begroten, becijferen, factureren... het stille werk achter de schermen. Niet altijd even dankbaar. Want niemand wil graag betalen. Maar de rekeningen moeten kloppen. Zo was Henri de man van het bewaren, het handhaven, het bewaken van de financiële fundamenten van wat velen dierbaar was: de parochie, de parochiezaal. Niets revolutionairs, maar er voor zorgen dat alles op zakelijk vlak vlotjes verder liep, zoals het

jaren had gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat Henri daarin “genoegen” schepte. Op zich is dat al een grote verdienste. Maar de stap die hij daarna zette, was veel groter en was wél revolutionair. In 2002 was hij initiatiefnemer van een denkgroep om een toekomst te zoeken voor de parochiezaal. Hij brak mee uit de oude denkkaders en stapte enthousiast maar behoedzaam mee in het verhaal van een nieuw dorps huis voor Kalfort. Hij verliet het louter bewaren, en ging resoluut voor de verandering. Met pijn in het hart en met de nodige weemoed brak hij af waarvoor hij zelf zo hard had gewerkt, om mee te ijveren voor een ambitieus en gedurfd project: een nieuw dorps huis, onderdeel van een vernieuwde Vrededaalsite met brasserie, Rozenkransweg en groen park.

Hij was aanwezig op alle vergaderingen: de overlegmomenten in parochiezaal, pastorie en gemeentehuis, de werfvergaderingen, de raad van bestuur, de algemene vergadering, het financieel comité. Op al deze vergaderingen liet hij ons, vanzelfsprekend als penningmeester, genieten van zijn jarenlange ervaring en zijn zakelijk inzicht, gekruid met zijn aparte humor. Alweer niet in de schijnwerpers, maar bijna onzichtbaar op de achtergrond.

En ik denk dat hij zich daar ook goed voelde, niet als grote spreker of leider, maar als expert tussen rekeningen en balansen, facturen en verzekeringen, statuten en BTW-aangiftes, en ook als wijze vaderfiguur tussen de mensen van Kalfort. Henri was zo een onmisbare brugfiguur tussen oud en nieuw, tussen parochiezaal en dorps huis, tussen de Kalfortse leefgemeenschap en de Puurse parochiale werken. Hij steunde het dorpsproject 100 % en verdedigde het bij zijn vrienden. Op die manier heeft hij een onvervangbare rol gespeeld in een grootse Kalfortse realisatie.

Alles voor een Kalfort dat hem dierbaar was, en waar hij van hield. Vriendschap, engagement, rechtvaardigheid, trouw aan het gegeven woord, recht door zee, kundigheid, bedachtzaamheid, voorzichtigheid, steeds het beste nastrevend, allemaal woorden die ik na zijn overlijden uit de reacties heb opgetekend... en dat alles overgoten met een ondeugend trekje, vooral als na enkele Duvels zijn pretoogjes begonnen te glinsteren. Beste Henri, we hadden graag nog lang met jou mogen samenwerken, nog lang mogen genieten van wat er is gerealiseerd, met jou nog wat pinten willen drinken na vele vergaderingen, met jou de financiële toestand nog verder willen bekijken. We hadden je graag ook dit jaar - fier op Kalfort -

in de ommeegang zien stappen. En we hadden je graag uitgebreid willen bedanken en in de bloemetjes zetten. Maar de ziekte was jou en ons te snel af. Een ziekte, die je heel moedig hebt gedragen. Wat je als je plicht beschouwde heb je tot op het einde verder gedaan.

Ik hoop dat je echtgenote Lutgarde, je kinderen en kleinkinderen zich mogen optrekken aan wat hun pa mee heeft mogelijk gemaakt. Je hebt de realisatie van die “mooie zaal”, zoals je het zelf nog op het einde zei, mogen meemaken. Maar het verhaal is hier niet geëindigd, het project van stenen en mensen nog niet afgesloten. We pikken het op waar je hebt moeten afhaken en zullen je nagedachtenis eren door verder te laten zien tot wat positieve samenwerking kan leiden.

Beste Henri, je bijdrage aan dit alles zal niet worden vergeten. Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde. Je hebt vele stenen helpen verleggen hier aan de Molenbeek in Kalfort, waardoor onze stroom voor altijd een andere weg is uitgegaan. Namens de hele Kalfortse dorpsgemeenschap, hartelijk dank.

Beste Henri, het was ons een waar genoegen.

Luc Schokkaert
Kalfort, 27 mei 2015.



FAMILIENIEUWS

Overlijdens



Henri Vermeiren, echtgenoot van Lutgarde De Mul
(° Willebroek, 7 december 1942 - + Bornem, 20 mei 2015)
Accountant IAB. Voorzitter Wandelvriendenkring.
Penningmeester Dorpshuis Vrededaal. Bestuurder vzw
Vereniging der Parochiale Werken Klein-Brabant.

Het zou te simpel zijn om je met een bloemetje te vergelijken. Je was veeleer een sterkere materie. Een rots - een stuk steen -. Dat klinkt eerst misschien niet zo mooi. Toch wel. Je was duidelijk waarvoor je stond, eerlijk, rechtvaardig, recht door zee, scherpe geest. Een stabiele basis voor je naasten en dierbaren. Hard werken en genieten. De mooiste bloemen groeien op zo'n rots.



Gaston Van Trier, weduwnaar van Delphine Ost
(° Puurs, 23 juli 1920 - + Mechelen, 16 mei 2015)



Jos Decat, echtgenoot van Jeanne Daelemans
(° Kalfort, 9 december 1930 - + Kalfort, 6 mei 2015)
Erebestuurslid en lid van de Kon. Harmonie Concordiavrienden.
Ween niet, ik heb geen reden om ongelukkig te zijn. Ik heb een pracht van een vrouw, drie schitterende kinderen en schoonkinderen en zes fantastische kleinkinderen.



Willy Gevels, echtgenoot van Maria De Cré
(° Puurs, 23 oktober 1935 - + 27 april 2015)
Langzaam ben je moegestreden, stilletje van ons weggegaan. Maar je grote inzet en doorzettingsvermogen zullen ons steeds voor ogen blijven staan.



Jeanne Moons, weduwe van Maurits Saerens
(° Kalfort, 16 december 1920 - + Puurs, 23 april 2015)
Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de dagen knellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud, bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.

KALENDER

Programma bedevaartweek

Ma. 10 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Di. 11 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Zo. 16 augustus - zo. 6 september	Tentoonstelling <i>Kalfort op wiertjes</i>
Ma. 17 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Vr. 21 augustus	19.30 u.: 27ste Maria-avond
Za. 22 augustus	14.00 u.-15.30 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 22 augustus	17.00 u.: Openingsmis bedevaartweek met het koor Illucia uit Puurs
Zo. 23 augustus	11.00 u.: 28ste Maria-omwegang
Zo. 23 augustus	Eucharistieviering om 10 u. en 17 u.
Ma. 24 augustus	13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof 15.00 u.: Bedevaart Blaasveld / Wintam / Weert - Lof
Di. 25 augustus	19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 26 augustus	19.00 u.: Terugkomdag omwegang
Do. 27 augustus	14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
Za. 29 augustus	17.00 u.: Eucharistieviering

Programma dorpshuis Kalfort Kermis

Vr. 21 augustus	Open van 13.00 u. tot 01.00 u. 13.00 u.-18.00 u.: Wandeling WVK
Za. 22 augustus	Open van 17.00 u.-01.00 u.
Zo. 23 augustus	Open van 10.00 u.-01.00 u.
Ma. 24 augustus	Open van 10.00 u.-01.00 u.
Di. 25 augustus	Open van 17.00 u.-01.00 u.
Wo. 26 augustus	Open van 17.00 u.-01.00 u. 19.00 u.: Terugkomdag Maria-omwegang
Do. 27 augustus	Open van 13.00 u.-01.00 u. 13.00 u.-18.00 u.: Gemeentelijke Ziekendag
Vr. 28 augustus	Open van 17.00 u.-01.00 u. 20.00 u.: Dorpsquiz Volley / Kalloo
Za. 29 augustus	Open van 10.00 u.-01.00 u. 19.00 u.: Prijsuitdeling Ronde van Kalfort
Zo. 30 augustus	Open van 10.00 u.-01.00 u.

Activiteiten Groep-V t.v.v. uw dorpshuis

Do. 2 juli	18.00 u.: Groep-V: Praatcafé - Fietstocht (Dorpshuis)
Do. 6 augustus	19.00 u.: Groep-V: Praatcafé - Kubb cup
Di. 25 augustus	17.00 u.: Praatcafé dorpshuis
Do. 3 september	18.00 u.: Afterwork cooking - Praatcafé - Voetbal wedstrijd Rode Duivels - Bosnië-Herzegovina
Zo. 13 september	13.00 u.: Groep-V: Wandelzoektocht



MARIA-OMMEGANG
28STE

Kalfort-Puurs  **23.08.2015 om 11u**
900 figuranten ~ Folklore ~ Geschiedenis ~ Religie
Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan 21.08.15 › 30.08.15

KRUISWOORDRAADSEL



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Kalfortse oud-strijder
- 2 vruchtbare plaats in de woestijn - ingenieur (afk.) - voegwoord
- 3 Kalfortse reuzin
- 4 voornaam van een bekend Amerikaans acteur - overtuigend nee
- 5 raadsel - beef
- 6 lage druk (afk.) - Réseau Départemental Eau (afk.)
- 7 Kalfortenaar die ons onlangs ontviel
- 8 muziekgenre - zuurtegraad
- 9 heuvel - heks overbekend in onze kleuterschool
- 10 ei van een specifieke vogel

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 rivier in Den Bosch - tewerkstellingsstatuut uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
- 2 strelend - gesteente
- 3 plaats in West-Turkije - lid van een jury
- 4 niet dicht - nieuwe vereniging in Kalfort
- 5 Arab Nationalist Movement (afk.) - stoomschip (afk.)
- 6 getal - Frans lidwoord
- 7 Italiaans socialistisch politicus, historicus en journalist - magazijn van een Nederlandse stad (nee, niet Den Bosch)
- 8 derde zoon van Adam en Eva - in afschrift aan (afk.) - persoonlijk voornaamwoord
- 10 eibereiding

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	J	A	K	O	B	S	Z	A	L	M
2	■	R	A	N	O	K	■	C	O	O
3	A	M	■	G	R	■	H	T	T	P
4	D	A	F	E	G	■	O	A	I	S
5	O	G	■	V	H	B	O	■	N	■
6	B	E	V	R	Y	D	I	N	G	■
7	E	D	■	A	S	■	H	I	■	U
8	■	D	R	A	■	B	A	M	B	I
9	H	O	O	G	S	T	R	A	A	T
10	O	N	T	D	E	K	K	I	N	G

Oplossing nr. 93

**Het 95ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2015.
 Artikels zijn welkom tot 1 september 2015 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden,
 kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE46 7310 3572 1536 - KRED BE BB van
 VPW Klein-Brabant, met vermelding Kalfortse Klok.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**

