

DE

KALFORTSE

KLOK

DE KALFORTSE KLOK

25° jg., pasen 2015, n° 93

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

André Schampaert

Letterheide 3

2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail:

andre.schampaert@skynet.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

De Kalfortse Klok is een uitgave van de lokale gemeenschap Kalfort

INHOUD

Inhoud	3
Woord vooraf	4
Bezinning	5
Uit de oude doos	6
Nieuwe parochie Sint-Pieter Puurs	9
28ste ommegang 2015	13
Dorpshuis op volle toeren	15
Feestvergadering KVLV	19
Tentoonstelling 2015	21
Familienieuws	22
Kalender	24
Kruiswoordraadsel	26

WOORD VOORAF

Beste lezer

De tijd van bouwen in Kalfort is bijna voorbij. Het dorps huis is klaar, de tuinaanleg is begonnen, de Rozenkransweg is bijna aangelegd, de brasserie Vrededaal is open, de wegenwerken liggen voor een jaartje stil...

Nu staat er een volgende fase op het programma. Want stenen alleen zijn natuurlijk onvoldoende. De realisaties moeten nu een stimulans geven aan ons gemeenschapsleven. Ze moeten nu nog meer mensen in beweging krijgen. De basis is gelegd, de infrastructuur is aanwezig. Ze nodigt uit om onszelf verder te activeren en van dit dorps huis een échte thuis te maken voor iedereen die ons dorp Kalfort een warm hart toedraagt.

Dit woordje vooraf is dus een warme oproep om niet bij de pakken te blijven zitten, maar samen de handen in elkaar te slaan om Kalfort levend te houden, en er zo voor te zorgen dat iedereen zich er goed voelt. Met positieve energie kunnen we op dit manier ons samenleven verrijken.

In deze zin wensen wij u een zalig Paasfeest!

De redactie.



BEZINNING

Er is een tijd

*Er is een tijd van leven zonder zorgen.
Er is een tijd van kwetsuren oplopen.*

*Er is een tijd van pijn en verdriet.
Er is een tijd van botsen op beperkingen en zinloosheid.*

*Er is een tijd van vallen en opstaan en weer vallen.
Er is een tijd van heling en herstel.*

*Er is een tijd van weer licht na de lange donkere tunnel.
Er is een tijd van groeiende kracht in kwetsbaarheid.*

*Er is een tijd van nieuw geluk
en hervonden zingeving.*

*Levenslang blijft dit:
er is een tijd van 'kruis na kracht',
er is een tijd van 'kracht na kruis'.*

Jean-Paul Vermassen

UIT DE OUDE DOOS

We zetten onze reeks van Kalfortse oud-strijders voort. Na Eugène Meersmans, Clement Ost en Albert Dehoux is het de beurt aan Jan Borghys, beter bekend als Borgèske.

Petrus Joannes (Jan) Borghys werd geboren in Puurs op 26 augustus 1887. Zijn ouders waren Maria Louisa (Louise) D'Hondt, die jong overleed, en Guillielmus Leopoldus Borghys. Hij was metser, zoals zijn vader en zijn latere zoon. Als jongeman was hij ingeschreven voor de loting. Omdat hij het nummer 87 trok, werd hij aangeduid voor dienst op 24 juli 1907. Hij werd ingelijfd als vrijwilliger op 24 augustus 1909 en deed zijn dienst in het fort van Berchem bij de 26ste Linierregiment. In 1911 huwde hij met Maria Stephania Cloostermans, met wie hij twee kinderen kreeg, Albert en Clementine. Ondertussen was hij korporaal geworden en kwam tijdens de oorlog aan het front terecht. In 1917 werd hij overgeplaatst naar het 6de Linierregiment. Op zijn militaire pas staat dat hij blond haar had en 1 meter 64 groot was. Bij zijn demobilisatie uit het 16de Linierregiment op 4 september 1919 had hij er in totaal vier jaren en zes maanden dienst opzitten!

Hij werd uitgebreid gedecoreerd en ontving acht frontstrepen. Op zijn palmares stonden de Herinneringsmedaille regering Albert I, het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden, de Herinneringsmedaille regering Leopold II, het Militair ereteken 2de Klasse, Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden, de Herinneringsmedaille oorlog 1914-1918 (lint versierd met één verguld streepje en drie zilveren streepjes) en de medalie der Overwinning.

Hij nam na de oorlog zijn gewone leven opnieuw op. Hij woonde met zijn vrouw en kinderen in de Coolhemstraat, dicht bij café De Noordstatie, rechtover de jongensschool. In zijn vrije tijd was hij een actief lid van de Duivenbond en van de Vuurkruisers van Kalfort. Zijn zoon Albert zette het aannemersbedrijf verder. Hij overleed in Kalfort op 3 februari 1973.



Foto boven: de werkploeg van aannemer Borghys. Uiterst links zoon Albert Borghys; derde van links Jan Borghys.
Foto's onderaan. Links: foto gestuurd naar Stefanie Cloostermans waarop een montage van Jan (toen aan het front), zijn vrouw Stefanie en de kinderen Albert en Clementine.
Rechts: Jan Borghys als militair voor de oorlog.

Na de oorlog schreef Jan Borghys herinneringen neer aan gebeurtenissen op 27 oktober 1917, die een blijvende indruk hadden nagelaten.

Welke wrede gebeurtenis die ons daar heeft getroffen. Een ganse dag zaten wij onder het vuur. Niet alleen van de vijand, mijn vrienden, maar ook van dat van ons kanongeschut. Daar zaten wij allen van schrik te beven. Het zweet drupte van onze wangen.

Een groot getal bommen was reeds gevallen. Maar geen enkel die ons getroffen had. Ten slotte dan viel er in onze versterking een projectiel. Allen hoorde men kermen, maar nooit klagen. Vele makkers waren reeds dood of gekwetst.

Men moest snakken om adem te kunnen halen. Die niet gekwetsten boden de eerste hulp aan hen die daar zo droevig gekwetst waren. Ze brachten de gewonde wapenbroeders bij de dokter die de pijn verzorgde.

Van daar bracht men ze over naar hospitalen. Zeer nauwkeurig werden ze onderzocht en de eerste verzorging gegeven. Des anderdaags kwamen hun makkers hen bezoeken en kloeke moed geven. Men vroeg en gaf uitleg over het voorval.

Des anderendaags schalden de klaroenen treurig. Een lange bedrukte stoet volgde de lijken, die langzaam naar hun rustplaats werden gedragen. Kronen werden tot erkentenis door de makkers op het graf neergelegd.

Zo waren wij, die niet maanden maar jaren altijd samen ons leed hadden gedeeld, voor immer van elkaar gescheiden. Ja door een slag van ons eigen kanon. Vaarwel aan hen die daar sneuvelden. Vaarwel tot in de eeuwigheid.

Gebeurtenis van den 27 October 1917
0.40 v.m.

Het vuur maar die ons daar heeft getroffen
Een ganse dag zaten wij onder het vuur
Niet alleen van de vijand mijn vrienden
Maar ook van dat van ons kanongeschut
Daar zaten wij allen van schrik te beven
Het zweet drupte van onze wangen
Een groot getal bommen was reeds gevallen
Maar geen enkel die ons getroffen had
Ten slotte dan viel er in onze versterking
Een projectiel allen hoorde men kermen
Maar nooit klagen vele makkers waren
Reeds dood of gekwetst men moest snakken
Om adem te kunnen halen die niet gekwetsten
Boden de eerste hulp aan hen die daar zo
Droevig gekwetst waren ze brachten de
Gewonde wapenbroeders bij de dokter die
De pijn verzorgde van daar bracht men ze
Over naar hospitalen zeer nauwkeurig werden
Ze onderzocht en de eerste verzorging
Gegeven des anderdaags kwamen hun
Makkers hen bezoeken en kloeke moed
Geven men vroeg en gaf uitleg over het
Voorval des anderendaags schalden de
Klaroenen treurig een lange bedrukte
Stoet volgde de lijken die langzaam
Naar hun rustplaats werden gedragen
Kronen werden tot erkentenis door de
Makkers op het graf neergelegd zo waren
Wij die niet maanden maar jaren altijd
Samen ons leed hadden gedeeld voor immer
Van elkaar gescheiden ja door een slag
Van ons eigen kanon vaarwel aan hen die
Daar sneuvelden vaarwel tot in de
Eeuwigheid

ter naachbery vanden ene vander rocht
en de meeste verzorging gegeven
des anderdaags kwamen hun makkers hen
bezoeken en kloeke moed geven
men vroeg en gaf uitleg over het voorval
des anderendaags schalden de klaroenen
treurig een lange bedrukte stoet volgde
de lijken die langzaam naar hun rustplaats
werden gedragen kronen werden tot
erkentenis door de makkers op het graf
neergelegd zo waren wij die niet maanden
maar jaren altijd samen ons leed hadden
gedeeld voor immer van elkaar gescheiden
ja door een slag van ons eigen kanon
vaarwel aan hen die daar sneuvelden
vaarwel tot in de eeuwigheid
Gebeurtenis van den 27 December 1917

NIEUWE PAROCHIE SINT-PIETER PUURS

De kaart van het vicariaat Vlaams-Brabant wordt volop hertekend. Het is de bedoeling om de parochiegrenzen te laten samenvallen met de gemeentegrenzen. In Puurs is het nu zover. Op 28 januari 2014 tekende Mgr. Léonard het ontwerp van fusie van de kerkraden en de grondgebieden van de parochies Breendonk, Kalfort, Liezele, Puurs en Ruisbroek. En op 6 oktober tekende minister Homans het ministeriële besluit. De fusie is nu een feit en we spreken alleen van 'de parochie Puurs'. Hiermee komt een einde aan de geschiedenis van de parochie Kalfort, die in 1857 werd gesticht.

De parochie Sint-Pieter Puurs neemt dezelfde grenzen aan als de gemeente Puurs. De Sint-Pieterskerk wordt centrumkerk en het parochiesecretariaat in de Hoogstraat nr. 30 is het administratieve adres. Voor allerlei informatie en aanvragen van doopsels, huwelijken, misintenties enz. kunnen de gelovigen terecht in het parochiesecretariaat (tel. 03 889 01 84, parochiespuurs@skynet.be, open alle werkdagen van 10.00 u. tot 12.00 u. en op vrijdag ook van 18.00 u. tot 19.30 u.).

De nieuwe kerkraad (of kerkfabriek) is samengesteld uit vijf leden: Koen Van den Broeck (voorzitter), Kris Annaert (secretaris), Gust De Belder (penningmeester), Jos De Donder en Paul Van Assche. De nieuwe parochieploeg bestaat uit Paul Van Assche, Denise Van Puyvelde, Wilfried Van den Begin, Daniël Caluwaerts, Hedwig Reyntjens, Leo Pelgrims, Ria De Wachter, Hans Verstraeten, Mark Geeroms en André Schampaert. Zij staan in voor de vijf pastorale velden: evangelisatie (doopsel, huwelijk, missiewerking, parochieblad...), catechese (doopselcatechese, eerste communie, vormsel, volwassenencatechese...), diaconie (onthaal en secretariaatswerking, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, zorg voor hulpbehoevenden...), parochiale werken (financies, parochiezalen...) en liturgie (sacramenten, eucharistie, gebedsdiensten, gezinsvieringen, koren, lectoren...).

Voor de plaatselijke kerkgemeenschappen verandert er in principe niets. Zij blijven verder leven en werken en feesten. Het zal voor de nieuwe parochieploeg een voortdurende zorg zijn om dat alles te ondersteunen. De weekend-eucharistie- en gebedsvieringen hebben plaats volgens hetzelfde schema als vroeger. Je vindt ze in het parochieblad.

Elke plaatselijke gemeenschap heeft bovendien een team, een groep mensen die zorg draagt voor de kerk en alles wat daar gebeurt. We noemen dat de “plaatselijke antenne”. Een heel mooie naam die aangeeft dat deze personen de parochieploeg moeten informeren en adviseren over de plaatselijke gemeenschap. De Kalfortse antenne bestaat uit Nicole Caluwé, Eberhard Coussement, André Schampaert en Alfons Tierens. Met al uw vragen kan u ook bij hen terecht.

De herstructurering heeft heel wat gevolgen, nu we de vertrouwde structuur van onze parochie moeten opgeven. Het is echter duidelijk dat de nieuwe parochie veel beter de uitdagingen zal aankunnen, waar men voorstaat. Ze bouwt immers op een groep geëngageerde leken, die vanuit hun eigen sterktes het geloofsleven in een breder verband zullen dragen. Vanuit Kalfort wensen we hen in elk geval heel veel succes toe. Het is nu aan de Kalfortenaren zelf om hun gemeenschap verder vorm te geven. Voor ons plaatselijke geloofsleven kunnen we in elk geval beroep doen op een sterk team!

In het kader van de fusie is de kerkfabriek van Kalfort opgeheven. Paul Van Assche vertegenwoordigt Kalfort in de nieuwe structuur. Graag willen wij de laatste kerkfabriek van Kalfort hartelijk danken. Dank aan Marcel Servaes, Paul Van Assche, Roger Pauwels, Achiël Stevens en Nicole Caluwé voor hun inzet in de voorbije jaren.



Boven de nieuwe parochieploeg van Puurs. Onder de nieuwe kerkraad.
Kalfort is vertegenwoordigd door André Schampaert en Paul Van Assche.

In het kader van de parochiale herstructurering en van het dorpskernproject in Kalfort, is de pastorie ontruimd. Heel wat vrijwilligers hebben deze klus onder leiding van Hedwig Reyntjens geklaard. De belangrijkste stukken voor Kalfort zijn overgebracht naar het kerkmagazijn in het nieuwe dorps huis. Het archief werd volledig aangevuld en overgebracht naar het parochiesecretariaat in Puurs, in afwachting van een deponering op het rijksarchief. De doop-, huwelijks- en overlijdensregisters worden gedigitaliseerd, zodat ze ter beschikking zullen zijn voor toekomstig onderzoek.

In een volgend nummertje van De Kalfortse Klok zullen we een kort overzicht publiceren van de geschiedenis van 158 jaar parochie Kalfort.



28STE OMMEGANG IN 2015

De eerste vergaderingen voor de ommeegang van 2015 zitten er op. Het scenario is goedgekeurd en nu kunnen de werkgroepen er weer volop tegenaan om dit concept te realiseren. En al is er natuurlijk steeds wat routine aanwezig, toch is het elk jaar een hele opdracht om dit groot evenement tot een goed einde te brengen.

Wij willen je graag attent maken op enkele nieuwe elementen in de ommeegang van dit jaar.

Dit jaar willen we de nieuwe parochie Puurs onder de aandacht brengen. De contacten zijn gelegd voor een gloednieuwe groep, die zal worden samengesteld door de verschillende geloofsgemeenschappen van Puurs. Een delegatie van Puurs, Ruisbroek, Breendonk en Liezele; de heiligenbeelden of een ander symbool... Het concept wordt samen met de parochieploeg van Puurs verder uitgewerkt.





Op 7 mei 1945 tekende generaal Alfred Jodl in Reims de documenten voor onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden. Het bevatte de frase: "Alle strijdkrachten onder Duits gezag staken hun actieve operaties om 23:01 uur centraal Europese tijd op 8 mei 1945." Het nieuws van de overgave bereikte de media in het Westen op 8 mei 1945 en er ontstonden spontane feesten door geheel Europa. V-dag is dit jaar 70 jaar geleden. In samenwerking met de reenactmentgroep van Fort Liezele zal aan dit feit aandacht worden besteed.

Vorig jaar werd voor de eerste keer de terugkomdag in de kermisweek zelf georganiseerd. Dit was een groot succes. Ook dit jaar is iedereen die betrokken is bij de ommegang dus zeer hartelijk welkom op de terugkomdag die plaatsvindt op woensdag 26 augustus om 20.30 u. in het dorps huis.

U bent natuurlijk hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de ommegang. De eerste pasbeurten vinden plaats in het ommegangmagazijn in het dorps huis op donderdag 18 juni (19.00 u.-20.00 u.) en zaterdag 20 juni (11.00 u.-12.00 u.).

DORPSHUIS DRAAIT OP VOLLE TOEREN

Terwijl we vol ongeduld wachten op de laatste loodjes bij de afwerking, draait ons dorpshuis op volle toeren. De uitbating loopt goed. De verschillende werkgroepen gooien zich op het werk. Graag geven we even een overzicht. Mogelijk kan je ook je steentje bijdragen?

De uitbating startte met Kalfort Kermis, maar voor de officiële opening was het wachten tot 10 november 2014. Met een feestelijke viering werd het startschot gegeven van een gloednieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Kalfort.

En de uitbating loopt goed. Al is het natuurlijk wel wat proefdraaien. Een **werkgroep uitbating** buigt zich samen met zaalverantwoordelijke Hervé over diverse aspecten. Grote zorg is er over het aantrekken van nieuwe klanten (waaronder ook bedrijven), rond het gezamenlijk gebruik van het dorpshuis voor verschillende evenementen samen (wat een moeilijke evenwichtsoefening is), het aankopen van materiaal, het beheersen van de hinder voor de burens, het onderhoud van het dorpshuis enz. Als resultaat hiervan werden het huishoudelijk reglement en de instructies voor de gebruikers opgemaakt. Voor 2015 werden er ondertussen al meer dan 100 contracten opgemaakt. En de gebruikers blijken zeer tevreden te zijn over dit dorpshuis. Het is duidelijk dat dit nog zal toenemen, wanneer het park in de lente- en zomermaanden een bijkomend pluspunt zal zijn voor ons dorpshuis.

Naast de werkgroep uitbating is er een **technische ploeg** opgericht. Terwijl de zaalverantwoordelijke instaat voor het algemene onderhoud, doet dit ploegje kleine klusjes. Zij zorgt ervoor dat kleine mankementjes worden opgelost. Het is een onontbeerlijk groepje, waarvoor we graag een oproep doen. Mocht je geïnteresseerd zijn om per week een uurtje vrij te maken, dan ben je zeer welkom bij deze technische ploeg.

De **werkgroep evenementen** organiseert activiteiten ten voordele van het dorpshuis. Op het programma staan vijf grote organisaties: een avond voor alle sponsors, schenkers en medewerkers op 10 november; de brunch op 11 november, het oudejaarsfeest, het bal populaire en Kalfort Kermis.



Over 10-11 november hadden we het in het vorige nummer van *De Kalfortse Klok*. Op 31 december ging het oudejaarsfeest door. Het eindejaarsdiner en de after party waren een schot in de roos. 100 deelnemers aan het diner en honderden aanwezig op de party achteraf. Het feest verliep gezellig... helemaal op zijn Kalforts. En bereikte zo alle beoogde doelstellingen! En nu staat het volgende evenement op stapel. Velen zullen zich het bal populaire t.g.v. de sluiting van de parochiezaal herinneren. Het was een avond waarop jong en oud samen vierden en met vrouwen de toekomst tegemoet zagen! Het is vanzelfsprekend dat we hier een vervolg aan zullen breien. Op donderdag 30 april wordt het tweede bal populaire georganiseerd, een organisatie voor iedereen, een avond met muziek en dans, maar ook met gezellig samenzijn. We hopen dat Kalfort hier massaal present zal zijn!

Het **financieel comité** staat voor een grote opdracht. De leden bekijken de algemene financiële toestand van de vzw, de jaarrekening en de balans. Ze werken aan de moeilijke evenwichtsoefening rond de huur- en drankprijzen. En zijn constant op zoek naar sponsors om ervoor te zorgen dat ons dorpshuis kan worden afbetaald. Dit zeer geëngageerde comité neemt een groot deel van de verantwoordelijkheid op zich, om een rendabel beheer op te zetten. Hebt u kaas gegeten van finances, hebt u contact met vele bedrijven, dan kunnen we u nog steeds gebruiken om dit comité te versterken.

En dan zijn er natuurlijk de statutaire organen van de vzw: de **algemene vergadering**, waarin de Kalfortse verenigingen zetelen, en de **raad van bestuur**, die de vzw en het dorps huis besturen. Alle belangrijke dossiers komen hier ter tafel en worden ter goedkeuring voorgelegd. De raad van bestuur staat uit Luc Schokkaert (voorzitter), Ludo Schevenhals (ondervoorzitter), Ludo Schampaert (secretaris), Henri Vermeiren (penningmeester), Lieve Schokkaert, Paul Van Assche, Lucas Conings en Willy Vanonderbergen.

Met deze structuur en de verschillende werkgroepen denkt de vzw dit dorps huis recht te kunnen houden. Maar het zal zeker niet lukken zonder de medewerking van de vele Kalfortenaren en de verenigingen die zich in het dorps huis thuis voelen en er de handen voor uit te mouwen willen steken.

GROEP V?

EEN NIEUWE MYSTERIEUZE GROEPING IN KALFORT...
WORD JIJ OOK LID?

MEER INFO OP HET BAL POPULAIRE EN BINNENKORT
OP HET WEB, VIA DE SOCIALE MEDIA EN IN DE PERS...



Iedereen kan helpen in ons dorps huis, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden:

- verspreid het goede nieuws dat Kalfort een prachtig nieuw dorps huis heeft
- stort een gift t.v.v. het dorps huis
- huur het dorps huis voor een activiteit
- maak reclame voor het dorps huis en zijn mogelijkheden
- spreek met kandidaat-sponsors en breng ze in contact met iemand van de vzw
- geef je op om mee te werken aan evenementen in het dorps huis
- doe suggesties om geld in het laatje te brengen
- denk na of een duolegaat eventueel voor jou een interessante oplossing is voor je nalatenschap

Meer dan 200 mensen hebben belegd of geschonken... Zij zijn de kern waarop het dorps huis is gebouwd. Blijf niet achter en treed toe tot deze groep enthousiaste Kalfortenenaren!!

Alle info vind je op <http://www.kalfort.be/dorps huis>.

HELP ONS HET DORPS HUIS AF TE BETALEN!

**Schenk een fiscaal aftrekbare gift op
reknr. BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1**

**van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding *** 128/2431/00014 *****

**Na storting ontvangt u een attest van de Koning
Boudewijnstichting.**

FEESTVERGADERING KVLV

Ons 95ste werkjaar werd op een feestelijke wijze ingezet. Naar jaarlijkse gewoonte startten de leden met een eucharistieviering. Om 18 uur werd het Vrededaal overrompeld door de KVLV-feestvierders. Met een aperitiefje in de hand zocht ieder zijn plaatsje aan de mooi versierde tafel.

Bij een feestvergadering hoorde natuurlijk een feestelijk woordje dat onze voorzitter Nini graag voor haar rekening nam. Even citeren:
'Beste vriendinnen van KVLV, we kijken even terug in de tijd maar we kijken zeker in de toekomst. Vorig jaar werden onze activiteiten zeer goed opgevolgd. We kregen veel respons ook al moesten we op verplaatsing gaan bij 't Fixkse. Maar in augustus kwam daar verandering in. Deze zaal, dit huis werd opengesteld. Een mijlpaal in de Kalfortse geschiedenis. Wat ik zeker moet zeggen is dat het bestuur van KVLV en veel sympathisanten de handen uit de mouwen hebben gestoken om de verhuis mee te doen, elk stukje werd afgewassen en kreeg een plaats in de kasten. Met de opening heeft KVLV deuren, kasten afgewassen en gepoetst. ONS HUIS moest mooi ogen. We zijn er fier op. Met de brunch stonden we hier weer. Een hele ploeg die van 's morgens vroeg de brunch mee voorbereidde. Hervé was content, wij ook. We hadden deskundig gewerkt. En bij de bediening vielen we op.



Allen in uniform om er een mooi cachet aan te geven. Nu kijken we voorwaarts!! Bij de Chinezen werd 2015 tot jaar van de geit en of het schaap uitgeroepen. Schapen en geiten hebben een grootmoedig hart en ze kunnen altijd vergeven en vergeten. Dat weet hun herder het best!! In de Verenigde Staten werd 2015 tot jaar van het Licht uitgeroepen. Licht is de bron van alle leven en het laat ons toe om met elkaar te communiceren en de wereld beter te begrijpen.'

Na deze verwelkoming kon het feestmaal beginnen, een slaatje met verse zalm en fijne groentjes, kippenroomsoep met bospaddenstoelen, gemarineerd varkenshaasje, witloof, knolselderpuree, veenbessen en den-nenappels. Om dit alles iets te laten bezinken, kon men op een formulier het gewicht van een mooie fruit- en groentenkorf noteren. De gelukkige, die het juiste gewicht het dichtst benaderde, kon met de korf naar huis.

Als ontspanning verzorgde Agnes Bruneel, woordkunstenares, samen met begeleider op de synthesizer Geert Valcke, een muzikale en poëtische avond. In 1992 werd ze uitgeroepen tot vrouw van het jaar voor haar sociaal en cultureel werk. Kortom we luisterden naar Agnes en Geert, die samen poëzie zongen. Hun vertolking van Louis Neefs met 'Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is' beroerde iedereen. Het eetfeestijn werd afgesloten met appelgebak en ijsroom. Tot slot kreeg iedere aanwezige nog een azalea en een verrassingszakje met o.a. koffie, senseopads, een mooie koffietas, een geurige kaars, mee naar huis. Hiermee werd alweer een zeer geslaagde feestvergadering in het nieuwe Vrededaal afgesloten.



TENTOONSTELLING 2015

Een tentoonstelling over Kalfort op wieltjes tijdens de kermis? Dit zijn foto's van karren, kinderwagens, auto's, treinen, fietsen... De tentoonstelling wil een impressie geven van hoe de Kalfortenaar zich vroeger verplaatste. Contacteer ons via info@kalfort.be of op Kalfortdorp 16, 03 889 97 15. Veel dank bij voorbaat!

Onderaan een foto van Henri Bogaerts te paard. Naast hem staat een auto, vermoedelijk van de familie. De foto is genomen voor de boerderij van zijn ouders Alfons Bogaerts en Florentina Mees op de Letterheide.

Dergelijke pareltjes zoeken we. Pareltjes die zeker verborgen zitten in de vele fotodozen van de Kalfortenaars. Willen jullie allemaal eens grabbelen? Weet iemand trouwens welke auto dit is?



FAMILIENIEUWS

Overlijdens



Gusta Daelemans, weduwe van Denis Decat
(° Puurs, 9 oktober 1931 - + Wintam, 15 maart 2015)
*Zeg niet in rouw: "ze is niet meer",
maar leef, in dankbaarheid dat ze er was.*



Annie Cools, echtgenote van Frans Peeters
(° Puurs, 20 februari 1945 - + Kalfort, 25 februari 2015)
*Sociaal engagement was de rode draad in je leven.
Zorgen voor anderen gaf zin aan je bestaan.
Ondanks vele beproevingen bleef je altijd optimistisch en hoopvol.
Tot de veer brak. Rust nu maar.*



Joseph Peeters (Jef), echtgenoot van Fabienne Gosselin
(° Puurs, 6 maart 1947 - + Bonheiden, 19 februari 2015)
*Je hebt gestreden, maar helaas verloren.
Voor jou nooit meer ochtendgloren.
Bedankt voor alles, voor al je liefde en geven,
't zal zwaar zijn zonder jou te leven.*



Frieda Piessens
(° Bornem, 11 maart 1956 - + Bornem, 15 februari 2015)
*Eigenzinnig zocht je steeds je weg, maar anderen konden altijd
op jou rekenen. Toegewijd en rechtdoorzee in alles wat je deed,
oprecht geïnteresseerd in anderen. Je was een vrijdenkende en
vrije vrouw, anders dan een typische tante.*



Francine Marnef, weduwe van Henri Van der Wilt
(° Puurs, 7 juli 1914 - + Schoten, 12 februari 2015)
*We hebben ons moeke gekend als een sterke en diepgelovige
vrouw, voor wie haar gezin en de familie een centrale plaats
innam. We hebben steeds haar zakelijke inzicht weten te
waarderen, haar mensenkennis en haar gezond verstand ervaren
als een stimulan.*



Maria-Louisa Leyers (“Wiske”), weduwe van Louis Van Camp
(° Ruisbroek, 10 augustus 1924 - + Puurs, 13 januari 2015)
Moeder, we hebben je nog een aantal jaren tussen ons mogen houden. De dood van ons vader was een mokerslag voor je leven. Fysiek was je nog de moeder van vroeger, maar psychisch was je terug naar af. Je leefde je eigen wereldje, gelukkig in jezelf maar weg van de realiteit. Je herkende nauwelijks je eigen kinderen nog. Toch bleef je enthousiasme behouden. Je werd een icoontje in het bejaardentehuis. Ook al was het contact met je gezin weg, je bleef dat altijd contente moeke.



Frans “Swake” Van de Velde, echtgenoot van Rosa De Maeyer
(° Mariekerke, 23 april 1932 - + Reet, 15 december 2014)
Het verlies was er al voor het einde, het verdriet voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van jouw gedachten nam. Maar als we je bezochten elke keer, dan was je weer bezorgd zoals weleer. Oprecht bekommerd en vol medeleven omdat je steeds om mensen hebt gegeven.



Dankje, Wiske

“Het klaart al op,” zei Wiske bij de start van de ommegang in 1989, waarna er een wolkbreuk volgde.

Ik zal dit beeld nooit vergeten. Wiske - op de trappen van zaal De Hert - er blijvend in gelovend dat alles goed zou komen. Later ging het minder goed met Wiske. Wolken in haar geest verhinderden een helder zicht. Nu ze is gestorven, geloven wij dat haar hemel opnieuw is opgeklaard. Bedankt, Wiske, voor je inzet voor onze ommegang!

Links Wiske in de processie van 1941, een processie waar ze zich later hard voor inzette.

KALENDER

Do. 2 april	19.00 u.: Witte Donderdag (Kerk)
Zo. 5 april	PASEN
Vr. 10 april	Spaghettislag en Bierfeesten - Chirojeugd (Chiroheem)
Za. 11 april	Pekesfuif - Chirojeugd (Tent - Chiroterreinen)
Vr. 17 april	20.00 u: In Concert 2015 - Harmonieorkest Concordiavrienden (Theaterzaal De Kollebloem)
Do. 30 april	Bal populaire (Dorpshuis Vrededaal) <i>Gezellige avond met muziek, dans en gezellig samenzijn voor héél Kalfort, jong en oud, ten voordele van ons dorpshuis. Warm aanbevolen!</i>
Do. 18 juni	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt ommegang (Dorpshuis)
Za. 20 juni	11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt ommegang (Dorpshuis)

harmonieorkest
Concordiavrienden

IN CONCERT 2015
MET **HARMEN VANHOORNE**
EN **THE WHITE SPIRITS** (gospel)

VR 17 & ZA 18 APRIL 2015 | 20:00
THEATERZAAL DE KOLLEBLOEM PUURS

sponsored by
Lemca
Lemca Antwerpen

in samenwerking met **de KOLLEBLOEM** Provincie Antwerpen

VREDEDAAL NODIGT UIT

BAL POPULAIRE & LOUNGE BAR MET HAPJES

OP DONDERDAG 30 APRIL 2015
VANAF 20U30 IN ZAAL VREDEDAAL

GRATIS INKOM



Chiromeisjes Kalfort presenteert Spaghettislag

Keuken van 17u tot 21u

Chiroheem

(L. Van Kerckhovenstraat 66)

Vrijdag 10/04

Zelfgemaakte cake

Grote spaghetti: 9 euro

Kleine spaghetti: 7 euro

Ook vegetarische spaghetti

Aansluitend: Bierfeesten



KRUISWOORDRAADSEL



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 soort zalm
- 2 uiteinde van de ra - oude naam voor het OCMW
- 3 ante meridiem - graad (afk.) - webprotocol
- 4 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosen-seelsorge - Open Archival Information System (afk.)
- 5 koning van Basan - Voorbereidend Hoger Beroepsonderwijs (afk.)
- 6 8 mei 1945
- 7 jongensnaam - spil - lachend geluid
- 8 bijna - jong hertje
- 9 straat van ons parochiaal secretariaat
- 10 iets wat men voor het eerst ziet

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 in de zon gedroogde klei - om een paard te doen stoppen
- 2 wereldbrand
- 3 vrouw die niet op haar mondje is gevallen - overrijp
- 4 zonder gevraagd te zijn
- 5 Kalfortse oud-strijder - Zweden
- 6 Slowakije - Bangladesh - tewerkstellingsstatuut uit de jaren '80
- 7 hark om hooi bijeen te halen
- 8 schriftelijke verhandelingen over daden - Hindoestaanse naam
- 9 19de eeuws systeem gebruikt in de legerdienst - plechtige afkondiging
- 10 hondesoort - uitgeverij (afk.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	S	I	E	B	E	N	S		E	H
2	A		E	E	F		F	A	R	O
3	F	O	L	T	E	R		L	E	V
4	A	U	T	O	S	T	R	A	D	E
5	R	D		N	E	S	T		A	N
6	I	E		Y		H		C	M	I
7		J	A	Z	Z		T	R	E	E
8	F	A	D	E		W		E		R
9	J	A	A	R	E	I	N	D	E	
10	D	R	M		D	E	H	O	U	X

Oplossing nr. 92

**Het 94ste Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2015.
 Artikels zijn welkom tot 1 juni 2015 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden,
 kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE46 7310 3572 1536 - KRED BE BB van
 VPW Klein-Brabant, met vermelding Kalfortse Klok.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**
