

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

24° jg., pasen 2014,
n° 89

Verantwoordelijke uitgever:

André Schampaert
Letterheide 3
2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail:

andre.schampaert@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Priester Hedwig	5
4.	Bezinning	6
5.	Uit de oude doos	7
6.	Nieuws van onze scholen	8
7.	Ommegang 2014	12
8.	Tentoonstelling "De Groote Oorlog"	15
9.	KVLV-nieuws	16
10.	Dorpshuis in de steigers	20
11.	Familienieuws	22
12.	Kalender	25
13.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Onlangs brachten we met de leden van de algemene vergadering van ons nieuwe dorps huis een bezoek aan de werf. Iedereen was opgetogen over het voorlopige resultaat en ziet al de contouren van een prachtige infrastructuur waarvan we met z'n allen vele jaren plezier zullen hebben.

Op een bepaald moment kwam het gesprek op de stabiliteit van het dak. Er werd gevraagd of de balken voldoende gewicht konden dragen, of er in de structuur voldoende beton was gebruikt of de dakconstructie goed in elkaar stak. Architect Ludwig Beckers stelde ons gerust, goochelend met cijfers en feiten.

Na deze discussie kwam bij mij de gedachte op of ons dorps huis inderdaad stevig genoeg is. Maar dan niet letterlijk, maar figuurlijk... Zijn onze funderingen in orde: de vele mensen die het project schragen? Ik denk het wel. Is de basis goed: de vele verenigingen die enthousiast aan het project meewerken en het gebouw als hun thuis zien? Ik denk het wel. Is de constructie stevig: het samenspel tussen vzw, verenigingen, particulieren en bedrijven? Ik denk het wel. Is het dak in orde: een beschutting voor ons gemeenschapsleven, waar we ons thuis kunnen voelen en ons geborgen zullen weten? Ik denk het wel. En zo kan ik nog even doorgaan...

Soms overvalt ons de twijfel of dat wat we realiseren niet te groots is voor een dorp als Kalfort. Maar die twijfel verdwijnt als je spreekt met de vele mensen die enthousiast over het project praten en er mee hun schouders onder zetten. De stabiliteit is dus zeker ok! Welkom aan iedereen die zin heeft om ons dorps huis mee te ondersteunen, als lid van de werkgroepen, als sponsor of mecenas, als tevreden gebruiker.

We beleven binnenkort een heropstanding. Na de afbraak komt de wederopbouw. In die zin wensen we u heel graag een zalig Paasfeest.

De redactie.

3. Priester Hedwig



En toen plots was hij daar... na vier maanden zonder pastoor werd hij aangekondigd als de nieuwe priester van de parochie Puurs. Zijn naam: Hedwig Reyntjens. Hedwig is geboren in 1966 en komt uit het verre Zuid-West-Vlaanderen. Hij volgde de priesteropleiding in het seminarie in Brugge en sloot zich aan bij de internationale beweging van de Focolari, een katholieke lekenbeweging waarbinnen eenheid in de wereld als belangrijkste boodschap geldt. In België heeft de Focolari een gemeenschap in Rotselaar. Naar het voorbeeld van de eerste christenen stemmen ze hun dagelijks leven af

op de evangelische waarden. Ze nemen deel aan het sociale leven van het dorp en zetten zich in voor de lokale kerk.

Na zijn priesterwijding volgde hij een opleiding in Loppiano, het vormingscentrum van de Focolari in Italië. In 2002 werd hij priester in het bisdom Nanterre. Omdat hij midden in het leven wilden staan, werkte hij eerst in een fabriek. Daarna was hij actief in de parochiepastoraal. Om familiale redenen keerde hij terug naar België. Hij werd ziekenhuisaalmoezenier in Brussel. De pastorale roeping bleef echter kriebelen. Toen bisschop Lemmens zijn concept lanceerde van priesters die samen met een lekenteam de verantwoordelijkheid van een parochie dragen, voelde Hedwig zich onmiddellijk aangesproken. Hij werd zodoende priester van Puurs. Hij wordt dus geen pastoor maar wil samen met het kernteam van zes geëngageerde leken een collectieve leidinggevende zending van de bisschop opnemen ten dienste van de gelovigen. Daarnaast blijft hij actief in de Focolaribeweging.

We wensen hem heel veel succes in de nieuwe parochie Puurs en verwelkomen hem zeer hartelijk in Kalfort.

4. Bezinning

't Is zalig Pasen vieren

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan

't Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan

't Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan

't Is zalig Pasen vieren
als zijn levensverhaal
steeds verder gaat

Antoon Vandeputte

5. Uit de oude doos

We grabbelen in de oude doos naar foto's uit de Eerste Wereldoorlog. De oproep bij vele Kalfortenaren om ons materiaal van oud-strijders te bezorgen heeft zeker al het een en ander opgebracht. En we publiceren graag een foto van één van hen.

We kennen Eugeen Meersmans ("de Guin") (1888-1973) als uitbater van zaal De Hert en vader van Paula Meersmans (echtgenote Jan Maes) van de Brug. Maar hij was ook één van de Kalfortse frontsoldaten. Hij was in opleiding in Brasschaat vanaf 1909 en duikelde zo de oorlog in als soldaat bij een artillerieregiment. Hij was trompetter van zijn regiment en schreef ontroerende brieven naar zijn vriendin en latere echtgenote Rosalie Marnef (1888-1936). Na de oorlog werd hij lid van de Vlaamse Oud-strijders en van de Vuurkruisers. Hij bleef ook een fervent muzikant. Hieronder zien we hem (links) naast andere soldaten.



6. Nieuws van onze scholen

De voorbije maanden waren er weer heel wat activiteiten in onze Kalfortse scholen. We kregen informatie over 10op10 en actie Donkere Dagen en het carnavalsfeest. Graag geven we ook al wat informatie over het komende schoolfeest.

10op10 en actie Donkere Dagen

We hebben de actie “Donkere Dagen” met succes voltooid! De dubbele actieborden met verkeerslicht waren eind januari in elke klas volgekleefd met de AYA-stickertjes. De kleuters konden elke dag een stickertje verdienen door met een fluo-vestje naar school te komen. Zo waren ze duidelijk zichtbaar in het verkeer. Alle borden VOL! Dus verdienden onze kleuters een beloning: ze kregen 5 extra fietsen en 3 loopfietsen en voor elk kind op zich een klein opblaasballetje (gesponsord door De Cirkel). Een dikke bravo voor de kinderen en de ouders om mee te werken aan deze actie! De fietsen konden we aankopen met de € 784 subsidies van het 10op10 project van de provincie Antwerpen en sponsoring van fietsen Brijs.

Carnavalsfeest

De laatste twee weken van februari baadde kleuterschool de Regenboog van Kalfort in carnavalsfeer! Experimenteren en plezier maken met confetti, slingers en maskers, verkleedpartijtjes in de klas, allerlei personages uitbeelden... De allerkleinsten knutselden een kleurencarnavalskwast en de andere kleuters maakten zelf maskers met dozen, borden, karton, papier, piepschuim, verf, dopjes, ... Op donderdag 27 februari was er maskerparade: de kleuters showden hun zelfgemaakte maskers en kwasten aan elkaar en zongen hun carnavalsliedjes.

Op vrijdag 28 februari was het carnavalsfeest. De kleuters kwamen naar eigen keuze verkleed naar school. Zo waren er Mega Mindy's en Mega Toby's, prinsessen en ridders, sneeuwvitjes, feeën, clowns, brandweermannen en politieagenten, allerlei dieren (tijgers, beren, leeuwen, LH-beestjes, ...) en nog zovele andere prachtige figuren. De juffen van de kleuterschool waren allemaal verkleed als cowboys en indianen en samen met alle

kinderen vierden ze feest in indianendorp. In de namiddag bracht theater "De kleine speeldoos" een prachtige voorstelling van "De kleine Hyawatha", een kleine indiaan die van dieren houdt. Deze voorstelling werd gesponsord door het oudercomité met de opbrengsten van schoolfeest, fuif en Hapje Stapje.

De kinderen en leerkrachten lieten zich niet kisten door de regen en maakten zich klaar voor een heuse carnavalsstoet. Een 10-tal leerlingen van de lagere school Twinkelveld en hun juf kwamen eraan om te helpen de kleuterstoet in goede banen te leiden. Heel wat ouders, grootouders en andere familieleden stonden hen op te wachten. In de Schipstraat slooten alle leerlingen en leerkrachten van de lagere school in heuse Brazil/supporters-outfit zich aan en zo werd de stoet nog langer. De confetti en slingers vlogen in het rond en waren toch weer het grootste plezier voor de kinderen. Enkele van de kleinsten genoten ervan om de confetti uit te strooien voor hun eigen voeten. Ouders, grootouders, familie, kennissen, dorpsgenoten en sympathisanten keken toe van aan de kant of vanachter het raam. Het was weer een succes, ondanks het slechte weer!





Schoolfeest 2014

Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert het oudercomité van de Kalfortse scholen in samenwerking met de schoolteams van kleuterschool De Regenboog en lagere school Twinkelveld opnieuw het jaarlijkse schoolfeest. Vele kinderen kijken al uit naar het optreden voor ouders, familie... In de lagere school zijn de leerlingen de koppen weer bij elkaar aan het steken om er een twinkelend vrij podium van te maken. Ook de kleuterjuffen zijn volop bezig met de voorbereiding van een project dat eindigt met een optreden op het schoolfeest om 15.00 u.

Naast de optredens van kleuters en leerlingen bieden wij ook dit jaar weer een superavontuurlijke speelstraat aan en allerlei randanimatie. En om alle maagjes te vullen, voorzien we vanaf 14.00 u. een lekker des-sertenbuffet en starten we om 16.30 u. de reuze scholenbarbecue. Iedereen van harte welkom.

De afgelopen jaren hebben wij steeds kunnen rekenen op de steun van vele mensen die taken op zich namen (de tent helpen rechtzetten, groenten voor de barbecue kuisen, een lekker dessert klaarmaken voor het des-sertenbuffet, een uurtje afwassen of achter de toog helpen samen met andere ouders en leerkrachten, opruimen, ...) Ook dit jaar hopen wij weer te kunnen rekenen op talrijke helpende handen! Want het schoolfeest wordt pas echt een succes dankzij jullie hulp en steun. Vele helpende handen maken het vele werk lichter.

7. Ommegang 2014

De voorbereidingen van de 27ste ommegang op zondag 24 augustus zijn gestart. De eerste vergaderingen zijn achter de rug en leverden weer een interessant scenario op. Graag zoomen we even in op de opvallendste zaken van deze editie.

In 2014 wordt het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is evident dat wij ook in Kalfort aandacht zullen besteden aan de “Grote Oorlog”. Eerst en vooral zal de tentoonstelling dit jaar aan dit historische feit worden gewijd. Je leest daarover meer in dit boekje. Maar ook in de ommegang is de oorlog een belangrijk thema.

Kalfort lag aan het begin van deze oorlog binnen de fortengordel rond Antwerpen. Toen de Duitsers oprukten, vluchtten heel wat burgers binnen de omwalling. Ook het Belgisch leger trok zich terug op de vesting. Vele gewone mensen zullen in de augustusdagen zeker hun toevlucht hebben gezocht tot Onze-Lieve-Vrouw. In de ommegang evoceren we deze vlucht: militairen en gewone mensen passeren Kalfort. De militairen trekken zich terug naar de IJzer. De burgers hopen binnen de vesting een veilig onderkomen te vinden. Vervolgens roept een choreografische groep rond onze vredeswagen op tot Vrede. Op de wagen staan de foto’s van





onze Kalfortse gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. Kalfort stuurde 36 jonge mannen naar het front, 14 waren krijgsgevangen in Duitsland en 11 waren er geïnterneerd in Nederland. Al deze mensen werden getekend door de oorlog. Om hen te gedenken zullen jonge afstammelingen van oud-strijders eretekens van onze Kalfortse “helden” dragen.

Een tweede belangrijke element is de focus op het mariale gedeelte. We proberen aan dit gedeelte een nieuwe dynamiek te geven met vlaggen, bloemen en choreografie. Zonder enige twijfel zal het prachtige beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan nog meer dan anders met veel waardigheid door de Kalforte scholen worden gedragen en ieders bewondering opwekken.

Praktisch kunnen we ook nog volgende zaken meedelen. De bouw van het nieuwe dorps huis heeft vanzelfsprekend een grote invloed op de organisatie van de ommegang. De kostuums zijn voorlopig opgeborgen in de dekenij van Puurs. Als het dorps huis klaar is, kunnen ze worden overgebracht naar de kelder van het nieuwe dorps huis. We gaan er op dit ogenblik vanuit dat we de nieuwe lokalen in augustus zullen kunnen betrekken. Dit betekent dat er in juni geen pasbeurten zullen plaatsvinden. Wel zullen de deelnemers zich al kunnen inschrijven.

Aan het parcours is er een kleine aanpassing. De tribunes met de hoogwaardigheidsbekleders zal opgesteld staan op de hoek van Schipstraat en Hoek ten Eike. Dit betekent ook dat het Heilig Sacrament vanaan Hoek ten Eike zal worden megedragen, wat een uitdrukkelijke wens was van vele mensen van de Schipstraat.

We rekenen weer op heel Kalfort om onze ommeegang tot een groot succes te maken. Wil je op een of andere manier meewerken, dan horen we dat graag. Mail naar ommeegang@kalfort.be of spreek een van de verantwoordelijken aan.



Boven groepen uit de "Grote Oorlog" uit vorige ommeegangen. Onderaan verhuis van de kostuums van de ommeegang van de dekenij in Puurs in september 2013.



8. Tentoonstelling “De Groote Oorlog”

Met Kalfort Kermis staat de 25ste tentoonstelling in het teken van 1914, start van de Eerste Wereldoorlog. Voor deze tentoonstelling zijn we op zoek naar nog heel wat foto's, documenten en voorwerpen... Mocht je ons kunnen helpen met een van de volgende items, héél graag.... Neem dan contact met Luc Schokkaert, info@kalfort.be, tel. 03 889 97 15.

1. Leven in Kalfort aan de vooravond van de oorlog
2. Forten: *bouw van het fort van Liezele - forten tijdens de oorlog - verder verloop - redoute Kalfort*
3. Krijgsverrichtingen: *verwoestingen Essendries, Aspot... - vluchtelingen - fort Liezele in de oorlog - redoute Kalfort in de oorlog*
4. Dagelijks leven: *hoe leefden de Kalfortenaren - Kalfortenaren geboren tijdens de oorlog - Kalfortenaren gehuwd tijdens de oorlog*
5. Kalfortse gesneuvelden: *Alfons Meersmans - Louis Nuten - Karel Verbruggen - Leopold Van Kerckhoven*
6. Oud-strijders (namen die we tot hertoe hebben kunnen vinden):
Jan Borghys (1887-1973), Désiré Cools (1893-1961), Isidoor Cools (1884-1953), Eduard Daelemans (1892-1993), Jan De Schrijver (1889-1961), Leopold De Visser (1878-1921), Guillielmus Dehertogh (1891-1964), Eduard Dekeersmaeker (1893-1972), Kamiel Dewachter (1891-1973), Camiel Dewitte (1897-1967), Maurice Huygens (1887-1962), Florent Ilegems (1893-1987), Jan-Baptist Lemmens (1881-1959), Jules Lemmens (1887-1963), Petrus Maes (1887-1943), Eugeen Meersmans (1888-1973), Jan Frans Meersmans (1892-1968), Desiré Mees (1884-1953), Jan-Baptist Meeus (1888-1961), Clement Ost, Jan Pauwels (1895-1964), Jan Pepermans (1889-1975), Robert Schampaert (1883-1954), Petrus Schellemans (1888-1950), Petrus Siebens (1896-1975), Pieter Jan Stevens (1877-1963), Fons Vanachter (1890-1969), Karel Van Bogaert (1886-1961), Frans Van De Venne (1894-1972), Felix Van Den Bergh (1894-1948), Philip Van Herp (1894-1962), Alfons Verbrugghen (1881-1957), Victor Verelst (1888-1969), Henri Vertongen (1893-1981), Leopoldus Wauters (1889-1961) en Jozef Wuytens (1893-1941).

Kent u nog oud-strijders? Hun namen en foto's zijn zeer welkom! Bent u afstammeling van één van deze oud-strijders en hebt u de eretekens nog? Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan de ommegang en de eretekens te dragen als eerbetoon.

9. KVLV-nieuws

Artsen Zonder Grenzen (AZG) bij KVLV Kalfort

Op 18 maart had KVLV-Kalfort Ellen De Vos gevraagd om te komen spreken over haar missie bij AZG. Ze ging graag op ons voorstel in. Velen kennen AZG bij naam en verder hebben ze wat elementaire kennis. Ellen bracht daar verandering in. Op een boeiende en vlotte manier lichtte ze in het eerste deel het ontstaan en de werking toe. De VZW is gesticht in 1971 in Frankrijk door dokters en journalisten en heeft zijn hoofdzetel in Genève. In 1999 heeft AZG de Nobelprijs voor de vrede gekregen en momenteel lopen er projecten en missies in 60 landen.

AZG is een internationale humanitaire onafhankelijke hulporganisatie, biedt hulp bij natuurrampen en epidemieën, geeft psychische ondersteuning aan slachtoffers van geweld en nog zo veel meer.

Als getuige van ernstig geweld of crisissen waaraan nauwelijks aandacht wordt geschonken, eist AZG het recht op om hierover in het openbaar te spreken.





In het tweede gedeelte lichtte Ellen met sprekende foto's haar eigen taak toe. Zo vertrok ze op 21 november 2011 met haar vriend Stijn op missie naar Congo. Het project situeerde zich in Masisi in Noord-Kivu. Net vóór Kalfort-kermis 2012 waren ze zoals het echte Kalforte naren betaamt terug thuis. Het project verliep in samenwerking met de Congolese overheid. AZG baatte een hospitaal uit van ongeveer 200 bedden. Wat grootte betreft, is dit vergelijkbaar met de kliniek van Bornem. Daarnaast nam AZG ook enkele "Centres de Santé" ter harte, wijkgezondheidscentra om de eerste basiszorgen toe

te dienen. Het hospitaal is immers het enige in een regio groter dan de provincie Antwerpen.

Ellen coördineerde het administratieve en financiële gedeelte van het project terwijl Stijn zich op het geneeskundige luik richtte. In Masisi leven zo'n 24 000 vluchtelingen. AZG richt zich daar vooral op verloskundige zorg en oorlogschirurgie, maar ook op de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld. Naast deze urgentie-activiteiten worden elke dag zo'n 150 consultaties verricht, voornamelijk voor luchtwegeninfecties, malaria en diarree, allemaal aandoeningen die rechtstreeks verband houden met het conflict dat woedt in die provincie.

Met een natje en een droogje, zoals dat de gewoonte is bij KVLV, werd er nog heel lang samen met Ellen over nagepraat, want onze dames toonden heel veel interesse. Ellen liet een onvergetelijke indruk na.

Hartelijk dank, Ellen.

A. Cant

KVLV Feestvergadering

Zaterdag 8 februari jl. stond de KVLV feestvergadering gepland. In een goed gevulde kerk werden tijdens de eucharistieviering de overleden leden herdacht en aan de zieken met een gebed sterkte gewenst.

Daarna trokken de aanwezige leden naar 't Fikske. Aan de prachtig versierde tafels zocht iedereen naar zijn zitplaats. Tijdens het aperitief sprak onze voorzitter de jaarlijkse wensen uit. Hier volgt haar toespraak:

Beste KVLV-leden, beste vrienden,

Heeft iedereen een drankje gekregen? Laten we dan klinken op het jaar 2014, op ons allemaal, en op onze nieuwe priester Hedwig die hier vanavond niet aanwezig kan zijn wegens vormselviering van de Lange Weg te Puurs. Prosit!!!

Vooreerst wil ik jullie allen danken die begrip hebben getoond voor het feit dat dit feest hier doorgaat. Sommigen hebben daar problemen om gemaakt en zijn afwezig gebleven. Maar wij maken van de nood een deugd: we kijken vooruit en leven in blijde verwachting om een mooi dorpshuis in een pittig groen dorpshart.

Tweeduizend veertien is een heel bijzonder jaar. Voor de Chinezen is 2014 het jaar van het paard. De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot het jaar van de familiale landbouw. Landbouw immers is cruciaal om de 9 miljard mensen van onze planeet van voedsel te voorzien. Voor Kalfort is 2014 het jaar van "KVLV in actie" en van "dorpsvernieuwing". Ons nieuw dorpshuis "Vrededaal", gelegen aan een nieuw dorpsplein, wordt de nieuwe thuishaven van KVLV. Laat ons daar positief tegenover staan en mee de acties ondersteunen voor de verdere uitbouw. Met zijn allen!!! Alle KVLV-vrouwen samen! Vrouwen kunnen heel veel waarmaken. Zei president Obama niet in zijn laatste State of the Union: "We moeten iedere vrouw de kans geven die ze verdient, want als het goed gaat met onze vrouwen, dan gaat het ook goed met ons land." En dat geldt hier in Kalfort ook. Zeven is een heilig getal: 2014 alle cijfers opgeteld geeft dat 7. Verder komt het cijfer 7 voor in 7 sacramenten, 7 deugden en 7 ondeugden, 7 dagen in de week, 7 vette en 7 magere jaren, 7 kleuren van de regenboog, sneeuw witje en de 7 dwergen, 7 wereldwonderen, 77 feestende KVLV-vrouwen. Leven we nu in de 7 magere jaren? Laten we vanavond in ieder geval met zijn allen in de 7de hemel zijn, want KVLV feest!'

Het feestmenu startte met rundscarpaccio gevolgd door de hoofdschotel met varkenskroon in zachte picklessaus, wintergroenten en kroketjes. Als ontspanning was er gekozen voor de zanggroep 'de Strangers'. Vier mannen brachten de succesnummers van de Antwerpse groep in herinnering. Tijdens de pauze werden de gaatjes opgevuld met het dessert bestaande uit chocoladetaart met framboos en vanillesaus. Om de kas te spijzen verkochten de bestuursleden tombolalootjes 'altijd prijs' aan een zeer democratische prijs. Na de pauze traden de Strangers nog een tweede maal op.

De welgevulde feestavond sloot af met de uitreiking van de zeer gesmaakte tombolaprijzen. Als attentie kreeg iedere aanwezige een azalea als aandenken mee naar huis. Zonder op de tijd te letten was de avond voorbij gevlogen. Ongetwijfeld was dit weer een geslaagde KVLV-feestvergadering. De afwezigen hadden zoals steeds ongelijk. Afspraak in het najaar in ons dorps huis 'Vrededaal'. Bedankt bestuursleden en sponsors!!

A. Vertessen



10. Dorpshuis in de steigers

De realisatie van ons dorpshuis draait op volle toeren. We hopen het in augustus te kunnen openen. Het wordt nog een hele klus, maar aannemer, architect en bestuur doen er alles aan om tijdig klaar te zijn.

Het **bouwcomité** neemt elke week deel aan de werfvergaderingen. Samen met architect en aannemers bespreken zij problemen en zien de werken vorderen. De ruwbouwwerken naderen stilletjes aan hun voltooiing. Vooral de grondwerken en de betonconstructie hebben enige vertraging opgelopen. Maar eens deze klip genomen is, wordt er stevig doorgewerkt door hoofdaannemer en onderaannemers. Het dorpshuis wordt geen ordinair gebouw, maar architecturaal zal het mogen gezien worden. Op dit ogenblik wordt de gevel gemetst. Ondertussen zijn ook de werken aan de technieken (elektriciteit, sanitair, ventilatie enz.) volop begonnen.

De **raad van bestuur** heeft beslist volop voor een mooie afwerking te gaan. Zo zal het dorpshuis volledig multimediaal zijn uitgerust, is draadloos internet aanwezig, worden de vergaderlokalen mooi afgewerkt, wordt er een geluidsinstallatie voorzien en worden de zalen volledig in parket gelegd. Ook de keuken zal worden uitgerust. Verder zal het dorpshuis worden voorzien voor 250 aanwezigen (tafels en stoelen, bestek). De overeenkomst met brouwerij Moortgat, Coca Cola en drankenhandel Vercauteren wordt ondertussen voorbereid.

De **algemene vergadering** heeft zich gebogen over de prijzen van het nieuwe dorpshuis dat vanaf oktober officieel zal worden verhuurd. Er zijn al heel wat reservaties vastgelegd. Er lijkt dus veel belangstelling voor ons dorpshuis te bestaan. In een volgend nummertje zullen we hierop verder ingaan, maar je kan ook al veel informatie vinden op de website <http://www.kalfort.be/dorpshuis>.

Het **financieel comité** heeft het nodige kapitaal verworven en bestudeert nu de nodige acties om de schulden af te betalen. Hiertoe zullen in de komende maanden bedrijven en particulieren worden aangesproken. En de **werkgroep evenementen** heeft al nagedacht over de officiële opening, over Kalfort Kermis en over andere acties t.v.v. het dorpshuis.

Je merkt dat er heel wat beweging en activiteit is. We nodigen alle geïnteresseerden uit om te participeren aan één van onze werkgroepen.



Leden van de algemene vergadering bezochten op 5 april de werf en zagen dat het goed was: van links naar rechts Ludo Schevenhals, Vincent Servaes (begeleidde Marcel Servaes), Igor Van Assche, Marcel Servaes, Luc Schokkaert, Lucas Conings, Kris Schampaert, Willy Van Onderbergen, Ludwig Beckers (architect), Ludo Schampaert, Maria Meersmans, Nathalie Geldhof, Henri Vermeiren, Nicole Michiels, Florian Wauman, André Schampaert en Erik Cools.

**Help ons het dorpshuis te verwezenlijken!
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op reknr.
BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTEBEB1
van de Koning Boudewijnstichting met
vermelding *** 128/2431/00014 ***
Na storting ontvangt u een attest van de
Koning Boudewijnstichting.**

11. Familienieuws

Overlijdens



Anny Boeykens, echtgenote van Jean Janssens
(° Puurs, 12 april 1938 - + Edegem, 26 maart 2014)
Denk aan mij als de avond is gevallen, als de kaars is uitgegaan, als de laatste woorden zijn gezegd en de sneeuw stil dwarrelt in je hart. En denk aan mij als de dageraad ontluikt, als de vogels zingen in het veld, als de bloemen zich openen naar het licht en de zon je pijn doet smelten.



Frederick Van den Heuvel, "Frits", echtgenoot van
Helena Lauwers
(° Duffel, 4 maart 1929 - + Lippelo, 12 maart 2014)
Rust te zijn, bij wie er niet meer zijn, heel diep in je gedachten en niet met woorden lang en luid, kan af en toe een stille pijn verzachten, er gaat een wonderlijke rust van uit.



Kristel Van Zegbroeck, echtgenote van Jean-Claude Claeys
(° Dendermonde, 19 juni 1974 - + Kalfort, 11 maart 2014)
Je was er voor iedereen maar je werd geduwd in een ongelijke strijd. Ondanks je aanhoudende strijdlust en groot positivisme werd het ook jou teveel. Voor eeuwig in ons hart.



Justine Raes, weduwe van Louis Lathouwers
(° Londerzeel, 10 augustus 1934 - + Bornem, 21 februari 2014)
Na een leven van hard werken, veel geven en weinig nemen, was het tijd om naar onze va te gaan. Het welzijn van onze va, je kinderen en kleinkinderen was jouw geluk. Bezorgd en bekommerd tot het laatste ogenblik. Rust nu maar zacht, moe. We zeggen je dank je wel voor alles. We konden ons geen betere moeder wensen.



Caroline Lampaert, echtgenote van Jan Van Overloop
(° Eeklo, 13 februari 1952 - + Brussel, 14 februari 2014)
*Vele fijne herinneringen verzachten onze smart,
voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.*



Maria Van Riet, echtgenote van François De Maeyer
(° Puurs, 31 oktober 1929 - + Puurs, 29 januari 2014)
*Moeder was moe, moe door te leven. Ze wordt niet meer wakker,
ze slaapt voor altijd. Ze heeft zich gegeven, totaal gegeven. Voor
haar gezin, daar leefde zij voor.*
*Nu nemen we afscheid van onze moeder. Woorden schieten hierbij
veel te kort. Altijd dankbaar voor wat zij ons gaf.
Goede moeder, jij blijft ons nabij.*



Maria De Schryver, weduwe van Jozef Van Ackeren
(° Bornem, 1 februari 1926 - + Puurs, 19 januari 2014)
*Rust nu maar moeder, jouw strijd is gestreden. Nu ben je in de
tuin van Eden, samen met vader die jou is voorgedaan.*



Roger Philips, echtgenoot van Maria Moons
(° Hingene, 31 maart 1931 - + Boom, 1 januari 2014)
*Wat doet het pijn, beetje bij beetje moesten we je verlaten.
De papa van vroeger was je niet meer. Maar wanneer we toch
jouw glimlach zagen, was dit altijd meer dan we konden vragen.
Papa, jouw bereidwilligheid om ons allen bij te staan evenals jouw
warme genegenheid zullen we altijd blijven koesteren.*



Flor Van Houcke
(° Puurs, 22 juni 1944 - + Bornem, 25 december 2013)
*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe.*

Doopsels

Werden op 9 maart gedoopt in Kalfort:

Thomas Heirman, zoonje van Kevin en Cindy Dewitte, Vijverstraat.

Amber Stoops, dochtertje van Koen en Inge Peters, Vijverstraat.

Matts De Bondt, zoonje van Steven en Cindy Van den Bossche, Schipstraat.

Milan Vermeren, zoonje van Wim en An De Mulder, Kleine Amer.



Evolutie van de bouw van ons nieuwe dorps huis, februari-maart 2014. Met rechts bovenaan zicht op de wekelijkse werfoergadering.

12. Kalender

Do. 17 april	19.00 u.: Witte Donderdagviering
Za. 26 april	10.30 u.: Eerste communie "De Wissel"
Vr. 2 mei	11.30 u.: Bedevaart Ziekenzorg Borgerhout
Zo. 4 mei	11.00 u.: Gezinsviering
Di. 6 mei	13.30 u.: Bedevaart rustoord De Varen Reet
Za. 10 mei	14.00 u.: Ziekenzalving
Za. 17 mei	17.00 u.: Eerste communie Twinkelveld en 't Kasteeltje
Zo. 13 juli	14.30 u.: Doopviering



**HARMONIEORKEST
CONCORDIAVRIENDEN** 

IN CONCERT 2014

met **JEAN BOSCO SAFARI**
en **TATAKE!-TAIKO**

ZA 26 APRIL 2014 | 20:00
EVENEMENTENHAL PUURS

MUZIKALE LEIDING: JOHAN PEETERS
PRESENTATIE: STEVEN DE KERF

BESTEL UW TICKETS VANAF ZA 22 FEB 2014 VIA
KAREL CLOOSTERMANS, FABIOLAPARK 43 PUURS, 0479 75 31 85
INCONCERT@CONCORDIAVRIENDEN.BE | WWW.CONCORDIAVRIENDEN.BE

in samenwerking met  

13. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Kalfortse gesneuvelde
- 2 bestaat - en andere (afk.) - dierengeluid
- 3 mislukte trein - Franse kunst
- 4 hemel op het einde van de dag
- 5 Sign of the Times (afk.) - Duitse elf
- 6 vleesvervanger
- 7 architect van ons dorps huis
- 8 Egyptische God - voegwoord - gaat erover
- 9 ontbijtgranen - samentrekking van edel
- 10 loofboom - schuilplaats

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 mythologische koning die iets met goud had - mevrouw
- 2 loofboom - dier - monding van een rivier
- 3 boek met plaatjes
- 4 nieuwe priester van de parochie Puurs
- 5 Sardiniër - ante Christus (afk.) - schuif
- 6 anagram van haviken
- 7 blijft over na het branden - Kalfortse actief bij AZG
- 8 nieuwe Kalfortse parochiaan - getij
- 9 koning - Bijbelse vrouwennaam
- 10 kaartenboek - jongensnaam

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	E	R	L	E	G	A	T		P
2	E	D	I	S	O	N		E	B	O
3	R	E	E		L	O	O	K		L
4	C	A	R	R	I	E	R	E		L
5	K			I	E		D	N	B	E
6	X		V	E	R	B	E	L	E	N
7		W	E	T	S	T	R	A	A	T
8	H	A	R	S		W	B	P		I
9	O	N	T	A	G		O		R	E
10	E	G	Y	P	T	E	N	A	A	R

Oplossing nr. 87

**Het 90ste Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2014.
 Artikels zijn welkom tot 1 juni 2014 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**