

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

23° jg., pasen 2013,
n° 85

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	Dorpshuis Kalfort	8
6.	Nieuws van onze Kalfortse scholen	10
7.	Uit de oude doos	14
8.	Ommegang 2013	15
9.	50 jaar Bond van Gepensioneerden	18
10.	Wies Verheyden	22
11.	Familienieuws	23
12.	Kalender	25
13.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Dit nummertje steekt vol verborgen en minder verborgen oproepen aan de lezers. We zetten ze graag even op een rijtje!

De eerste-steenlegging van ons dorps huis komt snel dichterbij. De vzw zoekt nog Kalfortenaars die het project financieel willen steunen via schenkingen of leningen. Er wordt nog ongeveer 330.000 euro gezocht. Kan je hieraan meehelpen of heb je nog nuttige suggesties? Aarzel niet. Kalfort rekent op jou!

De bouw van het dorps huis heeft zo zijn gevolgen. Vanaf september moet er een oplossing worden gezocht voor de tijdelijke opslag van de omme-gangledij. Heb je plaats vrij om ons uit te nood te helpen? Het omme-gangcomité hoort het graag. Kalfort rekent op jou!

25 jaar lang wordt de omme-gang reeds met veel succes georganiseerd. De kern van het comité bestaat al lang uit dezelfde mensen. Er zijn drin-gend jonge mensen nodig om mee te helpen de traditie levend te houden. Voel je er iets voor? Blijf dan niet aan de kant zitten. Kalfort rekent op jou!

Op 5 mei trekt Kalfort met Onze-Lieve-Vrouw ten Traan naar de jubel-processie van Hanswijk in Mechelen. Er worden draagsters en begeleiders gezocht. En daarnaast zijn alle Kalfortenaars welkom om ons dorp in Mechelen te vertegenwoordigen. Neem contact! Kalfort rekent op jou!

De kermistoonstelling wordt dit jaar een overzicht van Kalfortse hu-welijksfoto's door de jaren heen. Heb je een foto van jezelf, van je ouders, je grootouders, je overgrootouders? Stel ze ter beschikking om een unieke collectie samen te stellen. Kalfort rekent op jou!

Zonder twijfel zit in bovenstaand lijstje iets waar je Kalfort mee kan hel-pen. Kalfort rekent op jou! Prettige paasdagen!

De redactie

3. Woord van pastoor Guy

Van hoera naar awoert op één week tijd !

De Goede Week begint in de volle straten en eindigt bij een leeg graf. Bij de intocht in Jeruzalem loopt de hele stad te hoop om enthousiast te zwaaien met palmtakken. Bij het graf rest een handjevol mannen en vrouwen dat schutterig en schuw komt aangelopen. Er kan veel gebeuren in een week tijd: een hele samenleving kan van gedacht veranderen. Een week is een eeuwigheid in de politiek, zegt men. Niet alleen in de politiek. Ook maatschappelijke stromingen slaan om als blaren in de wind. De meeste mensen laten zich immers 'drijven' op elke gunstige wind die opsteekt. Als het begint te stormen, schuilen ze. Het was tweeduizend jaar geleden niet beter dan nu. En het is nu niet beter dan tweeduizend jaar geleden.

De intocht in Jeruzalem doet ons misschien denken aan het triomfante-lijke katholicisme van de jaren vijftig. Het hele dorp liep toen te hoop voor processies en kerkelijke vieringen. Vandaag blijft datzelfde dorp thuis op zondag. De volkse vroomheid van het Rijke Roomse Leven was wellicht niet oprechter dan het enthousiasme van het volk bij de intocht van Jeruzalem. Niet gespeeld, maar ook niet gespeend van eigenbelang. Zoals die van Jeruzalem een wereldse verlosser meenden tegemoet te trekken, zo trokken vijftig jaar geleden ook onze parochianen naar de kerk omdat haar bedienaren invloed hadden op de samenleving. Het lege graf van Pasen leert dat de volheid van het geloof daar niets mee te zien heeft.

"Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid", had de Heer nochtans gezegd. Maar zowel de leerlingen die met Hem mee waren getrokken als die velen die ooit waren komen luisteren, hoopten toch dat Hij in de wereld wat te zeggen zou hebben. En zij dus een leuk plaatsje zouden krijgen.

De priesters van het Rijke Roomse Leven zeiden eigenlijk ook dat het Rijk Gods belangrijker is dan de wereldse dingen maar die hadden in tegenstelling tot de Heer die ze verkondigden wél wat te zeggen in de samenleving. En dus kon je als gelovige ook maar beter hun kant kiezen.

En toen keerde het tij. In de tijd van Jezus van Nazareth, omdat de Heer niet wou tronen op een zuil. In de jaren die volgden op het Rijke Roomse Leven, omdat de ontzuiling aanbrak. Het volk keerde huiswaarts toen en nu. En leerlingen pleegden verraad of excuseerden zich in ontkenning. Het is van alle tijden: van "hoera" naar "awoert". Daarom is de Goede Week zo herkenbaar, zo diepmenselijk. Tot en met de gedachte van de verlatenheid: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Ook zij die het goed voorhebben met de christelijke boodschap vandaag, slaken wel eens die kreet.

Maar de Goede Week stopt niet bij de afwijzing van de dood: het graf is leeg en de steen is weggerold. Daarom is de Goede Week zo verrassend, zo bevrijdend. Tot en met de gedachte van overgave: "In uw handen bevel ik mijn geest." Ook zij die het goed voorhebben met de christelijke boodschap, bieden zich aan. De liturgie van de Goede Week balt de hele christelijke boodschap samen. In de voetwassing en de naastenliefde: "wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." In de kruisdood de vergeving: "Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs." In het lege graf de opstanding: "Wees niet bang...". De Goede Week begint bij een hoera dat omslaat in een awoert, maar dan keert de dood om tot leven. Toen en nu. Want God is ons nabij, toen en nu.

Zalig Pasen aan u allen!

Pastoor Guy



4. Bezinning

De ochtend is nog pril,
de zon gaat op in pastelkleuren
als Maria van Magdala doet
wat haar hart haar ingeeft :
de man balsemen die zij bemint.

Wat haar daar overkomt
blijkt met geen woorden te beschrijven :
ze zoekt en vindt Hem niet,
de steen is weggerold,
ze ziet een tuinman,
maar herkent Jezus pas
als Hij haar naam noemt.
Maar ze weet het in haar hart : Hij leeft !
En ze begrijpt : hiervan moet ik getuigen.

Vader, als Jezus ons als de levende
op een of andere dag aanraakt,
help ons dan geloven
dat de steen die alles duister en kil maakte,
is weggerold !
Help ons Hem te herkennen
in wie dicht bij ons leven.
Open ons dan innerlijk
opdat we zouden horen
wanneer Hij ons roept bij onze naam.
Laat ons begrijpen: Jezus is de Levende,
niet zomaar een hoofdrolspeler
met een blijde boodschap in een treurig verhaal.
Hij is de Verrezenen die tot ons zegt :
'Sta nu op en ga !
Getuig van Gods oneindige liefde
die de dood overwint
en het ware Leven geeft !'

5. Dorpshuis Kalfort

2013 is een zeer belangrijk jaar voor ons project. Op woensdag 20 maart werd de bouw van het nieuwe dorps huis aanbesteed. De gekozen aannemer kan nu met de werken van start gaan. Het is spannend wachten op de eerste-steenlegging. Ondertussen is ook het dossier van de brasserie-taverne in volle ontwikkeling. De vrijwilligers van het financieel comité blijven zoeken naar het nodige kapitaal. Het schiet op, maar we zijn er nog niet helemaal! We hopen vanzelfsprekend op nog wat Kalfortse duwtjes in de spreekwoordelijke rug!

We kunnen met fierheid melden dat ons project is goedgekeurd voor het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013. Dit levert de vzw 130.000 euro op! Dit vormt samen met de 500.000 euro die we van de gemeente ontvangen een belangrijk aandeel overheidsmiddelen. Kalfort staat er dus niet helemaal alleen voor. Maar we zijn er nog niet... Op dit ogenblik moet nog ongeveer 320.000 euro worden verzameld. We blijven dus een beroep doen op de Kalfortenaren om ons te helpen. Dit kan door een fiscaal aftrekbare gift. Maar het kan ook door geld te lenen aan de vzw. Deze leningen worden gewaarborgd door de Gemeente Puurs en zijn dus zonder enig risico!

Mocht u interesse hebben en willen weten hoe u het project kan steunen, dan kan u het formulier op de website invullen (http://www.kalfort.be/vrededaal/2_3_5_enquete.php) of een seintje geven aan één van de leden van de vzw op info@kalfort.be. Na een telefoontje aan de voorzitter Luc Schokkaert (Kalfortdorp 16, tel. 03 889 97 15) of aan één van de andere leden van het financieel comité (Marc Amelinckx, Chris Coeck, Erik Cools, Bart Decat, Luc Decat, Ludo Schevenhals, Jeroen Schokkaert, Wim Servaes, Bart Teirlinck, Hervé Van De Wouwer, Gert Vermeiren of Henri Vermeiren), kunnen we een huisbezoek plannen, waarin het project nog eens duidelijk wordt uitgelegd en de financieringsvormen worden toegelicht.

Bij publicatie van dit nummertje stond de teller van het verzamelde kapitaal op

€ 1.731.259



Investeer in de toekomst van Kalfort!!! Beleg in ons nieuwe dorpshuis!!

Hoe kan u het nieuwe dorpshuis mee helpen verwezenlijken?

Gift

Door het schenken van een fiscaal aftrekbare gift op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *** 128/2431/00014***

Na storting ontvangt u een attest van de Koning Boudewijnstichting.

Lening

Door het kopen van één of meer **renteloze loten** van 250 euro.

Te storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - BIC: KRED BEBB met vermelding "Lotenlening + naam". Na storting ontvangt u een attest.

Door het intekenen op de **obligatielening** (met een minimum van 1000 euro; rente 3,5 %; looptijd: tien jaar) (startdatum 01/04, 01/05 en 01/09/2013). Op uitnodiging te storten op rekening BE28 7450 5829 2120 - BIC: KRED BEBB met vermelding "Obligatielening + naam".

Geef ons een seintje en wij komen u dit alles in een persoonlijk gesprek toelichten.

Help ons dit uniek project te realiseren!

De leden van het financieel comité en de raad van bestuur Marc Amelinckx, Chris Coeck, Lucas Conings, Erik Cools, Bart Decat, Luc Decat, Ludo Schampaert, Ludo Schevenhals, Jeroen Schokkaert, Luc Schokkaert, Marcel Servaes, Wim Servaes, Bart Teirlinck, Hervé Van De Wouwer, Willy Van Onderbergen, Gert Vermeiren en Henri Vermeiren.

6. Nieuws van onze Kalfortse scholen

ACTIE DONKERE DAGEN

Als verkeersveilige school nam onze kleuterschool deel aan de “Actie donkere dagen” van de gemeente Puurs. Dit is een fluo-actie om goed zichtbaar aan het verkeer deel te nemen. De actie liep van de herfst- tot de krokusvakantie. In elk van onze vijf kleuterklassen werd een grote emmer gezet die door onze kleuters volledig moest gevuld worden met dopjes. Elke morgen werd er gecheckt wie een fluovestje droeg. Elke kleuter die met een fluovest naar school was gekomen, was goed zichtbaar in het verkeer en mocht een dopje in de emmer gooien. Tegen het einde van de actie waren alle emmers vol! Onze kleuters waren geslaagd! Ze kregen een fluobadge als beloning voor hun veilige deelname aan het verkeer. We danken de kleuters, ouders en juffen om van deze actie een succes te maken!

Via €1.500 subsidies van het 10op10 project van de provincie Antwerpen konden wij ook nog verkeerseducatief, didactisch materiaal schenken voor de klaswerking, bewegingslessen en speeltijdwerking: verkeersborden, verkeerslichten en vijf nieuwe fietsen. We gaan natuurlijk nog verder met verkeersopvoeding voor onze kleuters tijdens de dagdagelijkse praktijk en in speciale verkeersactiviteiten.

Ondertussen werken de beide Kalfortse schoolteams en het oudercomité samen met het gemeentebestuur van Puurs, om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken.





HAPJE STAPJE

Op vrijdag 14 december 2012 werd voor de eerste keer “Hapje stapje” georganiseerd door de Kalfortse scholen i.s.m. het oudercomité! Het werd een ontspannende winterdrink met avondwandeling voor groot en klein. De regen viel met bakken uit de lucht, maar toch werd het een succes!

Heel wat sportieve ouders met kinderen en sympathisanten trotseerden de kou, wind en regen en volgden de pijlen en lichtjes door de donkere avond. De lichtsticks brachten licht in de duisternis en gekleurde dwaallampjes schenen tussen de velden.

De eerste stopplaats met cava en/of fruitsap en een barbecue-hapje werd door het slechte weer verplaatst naar de school, omdat anders de tentjes wegwaaiden. Op de tweede stopplaats, in de loods van Jan en Juf Marleen konden de stappers zich verwarmen met lekkere soep en een stuk brood. Diegenen die de wandeling niet zagen zitten, konden van bij aanvang op de speelplaats van lagere school Twinkelveld terecht, waar diverse hapjes en drankjes werden aangeboden. Er werd gezellig nagepraat, nog iets gegeten, veel gedronken en samen gelachen. De kinderen konden zich creatief uitleven of een film bekijken, marshmallows warmen op de vuur-

schaal, spelen in de turnzaal... Er heerste een gezellige sfeer en iedereen ging tevreden naar huis.

We danken het oudercomité, de werkgroep en de beide schoolteams voor het werk dat ze weer hebben verzet en danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en het sfeerscheppen.



DIKKETRUIENDAG

“Dikketruiendag” roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die op een structurele wijze aangehouden kunnen worden, zonder aan comfort in te boeten. In onze (MOS-)kleuterschool De Regenboog besteden we het hele schooljaar door aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. We trachten onze kleuters milieubewust te maken tijdens activiteiten in de klas, uitstappen, workshop van Green op school, waarnemingen in de natuur... We willen op school ons energieverbruik verlagen door onze kleuters te leren lichten doven, deuren sluiten, kraantjes dicht te draaien... Daarom namen we ook opnieuw deel aan Dikketruiendag van woensdag 20 februari 2013.

We zetten die dag de verwarming in eerste instantie uit en nadien enkele graadjes lager. We vroegen onze kleuters om die dag extra warm aangekleed naar school te komen met een dikke trui en ook dikke warme pantoffels mee te brengen. Zo werd het ook Dikkesloefkesdag! Om onze kleuters op een ludieke manier te sensibiliseren, gaven we hen tips aan de hand van een toneelvoorstelling van de juffen. Om deze dag symbolisch in de verf te zetten en zichtbaar te maken voor alle kleuters, ouders en passanten, kregen de juffen van onze MOS-coördinatoren de opdracht om een voorwerp (boom, speeltuig, etc.) uit te kiezen op de parking of de speelplaats en dit voorwerp “warm” aan te kleden. Zo kon iedereen direct zien dat er iets speciaals aan de hand was!



7. Uit de oude doos

In 2013 wordt onder de titel "In goede en kwade dagen" de 24ste tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling handelt over Kalfortse huwelijken vanaf 1857 tot nu. We ontvangen graag al uw huwelijksfoto's om een mooie selectie te maken van "trouwen door de jaren heen".

Hierbij een voorproefje. In 1924 huwden Victor Waegemans-Rosiers en Florence Seghers. De familie poseerde voor het huis van Charel Seghers aan de Kaai op de Kleine Amer. Vooraan op de foto zitten de moeders van het bruidspaar Louise Rousseau (weduwe Charel Seghers) en Sidonie Calewaerts (weduwe Waegemans-Rosiers). Verder zittend vooraan twee tantes van Florence: Lien Seghers en Cato Seghers. Staan recht langs de kant van de bruid Florence: de zussen Marie en Pauline Seghers en de twee broeders van Victor, Juleke en x Waegemans-Rosiers. Broer Jules Seghers staat achter Victor. Links of de foto staan drie familieleden van de kant Rousseau: Benoit en Sooi Rousseau, nonkels van de bruid plus Netteke, de echtgenote van Sooi Rousseau. De vrouw tussen Netteke en Jules Seghers is Leontien Ilegems van Potbakkers, dochter van Florent Ilegems, bijgenaamd de Ges (van Ilege'm's).



8. Ommegang 2013

Op zondag 25 augustus organiseren we de 26ste editie van onze Kalfortse ommegang. Je zal begrijpen dat we na de feesteditie even naar adem moeten happen. Nochtans zal deze editie er weer eentje worden om veel plezier aan te beleven. Maar in dit artikeltje willen we graag focussen op enkele belangrijke zaken in de marge van onze ommegang.

- Op zondag 5 mei wordt in Mechelen de jubelprocessie van Hanswijk georganiseerd. Die start met een gebedsviering, waarna de processie met Mariabeelden uit heel het land doorheen de stad trekt. We sluiten ons hier met het prachtig gerestaureerde beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan graag bij aan. We vragen hiervoor uw medewerking. **We zoeken 16 vrouwen om het beeld in Mechelen te dragen en een groep mannen om te helpen.** Maar natuurlijk zijn alle Kalfortenaren welkom om het beeld te vergezellen. Indien u geïnteresseerd bent, kan u contact nemen met Christiane Van Camp, Kimpelberg 43, *christiane.vancamp@telenet.be*, gsm 0477 20 19 44.





- Er staat heel wat op stapel voor de **huisvesting** van de ommegang. In september van dit jaar verlaten wij de parochiezaal. Dan is men volop bezig met de bouw van het nieuwe dorps huis. Tegelijkertijd wordt de oude parochiezaal omgebouwd tot brasserie. We zoeken daarom een **tijdelijke opvang voor het ommegangsmateriaal**. Daarom een warme oproep. Kan u het ommegangcomité uit de nood helpen met het bergen van de kostuum van september 2013 tot juni 2014? Neem dan contact met Kris Schampaert, Kamerveld 2, kris.schampaert@skynet.be, gsm 0473 85 58 05.
Na pasen wordt er ook gestart met de **bouw van een afdak** voor onze wagens in het Coolhemveld. Daarmee komt eindelijk een oplossing voor het stallen van een deel van de wagens. We danken hiervoor het gemeentebestuur en Lucas en Lydia Van Der Linden-De Brouwer heel hartelijk.
- Tenslotte is het ommegangcomité dapper op zoek naar **versterking**. Reeds 25 jaar lang wordt de ommegang gedragen door eenzelfde groep mensen. Het wordt dus hoog tijd om de groep uit te breiden met jongere krachten om onze sterke Kalfortse traditie levend te houden. Voelt u er iets voor? Aarzel niet en neem contact met Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, ommegang@kalfort.be, tel. 03 889 97 15.

Kon. Harmonie CONCORDIAVRIENDEN Kalfort

IN CONCERT



2013



met

FREE SOUFFRIAU

MET VERRASSINGSACT

ZA 20 APRIL 2013 | 20:00 | EVENEMENTENHAL PUURS

MUZIKALE LEIDING: JOHAN PEETERS

In samenwerking met

PRESENTATIE: RUBEN VAN GUCHT



BESTEL UW TICKETS VANAF ZA 16 FEB 2013 VIA

♫ KAREL CLOOSTERMANS, FABIOLAPARK 43 PUURS, 0479 75 31 85

♫ INCONCERT@CONCORDIAVRIENDEN.BE | WWW.CONCORDIAVRIENDEN.BE



JM 2010

9. 50 jaar Bond van Gepensioneerden

Op maandag 8 april vieren onze Kalfortse gepensioneerden hun 50-jarig bestaan. Om 13.00 u. wordt gestart met een eucharistieviering. Daarna worden de leden uitgenodigd om te genieten van een uitgelezen vijf-gangenmenu met het nodige vocht. Om daarna hun stijve spieren nog wat te pijnigen met een paar leuke danspasjes.

Een woordje geschiedenis... Op 21 december 1956 wordt binnen de schoot van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) de KBG (Kristelijke Bonden van Gepensioneerden) opgericht. Het toenemend belang van de bejaardenproblematiek stimuleert de groei van de KBG.



Voor de oprichting van de KBG in Kalfort gingen enkele gepensioneerden kaarten bij Louisa. V.l.n.r. Gabriella Rottiers, Louisa Stevens, Herman Tournée en Anna Maes.



Bovenaan: KBG-bestuur in 1994 met onderaan v.l.n.r. Irma Apers, René Hermans, Louisa Blommaerts; bovenaam v.l.n.r. Herman De Donder, Roger Philips, Jos De Vlieger, Nadine Troch, pater Fons, Jaak Bauwens en Alida Bauwens. Onderaan: Twee bestuursploegen van KBG samen op de foto. Vooraan Louis Vanachter. Tweede rij v.l.n.r. Louis Dillen, Anna Pintens, Suzanne Boey, Nadine Troch, Alida Bauwens en Celestine De Wachter. Achterste rij v.l.n.r. Arnold Van Cauwenbergh, Roger Philips, Louisa Blommaerts, Irma Apers, Rosalie Janssens en René Hermans.



Zo ook in Kalfort... Voor 1963 zijn er hier regelmatig bijeenkomsten van gepensioneerden. Enkele zijn lid van de afdeling Puurs. Anderen komen in Kalfort samen om te kaarten. Wanneer het initiatief wordt genomen om een eigen afdeling te stichten, is zeer onduidelijk. Op de aansluitingspapieren van de Federatie van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden van het arrondissement Mechelen staan er verschillende data vermeld. Maar het meeste komt februari 1963 voor. Bij de start telt de vereniging 73 leden. De eerste voorzitter is Frans Schelkens (Coolhemstraat), ondervoorzitter is Louis Van Achter (Vijverstraat), secretaris Jozef Daelemans (Kalfortdorp) en schatbewaarder Leonie De Maeyer (Schipstraat). Een jaar later is de vereniging gegroeid tot 105 leden, waarvan 50 koppels, 35 alleenstaande vrouwen en 20 alleenstaande mannen. Het ledenaantal blijft stabiel tussen 100 en 150 leden. In 2013 telt de vereniging nog steeds 109 leden.

Achtereenvolgende voorzitters zijn vanaf 1967 Maria Aerts (Kalfortdorp), vanaf 1973 Gabriella Rottiers (Vijverstraat), vanaf 1981 René Hermans (Fabiolapark), vanaf 1994 Arnold Van Cauwenbergh, vanaf 1995 Irma Apers (Vijverstraat), vanaf 1997 Jan Schevenhals (Kleine Amer) en vanaf 2010 Marcel Servaes (Kalfortdorp). De bond houdt zich bezig met belangenbehartiging, vorming en ontspanning van de leden. Vooral de kaartnamiddagen zijn zeer populair.

In 2006 wordt de nationale KBG omgevormd tot OKRA. OKRA staat voor een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging. OKRA wil een beweging met waarden zijn. De universele rechten van de mens, het evangelie en de fundamentele democratische waarden zijn haar richtsnoer. De beweging heeft een aanbod voor actieve 55-plussers, met vormingsavonden en ontspanningsactiviteiten. De beweging wil ook hun belangen behartigen. Tien keer per jaar geeft de beweging een ledenmagazine uit.

In Kalfort organiseert de beweging wekelijks een kaartnamiddag en creahobbyclub op maandag (van 13.00 u. tot 17.00 u.). Vanaf de eerste donderdag van de maand mei tot de eerste donderdag van de maand oktober komen de leden om 14.00 u. samen aan de kerk voor een ontspannende fietstocht. In de maanden november tot april wordt de fietstocht vervangen door een wandeling. Op 1 mei organiseert OKRA Kalfort een meiviering, bestaande uit een eucharistieviering, gevolgd door een gezellig samenzijn. Jaarlijks staan er twee eendagsreizen op het programma. Ook wordt het paas- en kerstfeest gevierd.

Dit uitgebreide programma wordt gedragen door een dynamisch bestuur bestaande uit

Marcel Servaes

Henri De Clercq

Jan Huysens

Frieda Van De Ven

Jan Schevenhals

Juliette De Bondt

Godelieve Van Achter

Agnes Pauwels

Hendrik Vermeeren (proost)



*Marcel Servaes,
voorzitter van OKRA
Kalfort sinds 2010.*

okra
trefpunt 55+

okra
trefpunt 55+



Het KBG-bestuur in 2005. Bovenste rij v.l.n.r. Alfons Saerens, Henri De Clercq en Jan Schevenhals; onderste rij Agnes Cuyt, Godelieve Van Achter en Nadine Troch. Jan Schevenhals was voorzitter van 1997 tot 2010.

10. Wies Verheyden

Kort voor Allerheiligen is E.H. Wies Verheyden in Puurs komen wonen. Hij is eind oktober op rust gegaan als parochiepriester. De laatste 14 jaar was hij pastoor van enkele parochies in Zaventem. Vroeger was hij deken van Landen en daarvoor nog parochiepriester in Vilvoorde en Bertem. Na 47 jaar parochiedienst wil Wies nu wat genieten van een meer rustig leven. Ondertussen is hij ook 72 jaar. Hij is bereid om, waar nodig, voor te gaan in eucharistievieringen tijdens de weekends en ook in de weekdagmissen in Kalfort.

In de vijfde editie van het televisieprogramma Eén jaar Gratis met Herman Van Molle was hij één van de opvallendste kandidaten. Voor de allereerste keer in de televisie-geschiedenis maakte een priester immers zijn opwachting in een quiz. Hij werd toen meermaals geïnterviewd. Enkele citaten: *“Ik ben geen tafelspringer. Velen hadden de impressie dat ik een pak conservatiever was. Ik wil gewoon tonen dat een priester ook maar een mens van vlees en bloed is. Eén van mijn belangrijkste levensmissies is om mijn roeping en mijn beroep zo goed mogelijk ter harte te nemen.”* Zijn motto is *“De blijde boodschap verkondigen is niet genoeg. Je moet ze ook omzetten in concrete daden.”* Hierover zei hij: *“Mijn deelname is hier een aanzet toe. We moeten niet alleen veel zeggen, maar het ook doen. Het telt niet om te zeggen dat je goed bent voor de mens. De mensen thuis mogen het ook zien.”* En over zenuwen zei hij: *„Vóór elke preek die ik geef, voel ik plankenkoorts. Maar zodra ik bezig ben, valt die weg. Bij televisieoptredens en interviews is dat net hetzelfde.”*

De komst van Wies is uiteraard een meer dan welgekomen hulp nu we geen medepastoor meer hebben. We hopen dat hij hier vlug thuis zal zijn, veel mensen zal leren kennen en hier onder ons gelukkig zal worden. Zijn vlot en joviaal karakter zal het hem niet moeilijk maken om hier vlug mensen te leren kennen.

11. Familienieuws

Overlijdens



Gaby Wauters, weduwe van Filip Van Bogaert
(° Puurs, 16 augustus 1929 - + 3 maart 2013)

Lid van Ziekenzorg en KVLV

Rust nu maar moeder

Jouw strijd is gestreden

Nu ben je in de tuin van Eden

Samen met vader die jou is voorgegaan

Verlost van alle leed, ziekte en pijn.



Louis Bosserez, weduwnaar van Lea Pauwels

(° Puurs, 25 september 1928 - + Bornem, 2 maart 2013)



Margaretha De Brouwer, echtgenoot van Jozef Rosemont
(° Breendonk, 25 november 1939 - + Edegem, 10 februari 2013)

Opeens ging je van ons heen.

Een enorme leegte laat je achter.

*Maar we vinden je terug achter elke wolk die verschuift,
in alles wat bloeit.*

*Dus vrees niet, maar blijf hopen
want jou vergeten, doen we nooit!*



André Verheyden, echtgenoot van Paula Vivijs
(° Willebroek, 21 maart 1940 - + Leuven, 13 januari 2013)

*Wie zal voortaan ons baken zijn, wanneer het leven rond ons
stormt? Zonder veel ophef of schone schijn, onverstoorbaar,
onvervormd? Wie zal voortaan ons baken zijn, nu elke betekenis
lijkt weg te ebben? Enorm dankbaar dat - ondanks onze pijn
we jou als echtgenoot, papa en opa mochten hebben.*

We zullen je missen in de seizoenen, de levenscyclus van het land.



Gerard Wyffels, echtgenoot van Lucienne Monteyne
(° Lendeledede, 28 mei 1923 - + Bornem, 23 december 2012)

Lid van Ziekenzorg en OKRA.

*We hebben afscheid genomen van jouw hart met ons hart.
We hebben afscheid genomen, een laatste groet gebracht.
Onze gedachten bij jou die wij liefhadden en niet kunnen
vergeten.*



Els Kerremans, echtgenote van Willy Demmin
(° Bornem, 21 oktober 1977 - + Reet, 16 december 2012)

*Je hield zoveel van het leven, je hield zoveel van de mensen, je
hield zoveel van ons.*

*We zullen je missen, je blije lach, je vriendelijkheid, bekommernis,
genegenheid.*



Maria Huyck, echtgenote van Maurits Rochtus
(° Antwerpen, 18 november 1929 - + Reet, 16 december
2012)

*Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid
kwam. Vaak zullen we je nog tegenkomen met wie je was en wat je
zei. Je bent wel van ons weggenomen, maar een stuk van jou blijft
altijd heel dichtbij.*



Paul Vanachter, echtgenoot van Maria Huysens
(° Puurs, 28 oktober 1947 - + Bornem, 14 december 2012)
Gewezen stichter en bestuurder van nv Vanachter en nv
Vanachter Recyclage.

*We laten je los nu. We laten je gaan. Vlieg mee met de wind. Vlieg
ver hier vandaan. Vergeet al die pijn, de zorgen die je had. Want
nu ben je vrij. Je hebt het gehad.*



Alice Cammaert, weduwe van Frans Maes
(° Bornem, 13 juli 1911 - + Willebroek, 14 december 2012)

Doopsels

Werden gedoopt op 10 maart 2013

Finn De Bont zoontje van Wim en Sara Poels, Hoek ten Eike.

Lea Morel dochttertje van Philippe en Sarah Berwouts, Molenstraat.

12. Kalender

Do. 28 maart	19.30 u. Witte Donderdagviering
Zo. 31 maart	11.00 u. Eucharistieviering t.g.v. Pasen
Za. 27 april	13.00 u. Eerste Communieviering
Za. 4 mei	15.00 u. Vormsel (Sint-Pieterskerk Puurs)
Zo. 5 mei	15.00 u. Jubelprocessie Hanswijk Mechelen
Do. 20 juni	19.00 u.-20.00 u. Pasbeurt 26ste ommegang
Za. 22 juni	11.00 u.-12.00 u. Pasbeurt 26ste ommegang



Evolutie van ons dorpshuisproject in beeld... stand van zaken op 24 maart 2013. We wachten vol spanning op de start van de werken!!!

13. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Mechelse parochie met een Mariabeeld - anno domini (afk.)
- 2 tijdperk - interkerkelijke omroep Nederland
- 3 wortel - persoonlijk voornaamwoord
- 4 Management Centre Europe (afk.) - aanhanger van een godsdienst uit Punjab
- 5 allemaal - lange stok van de vogelaar
- 6 soort netwerkopslag - meer in Noord-Holland - bijbelboek Ruth
- 7 stoomschip (afk.) - soort slang
- 8 gast van de Concordiavrienden
- 9 overwinning
- 10 eerste voorzitter van de Kalfortse Bond van Gepensioneerden

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 oud-voorzitter van de Bond van Gepensioneerden - verenigde staten
- 2 slee - klassieker
- 3 Italiaanse stad - uitroep van erbarmen
- 4 soort ruwe stof
- 5 priester die in Kalfort komt dienst doen - folio (afk.)
- 6 merk in weegtuigen - ingenieur (afk.) - anagram van frak
- 7 kaart uit het kaartspel, zeker al vele keren bij onze KBG gelegd
- 8 Hongkong (afk.) - help
- 9 één van de activiteiten van onze gepensioneerden
- 10 droegen onze kleuters op 20 februari

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	U	I	T	M	U	N	T	E	N	D
2	■	R	A	I	■	E	H	■	A	E
3	R	■	K	L	J	■	E	P	A	S
4	O	D	I	L	A	C	O	O	L	S
5	M	E	■	E	N	A	F	■	D	E
6	A	K	S	■	S	■	I	R	■	R
7	■	V	L	A	S	T	E	E	L	T
8	O	E	I	■	E	R	L	■	O	W
9	D	E	K	E	N	Y	■	B	O	Y
10	E	R	T	U	S	S	E	N	I	N

Oplossing nr. 84

**Het 86ste Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2013.
 Artikels zijn welkom tot 1 juni 2013 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**