

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

22° jg., september 2012,
n° 83

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	Van Kalfort naar Bekkevoort	8
6.	Dorpshuis Kalfort	10
7.	Uit de oude doos	13
8.	Zilveren ommegang in de regen	14
9.	Vormsel en eerste communie	23
10.	Familienieuws	24
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Op dit ogenblik zoekt Kalfort twee miljoen euro voor de bouw van een nieuw dorpshuis... De bouw van dit dorpshuis zorgt voor de noodzakelijke modernisering van onze gemeenschapsinfrastructuur en wil ons gemeenschapsleven ook dynamiseren.

U zal begrijpen dat het vinden van dit kapitaal niet vanzelfsprekend is. Vele mensen vinden dat de Gemeente Puurs of andere overheden meer moeten doen. En dat het niet aan de mensen zelf is om het kapitaal bij elkaar te krijgen. Klopt dit eigenlijk wel? Bij het verschijnen van dit nummer hebben deze "overheden" 930.000 euro ingebracht. Dit is toch wel een belangrijk deel van de middelen.

Het is nu aan Kalfort om de rest te verzamelen. De actie voor de zomer bij de Kalfortenen en de verenigingen heeft 50.385 euro aan giften en 306.250 euro aan leningen opgeleverd. Er blijft dus ca. 700.000 euro die moet worden gevonden. We zijn ervan overtuigd dat we dit met Kalfort moeten kunnen realiseren. Als het lukt, zou dit het beste bewijs zijn dat het ambitieuze project gedragen wordt door Kalfort en dat Kalfort er helemaal voor wil gaan.

Hoe kunt u ons helpen? Door te schenken of door uit te lenen. Maar u kan ons ook helpen door het project te promoten, door erover te spreken, door mensen aan te zetten om mee te helpen. Tenslotte kan u ons ook helpen door daadwerkelijk mee op zoek te gaan naar dit kapitaal. Met vele mensen zal het veel eenvoudiger zijn om dit te realiseren, omdat iedereen zijn eigen kennissenkring kan aanspreken. Gewoon even in het engagement springen zoals er al velen voor u hebben gedaan! Later komt de voldoening van de realisatie! Een seintje aan één van de leden van het comité of een mailtje aan info@kalfort.be brengt u bij een groep enthousiastelingen, die voor Kalfort een uniek project willen realiseren.

De redactie

3. Woord van pastoor Guy

“Mijn kind kiest zelf of het zijn communie doet”

September is de maand van de inschrijvingen. Kinderen worden ingeschreven in een sportclub, een jeugdbeweging, muziekschool en ook... voor de catechese die voorbereidt op het vormsel.

“Mijn kind mag zelf kiezen of het zijn vormsel doet” zeggen meer en meer moderne ouders en dus ligt de hele last van de keuze op de tengere kinderschouders van deze 11-12 jarigen. Soms zeggen ouders dat wat hun betreft het niet moet, maar als hun kinderen inschrijven ze ook consequent moeten zijn in het bijwonen van de activiteiten. Zo zijn er kinderen die ingeschreven zijn en enkele weken later weer uitschrijven. Het omgekeerde gebeurt ook.

Ik hoor dezelfde gedachten op ouderavonden ter voorbereiding van een doopviering. Ouders laten hun kindje dopen om hen al in een goede bedding te zetten zodat ze later – als ze daar zelf voor kiezen – hun communie kunnen doen of eventueel trouwen voor de kerk. Ouders worden dan, heb ik de indruk, een soort neutrale bemiddelaars. Van hen moet niets. Ze bieden het wel aan maar het kind beslist.

Mijn vraag is of kinderen van twaalf jaar deze keuze echt kunnen maken? Natuurlijk zijn er wel meer sprankelende zaken te beleven dan een bijeenkomst van de catechese en de wil en het karakter van een kind moeten dan al sterk zijn om te kiezen voor de catechese.

Ik ben geen ouder en heb nooit voor de uitdagingen gestaan die het opvoeden van kinderen met zich meebrengen. En dat iedereen uiteindelijk persoonlijk tot een keuze komt of hij/zij het christelijk geloof belijdt staat buiten kijf. En als er iets is dat geen dwang of verplichting verdraagt, dan is dat alles wat met geloven te maken heeft. Daar hebben we in het verleden genoeg negatieve ervaringen mee opgelopen.

Maar ik bekijk het eens van de andere kant: krijgt Jezus nog een eerlijke kans? Ouders die hun kind laten dopen engageren zich om hun kind

minstens kennis te laten maken met de Blijde Boodschap van Jezus, kennis te laten maken met waar de Kerk voor staat. En dat vraagt zeker een inzet. Dat is toch meer dan een neutrale bemiddelingspersoon zijn. Ouders hoeven geen supergelovigen zijn, ze mogen hun twijfels en bedenkingen hebben, maar ze mogen toch van hun kinderen verwachten dat ze gelegenheden om wat dieper op het christelijk geloof in te gaan te baat nemen. Een keuze moet verantwoord zijn.

Op basis van wat maken kinderen dan een keuze? Jean-Luc Dehaene werd ten tijde van de raketten crisis geconfronteerd met één van zijn zonen die ook wou opstappen in de rakettenbetoging. Hij mocht op voorwaarde dat hij eerst in een verhandeling zijn motivering neerschreef.

Opvoeden is in dialoog gaan, is je mening confronteren met een ander, is uw kind laten motiveren waarom ze al of niet een keuze maken. Dat vraagt wat achtergrond, wat objectieve informatie. Kinderen van twaalf hebben die nog niet. Hebben ze op die leeftijd genoeg bagage om zelf een bewuste keuze te maken? Geven de ouders Jezus wel een echte kans in het leven van hun kind?

Pastoor Guy



4. Bezinning

De kern van ons christen zijn,
dat waar het omgaat
is geen litanie
van dingen die moeten
of niet mogen,
is geen lange lijst van regels,
waar een mens zich aan te houden heeft,
en is zelfs geen geheel van waarden
die we best zouden beleven...

De kern van ons christen zijn,
dat waar het allemaal om draait,
is de grote boodschap
dat Iemand ons is komen brengen :
"Mens, wie je ook bent,
je bent graag gezien,
je bent bemind,
onvoorwaardelijk, zoals je bent."
Dat is de centrale ervaring
van het evangelie.

En de dynamiek van het christen zijn
is dat mensen die ervaring
doorgeven aan elkaar.

Niet omdat ze moeten,
maar omdat ze het niet kunnen laten.

5. Van Kalfort naar Bekkevoort

Pastoor Koen heeft in de voorbije maand Kalfort geruild voor Kortekenaken. Zonder enige twijfel zullen 9 en 23 september in zijn geheugen en in dat van vele parochianen gegrift staan.

Op zondag 9 september namen we afscheid van pastoor Koen. Er werd gekozen voor een gezinsviering, omdat Koen die zelf op poten heeft gezet. Meer dan driehonderd ouders en kinderen uit de verschillende Puurse parochies waren aanwezig in een viering met als thema "Wonderwel". Pastoor Koen sprak openhartig over hoe wonderen een plaats in zijn geloof innemen. Pastoor Guy dankte zijn jonge collega en wenste hem veel succes in zijn nieuwe parochie. Inspelend op het feit dat priesters meer en meer managers moeten zijn, kreeg pastoor Koen een smartphone cadeau.

Na de eucharistieviering was het tijd voor een "wonderlijk" samenzijn. Dankzij het goede weer konden de aanwezigen buiten aan de parochiezaal genieten van een fijn verzorgde receptie, waar onze KVLV stilletjes aan een patent op heeft. Er waren afscheidswaarden, maar ook vele woorden van dank, uitgesproken door burgemeester Koen Van Den Heuvel. Pastoor Koen liet het zich allemaal welgevallen en genoot er zichtbaar van.





Op zondag 23 september werd pastoor Koen aangesteld als pastoor van Bekkevoort en Kortenaken. Heel wat parochianen waren mee afgezakt naar Kortenaken, waar pastoor Koen met open armen werd ontvangen.

Wij danken pastoor Koen voor wat hij voor Kalfort heeft gedaan en wensen hem veel succes in zijn nieuwe pastorale opdracht.

Wil je met pastoor Koen in contact blijven, dan kan dat via koen_verheire@hotmail.com, Processiestraat 18, 3461 Molenbeek-Wersbeek.



6. Dorpshuis Kalfort

De bouwaanvraag is goedgekeurd. De architecten werken volop aan het aanbestedingsdossier. De aanbesteding zal binnen enkele weken volgen. Vervolgens staat er haast niets meer in de weg om de bouw van ons nieuwe dorps huis aan te vatten. Of toch?

Het verzamelen van het nodige kapitaal is in deze maanden het cruciale punt voor de vzw Dorpshuis Vrededaal. Bij het verschijnen van dit nummertje mochten we vernemen dat de technische commissie van de Provincie Antwerpen ons project positief heeft beoordeeld. We wachten nu op de handtekening van de minister-president om aan het dorps huis substantiële Europese subsidies toe te kennen. Dit zou absoluut niet meer fout mogen gaan.

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar het nodige kapitaal bij alle geëngageerde Kalfortenaren, die willen schenken of een maatschappelijke belegging willen doen. Mocht u interesse hebben en willen weten hoe u het project kan steunen, dan kan u het formulier op de website invullen (http://www.kalfort.be/vrededaal/2_3_5_enquete.php) of een seintje geven aan één van de leden van de vzw op info@kalfort.be. Bij publicatie van dit nummertje stond de teller van het verzamelde kapitaal op

€ 1.296.635

We zoeken dus nog ca. 700.000 euro.

Toneelvoorstelling t.v.v. het dorps huis op vrijdag 7 december 2012

Ondertussen ontplooiën ook onze verenigingen allerlei initiatieven om dit unieke project te ondersteunen. De toneelgroep Plansjee van de vereniging VSOP organiseert toneelvoorstellingen in De Kollebloem. Zij brengt "Grijze garnalen", een toneelstuk van Dirk Schokkaert. De opbrengst van de voorstelling van **vrijdag 7 december** wordt afgestaan aan het dorps huisproject. Hierbij dus een warme oproep om op die avond massaal naar Puurs af te zakken! We zien er de acteurs Tania Matthijssens, Frank Mertens, Raf Molkens, Erik Moons en Sara Waumans in actie.



Presenteert:

Grijze Garnalen



**Een toneelwerk van
Dirk Schokkaert**

Regie: Dirk Schokkaert

Acteurs:

Tania Matthijssens, Sara Waumans, Frank Mertens, Raf Molkens, Erik Moons

7, 8, 14 & 15 december 2012

Theaterzaal - CC De Kollebloem - Puurs

Inkom: € 8 - aanvang: 20:00 u.

Reserveren: 03 890 76 20

www.vsop-puurs.be

Wij steunen het project Vrededaal als nieuwe hart voor Kalfort

Investeer in de toekomst van Kalfort!!!

Beleg in ons nieuwe dorps huis!!

De leden van het financieel comité van de vzw Dorphuis Vrededaal zijn op pad. Zij leggen in de volgende maanden heel wat huisbezoeken af. Het doel is duidelijk! Op het einde van 2012 moeten we voor € 2.000.000 financiële engagementen hebben, om daarna het nieuwe dorps huis te realiseren.

Is dit realistisch? We denken het wel. De laatste tijd zoomt het in de media van berichten over “sociale beleggingen” en inwoners die zelf investeren in “gemeenschapsinfrastructuur”. Dit is nu net wat wij al enkele maanden propageren!!!

Hoe kan u het nieuwe dorps huis mee helpen verwezenlijken?

Door het schenken van een fiscaal aftrekbare gift op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *** 128/2431/00014***

Door het kopen van één of meer renteloze loten van 250 euro en/of door het intekenen op de obligatielening (met een minimum van 1000 euro; rente 3,5 %; looptijd: tien jaar) (startdatum 01/03/2013).

Na betaling van het bedrag op rekeningnummer BE04 7330 3164 2931 - BIC: KRED BE BB krijgt u de nodige papieren.

Help ons dit uniek project te realiseren!



7. Uit de oude doos

We publiceren graag een foto uit de tentoonstelling “25 jaar Maria-omwegang” van dit jaar. Deze tentoonstelling behandelde niet enkel de omwegang, maar ook de processie waaruit onze omwegang is ontstaan en die vermoedelijk teruggaat tot het begin van de 17de eeuw.

De onderstaande foto dateert uit 1960. Een meisje draagt een bloemenruiker. Twee meisjes dragen het bordje “H. Maria ten Traen tot Calfort. Wilt ons bystaen”. Achteraan staat een jongen met een wapenschild, mogelijk dat van Puurs? Jos Maes herkende zich en liet het ons weten. Wie herkent de andere mensen op deze foto? En wie kan mij laten weten waar de foto is genomen?

We horen het graag via het redactieadres of via info@kalfort.be.



8. Zilveren ommegang in de regen

We hadden allemaal heel erg uitgekeken naar de 25ste ommegang van 26 augustus. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Alleen het weer hadden we niet in handen. En in tegenstelling met wat we ondertussen gewoon waren, werd het een natte ommegang.

De buienradar liet ons tot op het laatste moment de illusie dat het weer wel zou keren en de regenbuien zouden stoppen. Dus werd het sein gegeven om de machine in gang te zetten. En die liep weer geolied. De deelnemers aan de ommegang werden met busjes naar de opstelplaats gebracht, waar ze zich volgens plan opstelden. Maar de buienradar had het verkeerd voor. De ommegang werd geteisterd door regelmatige regenbuien. Een laatste “genadeslag” werd gegeven toen de laatste groepen toekwamen aan de kerk en de hemelsluizen zich nogmaals goed openzetten. Het was een ramp! We konden het beeld van Onze-Lieve-Vrouw niet droog houden. Kinderen hadden kou. Alle kostuums werden nat. De groepen volgden elkaar, gehinderd door de regen, niet goed op. De tribunes regenden nat, waardoor heel wat toeschouwers hun ontevredenheid uitdrukten. Bij de vele mensen, die keihard hadden gewerkt, stond het wenen nader dan het lachen.



En toch willen wij proberen vooral de positieve zaken te belichten. Want al bij al was er nog heel wat volk opgedaagd om van deze feesteditie te genieten. Zij zagen een mooie ommevang met prachtige nieuwe elementen als de Keizer Karelgroep, de steltenlopers van Merchtem, de vlasbewerders van Zele, cirque Libot en vuurspuwer Manoesso. De prachtige nieuwe wagens, ons geschonken door Lions Club Klein-Brabant, rolden voorbij. Onze Jan Plezier zorgde ervoor dat ons 25ste Jezuske toch kon meegaan, ondanks de omstandigheden.

De toeschouwers toonden zich dikwijls heel dankbaar. Uit respect voor de moed en inzet van de deelnemers werd heel regelmatig geapplaudisseerd. Want inderdaad, onze deelnemers stapten dapper door. Geen onvertogen woord viel er. Niemand van de deelnemers overwoog om de ommevang te verlaten. Dit was zeker en vast een hart onder de riem van de organisatie. Het experiment met het nieuwe parcours werd ook positief geëvalueerd. De ommevang stelde zich goed op en liep naar wens. De groepen konden mooi naar het dorp stappen, zonder veel oponthoud. Eén terechte kritiek die we hoorden, is dat er wat sfeer uit Kalfortdorp wordt weggenomen. Maar het comité denkt dat we dit moeilijk kunnen evalueren, gezien de slechte weersomstandigheden.



En dan kwam er de nazorg. De mantel van Onze-Lieve-Vrouw werd onmiddellijk naar de brandweerkazerne gebracht waar er voorzieningen zijn om hem professioneel te drogen. Alle kostuums werden maandag dankzij het goede weer gedroogd. Heel wat kledij werd door leden van het comité gewassen. En een deel van de kledij zal naar de droogkuis worden gebracht. Het was voor de leden van het comité dus zeker geen leuke opruim. Maar uiteindelijk overheerst toch de opluchting dat we de ommegang hebben kunnen laten doorgaan. Als we hadden moeten aflasten, was de teleurstelling alvast nog veel groter geweest.

Als je de foto's bekijkt, merk je dat we hoe dan ook tevreden moeten zijn! Het zag er allemaal mooi en fijn verzorgd uit. De groepen zagen er goed uit. De wagens waar weer prachtig met bloemen versierd. Als je nog meer foto's wil zien, van de hand van fotografen Jan en Victor, kan dat op <https://picasaweb.google.com/ommegang.kalfort/2012#>

Zoals de fotografen onze ommegang zagen.

Links: de steltenlopers van Merchtem. Ook de kleinsten van Merchtem trotseerden dapper de regen. Rechts: Mgr. André Leonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de 25ste Maria-ommegang met zijn aanwezigheid vereerde.





Boven: start van de verering van Onze-Lieve-Vrouw in Kalfort rond 1600. Onder: een gewonde kruisvaarder in het gevolg van Siger, heer van Coolhem.





*Boven: de monniken van Coolhem verlaten op last van de Franse bezetter hun refugie.
Onder: Jezuskindjes trotseren de regen.*





*Boven: Jan Van Eyck dankt voor een geslaagde operatie.
Onder: het beeld van Onze-Lieve-Vrouw komt toe aan de kerk.*



Middeleeuwse feesten

De organisatie van de namiddag maakte ook nog heel wat goed. Want toen was de zon van de partij. De middeleeuwse feesten die werden georganiseerd, waren een schot in de roos. Honderden middeleeuwers bevolkten Domein De Brug. En duizenden toeschouwers waren getuige van het leven in Kalfort rond het jaar 1470. Henrick VII van Oyenbrugge, heer van Coolhem, kwam samen met de andere edellieden uit de omgeving opnieuw tot leven. De leden van toneelgroep Plansjee deden dit met veel overtuiging. In het tentenkamp kon men de middeleeuwers aan het werk zien. Er waren demonstraties zwaardvechten. De kinderen leefden zich uit met boogschieten en de kiddie battle. Vuurspuwer, nar en acrobaten vermaakten de aanwezigen. Als klap op de vuurpijl konden we genieten van steekspelen. Met genoegen zagen we onze Kalfortse ridder winnen en de ridders van Puurs, Sint-Amands en Bornem in het zand bijten!





Boven: de Zwaardridders van Sint-Joris, die het toernooi verzorgden. Onder: de edellieden van Klein-Brabant, gespeeld door de leden van toneelgroep Plansjee.



En de toekomst?

De 25ste editie heeft zeer grote inspanningen gevraagd. Heel veel mensen hebben zeer hard gewerkt om alles te organiseren. Ook financieel is deze editie een zware dobber. Het verzamelen van de nodige middelen heeft bloed, zweet en tranen gekost. Enkele leden in het comité maken zich daarom ook wat zorgen over de toekomst van de ommegang.

Nu 25 jaar is gedragen door dezelfde mensen, stelt zich de vraag naar versterking en naar aflossing. Vinden we voldoende vrijwilligers om dit voort te zetten? Blijven de financiële middelen toereikend? Hoe lossen we het probleem van de opslag van het grote materiaal op? Allemaal problemen waarover we graag in gesprek zouden gaan met iedereen die onze ommegang een warm hart toedraagt.

Dank

Dank aan alle medewerkers van de ommegang voor de grote inspanningen die dit jaar weer zijn geleverd. Dank aan alle deelnemers voor hun blijvend enthousiasme! Dank aan alle sympathisanten die de ommegang blijven steunen en propageren. Dank aan Hilde & Luc van domein De Brug die hun park gratis ter beschikking hebben gesteld voor onze middeleeuwse feesten. Dank aan iedereen die deze editie financieel of in natura heeft gesteund. Dank aan de verenigingen die onbaatzuchtig hebben meegewerkt aan de middeleeuwse feesten!

Deelnemersfeest

Om iedereen die 25 jaar ommegang mee vorm heeft gegeven nog eens extra te bedanken, is iedereen uitgenodigd op het deelnemersfeest van zaterdag 3 november. Het feest start om 17.00 u. met een eucharistieviering, waarmee "25 jaar ommegang" plechtig wordt afgesloten. Vanaf 18.00 u. is iedereen welkom in de parochiezaal voor een receptie, gevolgd door een etentje en gezellig samenzijn. Voorinschrijving is wel verplicht. Hiervoor kan u het blad dat u bij dit nummertje vindt invullen en terugbezorgen.



9. Vormsel en eerste communie

VOORBEREIDING OP HET VORMSEL

75 kinderen uit Breendonk, Kalfort, Liezele en Ruisbroek bereiden zich voor op het ontvangen van het vormsel. Via een brede waaier van activiteiten leren zij het christelijk geloof wat dieper kennen en maken ze kennis waar onze plaatselijke parochiegemeenschappen mee bezig zijn en waar ze voor staan.

Na een kennismakingsbijeenkomst namen ze deel aan een dag waarop alle toekomstige vormelingen in Mechelen samenkwamen. Ongeveer 2400 kinderen kwamen naar deze happening. Verdeeld in groepjes van zeven konden ze die dag verschillende werkwinkels meemaken waar iets werd voorgesteld van het christelijke geloof of waar mensen getuigden van hun leven en wat geloof voor hen betekent.

De kinderen leren dat geloven ook betekent u inzetten voor mensen die minder kansen hebben. Daarom zullen ze soep helpen koken en verkopen aan de deur. De opbrengst gaat naar De Schakel in Puurs die mensen die het financieel moeilijk hebben probeert te steunen. De kinderen en hun ouders zullen ook samen nadenken wat het doopsel betekent. Ze worden met Aswoensdag allemaal uitgenodigd op een asdiens om zo iets aan te voelen wat de vasten voor christenen betekent. Alle activiteiten verlopen in samenwerking met de ouders. Vele helpende handen van de ouders maken dit zeker tot een tof gebeuren waar zowel ouders als kinderen inspiratie bij opdoen.

EERSTE COMMUNIE VOOR DE 8-JARIGEN

Momenteel lopen ook de inschrijvingen voor de eerste communie. Ter voorbereiding van de "eerste communie" leren de kinderen van 7-8 jaar wat een eucharistieviering is, hoe zo'n viering verloopt en hoe zij daar bij betrokken worden. Daarom worden ze samen met hun ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de gezinsvieringen hetzij in Kalfort, hetzij in Puurs. Voor de eerste keer ontvangen ze dan de communie in een "gezinsviering" die doorgaat op zaterdag 27 april om 11 u.

10. Familienieuws

Overlijdens



Richard Polfliet, weduwnaar van Rosa Van Thienen
(°Eikevliet, 15 mei 1929 - + Willebroek, 14 september 2012)
Lid OKRA. Oud-voorzitter Duivenbond Recht voor Allen.
Jij was tevreden met wat het leven bood voor jezelf. Jij wist het geluk te benaderen door te geven wat je bezat: je arbeid en je hart. De vreugde die jij anderen verschafte, was meer dan genoeg.



Jan Waumans, echtgenoot van Rachel Van Gucht
(°Bornem, 15 november 1931 - + Kalfort, 10 september 2012)
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht. Moedig ging je door, steeds weer, tot op het laatste moment. Altijd stond je klaar, voor ons en voor een ander.



Sidonie Kerssebeek, weduwe van Jozef Vingerhoets
(°Ramsdonk, 17 oktober 1923 - + Bornem, 16 augustus 2012)
Vriendelijk en welgezend, steeds op post voor haar huis op de Kleine Amer.
We hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen houden. Dank je voor je wilskracht en je levenslust, voor alle liefde en goedheid die je ons gegeven hebt.



Felix Van Ranst
(°Puurs, 8 februari 1921 - + Puurs, 5 augustus 2012)
Woonde met zijn broers op de Essendries, nadien in het rusthuis Sint-Pieter, waar hij overleed.
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe 'n beetje. En op 'n keer ben je aan je laatste beetje toe.

Doopsels

Werden gedoopt op 8 juli 2012 in de kerk van Kalfort

Lennert De Cocker, zoon van Peter en Ilse Peeters, Fabiolapark

Nina Van Moer dochtertje van Jimmy en Evy Moeyersons, Winkelveld

Silke Gobbaert dochtertje van Denis en Vicky Schepers, Schipstraat

11. Kalender

Woensdag 31 oktober	17 u.: Viering van Allerheiligen
Donderdag 1 november	15 u.: Gebedswake voor de overledenen van het voorbije jaar
Vrijdag 2 november	19 u.: Eucharistieviering Allerzielen
Zaterdag 3 november	17 u.: Eucharistieviering ter afsluiting van het feestjaar 25 jaar Maria-omwegang 18 u.: Deelnemersfeest 25 jaar omwegang
Zaterdag 17 november	Soepverkoop door de kinderen van de catechese t.v.v. De Schakel in Puurs
Vrijdag 7 december	20 u. Toneelvoorstelling door Plansjee in CC De Kollebloem.
Maandag 24 december	Opbrengst voor dorpshuis Vrededaal 17 u.: Kerstavond . Eucharistieviering

GEZINSVIERINGEN

In Kalfort worden vijf gezinsvieringen georganiseerd waar alle jonge ouders met hun kinderen en vooral dan de ouders die hun kind inschreven voor de eerste communie kunnen ervaren wat eucharistie vieren is. De kinderen worden in deze vieringen sterk betrokken.

Data: in de kerk van Kalfort gaan er gezinsvieringen door op zondag 28 oktober, 9 december, 24 februari, 21 april en 9 juni, telkens om 10 u. Na de viering is er ook een ontmoetingsmoment bij een drankje.

Ook in Puurs Sint-Pieter zijn er gezinsvieringen. Die gaan door op zaterdag 27 oktober, 8 december, 26 januari, 9 maart en 27 april, om 17 u. Op Kerstdag en Paasdag is er een gezinsviering om 11 u.

12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 nieuwe werkplaats van pastoor Koen
- 2 vergadering van leiders bij de scouts - rechterover (afk.)
- 3 hoofdstad van Letland - warboel
- 4 autoplaat van Montenegro - vlasdorp in Oost-Vlaanderen
- 5 New Mexico Energy Library (afk.) - familielid
- 6 speels kind
- 7 verzorgingstehuis in Kalfort, gastvrij oord voor onze middeleeuwse feesten
- 8 eerwaarde heer (afk.) - engelse varkensstal - slaghout
- 9 kleine boom - meisjesnaam
- 10 voorspeller die er voor onze ommeegang lelijk naast zat

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 archaïsche naam voor het grootste Kalfortse jaarlijkse feest
- 2 gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques -
Franse zanger en componist (1872-1947)
- 3 deed het tijdens de ommegang - muzieknoot
- 4 open strook in een bos - ongehuwde jonge vrouw
- 5 en andere (afk.) - godsdienstige ijveraars
- 6 zonder spijkers
- 7 stand der edelen - ons inziens (afk.) - muzieknoot
- 8 persoonlijke voornaamwoord - goddelijk voorschrift
- 9 tijdperk - persoonlijk voornaamwoord - vogel
- 10 volgens de norm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Z	I	E	K	E	N	Z	O	R	G
2	V	E	N	L	O		B	L	E	U
3	A		N	I		V		L	E	S
4		B	A	E	Y	E	N	S		T
5	E	E		V		R	E		U	
6	B	R	I	E	F	H	O	O	F	D
7		M	A	N	O	E	S	S	O	
8	V	U	L		C	I		O	S	T
9	U	D		M	A	R	K	T		O
10	J	A	N	P	L	E	Z	I	E	R

Oplossing nr. 82

**Het 84ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2012.
Artikels zijn welkom tot 1 december 2012 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**