

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

21° jg., juli 2011,
n° 78

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Koen	5
4.	Bezinning	6
5.	Eerste en plechtige communie	8
6.	Nieuws uit de Kalfortse scholen	10
7.	Een nieuw dorpshart voor Kalfort	15
8.	Uit de oude doos	27
9.	Nieuws van KVLV	29
10.	Ommegang 2011	31
11.	Familienieuws	32
12.	Kalender	33
13.	Kruiswoordraadsel	34



De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Enkele weken geleden presenteerden we het Kalfortse dorpshuisproject in een goed gevulde parochiezaal. Er was heel wat enthousiasme! We gaan in Kalfort immers voor een moderne gemeenschapsinfrastructuur, die ons dorp weer voor vele jaren op de kaart zal zetten. Met het project dat onder meer een dorps huis, een brasserie en een dorpsplein omvat, willen we resoluut ten aanval trekken tegen de tendenzen die ook van Kalfort een slapend dorp dreigen te maken. Want het nieuwe dorps hart zou ons gemeenschapsgevoel en de liefde voor ons dorp, waar het aangenaam vertoeven is, moeten laten groeien.

Wel hoorden we nogal eens de reactie: hoe gaan we dit financiële gat dichtrijden? Het antwoord is eenvoudig en duidelijk. De vzw Dorps huis Vrededaal en in het bijzonder het financieel comité dat binnen de vzw werkzaam is, gelooft er rotsvast in dat we dit kunnen realiseren. Maar dat kan natuurlijk alleen als iedereen zijn letterlijke deuit in het zakje doet.

We kunnen dus alleen maar een warme oproep doen om de financiële campagne volop te steunen. Stort een financiële bijdrage! Teken in op een lotenlening of onze obligatielening. Wordt lid van ons bescherm- of sponsorcomité. En weet dat het gemeentebestuur het project volop steunt.

Met de kermis zal heel het project ook in een tentoonstelling uit de doeken worden gedaan. Dan start ook de financiële campagne. We hopen elkaar te ontmoeten in eenzelfde enthousiasme voor ons project.

We dromen verder over wat we binnenkort gaan kunnen realiseren. Ondertussen gaan we de vakantie in om uit te rusten en er daarna weer met volle moed in te vliegen.

Aan iedereen een fijne vakantie gewenst!

De redactie

3. Woord van pastoor Koen

Beste Kalfortenaren,

Het zomert weer volop, met alle contrasten die daarbij zullen horen: blakende zon en schaduw, staalblauwe lucht en een donderslag, koelte en hitte... Dit zijn natuurlijk de uitersten. Zoals bij alles zijn er ook vele toestanden tussenin, al kunnen we ons soms maar ten dele beschermen tegen de extremere krachten van de natuur. Om maar te zeggen dat we in de zomer soms heel creatief kunnen zijn om onszelf en anderen te behagen.

Daarom wens ik jullie voor deze vakantie graag de tijd toe om samen te genieten, te verpozen en blijdschap te vinden in de nodige verkwikking. Voor dit nummer ben ik wat op zoek gegaan naar enkele bezinnende gedachten en gebeden, een beetje levensvitamine voor onze ziel. Met iets voor de jongsten, iets voor de ouderlingen en hopelijk ook voor al wie zich hier tussenin bevindt. Misschien opent het iets in jezelf of bij iemand anders, waar en in welke hoedanigheid je de vakantie ook doorbrengt.

Op het einde van dit werkjaar dank ik ook graag de vele mensen die zich vrijwillig en met veel overgave inzetten voor een gezellig Kalfort. Dank je wel ook aan de mensen met wie ik mocht samenwerken. Een bijzondere groet aan wie momenteel wat op de tanden moet bijten of frisse moed zoekt te vatten. Laten we ons met ons geloof in Jezus blijven realiseren dat het beste nooit achter ons ligt: het moet nog komen, het ligt voor ons, in ons verschiet, het komt en lacht ons toe van in de verte en van heel dichtbij...

Hartelijke zomergroeten,

medepastoor Koen



4. Bezinning

Een bezinning van Jan van Ruusbroeck

God leeft dieper in ons dan wij in onszelf
en zijn inwendig stuwen en werken in ons
is ons meer nabij en dieper in ons aanwezig
dan onze eigen werkzaamheid:
daarom werkt God in ons
van binnen naar buiten
terwijl alles wat geschapen is
op ons inwerkt van buitenaf...

Gebed na mijn eerste communie

Lieve God,
ik dank U voor het feest van mijn eerste communie.
Dank U, dat ik Uw Zoon Jezus mocht leren kennen
als een toffe vriend.
Want Hij leert me om iedereen steeds liever te zien
en met een warm hart naar mensen toe te gaan.
Wat is Uw hart toch groot God en wat is Uw kracht toch sterk!
Wat is het een feest om samen met jou te dromen,
elk dag opnieuw.
Hoera, God!

Gebed na mijn plechtige communie

Goede God,
met het feest van mijn plechtige communie
heb ik een belangrijke stap gezet.
Want ik word nu stilaan groter
en steeds vaker ga ik keuzes maken voor mijn verder leven.
Op dit feest mocht ik het grote geschenk van mijn doopsel
een beetje opnieuw vieren.
Namelijk dat Jij er bent om ons te beschermen tegen al wat boos is of naar.
En daarom geef Jij ons vleugels, de kracht om te vliegen.
Die weg is soms moeilijk maar ik weet heel zeker:

Jij wijst ons de weg naar een liefdevol hoger gebied.
Jouw goedheid verlaat ons toch niet.
Ja, ik geloof dat Jij onze wereld leidt, hier en nu en straks, altijd!

Voor een stil moment op kamp

God,
zo wordt Gij al eeuwen genoemd.
Maar wij zien U niet en horen U soms amper
en vragen ons dan af: bestaat Gij wel?
De groep is niet altijd hecht
en breuken raken soms moeilijk gelijmd.
Maar als dit wel lukt, eerlijk en oprecht,
is dat misschien wel een hint,
of straffer nog een soort 'bewijs' dat Gij er zijt?!

Voor de ouderling

God,
ik dank U voor mijn reeds geleefde leven,
voor alles wat het leven mij leerde doorheen lief en leed.
Herinner mij aan mijn schoonste idealen
en de diepste dromen uit mijn jeugd.
Dat ik niet stil sta in het verleden maar een mens van toekomst blijf.
Wees Gij boven alles dé toekomst die mij wacht.
Op U richt ik mijn verlangen en heel mijn vertrouwen,
tot ik U eens ontmoeten mag in het uur van mijn dood
om ten volle met U te spreken, van hart tot hart
en uw hemels Koninkrijk bewonen mag.

Voor iedereen

Heer, barmhartigheid was U op het lijf geschreven.
Waar U ook maar een greintje goede wil kon ontdekken,
daalde uw vergeving ruimhartig op mensen neer.
Zo deelt Gij ons mens-zijn en neemt Gij ons op in uw goddelijk leven.
Schenk mij dan Uw Geest,
dat in mijn denken, spreken en handelen
iets van Uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Zegen mijn dagen en vul ze met Uw energie.

5. Eerste en plechtige communie

Op 14 april werd in onze kerk de plechtige geloofsbelijdenis van onze 12-jarigen gevierd. En een weekje later werden twee eerste-communievieringen georganiseerd. Een voor de kinderen van Twinkelveld, de andere voor de kinderen van 't Kasteeltje. Het was ongetwijfeld voor al onze jongens en meisjes een hele leuke dag! Wij publiceren hierbij heel graag de groepsfoto's van alle kinderen.

Eerste-communicanten van 't Kasteeltje: Elisabeth Avdani, Ambert Bel, Yannis Brouns, Fiona Cailloux, Tasana De Leeuw, Tiara De Maere, Caro De Smedt, Mirte Dewachter, Thalia Durm, Kayanu Geens, Tommy Joly, Tristan Meeus, Sarah Menzoug, Britney Paardekom Ennio Panneels, Tristan Pauwels, Emma Smet, Jarne Steenssens, Yron Styren, Lund Van Bruysel, Chelsey Van der Bulck en Robbe Verhasselt.



Plechtige-communicanten (rechts onderaan): Michiel Brys, Lynn Caluwé, Vincent Conings, Jonas Danckaers, Bo De Keersmaecker, Tom De Schrijver, Ruben Dielkens, Jana Huyskens, Jef Lauwers, Yens Leroy, Sarah Masson, Robbert Mellebeek, Lotte Mertens, Nele Mertens, Tycho Pauwels, Ine Schokkaert, Sander Spittaels en Rowdy Van Asbroeck.



Eerste-communicanten van Twinkelveld (bovenaan): Senne Bernaerts, Julie Dielkens, Heza Aniel Haugimana, Brent Hellemans, Fran Maes, Florus Mathijs, Thomas May, Robby Michiels, Lennert Peleman, Heleen Spittaels, Wannas Suys, Nube Szapinszky, Grathan Van Assche, Timo Van Dam, Jorben Van der Wilt, Yani Vanhoomissen, Lise Van Hove, Dieter Verhoeven en Ward Vermeiren.



6. Nieuws uit de Kalfortse scholen

SCHOOLFEEST 28 MEI

Twee weken werd in onze scholen gewerkt rond het project “Beestenboel”, wat uiteindelijk resulteerde in een spetterend schoolfeest.

De kleuters startten het project op maandag 16 mei met een bezoek aan de Zoo van Antwerpen. Om tien na negen stapten 100 kleuters en 27 begeleiders, een beetje zenuwachtig en uitgelaten, op de trein in Puurs, op weg naar Antwerpen. Onze kleuters bewonderden de vele dieren in de zoo. De derde kleuterklassers gingen er zelfs met Frans de gids en Olaf de giraf op kleutersafari. Na een supertoffe dag kwamen ze tevreden terug thuis en konden de ouders aan het station hun kleuters weer afhalen. De volgende dagen werd het een echte beestenboel op school: apen, olifanten, giraffen, pinguïns, alle katachtigen, slangen, krokodil... werden bestudeerd. De klassen werden opgevormd tot apenkot, “vrieseiland”, dieren-tuin. De juffen leerden de dieren dansen.



In de lagere school werd er tijdens alle vrije momenten druk geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteertalent boven en ook de sociale vaardigheden werden geoefend om nummertjes in elkaar te steken. De laatste weken bruijste het er van muziek allerlei.

De twee projectweken werden op zaterdag 28 mei afgesloten met een groots evenement: het schoolfeest van de beide Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld en het oudercomité. Al van vrijdag waren er verschillende mensen van het oudercomité en de klusjesmannen van Sjabi in de weer om de grote tent op te stellen en allerlei materialen op te halen. Voor dit superevenement werd dan ook de straat tussen de beide scholen afgesloten. Zaterdagmorgen werd het podium geleverd door Patrick en co van de gemeente en van dan af kwamen er steeds meer mensen bij van het oudercomité, vrijwillige ouders, leerkrachten van de beide scholen om alles klaar te zetten. Het feestplein werd volledig opgesteld: tafels en stoelen in de tent en ernaast voor 700 personen, BBQ-tent, kassa, ijsjeskraam en natuurlijk de "speelstraat" in Winkelveld en op de speelplaats van de lagere school, waar kinderen naar hartelust konden spelen op springkastelen, door het oudercomité zelfgemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, Lego- en Megablocksstand...



Om twee uur opende Meester Gunter het schoolfeest en dan ging het vrij podium van start, waarop de leerlingen naar eigen wens en plezier hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang en toneel. Om drie uur traden de kleuters van De Regenboog op met hun "beestenboelshow": apen, pinguïns, wilde katten allerlei, olifanten groot en klein passeerden de revue en de kleinsten reden opnieuw met de trein naar de dierentuin. Nadien werd de gloednieuwe school T-shirt voorgesteld met een prachtige modeshow van kleuters en leerlingen, weer gevolgd door het tweede deel van het "vrij podium".

De ouders, familieleden en sympathisanten konden gezellig genieten van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelf gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ voor de 650 ingeschrevenen. Het was weer een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de Kalfortse gemeenschap. Het weer was een beetje te fris en af en toe vielen er enkele regendruppels, maar dat werd snel vergeten. Het oudercomité en de beide schoolteams deden weer hun uiterste best om het voor iedereen naar zijn zin te maken. DANK aan allen voor uw aanwezigheid, hulp en harde werk!

De beide schoolteams.



10 OP 10 VOOR DE VERKEERSSCHOOL

Dit jaar namen we met de kleuterschool de tijd om onze verkeerswerking in een dossier te gieten. Reeds jaren organiseren we activiteiten rond verkeer en willen we onze kleuters vanaf de leeftijd van 2,5 jaar leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Zij hebben een verkeerslicht in de klas en ervaren het rode licht als STOP. Bij elke uitstap met de klas maken de juffen de kleuters attent op verkeersborden en -regels. Elk kind draagt steeds een fluo-vestje. De politie komt in de school en samen leren we hoe we voorzichtig moeten zijn als zwakke weggebruiker. De laatste jaren hebben we extra aandacht voor het leren fietsen. Zo hebben we met geld van het oudercomité reeds jaren geïnvesteerd in fietsen. We doen mee met de acties van de gemeente: "Veilig schoolbegin", "Actie donkere dagen" en "Ik fiets, ik ben cool".

Samen met de lagere school organiseerden we het project "Sam de verkeerssling", met een "Stap- en trapdag-actie" met belgerinkel en fietslied. Tijdens de twee projectweken leerden acht van onze kleuters fietsen op twee wielen. Zo bespaarden we de ouders fysieke uitputting bij het achter de fiets lopen van hun kind. Onze derde kleuterklassers maken dan ook gezwind op 't einde van het schooljaar een fietstocht van aan de school, via Winkelveld en "boske van Spruyt" naar 't Wijland.





We dienden ons verkeersdossier in bij de provincie Antwerpen voor het behalen van een 10 op 10-logo verkeer (reeds te zien aan de lagere school die dit al enkele jaren geleden behaalde). We kregen via deze weg € 2500 subsidies voor deelname aan verkeersactieve school. Daarvoor kochten we nieuwe fietsenrekken en een opberghuisje voor de driewielers. We hopen het logo te behalen en zetten ons dan ook de volgende jaren in om dit te behouden. Onze kinderen varen er immers wel bij. Dank aan de juffen voor hun inzet!



7. Een nieuw dorpshart voor Kalfort

De tijd dat de parochie nog alleen kon instaan voor de gemeenschapsinfrastructuur in een dorp is voorbij. Niet alleen valt de parochie niet langer samen met het hele dorp, aan de andere kant hebben onze parochies noch de middelen noch de mensen om een aan de tijd aangepaste degelijke infrastructuur te blijven onderhouden.

Tot die vaststelling kwam men ook in Kalfort in 2008. Toen werd de vzw Dorpshuis Vrededaal opgericht, waarin de parochie en alle verenigingen zijn vertegenwoordigd. De vzw kreeg het mandaat van de parochie om met een stevige steun van de gemeente na te denken over oplossingen voor de gemeenschapsinfrastructuur in Kalfort.

Na vele jaren studie, overleg en contacten werd het project op vrijdag 10 juni voorgesteld aan de Kalfortse leefgemeenschap. Het is een ambitieus project geworden met diverse facetten.

De huidige parochiezaal wordt afgebroken. Het restant van het klooster Vrededaal wordt gerestaureerd als waardevol monument en landschapselement. Daar komt een gezellige **brasserie**, die ook zal worden aangewend als praat- en cultuurcafé.

De bestaande **kerk** uit 1979 blijft een belangrijk gebouw binnen het nieuwe dorpshart. Door de afbraak van de omliggende gebouwen zal ze veel beter tot haar recht komen.

De **Rozenkransweg** wordt geherwaardeerd tot een groene ruimte in het dorpshart. Dit park wordt de tuin van de kerk en van het ontmoetingscentrum en vormt zo een gezellig dorpsplein.

Parallel aan de Leopold Van Kerckhovenstraat wordt een nieuw **dorpshuis** gebouwd, naar de plannen van architectenbureau Beckers uit Hingene. Het centrum zal bestaan uit een grote zaal, een goed uitgeruste keuken, een buitenterras, vergader- of seminarielokalen, opbergruimte en een kelder. De parochie Kalfort zal één van de grote gebruikers worden.

We zoomen in op de verschillende componenten met een historische én eigentijdse bril.

Vrededaal, van klooster naar parochiezaal tot brasserie

Vrededaal is het laatste overblijfsel van het oude 14de-eeuwse klooster van Kalfort en het oudste gedeelte van de parochiezaal. Dit klooster van Augustinessen-Gasthuiszusters werd verwoest tijdens de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw. Wat overbleef, werd ingericht als woning van de kapelaan. Dit bleef zo tot in 1795 bij de Franse bezetting, toen vele kerkelijke eigendommen verbeurd werden verklaard. Het kapelaanshuis werd als gendarmerie ingericht. Voortaan was het huis overheidsbezit en dit bleef het ook na het einde van de Franse bezetting. In 1836 werd de gemeente Breendonk afgescheiden van Puurs. In een akte van verkaveling van 1840 werd de gendarmerie - ondanks protest van Van Heymbeeck, toen rector van de kapel - eigendom van de Breendonk. Het bleef dienen als gendarmerie.

Pas in 1875 slaagde pastoor Van Den Bossche erin de gendarmerie voor 4500 frank van Breendonk te kopen. De gebouwen werden toen grotendeels gesloopt en wat overbleef, diende een tijd als magazijn voor de kerk.



In 1929 was dat gebouw erg vervallen, zodat pastoor Donatus Verrijdt en zijn Kerkfabriek de toelating vroegen het te herstellen en er tegelijk een stuk aan te bouwen. De kosten werden geraamd op 32000 frank. In 1930 werd de huidige parochiezaal gebouwd en een jaar later werd de oude gendarmerie omgebouwd tot woonst van de koster van de parochie. Voor tientallen jaren bleef de toestand nu ongewijzigd. De vele parochiale verenigingen die na 1930 ontstonden, vonden hun plaats in de zaal. En de kosterfamilie Borghmans bewoonde het oude Vrededaal. Hendrik Vermeeren was de laatste koster die in Vrededaal woonde. Pas in 1985 werd beslist tot een grondige verbouwing. Het oude kosterhuis werd catechese- en vergaderlokaal. Het "kleine zaaltje" van de parochiezaal werd café, de "grote zaal" - oud podium inbegrepen - bleef feestzaal. Onder de bezielende leiding van Désiré Meersmans (1929-2001) bloeide de parochiezaal.

In 1994 kwam het ommegangcomité in de problemen. Zaal De Hert werd afgebroken en kon dus niet langer als magazijn worden gebruikt. Er werd beslist om in 1995 aan de parochiezaal een polyvalent magazijn te bouwen. Toen werd ook de bovenverdieping van het oude kosterhuis aangepakt.



Links Vrededaal rond 1900. De restanten van het oude klooster dateren uit de zeventiende eeuw. Bovenaan de parochiezaal die Vrededaal volledig uit het zicht heeft onttrokken.

Vanaf 2003 werden er besprekingen gevoerd met het oog op de bouw van een nieuw dorps huis in Kalfort als volwaardige opvolger van onze oude parochiezaal. Nu is definitief beslist dat de parochie en de kerkfabriek parochiezaal en Vrededaal verkopen aan bvba De Puntzeef.

De parochiezaal wordt afgebroken en het oude Vrededaal wordt gerestaureerd. Martine en Hervé zullen in Brasserie Vrededaal opnieuw gasten ontvangen, zoals het oude klooster dat vanaf de 14de eeuw heeft gedaan. Van hieruit zullen zij hun catering verzorgen.



Van kapel naar kerk

In Kalfort werden vanouds de religieuze diensten gehouden in een kapel die naast de Molenbeek was gebouwd. De kapel bestond zeker in de eerste helft van de 14de eeuw en was vermoedelijk zo oud als het aanpalende gasthuis, waar een gemeenschap van zusters zorgde voor de opvang van bedevaarders. Uit de opbrengst van de bezittingen van de kapelanij werd een kapelaan vergoed. In de kapel werd een kostbare relikwie van de tranen van Christus vereerd.

Tijdens de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw staken de geuzen de kapel en het klooster in brand. In 1599 deed de pastoor van Puurs de kapel gedeeltelijk herstellen. Terzelfdertijd werd er een Onze-Lieve-Vrouwebeeld in het koor geplaatst. Het beeld werd vereerd onder de naam Onze-Lieve-Vrouw ten Traan en werd aangeroepen tegen blindheid en heesheid. Op het einde van de 17de eeuw werd parallel met de straat voor 7616 gulden een nieuwe kapel gebouwd, 25 meter lang en acht meter breed, die werd beheerd door het Seminarie van Mechelen. In 1806 werd de kapel eigendom van de kerkfabriek van Puurs. En in 1832 werd een afzonderlijke kapelraad of kerkfabriek opgericht.

In het midden van de 19de eeuw werd de kapel te klein. Provinciaal architect Jozef Schadde maakte een ontwerp voor een nieuwe kerk in 1853. In 1854 werd de plannen goedgekeurd, en kort daarop konden de werken starten. Deze verliepen niet vlekkeloos. Er moest met een beperkt budget worden gebouwd en tijdens de bouw stortte de toren in, zodat er moest worden herbegonnen. Op 15 augustus 1857, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart werd de eerste eucharistieviering gevierd in de nieuwe kerk. Gedurende 120 jaar speelde het liturgische leven van onze parochie zich af in dit kerkgebouw.



Maar de kerk vertoonde van bij de bouw diverse bouwkundige gebreken. Doorheen de jaren verbeterde de toestand er zeker niet op. Diverse expertises kwamen tot de conclusie dat de kerk bouwvallig was en er dringend herstellingswerken moesten worden uitgevoerd. Het Gemeentebestuur nam in het dossier het heft resoluut in handen. Door de hoge kosten van een eventuele restauratie opteerde het Gemeentebestuur voor afbraak en nieuwbouw. De nieuwe kerk werd een modern liturgisch gebouw, naar de plannen van architect Luc De Boe. Ze werd gebouwd op de grondvesten van de oude kerk en integreerde diverse oude elementen. De kerk werd ook de nieuwe woonst van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan en de bedevaart. Op zaterdag 17 maart 1979 wijdde Monseigneur Schoenmakers de nieuwe kerk in.



Alhoewel zonder toren die van ver te zien is, is de kerk een landschapsbepalend element in het dorpshart. De kapel was één van de eerste gebouwen die aan de Molenbeek het toekomstige Kalfort zouden gaan vormen. Ook de kerk uit 1979 blijft het belangrijkste gebouw in de Kalfortse dorpskern. Door de afbraak van de omliggende gebouwen zal de kerk veel meer tot haar recht komen en de thuishaven blijven van het liturgische gebeuren in de parochie. Met het kerkgebouw voorop zal de site meer dan vroeger alle troeven in handen hebben om bedevaarders op een kwalitatieve wijze in ons dorp op te vangen.

Rozenkransweg, naar een groene ruimte voor het dorpshart

Het was de wens van pastoor Georges Boey dat de plaats waar het oude klooster van Kalfort had gestaan een plaats van devotie zou worden. Hij vatte het idee op een Rozenkransweg op te richten en gaf de opdracht aan de Blaasveldse beeldhouwer Herman De Cuyper (1904-1992). In 1952 begon De Cuyper aan deze grootse opdracht. De cyclus bestaat uit vijftien meer dan levensgrote groepen of mysteries (de vijf blijde, de vijf droevige en de vijf glorieuske mysteries) die, naar kleine schetsen in gips, werden gebeiteld in blokken euvillesteen. De realisatie ervan, zonder gebruik van een puntpasser, betekende een ware krachttoer voor de steenhouwer. Het lag in de bedoeling van de Middelheim-promotors om in 1952 de eerste vijf groepen te tonen als moderne religieuze beeldhouwkunst en het eerste mysterie aan te kopen voor het park. Uiteindelijk bleven de vijftien groepen toch bijeen en kreeg de gehele cyclus zijn eervolle plaats te Kalfort. De Rozenkransweg werd ingewijd in 1952 en is nog steeds een oord van bezinning, dat vooral tijdens de bedevaartweek wordt bezocht.

In het nieuwe dorpshart zal de Rozenkransweg worden heringericht, zodat er ruimte blijft voor stilte en bezinning. Een ander deel van het park wordt ingericht als een ontmoetingsplaats en tuin voor de kerk en het nieuwe dorpshuis.



Een nieuw dorps huis voor Kalfort in de Leopold Van Kerckhovenstraat

De Leopold Van Kerckhovenstraat werd lange tijd de Kapelanijsstraat genoemd, omdat de woning van de kapelaan er zich bevond. Na de Eerste Wereldoorlog werd de straat genoemd naar Leopold Van Kerckhoven, één van de Kalfortse gesneuvelden, die van deze straat afkomstig was. Op de hoek van de Kalfortdorp en Van Kerckhovenstraat bevonden zich twee café's. Denis Maes baatte "In de welkom" uit en Alfons De Smedt-Van Ranst "In Sint-Amands". Dit laatste café werd overgenomen door Frans Van Muylder-De Smedt, die de naam veranderde in "Den Ijskelder". De herbergen maakten later plaats voor een appartementsgebouw.



In het nieuwe dorps hart neemt de Van Kerckhovenstraat een belangrijke plaats in. De gemeente verwerft in het kader van de dorpskernvernieuwing van Kalfort de huizenrij van aan de hoek tot aan de spoorweg. De huizen worden afgebroken. Vooraan wordt er een dorpspleintje aangelegd, waarop ook zal kunnen worden geparkeerd. Achteraan tegen de spoorweg wordt naar de plannen van de architecten Beckers uit Hingene een nieuw dorps huis gebouwd. Dit dorps huis zal twee zalen, drie vergaderlokalen, een volledig uitgeruste keuken en een grote kelder bevatten.



Realisatie van het project

Het project wordt gerealiseerd door de vzw Dorpshuis Vrededaal in samenwerking met de Gemeente Puurs. Alle Kalfortse verenigingen zijn uitgenodigd lid te worden van deze vzw. De vzw steunt op de hele Kalfortse leefgemeenschap en op de Klein-Brabantse ondernemers.

vzw Dorpshuis Vrededaal, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs
 e-mail: info@kalfort.be - website <http://www.kalfort.be/dorpshuis>

Raad van Bestuur

Luc Schokkaert	voorzitter	0499 20 78 38
Ludo Schevenhals	ondervoorzitter	0476 36 12 04
Ludo Schampaert	secretaris	0498 54 98 72
Henri Vermeiren	penningmeester	0486 39 72 62
Marc Amelinckx	lid	0479 33 74 30
Lucas Conings	lid	0470 13 32 30
Luc Decat	lid	0476 29 40 86
Marcel Servaes	lid	0477 29 76 42
Willy Vanonderbergen	lid	0475 44 55 79

Financieel comité

Marc Amelinckx	0479 33 74 30
Rudi Cleymans	0477 32 66 26
Luc Decat	0476 29 40 86
Luc Schokkaert	0499 20 78 38
Wim Servaes	0499 86 48 58
Hervé Van De Wouwer	0477 53 38 33
Henri Vermeiren	0486 39 72 62



De vzw onderhandelt met het Gemeentebestuur over een substantiële subsidie. Ze sluit een convenant af met de Harmonie Concordiavrienden en de Parochie Kalfort. De vzw is ook in de running voor het ontvangen van Europese subsidies voor plattelandontwikkeling. De overige middelen poogt de vzw te verwerven via giften van bedrijven en particulieren.

Hoe kunt u de vzw Dorpshuis Vrededaal steunen om dit unieke project te realiseren?

1. Door een gift

Met het schenken van een gift geeft u de vzw een stevige duw in de rug. Giften laten ons immers toe de grootte van de lening zo klein mogelijk te houden. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).

Stort op projectrekening Dorpshuis Vrededaal, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2431/00014***'.
Opgepast: gebruik steeds deze gestructureerde mededeling.
U ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een attest voor fiscale vrijstelling als uw gift 40 € of meer bedraagt.



2. Door het kopen van één of meerdere loten van onze lotenlening

De vzw Dorpshuis Vrededaal schrijft een renteloze lotenlening uit van een onbeperkt aantal loten van 250 €. De intekenaars betalen dit bedrag en krijgen hiervoor een bewijs, een soort van obligatiebriefje. Vanaf het vijfde jaar na aankoop, wordt elk jaar 1/20ste van de loten terugbetaald. Dit gebeurt door lottrekking. Met een beetje geluk hebt u uw geld dus al na vijf jaar terug, met wat minder geluk na een wat langere periode. Maar op termijn heeft iedereen zijn/haar geld terug.

U stort uw bijdrage op naam van vzw Dorpshuis Vrededaal met mededeling 'Lotenlening + naam:'. Rekeningnummer BE04 7330 5164 2931- BIC: KRED BE BB.

U vult hierna de voor- en familienaam in van de toekomstige eigenaar van het lot. Als u het lot niet op uw eigen naam zet, maar bv. op die van uw dochter/zoon/familielid, dan moet de naam van deze persoon worden vermeld. Het is bij de storting zeer belangrijk dat u een correcte mededeling schrijft. Van zodra de storting gebeurd is, wordt dit ingeschreven in een register. Elk jaar vanaf het vijfde jaar na ingang van de lotenlening is er een trekking van loten en kan u als winnaar uit de bus komen. Er wordt contact met u opgenomen door de vzw via een brief of email of via de telefoon.

Vzw Dorpshuis Vrededaal garandeert de volledige terugbetaling van deze lotenlening volgens de hierboven geschetste voorwaarden.



3. Door het intekenen op onze obligatielening

De vzw Dorpshuis Vrededaal schrijft een obligatielening uit. Op deze lening betaalt de vzw een interest van 3,5 %. De obligaties hebben elk een nominale waarde van 1000 €. De looptijd bedraagt 10 jaar. Wenst u hierop in te tekenen dan kan u best contact nemen met één van de leden van het financieel comité.

Vzw Dorpshuis Vrededaal garandeert de volledige terugbetaling van deze lotenlening volgens de hierboven geschetste voorwaarden.

4. Door lid te worden van ons bescherm- of sponsorcomité

Bedrijven of particulieren die vanuit hun sympathie voor de Kalfortse gemeenschap en het initiatief van het ontmoetingscentrum bereid zijn jaarlijks een financiële bijdrage te leveren, worden lid van het bescherm- en sponsorcomité.

Zij doen dit door een storting op rekeningnummer BE04 7330 5164 2931- BIC: KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Bescherm- en sponsorcomité.

Mogelijke vormen van return, afhankelijk van de grootte van de bijdrage:

- Uitnodiging voor een jaarlijkse ontmoetingsavond
- Vrijkaarten van initiatieven in het dorps huis
- Gebruik van de infrastructuur aan een voordelig tarief
- Naamgeving van de infrastructuur of gedeelten van de infrastructuur
- Vermelding van de naam op een gedenkplaat
- Organisatie van evenementen door de vzw met naam sponsor (bv. aperitiefconcert)
- Vermelding logo in alle drukwerk van de vzw (o.m. berichtenblaadje, website, promotiedrukwerk, onderleggers, bierkaartjes enz.)

Deze lijst is niet beperkend. Wij denken graag samen met u mee na over mogelijke vormen van return.

Wenst u dit ambitieuze initiatief te steunen, neem dan contact op met één van de leden van de raad van bestuur of van het financieel comité of via het e-mailadres info@kalfort.be.

U vindt meer informatie op www.kalfort.be/dorpshuis

Hier vindt u ook de resultaten van de sponsorcampagne!

8. Uit de oude doos

De voorbereidingen voor de vernieuwing van onze dorpskern rond de kerk, met een nieuw dorpshuis en een nieuwe brasserie draaien nu op volle toeren. We grabbelen daarom een foto uit de oude doos zoals het vroeger was en confronteren het met een foto van nu en een ontwerp van hoe het zou kunnen worden....





Op de linkerbladzijde een foto van het dorp rond 1900, met uiterst links het restant van het klooster Vrededaal, in het midden de kerk uit 1856 en rechts een huizenblok met cafés. Boven een foto uit 2009 met links de parochiezaal uit 1930 (Vrededaal is uit het zicht verdwenen); ook de kerk uit 1979 staat verdoken; rechts een appartementsblok. Onderaan zoals het zou kunnen worden: links het tot brasserie gerestaureerde Vrededaal, daarnaast de kerk en uiterst rechts een dorpspleintje met parkeergelegenheid.



9. Nieuws van KVLV

Verslag daguitstap La Calestienne - Viroinval

Op 10 mei vertrokken, vergezeld door een waterzonnetje, een 60-tal dames van KVLV op daguitstap naar Viroinval, een prachtige streek in het zuiden van de provincie Namen. Na heel wat aanschuiven in de file reden we om 10.15 u. de parking op van "La Bonne Auberge" te Nismes, deelgemeente van Viroinval. Hier werden we opgewacht met een lekkere tas koffie en een knapperige croissant. Het toeristentreintje reed met ons naar de Fondry des Chiens. Deze kloof is een echt meesterwerk van moeder natuur, uniek in ons land. Door de miljoenen jaren aanhoudende watererosie is in het harde kalkgesteente een enorme kuil uitgesleten die op sommige plaatsen tot 20 meter diep is. Gigantische rotsblokken met onwaarschijnlijke zachte rondingen zorgen voor een betoverende aanblik. Deze natuurlijke kuilen worden "dolines" genoemd. Ze komen in België uitsluitend in de Viroinstreek voor. Naast de "Fondry" ligt een prachtig kalkgrasland waar in de lente vooral de duizenden blauwe bloemhoofdjes van de zeldzame kogelbloem opvallen. Het ganse gebied is integraal beschermd en werd geklasseerd als natuurmonument.

Na een korte wandeling genoten we van een lekkere maaltijd, bestaande uit een roomsoepje, coq au vin met frietjes en warme appeltaart met ijs. De bus bracht ons naar de grotten van Neptunus bijgenaamd "L'Adugeoir" te Pétigny. Een van de oudste ondergrondse holtes in België uitgegraven door de Eau Noire ongeveer 300 miljoen jaar geleden! De rondleiding in een wondermooi natuurlijk kader begint aan de voet van een steile rots van givetien kalksteen over een loopbrug boven de wilde, grillige rivier "Eau Noire", voorbij een indrukwekkende kloof, waar het water in de diepte verdwijnt. We wandelden door de beide bovenste verdiepingen van de Neptunusgrotten met prachtige afzettingen. Het was een spectaculaire wereld van stalagmieten en stalactieten, gordijnen en schouwen. Speciale natuurelementen werden verlicht met gekleurde spots, wat het effect nog mooier maakte. De bezichtiging ging verder per boot op de ondergrondse rivier, tien meter onder de "Eau Noire". Het stemvolume van de dames is nog altijd tiptop, getuige de gehaalde decibelnorm.

Het hoogtepunt is een buitengewoon “klank- en lichtspel”, uniek in Europa, op muziek van Vangelis waarbij men opzienbarende watervallen kan bewonderen. Een bezoek brengen is een absolute aanrader. Na een rustige terugvaart en een korte klim, aanschouwden we terug het daglicht en een warm deugddoend zonnetje. Na een rondrit in de streek, stopte de bus in Vierves-sur-Virion, een van de mooiste oude dorpen in Wallonië. Een wandeling bracht ons langs het kleinste huisje van het dorp. De voorlaatste stop van de dag was de “Brasserie des Fagnes” een bierbrouwerij te Mariembourg. Het is een kleine streekbrouwerij, waar ondermeer Super des Fagnes wordt gebrouwen. In de ontvangstruimte bevinden zich museumstukken zoals oude brouwmachines, bierkratten en een transportwagen. Hier werd de innerlijke mens verstrekt met een broodplank met brood, artisanale kaas, paté en groentjes.

Vertrokken om half acht reden we deze keer zonder files om negen uur de parking van het oude kerkhof te Kalfort op. Iedereen zal het met mij eens zijn. De uitstap naar Viroinval was zonder meer geslaagd te noemen. Wat hebben we genoten van deze dag. Met dank aan Nini, de organisator voor deze prachtige daguitstap!!

Adrienne Vertessen



10. Ommegang 2011

Pasbeurten

De eerste pasbeurten in juni zijn voorbij. Het ommegangcomité is blij al meer dan honderd deelnemers te hebben kunnen registreren. Maar dit is zeker niet voldoende!

We verwelkomen graag nog vele kandidaten op de pasbeurten in augustus. Die vinden plaats in het ommeganglokaal op de volgende dagen:

donderdag 18 augustus	van 19.00 u. tot 20.00 u.
maandag 22 augustus	van 19.00 u. tot 20.00 u.
zaterdag 27 augustus	van 15.00 u. tot 16.00 u.
	(voor de late beslissers)



11. Familienieuws

Overlijdens



Juliette Meersmans, weduwe van Jef Dehertogh
(° Puurs, 4 april 1926 - + Reet, 19 mei 2011)



Alice Van Doorslaer, weduwe van Jozef Tierens
(° Breendonk, 8 september 1921 - + Lippelo, 10 mei 2011)

Huwelijken

Za. 28 mei Kevin Heirman en Cindy De Witte
Za. 18 juni Mario Van Reck en Sandy De Blende
Vr. 8 juli Wim Moortgat en Kim Vleminckx

Doopsels

Ans Humura Havugimana, zoon van Anselme en Marie-Grâce Myra Habimesa (Fabiolapark).

12. Kalender

Ma. 15 augustus	11.00 u.: Openluchtmis op de Lichter
Do. 18 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Zo. 21 augustus - zo. 11 september	Tentoonstelling "Dorpshart Kalfort. Verleden en toekomst"
Ma. 22 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Vr. 26 augustus	19.30 u.: 23° Maria-avond
Za. 27 augustus	14.00 u.-15.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 27 augustus	17.00 u.: Openingsmis van de bedevaartweek met het zangkoor Musica Nova uit Boom
Zo. 28 augustus	10.00 u.: Hoogmis met het Zangkoor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan
	11.00 u.: 24° Maria-avond
	17.00 u.: Eucharistieviering
Ma. 29 augustus	13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
	15.00 u.: Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
	19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
Di. 30 augustus	19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 31 augustus	19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 1 september	14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
	19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 2 september	19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 3 september	17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 4 september	11.00 u.: Plechtige slotviering



13. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 oud klooster van Kalfort
- 2 pastoor die de Rozenkransweg liet aanleggen - rund - getij
- 3 fictief land uit een bekende musical - wagen - op grote afstand
- 4 Europese investeringsbank (afk.) - Maria met dode Jezus
- 5 in grote hoeveelheden
- 6 Amerikaanse defensiespecialist tijdens Reagan die de hulp aan de antisovjets in Aghanistan bepleitte - merk van hekwerk
- 7 gemeente in de Loirestreek - snelle
- 8 familielid - mors
- 9 meisjesnaam - or something like that (afk.)
- 10 Kalfortse straat - muzieknoot

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 ondernemersorganisatie - dierlijk product - meisjesnaam
- 2 één van de onderdelen van het nieuwe dorpshart
- 3 Fries dorp - ijshuis - persagentschap
- 4 bres in de oevers van een rivier
- 5 hopen we er binnenkort veel van aan de man te brengen
- 6 een ander onderdeel van het nieuwe dorpshart
- 7 spil - ieder
- 8 pastoor die de parochiezaal liet bouwen
- 9 internetschrijfwijze - Engels bier
- 10 en nog een onderdeel van het nieuwe dorpshart

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C	O	N	C	O	R	D	I	A	■
2	A	S	S	O	C	I	E	■	L	R
3	R	■	R	O	T	■	B	O	E	I
4	N	O	A	■	A	N	O	R	A	K
5	A	N	T	O	V	■	E	I	■	R
6	V	A	■	T	O	C	C	A	T	A
7	A	A	R	■	S	■	K	N	I	E
8	L	R	E	O	■	R	■	N	A	S
9	■	D	E	C	U	Y	P	E	R	■
10	A	S	P	E	R	G	E	■	A	N

Oplossing nr. 77

**Het 79ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2011.
 Artikels zijn welkom tot 1 september 2011 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**