

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

19° jg., kerstmis 2009,
n° 72

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Koen	5
4.	Een maatje meer bij onze chiro	7
5.	Uit de oude doos	11
6.	Nieuws van onze Kalfortse scholen	12
7.	Kroniek van Kalfort: 1914 (2)	16
8.	Parochienieuws	19
9.	Familienieuws	22
10.	De Sint in het land	23
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Als ergens op deze aarde
een moeder toekomst droomt
voor haar kind,
als er gastvrijheid is
voor vreemdelingen en ontheemden,
als mensen kiezen om te delen
in plaats van te bezitten,
als tederheid het haalt
op hardheid in de wereld,
als trouw de vreugde
van het leven laat groeien,
als levenskracht
de pijn om de dood overwint,
als mensen het Woord van Leven
ontvangen en delen,
dan wordt God
opnieuw mens, vandaag,
een grote vreugde!

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

De redactie.



3. Woordje van pastoor Koen

Een bakske vol met stro; halleluia, hallo!

In december 1979, toen ikzelf nog een kleuter van vier jaar oud was, bracht de Vlaamse zanger Urbanus zijn Kerstlied 'een bakske vol met stro' op de markt. Het nummer diende als B-kant van zijn al even memorabele nummer 'als moeder zong'. De liedtekst zou in de korte tijdspanne van slechts 20 minuten geschreven zijn... Hoewel ik geen herinneringen heb aan de lancering van deze toenmalige Kersthit - het nummer stond de eerste twee weken van 1980 zelfs bovenaan de hitlijst - ken ik het nog levendig vanuit mijn latere kindertijd. Met de vele details die in de verste verten niet stroken met wat we in de bijbelse vertellingen terugvinden, is het liedje natuurlijk een parodie op de oorspronkelijke Kerstverhalen. Het bracht daardoor enige heisa met zich mee en sommige West-Vlaamse pastoors zouden toen, zo zegt Urbanus zelf in een interview, opgeroepen hebben om het plaatje niet in de winkel te gaan kopen. Met als resultaat dat de verkoopcijfers pijlsnel de hoogte inschoten, hoe kon het anders.

Vooraf het refrein van het lied houdt me bezig nu ik de aanstaande Kerstvieringen aan het voorbereiden ben. Het gaat als volgt: *Jezeke is geboren, halleluia, hallo; Jezeke is geboren in een baksken vol met stro.* Ook hier strookt het vermelde 'stro' niet met het oorspronkelijke geboorteverhaal zoals we het kennen uit het evangelie van Lucas. Want daar is slechts sprake van een voederbak waarin het pasgeboren kind wordt neergelegd, nadat het door zijn moeder Maria in doeken was gewikkeld. Stro hoort niet thuis in een voederbak, geen dier dat zoiets nog als voedsel tot zich zal nemen. Het zijn immers niet meer dan de droge en harde stoppels van het graan die na het dorsen op de dorsvloer achterblijven. Slechts goed om er de vloer van een stal mee te bedekken. Hoe het stro in de plaats van bijvoorbeeld hooi in de voederbak terecht kwam weet ik ook niet. Misschien was de voederbak gewoon leeg en was er uit armoede niet meer te vinden dan de aanwezige vloerbedekking, wat stro? Of het is een kenmerk dat uitvergroot raakte in de periode dat het traditie was om Kerstmis te vieren met de uitbeelding van een levende Kerststal? Ook het lied Susa Nina heeft zonder aarzelen van dit detail gebruik gemaakt waar het zegt dat Sint-Jozef van 't zuiverste strooisel een zacht beddeke spreidt.

Al bij al, het stro uit de beide liederen zet volgens mij de nederigheid van Gods intrede in de mensengeschiedenis in de verf. Omdat Hij er uiteindelijk is voor iedere mens, kiest Hij zich een wieg waar ook de zwaksten op aarde om heen durven komen staan. Ik moet nu plots denken aan die parabel van de verloren zoon. Misschien was het stro ook voor hem de enige matras toen hij, laag gevallen en veel van zijn menselijkheid verloren, moest zien rond te komen met het hoeden van varkens? Zijn menselijke waardigheid had hij aan van alles en nog wat verkwist, waardoor zijn leven heel dicht begon aan te leunen, letterlijk en figuurlijk, bij dat van de dieren. Het voorbeeld van een mens die valt, zo laag zelfs dat zijn leven nog slechts een noodkreet wordt om redding en verlossing. Want de engelenvreugde van het Kerstfeest vindt volgens mij daar zijn aanknopingspunt. Omdat Gods hartstocht wil reiken tot de afgrond van de wereld en Hij daarom zijn wieg zet op de plek waar de mens het meest nood heeft aan wedergeboorte en herkansing? Want kan God het leven dat hijzelf mogelijk maakte en tot bestaan heeft geroepen verloren laten gaan? Hij moet wel afdalen uit den hoge, uit zijn hemel zonder grenzen en zich desnoods een hoogst merkwaardige weg banen.

We kunnen het Kerstfeest dan ook op geen betere wijze vieren dan met de blik gericht op de kribbe. De herders en ook de drie wijzen doen ons voor hoe het moet. Vertrouwend op het teken dat hen is gegeven, laten ze zich naar de uitgelezen plek loodsen. Een plek die ze bij hun aankomst niet ontvluchten maar betreden. Ze zetten voet op dit 'terrein', op deze 'reine aarde' waar God zijn wieg heeft geplaatst en ze zien God zelve, liggend in een kribbe, op een bedje van stro.

Het beddeke stro vertelt mij dat geen enkele mensonterende toestand vanuit Gods oogpunt hopeloos is, ook al zien wij daar vaak de omkering of het resultaat niet van. Bij wat binnen ons blikveld uitzichtloos lijkt is het veelal wachten geblazen tot het menselijke leven én samenleven zich op vernieuwende wijze weer kan rijmen met een hoogst bescheiden goddelijke liefde. Zie, er is ons een Redder geboren, liggend in een bakske vol met stro, halleluja, hallo!

Pastoor Koen

4. Een maatje meer bij onze chiro

Het chirowerkjaar is al een heel eindje gevorderd. De nieuwe leidingsploegen zijn al op elkaar ingesteld. Heel wat chirozondagen zijn reeds voorbij. Toch leek het ons nuttig in ons tijdschriftje nog even een overzicht te geven van wat 2009-2010 voor onze Kalfortse chiro betekent.

Jaarthema

Het jaarthema van dit werkjaar is "Een maatje meer". Vriendschap en Chiro zijn twee woorden die voor elkaar gemaakt zijn. Daarom zet chiro de vriendschap eens extra in de verf dit jaar. De jeugdbeweging gaat zelfs voor een maatje meer en wil een heel jaar lang werken aan vriendschap: in hun eigen groep, met de buurt, met oude en nieuwe vrienden. Chiro is er zich natuurlijk van bewust dat vriendschap er natuurlijk niet zomaar komt. Er moet worden aan gewerkt. Dat geldt zowel voor de vriendschap in de leidingsploeg als die tussen de leden.

Leidingsploeg

Een leidingsploeg is een groep vrienden die samenwerken om ervoor te zorgen dat chiro voor iedereen een verrijkende ervaring is.

De leidingsploeg van de jongenschiro bestaat uit volgende straffe gasten:

Sloebers: *Kenneth Vercauteren, Jasper Boeykens en Pieter Tersago*

Speelclub: *Erik Ampong, Pieter Schmook en Jurgen De Rijck*

Rakkers: *Jeroen Van Neck, Bert Tersago en Maxim Siebens*

Toppers: *Pieterjan Boeykens en Wouter Decat*

Kerels: *Kevin Gevels en Nils Decat*

Aspi's: *Mathias Van Camp en Jens Decat*

De hoofdleiding is in handen van

Kevin Gevels (kevingevels@hotmail.com, 0474 65 10 45) en
Pieterjan Boeykens (pieterjan87@hotmail.com, 0404 94 74 40).

Volwassen begeleider is Geert Lauwers
(lauwers.g@skynet.be, 0478 23 22 28).

Bij hen en op de website kan je terecht met al je vragen.

<http://www.chirokalfort.be/>



Bij de meisjes is het de volgende leuke bende die 's zondags paraat staat:

Speelclub: *Lise Cordeel en Lies Schokkaert*

Mini-kwiks: *Steffie Van Meulder en Tess Meersmans*

Kwiks: *Isabelle Deherdt, Anneke Van Assche en Cree Meersmans*

Tippers: *Eva Schokkaert en Leentje Van Assche*

Tiptiens: *Veronique Muyshondt en Emelie Meersmans*

Aspi's: *Lieze Buyst en Karen Meersmans*

Hoofdleidster is Lies Schokkaert (liesschokkaert@hotmail.com, 0479 68 66 87).

Volwassen begeleider is Alois Rottiers

(alois.rottiers1@telenet.be, 03 889 89 67).

Bij hen en op de website kom je alles te weten, wat je wilde weten.

<http://www.chiromeisjeskalfort.be/>

... en leden

Elke zondag worden de leden verwacht om gezellig samen te zijn, lekker te ravotten en écht groep te vormen. Chiro en zondag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rondtrekkende chirogroepen zijn voor iedereen een element van de zondag geworden. En voor elk chirolid is een zondag zonder chiro geen échte zondag. Dan is het net of er iets ontbreekt en de week niet volledig is afgewerkt.



Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen chirouren.

Jongens

Sloebers (oranje):	6 tot 8 jaar	14.00 u.-17.00 u.
Speelclub (geel)	8 tot 10 jaar	14.00 u.-17.00 u.
Rakkers (groen)	10 tot 12 jaar	14.00 u.-18.00 u.
Toppers (rood)	12 tot 14 jaar	14.00 u.-19.00 u.
Kerels (blauw)	14 tot 16 jaar	14.00 u.-19.30 u.
Aspi's (oranje)	+ 16 jaar	14.00 u.-20.00 u.

Meisjes

Speelclub (geel)	6 tot 8 jaar	14.00 u.-17.00 u.
Mini-kwiks (paars)	8 tot 10 jaar	14.00 u.-17.30 u.
Kwiks (groen)	10 tot 12 jaar	14.00 u.-18.00 u.
Tippers (rood)	12 tot 14 jaar	14.00 u.-18.30 u.
Tiptiens (blauw)	14 tot 16 jaar	14.00 u.-19.00 u.
Aspi's (oranje)	+ 16 jaar	14.00 u.-19.30 u.



Jaarprogramma

Elke zondag verzamelen de chiroleden dus voor de belangrijkste activiteit, namelijk de chirozondag. Maar daarnaast zijn er nog heel wat activiteiten. De afdelingen gaan elk afzonderlijk nog eens in het voorjaar op weekend. Dit geeft de gelegenheid om met de groep eens lekker gezellig samen te zijn. In april staan er grote evenementen op het programma.

Op 9 april zijn er de Kalfortse bierfeesten en de dag daarop de Pekesfuif. Van 11 tot 21 juli gaat de chiro op kamp. Dit jaar trekken de jongens naar Ruiselede. De meisjes hebben Tiegem uitgekozen.

Het werkjaar wordt traditioneel gesloten met café-restaurant Mie Kalfut tijdens de kermis. Dan vergast de chiro ons allemaal op heerlijke mosselen en paling in 't groen. De chiro is dan the place to be!

Iedereen is daar welkom en voelt zich op de chiro dan thuis.

Wil je graag ook bij deze toffe ploeg horen? Aarzel dan niet en neem contact met één van de verantwoordelijken. De Chirojongens en –meisjes zullen iedereen met open armen ontvangen.



5. Uit de oude doos

Vorige keer lanceerden we een oproep om oude foto's ter beschikking te stellen om onze "Kalfortse fotocollectie" verder aan te vullen. Enkele Kalfortenaars reageerden hier enthousiast op. Graag publiceren we een interessante familiefoto van de familie Vertongen.



Huwelijk Alice Vertongen (1900-1979) en Camiel De Moor (1898-1969) op 21 mei 1927. Bovenste rij 2de van links Ferdinand Vertongen (1892-1973), 3de van links Jozef Maes, 4de van links Bertha Van Aken (vrouw van Achilles Vertongen), 5de van links Achilles Vertongen (1868-1969), 4de van rechts Mieke Maes (vrouw van Octaaf De Cat), volledig rechts Henri Vertongen (1893-1981); tweede rij volledig rechts René De Moor (1897-) (echtgenoot van Marie Vertongen); daarnaast zijn vrouw Marie Vertongen (1897-); onderste rij rechts Leocadie Vertongen (1862-1943), links Jozef Vertongen (1858-1944). In het midden het bruidspaar Camiel De Moor en Alice Vertongen. Camiel De Moor was een broer van René De Moor.

6. Nieuws van onze Kalfortse scholen

Binnen en buiten de schooluren is het een en al activiteit rond onze Kalfortse scholen. Zij brengen leven in ons dorp. De laatste maanden van het jaar en dus de eerste van het schooljaar zijn traditiegetrouw rijkelijk gevuld.

Eetdagen

Ons eetfestijn van 26 en 27 september was weer een succes! En daarvoor willen wij de vele vrijwilligers van ouders en sympathisanten bedanken die samen met de beide schoolteams hard werkten om het lekkere eten te serveren. Er kwamen een 750-tal personen eten in de parochiezaal. Zaterdagmiddag zijn we rustig gestart met een 100-tal eters. Zaterdagavond liep de zaal vol en kwamen er als bij wonder steeds plaatsen vrij als de volgende eters binnenkwamen. Zo konden een 300-tal mensen rustig en vlot bediend worden. Zondagmiddag zat de hele zaal om 12.10 u. al vol en liepen de opdieners heen en weer om iedereen te kunnen bedienen. In de keuken was het superdruk want ook op het terras zaten even later nog 100 mensen meer die onder een stralende zon hun eten konden nuttigen. Het was een gezellige bedoening, met hier en daar iemand die toch wel wat langer moest wachten. Maar het was een geslaagd eetfestijn! Bedankt aan alle medewerkers voor hun hulp en inzet, kookclub Kok-O-Vin voor het klaarmaken van het eten en alle aanwezigen voor hun sponsoring. De opbrengst zal door de beide Kalfortse scholen gebruikt worden om de infrastructuur te onderhouden en uit te breiden.

MOS staat voor Milieuzorg Op School!

Op 15 oktober werden we met een delegatie van onze kleuterschool, twee juffen en twee kleuters, uitgenodigd op de feestelijke uitreiking van de MOS-logo's voor de provincie Antwerpen. Om 9.30 u. werden we verwacht in het provinciehuis. Daar werden we samen met nog andere leerkrachten en kinderen van andere basis- en secundaire scholen, die ook MOS-logo 1 of 2 behaalden, ontvangen door de MOS-ploeg. Arne en Lindger, (twee leerlingen die niet mee konden gaan zwemmen ten gevolge van een ongevalletje met een wondje dat nog niet genezen was), mochten onze kleuters vertegenwoordigen.



Zij genoten van de theatervoorstelling van de Boeboeks die hun herfstpluk wilden houden in het bos. De mensen kwamen echter het bos verwoesten en plukten alle paddestoelen en vruchten uit het bos. Gelukkig konden de Boeboeks de mensen tegenhouden en vroegen ze aan ons of wij ook klaar waren om verder voor bos, natuur en milieu te willen zorgen. Dat zijn we zeker van plan en daarom gaan we dit jaar weer proberen om een nog milieuvriendelijkere school te worden en zo ons MOS-logo 2 te behalen!

Wat we zeker verder zetten is:

- Een afvalarme school zijn, door gebruik van brooddozen, drinkbekers en bewaardoosjes voor fruit. DUS: geen plastic- of aluminiumfolie, brikjes of blikjes.
- Promoten om milieuvriendelijk naar school te komen: per fiets, te voet of carpoolen. Nog meer loopfietsen aanschaffen zodat onze kleuters nog sneller leren hoe ze evenwicht moeten bewaren op een fiets en zo sneller kunnen leren fietsen.
- Sorteren van papier en karton en gebruiken van “afdankers-papier” van firma’s om onze kleuters werkjes te laten op maken. Deelnemen aan de inzamelactie van Artsen zonder grenzen voor inktcartridges en GSM-s en de Bebat-actie voor batterijen die dan worden opgehaald en verwerkt voor recyclage. Inzamelactie voor kledij om ook daar mee te werken aan het recyclageproces.

- Promoten van water drinken van de kraan, uit persoonlijke beker of aan drinkwaterfontein.
- Deelnemen aan de “Dikketruiendag” om zo energie te besparen.
- Verder zullen we nog nieuwe acties ondernemen en onze kleuters bewust maken van de zorg om het milieu! U hoort er ten gepaste tijde van. We danken u alvast voor uw hulp bij het behalen van ons eerste MOS-logo!



K'rokfestival

Op 22 november organiseerde het oudercomité in samenwerking met onze beide Kalfortse scholen het K'rokfestival. Iedereen kon in de parochiezaal komen smullen van heerlijke croques monsieurs. Voor de kinderen waren er verschillende knutsel -en spelactiviteiten. De leerlingen van het zesde leerjaar begeleiden de verschillende standen samen met de juffen en de meesters. De opbrengst van het spel- en knutselpaleis gaat naar de kas voor de sneeuwklassen van het zesde leerjaar. Zo kan het bedrag dat de ouders moeten betalen, gedrukt worden.

De zaal zat om 17.15 u. vol en mensen stonden te wachten. De “k'roks” waren heel lekker en werden gebakken door de bereidwillige grootvader André Peersman. Het Oudercomité en de beide schoolteams zorgden voor de organisatie in een toffe sfeer en werden weerom gesteund door tal van vrijwillige ouders die een handje kwamen helpen. En dat was nodig want er werd heen en weer gerend om ieders eten tijdig te serveren.

Bedankt aan alle werkers en aan alle mensen die langs gekomen zijn. De winst van de “k'roks” wordt door het oudercomité verdeeld over kleuterschool De Regenboog en lagere school Twinkelveld om didactisch materiaal aan te kopen.

Sinterklaasfeest kleuterschool

Op 4 december om 8.30 u. kwamen Sinterklaas en zwarte Piet naar onze kleuterschool gereden met een milieuvriendelijke tandem, om net als de kleuters mee te werken aan MOS (Milieu Op School). Juffen en ouders bewonderden de oude man en zijn knecht voor de moed om met het slechte weer toch met de tandem naar school te komen. Zo werd er weer een autorit uitgespaard en werden er minder CO²-gassen in de lucht geblazen. De kleuters verwelkomden de heilige man dolenthousiast! Naar jaarlijkse gewoonte stond zijn troon al klaar in de zaal, die mooi versierd werd met werkjes die de kleuters zelf maakten. We zongen met z'n allen liedjes om Sint en Piet te verwelkomen. De heilige man en zijn knecht bewonderden de mooie stemmetjes en prachtige werkjes en zwarte Piet toverde een fiets voor onze kleuters uit de zware zak. Daarna trok Sint met zwarte piet naar de klassen, waar de kleuters hun liedje of versje zongen en in alle rust konden kennis maken. Sint en Piet haalden in elke klas nog speelgoed uit de zakken en één voor één gingen de kleuters nog bij de Sint om een zakje met speculaas en mandarijntjes te krijgen.



7. Kroniek van Kalfort, 1914 (2)

Onmiddellijk na de oorlogsverklaring begonnen de Belgische troepen met het ontruimen van de huizen rond de versterkingen. Om het geschut van de forten van Breendonk, Liezele en Bornem en van de redoutes van Puurs en de Letterheide niet te hinderen, werden tientallen woningen leeggehaald en tot op de grond verwoest.

Op de Boskant in Bornem werd het eerst tot de vernieling overgegaan. In Puurs werd geruimd op het Kammeland, de Kimpelberg en op de Heide, in Kalfort op de Aspot en de Essendries, in Liezele tot aan de dorpskern en in Breendonk op de Rijweg, in de Moorstraat en in de Schaafstraat. In de Palingstraat waren 280 huizen verdwenen, de brouwerijen Mertens en Peeters inbegrepen. Op de Rijweg lieten de Belgische soldaten 40 eigenaars bij de vernieling van hun huizen achter.

De mensen kregen 24 uur de tijd om met hun hebben en houden te vertrekken en iemand te zoeken die zo bereidwillig was hen te huisvesten voor de duur van de oorlog. *“De gekende Vlaamse gastvrijheid is voor die sukkelaars te stade gekomen, en ieder doet er voor wat mogelijk is.”* In de helft van de maand augustus 1914 was dit werk zo goed als uitgevoerd. Hele stroken van het ene fort naar het andere waren nu vrijgemaakt. Alles wat er zich tussen bevond, was tot de grond afgebroken. Het Nieuwsblad meldde dat *“de indruk van een rondwandeling, ons het gemoed ontstelde en we nooit zullen kunnen vergeten welke erge opofferingen hier zijn gedaan om de krijgsverrichtingen voor te bereiden.”* Men had nu een onbelemmerd zicht over een breedte van 50 tot 200 meter van het fort van Bornem naar Puurs, van daar naar het fort van Liezele en zo over Letterheide naar het fort van Breendonk. De troosteloze aanblik van de omgeving was onbeschrijfelijk.

In september kwam er een nieuwe golf van verwoestingen. Na het volledige gehucht Puurs Heide werd nu ook heel Overheide, met zijn grote en bloeiende boerderijen, platgelegd en uitgebrand. Het dorp Liezele werd volledig weggevaagd. Zelfs de kerk werd niet gespaard. In Bornem waren de huizen in de Boskant bijna allemaal afgebroken en een groot deel van Klooster- en Barelstraat was verdwenen.



Ook langs de oostzijde van de versterking werd er lelijk huis gehouden. Na de gedeeltelijke afbranding van Willebroek en het verdwijnen van het kerkhof gingen ook vele gebouwen van Blaasveld in vlammen op. Wel een 1000-tal huizen waren nu in de omtrek uitgebrand en afgebroken en evenveel gezinnen moesten opkramen. De mensen die nu werden getroffen, hadden het nog moeilijker om een schuilplaats en redding te zoeken, *“want verwittigingen kwamen hun soms korts voor het afbranden of zelfs in het geheel niet toe, zodat het vluchten bij overhaasting en ordeloos geschiedde.”* Velen verloren heel hun bezit en waren van het ene op het andere moment hulpbehoevend. Ook heel wat Kalfortenaren werden getroffen en werden opgevangen door familie of vrienden.

De legerleiding was overtuigd van de noodzakelijkheid van deze maatregel, om de veiligheid van Antwerpen te garanderen en de werking van de forten niet te hinderen. En het Nieuwsblad filosofeerde: *“Het geteisterde volk berust weemoedig in die droeve wezentlijkheid, hopen en betrouwend dat het heil des lands er door verzekerd worde. De beproeving is hard, doch de gelatenheid der arme opgejaagden is bewonderenswaardig groots in hare eenvoudige koelheid en treurnis. Zal hun ooit de rechtmatige vergoeding kunnen geschonken worden? Het land heeft voorzeker overgrote verplichtingen tegenover hen!! Doch het Belgisch volk, ons volk, is moedig, het weet zich opofferingen te*

getroosten en voor de onafhankelijkheid van 't vaderland, door de benden van Wilhelm den Meenedige bedreigd, en laffelijk aangevallen, voor zijne vrijheid heeft het alles veil!"

Nog in september 1914 werd aan de getroffen gezinnen meegedeeld dat zij zo snel mogelijk zouden worden vergoed. De gemeentebesturen kregen de opdracht om lijsten op te maken van de vernielde eigendommen. Het vervolg van de oorlog zou uitwijzen dat de verdediging van Antwerpen onhoudbaar was en de verwoestingen in feite compleet onnodig. Nog jaren na de oorlog wachtten de mensen in de omgeving van Antwerpen op hun schadevergoeding.



8. Parochienieuws



Vlot met verf of behang?

De parochieploeg ziet ernaar uit om de woonkamer en eventueel ook twee kleinere bovenkamers van de pastorie een opfrisbeurt te geven. Zo hopen we in de toekomst de ouders beter te kunnen ontvangen die er samenkomen in voorbereiding op de doop van hun kindje. Het zijn ook de ruimtes waar we catechese geven en meerdere werkgroepen samenkomen om te vergaderen.

De klus bestaat erin de muren een eigentijds tintje te geven. We zoeken dus iemand die alleen of met hulp van een of meerdere assistenten wat vaardig is in behang- of schilderwerk.

Zie je dit wel zitten of bekijk je graag eerst even de omvang van het werk, geef dan een seintje aan

medepastoor Koen (03 866 49 00 of koen_verheire@hotmail.com),
pastoor Guy (03 886 66 87 of guy.de.keersmaecker@skynet.be)
of iemand van de parochieploeg (André Schampaert - 03 889 63 69,
Eberhard Coussement - 03 889 94 60, Nicole Caluwé - 03 889 47 95).

Of je kent iemand aan wie wij dit mogen vragen, laat het ons dan weten. Je bewijst er de parochiegemeenschap in ieder geval een grote dienst mee. Wijzelf zorgen na afloop voor een passende attentie waarmee we deze klusjesman of -vrouw kunnen plezieren.

Teofil

Sinds september zijn achtenveertig kinderen op weg naar de dag van hun plechtige geloofsbelijdenis. Dit jaar is het reeds de tweede editie van het nieuwe catechesetraject dat het vormsel voorbereidt, met als grote uitdaging deze kinderen enthousiast te maken om na hun vormsel in een jongerenwerking rond geloof aan de slag te blijven. Op 3 oktober komen we moe maar voldaan terug van een grootse ontmoetingsdag in Leuven met communicanten uit geheel ons bisdom. Aan de hand van vijf werkwinkels maken we kennis met gedreven christenen die zich ook vandaag inzetten voor Gods droom.

Tijdens de bijeenkomsten op zaterdag voormiddag gaan we op weg met Teofil. Hij is de persoon aan wie de evangelist Lucas zijn verhaal over Jezus Blijde Boodschap opdraagt. Met deze Teofil als reisgids bezoeken we telkens een aparte plek waar op een bijzondere manier duidelijk wordt wie Jezus is. Zo ervaren we hoe we door Jezus beter te leren kennen vrienden van God kunnen worden, want de naam Teofil betekent wellicht niet toevallig 'vriend van God'.

Met de hulp van vele leuke liedjes proberen we dit jaar een ontspannen en plezierige sfeer in onze groep te brengen. En jawel, ons muzikaal peil groeit keer na keer. Dat belooft voor de dag van onze plechtige geloofsbelijdenis.

Op zaterdag 28 november voelen we ons al klaar om samen met heel wat ouders en de mensen van de plaatselijke gemeenschap een eerste viering in de kerk te houden en we zetten samen de advent in. Aansluitend gaat onze soepactie door ten voordele van het welzijnswerk van De Schakel te Puurs. Zo brengen we een flinke som bijeen die we graag naar boven afronden. Met enige fierheid overhandigen we op 12 december 1000 euro tijdens ons bezoek aan de schakel. We zijn blij om zo iets te kunnen doen voor kansarmen uit onze eigen streek. Dank je wel aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes dat we volgend jaar natuurlijk hopen te overtreffen.





In het catecheselokaal in de pastorie groeit langzaam een klimplant. Deze klimplant stelt ons eigen groeiende geloof voor. Maar zoals elke klimplant heeft ze een rek nodig als ruggensteun. Het klimrek verwijst naar de steunpunten van het christelijke geloof, de geloofsbelijdenis, waarrond we op zaterdag 24 april de plechtige communieviering willen houden.

Daarom hebben we in 2010 nog enkele beurten te gaan zodat we op die dag ook echt de steun mogen voelen die we met dit feest willen vieren.

TEOFIL

Kermistentoonstelling

In 2010 brengen we als thema "Kalfort van A tot Z". Voor elke letter brengen we een item. Het kan dus gaan van Asperge tot Zangkoor, van Alfons Meersmans tot Zaal De Hert..

Voor het samenstellen van dit lijstje doen we graag een beroep op de echte Kalfortenaren. Stuur uw lijstjes naar Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, Puurs, info@kalfort.be. En nog beter, bezorg ons foto's bij de thema's.

Opslagplaats ommegang

Jarenlang heeft het ommegangcomité beroep kunnen doen op de familie Van Overloop in de Schipstraat om groot materiaal van de ommegang te kunnen stockeren. We danken de familie hiervoor heel hartelijk. Maar nu moeten we de schuur verlaten. Mensen die ons kunnen helpen met opslagruimte of met goede suggesties, kunnen contact nemen met het ommegangcomité, Kris Schampaert, Kamerveld 2, 03 889 93 30, ommegang@kalfort.be. Hartelijk dank op voorhand!

9. Familienieuws

Overlijdens



François Van Oostenrijk, echtgenoot van
Veneranda Van Noten
(° Puurs, 26 oktober 1923 - + Bornem, 3 oktober 2009)



Patrick Leroy
(° Bornem, 11 december 1978 - + Puurs, 3 oktober 2009)



Jef Meersmans, weduwnaar van Hilda Daelemans
(° Puurs, 19 maart 1921 - + Zele, 27 september 2009)



Frans Wauters, echtgenoot van Chris Auwaerts
(° Willebroek, 16 juli 1942 - + Antwerpen,
24 september 2009)

Alle overlijdens worden op de website www.kalfort.be onder de rubriek "Kalfortenen" vermeld, van zodra ze worden meegedeeld.

Doopsels

Fleur Muyldermans, dochter van Geert en Kristien Buyle uit de Haagstraat

Maurits De Bondt, zoon van Kris en Carmen Robbys uit de Schipstraat

Fleur Borms, dochter van Wim en An Peeters uit de Coolhemstraat

Stan Van Dam, zoon van Els Van Dam uit de Coolhemstraat.

10. Sint in het land

Op 6 december was hij daar weer. Sinterklaas, de goede Heilige Man, had voor alle brave kindjes weer speelgoed en lekkers bij. Bij de kleuterschool reed hij dit jaar op een tandem. Het is een jaarlijkse gebeurtenis en zonder enige twijfel mijmeren vele lezers dan even naar hun eigen kindertijd. Graag wat foto's uit een ver en niet zo ver verleden.





11. Kalender

Do. 24 december	17.00 u.: Kerstviering
Za. 26 december	Tweede kerstdag: 14.00 u.: Kerststallentocht in Breendonk (bijeenkomst aan de kerk)
Vr. 1 januari	10.00 u.: Eucharistieviering t.g.v. nieuwjaar
Zo. 31 januari	10.00 u.: Gezinsviering
<i>Dit initiatief richt zich naar alle jonge ouders uit de vier parochies van ons samenwerkingsverband, in het bijzonder de ouders die dit jaar een eerste communicant hebben en ouders die in het voorbije jaar hun kindje hebben laten dopen. Wij proberen met dit nieuw initiatief een aanbod te doen aan jonge ouders om op een eigentijdse manier met hun kinderen te vieren.</i>	
Wo. 17 februari	19.30 u : Gezamenlijke aswoensdagdienst in de Sint-Catharinakerk van Ruisbroek
Zo. 21 maart	10.00 u.: Gezinsviering

Wil je graag je activiteiten in deze kalender?

Dat kan!

**Stuur een mailtje naar info@kalfort.be
met de nodige informatie.**

**De kalendergegevens van *De Kalfortse Klok*
worden ook vermeld op de website
www.kalfort.be.**

12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 zanger van een bakske vol met stro - en volgende (afk.)
- 2 reeds - werktuig
- 3 pittiger (in een repliek)
- 4 senior (afk.) - persoonlijk voornaamwoord - deel van de bijbel
- 5 materiaal van een coiffeur
- 6 Waalse vervoersmaatschappij - meisjesnaam
- 7 organisatie
- 8 Finse blokhut - korte slaap
- 9 landbouwwerktuig - voederbakken
- 10 vochtig - slede

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 dommerik
- 2 papegaai - lekkernij
- 3 ooit de spaarbank van de arbeidersbeweging - plaag
- 4 volwassen begeleider van de chiro - fijngevoeligheid
- 5 bedroeg - Romanum Imperium (afk.)
- 6 University of Southern Indiana (afk.) - eigen aan werkhanden
- 7 chiroafdeling
- 8 Alaska - soort proteïne
- 9 paradijs - bloem
- 10 ondernemende Kalfortse familie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	O	E	K	E	L	B	E	R	G
2	A	N	T	I	P	A	T	H	I	E
3	N	D	S		O	M	A		V	S
4	A	E		M		Z		D	A	E
5	A	R	T	I	S	A	N	A	A	L
6	R	T	L		I	K		M	L	E
7		R		A			A	I		N
8	V	O	L	L	E	Y	B	A	L	
9	C	U	S	F	O	R	D	A		A
10	A	W		A	S	U	R	N	E	N

Oplossing nr. 71

**Het 73ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2009.
 Artikels zijn welkom tot 7 maart 2010 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**