

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

19° jg., september 2009,

n° 71

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	50 jaar Volley Kalfort	8
6.	Jaarprogramma KVLV	14
7.	Uit de oude doos	16
8.	Ommegangnieuws	17
9.	Kroniek van Kalfort: 1914 (1)	20
10.	Familienieuws	23
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Op de kermistentoonstelling dit jaar werden foto's van vroeger geplaatst naast foto's van nu. De bezoekers konden zien hoe Kalfort in al die jaren is veranderd. De reacties waren overwegend positief. Blijkbaar was het een boeiende confrontatie met het verleden.

Voor deze tentoonstelling konden we putten uit een verzameling van foto's die doorheen de jaren heen is opgebouwd. Al twintig jaar wordt er immers een tentoonstelling opgesteld. En telkens doen we beroep op de Kalfortenaars om in hun dozen met oude foto's te duiken. Meestal met succes, want er zijn al heel wat juweeltjes opgedoken. In totaal hebben we nu al een 4000-tal foto's kunnen bewaren en is een groot deel van beelden van Kalfort gearchiveerd.

Maar zo'n verzameling is natuurlijk nooit af. Bezoekers aan de tentoonstelling stelden vast dat er van vele straten geen fotomateriaal te zien was. Dat klopt. De foto's waren er niet, omdat we ze ook niet hebben.

Daarom doen we graag deze oproep. Wil je meewerken aan ons Kalfortse geheugen? Heb je oude foto's van dorpsgezichten, verenigingen, bekende figuren en families, het dorpsleven, de kermis, de oorlog? Dan zijn die allemaal heel hartelijk welkom. Ze worden gedigitaliseerd en u daarna terugbezorgd. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een interessant werk verricht voor de toekomst.

Je kan ons contacteren op 03 8899715 of via e-mail op info@kalfort.be. Of je steekt ze gewoon in de bus van Kalfortdorp 16. Alles komt nadien indien gewenst terug bij de eigenaar.

Bedankt op voorhand!

De redactie

3. Woordje van pastoor Guy

Beste Kalfortenaren,

Pater Damiaan wordt heilig verklaard

Volgende maand wordt pater Damiaan heilig verklaard. Samen met een aantal collega-dekens en onze kardinaal zal ik er bij zijn in Rome om deze viering met de paus mee te maken.

Zondag 18 oktober is er om 15 u. een grote dankviering in de basiliek van Koekelberg waar alle christenen uit heel België worden op uitgenodigd. De pastoresploeg van het decanaat en de parochieploegen uit ons samenwerkingsverband nodigen iedereen uit om aan deze dankviering deel te nemen. Af en toe mogen we eens voelen dat we christen zijn met velen en dat we met vele duizenden mensen samen getuigen dat we God dankbaar zijn dat deze heiligverklaring is gebeurd. In het gevoel van vele Vlamingen is pater Damiaan al lang heilig, nu wordt dit ook door de kerk officieel bevestigd.

Er zal vanuit verschillende vertrekpunten in Klein-Brabant een bus ingelegd worden naar Koekelberg. De komende weken zal via diverse kanalen hierover meer concrete informatie gegeven worden en ook gelegenheid om u in te schrijven. Pater Damiaan heeft zijn leven gegeven aan de melaatsen, de meest zwakken in de maatschappij, mensen die letterlijk uit de samenleving gestoten werden. Daarom houdt het organisatiecomité er aan dat ook minder mobiele mensen en zieken mee kunnen naar Koekelberg. Er wordt samenwerking gezocht met het gewestbestuur van ziekenzorg en alle ziekenzorgkernen uit ons decanaat. Het comité hoopt op hun medewerking.

Dit kan een mooie kerkervaring worden! Mogen wij Vlamingen niet leren dat kerk zijn meer is dan wat zich onder onze kerktoren afspeelt? Van zo'n viering in Koekelberg kan een sterk gemeenschapsgevoel uitgaan, het kan bemoediging geven aan ons christen zijn. Ja, het is goed dat we af en toe zo'n ervaring mogen meemaken.

Ik nodig iedereen van harte uit om aan deze dankviering deel te nemen. Dat het een sterke kerkervaring mag zijn. Moge het ons helpen om in het spoor van de heilige Damiaan de zwaksten in onze samenleving dienstbaar te zijn.

Ja, het mag gerust de grootste activiteit worden van de komende maanden !

Pastoor Guy



4. Bezinning

Naar Jezus kan je heel lang
vrijblijvend kijken.
Je kan hem vergelijken met andere profeten,
met Boeddha en Mohammed
of zoveel grote figuren uit de geschiedenis.
Je kan vertellen wat hij zei en deed
en hoe hij met mensen omging.
En je kan over hem boeken volschrijven...

Maar vroeg of laat bots je op de vraag:
'Jij, wie zeg jij dat ik ben?
Wie ben ik voor jou?
Ik, met mijn keuze voor God en mensen;
Ik, met mijn aanklacht tegen uiterlijke eredienst,
Ik, met het kruis als gevolg van mijn liefde.
Wie ben ik voor jou?'

Met die vraag kijkt Hij je aan
vanuit de ontmoeting met de medemens
vooral vanuit de medemens in nood...

Het kan lang duren, maar
vroeg of laat komt in elk leven dat moment
dat je een antwoord moet geven
dat niet meer vrijblijvend is,
dat je moet kiezen,
om te leven met Hem, in Hem
en naar zijn voorbeeld.
Ook als het kruis aan de horizon staat.
Een keuze die je leven bepaalt.
Pas dan wordt zijn verhaal het onze.

5. 50 jaar volley Kalfort

50 jaar geleden werd in de schoot van de Kalfortse KWB een volleybalclub boven de doopvont gehouden. Dit wordt dit jaar door Volley Kalfort gevierd. De feestelijkheden werden op vrijdag 11 september ingezet met een receptie waarop het werkjaar werd voorgesteld.

In 1960 werd onder de sportieve leiding van Jef Vingerhoets in Kalfort met volleybal gestart. Gespeeld werd in de meisjesschool en in de kleuterschool. Onder de stuwende kracht van Gerard De Vleeschouwer werd de vereniging verder uitgebouwd. In 1965 werd het eerste recreatief kermissstornooi georganiseerd, welk nog steeds een voltreffer is.

In de beginperiode werd er enkel met herenploegen gespeeld. Een nieuwe bestuursploeg met nieuwe mensen lanceerde de eerste damesploegen.



KWB Volley in de beginjaren. Bovenste rij v.l.n.r. Florent Van Thienen, Hugo Peters, Gerard De Vleeschouwer, Ludo Moeyersoms, Jan De Smet, Marcel Decat. Onder v.l.n.r. Desiré Meersmans, Henri Van De Ven, Frans Troch, Jef Verschaeren.



In de beginperiode van KWB Volleybal Kalfort gingen de wedstrijden door op de speelplaats van de kleuterschool en met als trainer Jef Vingerhoets. Bovenste rij v.l.n.r. Jef Vingerhoets, Luc Maes, Karel Desmedt en Gerard De Vleeschouwer; onderste rij v.l.n.r. Frans Troch, Piet Amelinckx en Florent Van Thienen.

In 1991 werd de nieuwe benaming Volley Kalfort geïntroduceerd en stelde de vereniging zich onafhankelijker op t.o.v. de KWB. Fusiesprekken het jaar daarop met Duvel Puurs en VC Breendonk leidden tot geen resultaat. Gespeeld wordt er sindsdien in de gemeentelijke sporthallen van Liezele en Breendonk. De club kende een bloeiend bestaan met in 2004 honderd spelende leden.



Volleybalkampioenschap van Kalfort. Twee ploegen van KWB Volley Dames. Bovenste rij v.l.n.r. Marleen Siebens, Maria Saerens, Christiane Meersmans, Marie-Rose Demondt, Monique Wauters, Lisette Moeyersoms, Hilda Renders en Julienne Pofliet; onderste rij v.l.n.r. Hilde Van Den Heuvel, Marleen De Vleeschouwer, Kristel De Bock, Chris Decat, Veerle Maes en Carine Meersmans.



KWB Volley. Bovenste rij v.l.n.r. Van Assche, Walter De Prins, Paul Polfliet, Florent Van Assche, Frans Troch, Eddy Van Assche en Frans De Schrijver; onderste rij v.l.n.r. Eddy Boey, Eddy Sleebus, Frans Wauters, Dirk Moons, Erik Schokkaert.

Naast het volleybal plande de vereniging voor haar leden een clubweekend, een kermis-TD, een intra-clubtornooi, een kwisavond, een spaghettiavond en diverse “tussenseizoense” activiteiten. Volley Kalfort organiseerde ook diverse kermisevenementen (buikschuiven, rodeo, plakpijpen, maxi-tafelvoetbal, touwtrekken, brettelschieten en stoemp-kampioenschap).

Na vijftig jaar is de club nog springlevend. Op dit ogenblik zijn er vijf damesploegen (Dames, Femina, Sportiva, Kalfort 4 en Kalfort 5) en vijf herenploegen (Kalfort A, Kalfort B, Kalfort C, Kanaar en XXL). De populariteit voor de jonge sport volleybal groeit nog steeds. Met Volley Kalfort kent ons dorp een sterke en bloeiende vereniging met traditie.



Volleybalkampioenschap van Kalfort. Een ploeg van KWB Volley. Bovenste rij v.l.n.r. Luc Meersmans, Bart Decat, Jos Meersmans en Georges Roelants; onderste rij v.l.n.r. Dirk Moons, Dirk Eggermont, Walter De Prins en Jan Schokkaert.

Bestuur Volley Kalfort

Ewald Van Der Linden
Jeroen Szapinszky
Kathy Van Meulder
Paul Polfliet
Ellen De Wilde
Nancy Verschaeren
Hildegarde Hillaert
Renate Van Der Linden
Henny Van Der Linden
Bram Wauters
Ann Sanders
Geert De Bondt

voorzitter
ondervoorzitter en feestleider
penningmeester
materiaalmeester
secretaris
FALOS-verantwoordelijke
afgevaardigde sportraad



KWB Volley op het volleybaltornooi op de Schemelbertfeesten 't Onzent in Liezele. Bovenste rij v.l.n.r. Paul Polfliet, Hanne Pauwels, Guido Pauwels, Dominique Suijs, Wim Eraerts, Mieke Van Ruysvelt, Jo Haelterman, Tine Eeckeles, Guido Hofmans, Ellen De Wilde, Erik Cools en Nancy Verschaeren; onderste rij v.l.n.r. Gerda Schokkaert, Lieve Goedgezelschap, Ingrid Raes, Waldo Van Der Linden, Henny Van Der Linden en Gert Fostier.

Activiteiten Volley Kalfort

18 oktober	Brunch
27 november	Teerfeest
26 december	Kersttornooi
23 april	Jaarvergadering
8 mei	Clubdag
21-24 mei	Weekend De Spreedonken, Balen
april-augustus	Fietszoektocht
Kalfort Kermis	bierkraam, kwis en volleybaltornooi



In 2009 wonnen 2 Kalfortse ploegen de beker. Bij de heren Kalfort A (links), bij de dames Kalfort 4 (rechts).



Volley
Kalfort

6. Jaarprogramma KVLV

Na een lange zomervakantie en een deugddoende, maar ook vermoeiende, Kalfort Kermis vliegt KVLV erin. Op een ludieke en interactieve manier stelde het KVLV-bestuur op dinsdag 22 september het jaarthema en haar jaarprogramma voor.

Het jaarprogramma zit weer vol leuke activiteiten, waarop iedereen hartelijk is uitgenodigd.

22 september 2009	Startvergadering - voorstelling jaarprogramma.
6 oktober 2009	Ledenvergadering 55+ "Zinvol invullen van de tijd"
17 oktober 2009	Culinaire wandeling in Mechelen
27 oktober 2009	Kookles "Fruit in de achtertuin"
30 oktober 2009	Bloemschikken: grafstuk
3 november 2009	Kookles "Veelzijdig varkensvlees"
17 november 2009	Voordracht "Rug- en schoudermassage"
24 november 2009	Crea-les "Sjaal in bezemsteelhaakwerk"
5 december 2009	Toneel "Springlevend" door Leen Persijn
19 januari 2010	Voordracht "Hou je lever gezond"
6 februari 2010	Feestvergadering met het Bonte Zussenkwartet
16 februari 2010	Kookles "Wortelen en knollen"
23 februari 2010	Ledenvergadering 55+ "Benen in de kijker"
16 maart 2010	Voordracht "Hoffelijkheid en omgangsvormen"
30 maart 2010	Bloemschikken: paasstuk
20 april 2010	Voordracht "Deugddoende relatie"
4 mei 2010	Voorjaarsreis
25 mei 2010	Voordracht "Tuinieren in potten"

28 september 2010	Voordracht en praktijk "EHBO"
12 oktober 2010	Najaarsreis Buggenhout en omgeving
4 november 2010	Kookles "Goedkoop koken"
23 november 2010	Ledenvergadering "Armoede in zicht" (vanuit de Sint-Egidiusgemeenschap)
4 december 2010	Jubileumfeest 90 jaar KVLV Kalfort
14 december 2010	Crea-les "Feestelijke verpakking"

Wil je meer weten over deze activiteiten?

Wil je graag lid worden van KVLV.

Neem dan contact op met:

Lydia Leyers, Schipstraat 29, tel. 03 899 36 59

Nini Vivijs, Letterheide 3, tel. 03 889 63 69

kvlv VZW

VROUWEN MET V A A R T

7. Uit de oude doos

In onze jaarlijkse tentoonstelling werden foto's van vroeger en nu naast elkaar geplaatst. We konden zien hoe ons dorp in honderd jaar bijna onherkenbaar is veranderd. Als afsluiter publiceren wij graag één van deze foto's.



Volgend jaar brengen we als thema "Kalfort van A tot Z". Voor elke letter brengen we een item. Het kan dus gaan van Asperge tot Zangkoor, van Alfons Meersmans tot Zaal De Hert...

Het lijstje moet nog worden samengesteld en wij willen hiervoor graag op u beroep doen. Stuur uw lijstjes naar Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, Puurs, info@kalfort.be. En nog beter, bezorg ons foto's bij de thema's. In een volgend nummer van De Kalfortse Klok proberen we het uiteindelijk gekozen lijstje te publiceren.

8. Ommegangnieuws

Op zondag 23 augustus trok voor de 22ste keer de Maria-omwegang door de straten van ons Kalfort. Het was een gedenkwaardige editie. Het weer was perfect! Er was veel volk opgekomen en onze omwegang zag er weer goed uit. Hierbij een kort verslagje en enkele foto's om ons geheugen op te frissen!

Als je de omwegang voorbij ziet trekken, sta je ervan versteld hoe rijk de geschiedenis van een dorpje als Kalfort wel kan zijn. En misschien verwondert het je misschien nog meer dat Kalfort zoveel mensen op de been kan krijgen, zowel op als langs het parcours. Dit zijn in elk geval de bedenkingen die we elk jaar van buitenstaanders krijgen, die van het hele Vlaamse land naar Kalfort komen om onze omwegang mee te maken.

Dit jaar waren er weer enkele opvallende nieuwigheden, die stuk voor stuk als geslaagd mogen worden beschouwd. In het straatbeeld viel zeker de tribune op die door onze technische ploeg met man en macht in elkaar werd gestoken. Het is de bedoeling deze volgend jaar nog uit te breiden.

In de omwegang zelf zagen we onze belleman verwoede pogingen doen de aandacht van de duizenden toeschouwers te trekken. Het Brabants Bourdonorkest was voor de eerste keer in Kalfort te gast en bracht een opgemerkt optreden. De mensen van Falcon & Hawks zorgden voor de valkenier. Dankzij Tuinen De Smet werd onze "breugheliaanse" groep rond de vondst van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw grondig hertimmerd. Zij bouwden immers een nieuwe prachtige wagen. Het tafereel werd daarnaast ook opgefleurd door doedelzakspeler Stefan Bosmans.

Dankzij toneelkring Cusforda uit Sint-Gillis-Waas werden de vele mirakelverhalen, die in de archiefstukken te vinden zijn, weer tot leven gebracht. Ook de uitbeelding van de aspergeteelt in Kalfort werd nog versterkt door de gewaardeerde deelname van de Landelijke Gilde van Hingene-Wintam-Eikevliet die zich waardige aspergestekers toonden.

Dit waren de belangrijkste nieuwigheden. Maar vergeten we daarbij niet dat we ondertussen meer dan vijftig grote en kleine tafereelen brengen,

met veel muziek, zang, toneel en dans. De ommeegang van Kalfort is op die manier een bonte mengeling, die elk jaar weer kan boeien. Vanzelfsprekend zijn er ook negatieve punten te melden: er blijft het probleem van de bordjes met aankondiging van de groepen; er haperde wat in het tempo zodat er dit jaar grote gaten vielen; hier en daar was er onaangepaste kledij; het parcours is te kort wat op bepaalde plaatsen tot wanorde leidt. Aan deze en nog andere zaken zal het ommeegangcomité in de volgende edities proberen aandacht te besteden.

Het ommeegangcomité wenst iedereen die heeft meegewerkt aan deze editie heel hartelijk te danken! Ontelbare mensen zetten zich voor en achter de schermen in om dit evenement te realiseren. Een dikke merci!
En hopelijk allemaal tot volgend jaar!





9. Kroniek van Kalfort, 1914 (1)

OORLOG!

Op 31 juli 1914 werd het Belgische leger op voet van oorlog gesteld. Wanneer op 4 augustus Duitsland aan België de oorlog verklaarde, werd de versterkte vesting Antwerpen tot oorlogsgebied uitgeroepen. Klein-Brabant stond zo meteen in het middelpunt van het conflict. Volgens plan zouden de regering en het leger zich bij een inval terugtrekken in de vesting Antwerpen, wachtend op de hulp van de bondgenoten, die de neutraliteit van België garandeerden. Puurs en Kalfort lagen net binnen de fortengordel, die de veiligheid moest verzekeren.

Koning Albert richtte op 5 augustus vanuit het paleis te Brussel een oproep tot de natie, waarin hij de Duitse invasie wraakte en de Belgen aanzette zich moedig te weren: *“Soldaten, zonder de minste uitdaging van onzentwege, heeft een gebuur, hoogmoedig door zijne kracht, de verdragen verscheurd, welke zijne handtekening dragen, en schendt hij het grondgebied onzer Vaderen. Omdat wij eigenwaarde betracht hebben, omdat wij geweigerd hebben eerbreek te plegen, valt hij ons aan. (...) Wanneer Zij hare Onafhankelijkheid bedreigd zag heeft de Natie getrild en hare kinderen zijn als een stormwind naar de grenzen gerukt. (...) Cesar heeft aan Uwe voorvaderen gezegd: ‘Onder alle volkeren van Gallië zijn de Belgen de dapperste.’ Roem aan U, leger van het Belgisch Volk. Voor den vijand herinner U, dat gij strijdt voor uwe bedreigde haardsteden. Herinnert U, Vlamingen, den Slag der Gulden Sporen, en gij Luiker Walen, dat op dit oogenblik de eer der 600 Franchimontezen U te beurt valt. Soldaten! Ik vertrek uit Brussel om mij aan uw hoofd te stellen.”*

De oorlogstoestand leidde tot een hele reeks maatregelen van de militaire overheid. Eén ervan was de waarschuwing dat burgers het conflict met de vijand niet mochten zoeken. Dit had te maken met het feit dat de Duitsers het stadje Visé bij Luik volledig hadden verwoest na een vermeend schot door een burger. *“In tijd van oorlog moeten maar alleen soldaten vechten. Een burger bij voorbeeld, die op de vijand revolvershoten zou lossen, zou de oorzaak van het platbranden en uitmoorden zijner gemeente kunnen zijn. Men weet dat de Duitschers voor zulke gruwelen niet achteruit gaan. Zij hebben het te Visé bewezen. (...) De onheilen van de oorlog zijn al schrikkelijk genoeg, opdat men het land voor nog ijselfijker gruwelen zou sparen.”*

De minister van binnenlandse zaken vroeg aan de burgers geen beledigingen of bedreigingen te uiten tegenover Duitse troepen die op hun grondgebied zouden kunnen verschijnen: *“Indien de Duitschers een huis of een gehucht bezetten om zich van daar te verdedigen, moeten de burgers heengaan, opdat de Duitschers niet zouden kunnen zeggen, dat de burgers op hen schieten. (...) Een gewelddaad vanwege een burger op de Duitschers zou een schrikkelijke wraakneming voor gevolg hebben. Het ware een grote misdaad, welke door de wet gestraft wordt, en die de uitmoording van vrouwen en kinderen voor gevolg zou hebben. Men weze dus kalm en voorzichtig.”*

Geen verzet door burgers, geen provocaties! Nog meer! Uiteindelijk werd uitdrukkelijk gevraagd in huis te blijven wanneer de vijand zou verschijnen. *“Vele mensen zijn al te nieuwsgierig. Ze zouden eens de Uhlanen willen zien van nabij, en ze gaan kijken waar zij voorbijtrekken. Daar komt volk te samen; de een maakt al de een of andere opmerking, men lacht enz. Die vreemde soldaten weten niet wat dat het betekent, zij zijn ongerust, het verveelt hun. Voortgaan is de boodschap! Keert ge weer, begint ge te lopen, dan menen ze dat ge iemand van hun komst gaat verwittigen en ze schieten. Trekken de vijandige legers ergens voorbij, blijf in uw huis. Zijn er groepjes vreemde soldaten in de streek, blijf ervan verwijderd en vooral volg ze niet.”*

Omdat werd gevreesd dat handelaars en boeren van de oorlogsomstandigheden gebruik zouden maken om woekerprijzen te vragen voor hun producten, werden voor een aantal levensmiddelen maximum prijzen vastgesteld. Een brood van 1 kilogram mocht hoogstens 40 centiemen kosten, 1 kilogram aardappelen 10 à 15 centiemen, erwten, rijst en bonen 45 centiemen per kilogram. Voor 1000 kg steenkolen mocht hoogstens 36 frank worden gevraagd. De handelaars die boven deze prijzen verkochten, werden bekeurd met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 26 tot 500 frank. Ook zouden bij de overtreders alle handelswaren in beslag worden genomen.

De landbouwers werd ter kennis gebracht dat er in de krijgsslachterij van Antwerpen een officiële ontvangstcommissie was ingesteld voor het aanvaarden van vee, aan de welke te slachten vee verplicht moest worden aangeboden. *“De heer Intendant doet aanmerken dat het vee behoorlijk in vlees moet zijn, half vet of vet en goed in gestalte; het wordt geweigerd wanneer het duidelijk tekens van dracht toont. Het mag niet minder dan 200 kilogrammen geslacht wegen.”* De bezitters van runddieren werden verzocht hun naam en het aantal te leveren stuks vooraf aan te geven op het vrederecht.

De angst voor spionnen was zeer groot. Daarom werd aan de ouders die brieven van hun zonen vanuit het leger ontvingen, gevraagd ze niet aan personen die zij niet goed kenden mee te delen. *“Men kan nooit te voorzichtig zijn, daar deze brieven aanduiden waar dees of geen regiment gekampeerd zijn. Er zijn nog te veel spionnen in het land. Opgepast dus!”* De gouverneur van de versterkte plaats Antwerpen liet aan de bevolking weten dat het verboden was aan personen, die van het leger geen deel uitmaakten, wapens te dragen. Burgers van vreemde origine die wapens in hun woningen zouden verbergen, zouden als spionnen worden beschouwd.

Ingevolge uitdrukkelijk bevel van de krijgsoverheid, moesten gevonden klederen, aleem, eetwaren, wapens of alle andere voorwerpen die toebehoorden aan soldaten zonder uitzondering op het politiecommissariaat worden afgegeven. Er werd op gedrukt dat het achterhouden van deze voorwerpen tot zeer zware straffen aanleiding zou geven.

Op bevel van de militaire overheid verbood de burgemeester op 22 augustus de verkoop van alcohol op alle publieke plaatsen, uitgezonderd in apotheken. De overtreders werden bekeurd met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 fr. tot 300 fr.

De militaire overheid verdeelde volgende omzendbrief, die strikt moest worden opgevolgd. *“Moest de gebeurlijkheid van alarm zich voordoen, hoop ik te kunnen rekenen op de bedaardheid en de koelbloedigheid van u allen. Zij wier woningen of wiens verblijf het schieten der troepen of forten zou kunnen hinderen, gelieven zich alsdan kalm, naar het midden en ten noorden der gemeente te begeven. Al wie betrapt wordt een lijk te bestelen, loopt gevaar ogenblikkelijk neergeschoten te worden. (...) Mocht de vijand uw woning naderen, vertoon u noch binnen, noch buiten.”* En de burgemeester voegde er aan toe: *“Achtbare medeburgers. Nog eens, wat er ook gebeuren moge, blijft altoos kalm en koelbloedig; onthoudt u van alle vijandelijke daad, (...) van alle tussenkomst in gevechten. Pleegt de vijand misbruiken, breng ze mij onmiddellijk ter kennis; luister altoos naar mijn stem en die der krijgsoverheid. Zodoende zult ge het uwe bijdragen tot verlichting mijner taak en zal ik met zoveel te meer moed uw rechten en waardigheid beschermen.”*

Ondanks deze oorlogstoestand ging op zondag 23 augustus de begaenkenis naar het mirakuleus beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan gewoon door. De gelovigen hoopten dat door boete te doen het ergste leed aan hen voorbij zou gaan. *“O genadige, o goedertieren, o zoete Maagd Maria, keer uwe bermhertighe oogen tot ons!”*

10. Familienieuws

Overlijdens



Alma Vansegbroeck, weduwe van Gerard De Vleeschouwer
(° Puurs, 12 april 1936 - + Wintam, 3 september 2009)



Alfons Smedts, echtgenoot van Yvonne David
(° Puurs, 14 december 1923 - + Wilrijk, 27 augustus 2009)



Ria Manshoven, echtgenote van Jos Lemaire
(° Borgworm, 1 april 1956 - + Kalfort, 15 augustus 2009)



Josephine Meeus, weduwe van Jozef Suykens
(° Puurs, 16 november 1921 - + Kalfort, 8 augustus 2009)



Filip Van Bogaert, echtgenoot van Gaby Wauters
(° Puurs, 7 januari 1932 - + Veurne, 28 juli 2009)



Elza Cayet, echtgenote van Tony De Bondt
(° Buggenhout, 7 december 1937 - + Aalst, 17 juli 2009)



Lea Pauwels, echtgenote van Louis Bosserez
(° Hingene, 30 augustus 1931 - + Puurs, 13 juli 2009)



Mathilde Leemans, echtgenote van Jan Dehertogh
(° Leest, 24 maart 1922 - + Kalfort, 18 juni 2009)

Alle overlijdens worden op de website www.kalfort.be onder de rubriek "Kalfortenaren" vermeld, van zodra ze worden meegedeeld.



11. Kalender

Zo. 18 oktober	Deelname aan de dankviering voor de heiligverklaring van pater Damiaan in de basiliek van Koekelberg
Za. 24 oktober	20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-omwegang
Za. 31 oktober	17.00 u.: Allerheiligenviering
Zo. 1 november	15.00 u.: Gebedswake voor de overledenen
Do. 24 december	17.00 u.: Kerstviering
Za. 26 december	Tweede kerstdag: 14.00 u.: Kerststallentocht in Breendonk (bijeenkomst aan de kerk)
Vr. 1 januari	10.00 u.: Eucharistieviering t.g.v. nieuwjaar



12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 plaats van de viering ter ere van pater Damian
- 2 afkeer
- 3 spelconsole - familielid - Verenigde Staten
- 4 astronomische eenheid (afk.) - deel van een Aziatische naam
- 5 kunstambachtelijk
- 6 televisiezender - persoonlijk voornaamwoord - Media Lab Europe
- 7 luitaard
- 8 populaire sport in Kalfort
- 9 toneelvereniging die deelnam aan de ommeegang
- 10 aangehaald werk (afk.) - vind je op het kerkhof

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 één van de ploegen van Volleybal Kalfort - video corporation of America
- 2 doe je bij de pastoor voor het huwelijk
- 3 kunstwerk - soort lamp - lectore saluti
- 4 kadastraal inkomen - muzieknoot - Griekse letter
- 5 uitgeverij - muzieknoot - godin van de dageraad
- 6 luiरिक - Yellow Revolution Unity (afk.)
- 7 Balance Tennis Academy (afk.) - dooreengehaalde muzikant
- 8 eerwaarde heer - Vlaamse heilige
- 9 tegenstander
- 10 folteren - meisjesnaam

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	T	W	I	N	K	E	L		O	M
2	R	A	N	S	E	L		A	R	E
3	O	N		B	O	O	M		A	R
4	U	D	O		S		O	C		K
5	B	E	U	K		A	L	L	E	S
6	A	R	T	H	U	R		E	V	P
7	D		L	I	B	E	R	A	A	L
8	O	M	A		I		E	N		A
9	U		W	A		N	A		L	S
10	R	E		Z	W	A	L	U	W	

Oplossing nr. 70

**Het 72ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2009.
 Artikels zijn welkom tot 1 december 2009 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**