

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

18° jg., kerstmis 2008,
n° 68

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Koen	5
4.	Bezinning	7
5.	Nieuws uit de parochiale ploeg	9
6.	Kroniek van Kalfort: 1910-1915 (4)	11
7.	De Kalfortse kerststal	17
8.	Nieuws van de Concordiavrienden	19
9.	Uit de oude doos	22
10.	Familienieuws	23
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Er is de kerstmis van pakjes en geschenken,
van kerstboom, lichtjes en slingers,
van het uitbundige feest met kalkoen...

Maar er is ook de kerstmis van de eenzamen,
zij die niemand hebben om mee te feesten
en voor wie het feest pijn doet...

Er is de kerstmis van vrede op aarde,
een dag waarop de wapens zwijgen
en het voor iedereen rustig is...

Maar er is ook de kerstmis van landen in oorlog,
een situatie zonder uitkomst
mensen zonder toekomst...

Er is de kerstmis van twee mensen
voor wie geen plaats meer is in de herberg
en die terecht moeten in een gewone stal.

En er is de kerstmis van de vluchtelingen
die geen thuis meer hebben
en bij ons niet altijd welkom zijn.

En bovenal is er de kerstmis van een kwetsbaar kind
dat wordt geboren
en hoop geeft aan ontelbaren vroeger en nu...
Zijn boodschap is er een van vrede, liefde en gastvrijheid.
Hij kan ons nog zoveel leren...

Een zalig kerstfeest!

De redactie

3. Woordje van pastoor Koen

Beste mensen,

De kersttijd komt eraan. En daarmee gepaard gaande: typische Kerstmuziek. Vele bekende melodieën zullen ons weer in de oren klinken, zowel binnen als buiten. Ze scheppen een sfeer die traditioneel bij Kerstmis hoort. Al zijn ze daarin zeer divers.

Hoe verschillend is niet de sfeer tussen het overbekende 'I'm dreaming of a white Christmas' en het al even bekende 'Susanna'? Of tussen het 'Jingle bells' en 'Stille nacht'? Het contrast tussen beide viel me eens sterk op toen ik tijdens de kerstdagen door een winkelstraat liep. Na het horen van een lied over een kalkoen dat met mandarijntjes wordt versierd, klonk plots 'Nu zijt welkome'. De plotse overgang van het ene naar het andere genre kon me op dat moment geenszins beroeren. Als hoort bij elk lied een passende omgeving om het nog meer tot z'n recht te laten komen. De religieuze kerstmuziek vertelt per slot van rekening een totaal ander verhaal dan de wereldse kerstmuziek.

Vele religieuze kerstliederen stralen voor mij een aparte rust uit. Een rust waarmee ze voor mij verwijzen naar de stilte van die bijzondere nacht, naar de verbazing om die merkwaardige geboorte. De kinderen van de lagere school van Breendonk zongen het vorig jaar treffend in het refrein van hun kerstmusical: 'Laat je verbazen, dit is extase!'. Want het gebeuren van Kerstmis is enig en daarom ook heilig.

Al meer dan tweeduizend jaar lang gelooft en belijdt de Kerk dat dit Kind God zelf is die onder ons is komen wonen. Het Kind dat in de kribbe ligt, is niet zoals alle andere. En tegelijk is dit Kind ook een mensenkind, geboren uit een vrouw en moeder. Een totaal nieuw begin dus. En hoe wordt het ons gemeld? Zonder tromgeroffel, zonder triomf of plechtige intrede. Integendeel, in het midden van de kerstnacht werd het stil in het hele universum. Gods Woord verlaat als het ware zijn goddelijke troon in de hemel om binnen te treden in onze menselijke natuur. Sinds de heilige nacht van Betlehem dient geen mens zich ooit nog alleen te voelen, want God is voortaan God-met-ons, dichter dan ooit tevoren.

Was dit dan zo nodig? Ja, opdat aan ons mensen, Gods macht en kracht in die mate zichtbaar zou worden dat mensen er de verwijzing in zouden zien om opnieuw in Hem te durven geloven. Want zonder dit teken en de vele andere tekenen die met Jezus moesten volgen, be kroop ons anders al gauw weer de twijfel van het ongeloo f. Is zo iets dan nog wel geloof? Jawel, als deze tekenen voor ons genoeg zijn om twee zaken te doen. Ten eerste God zelf, zijn Zoon en de heilige Geest te aanbidden om wie zij voor ons zijn. En ten tweede, om ons vervolgens toe te keren naar onze medemens en deze altijd weer hoger proberen te achten dan onszelf, in alle mogelijke omstandigheden van het leven. Kerstmis... God die zich schikt naar onze menselijke maat om ons in onze menselijke waardigheid te bevestigen, te dienen en tot koningskinderen te verheffen.

Goede vrienden, dit diep geheim van Gods stille intrede in het menselijke leven zullen we weldra opnieuw vieren. Laten we alvast een passend deuntje neuriën om daarbij in de juiste stemming te komen.

Zalige Kerst!

medepastoor Koen



4. Bezinning

**Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.**

**Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven in ied' re mensentaal.
Ons eigen levenslot met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.**

**Gij zijt in ons verloren, wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.**

(H. Oosterhuis)

5. Nieuws uit de parochiale ploeg

Onze parochiale ploeg heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal berichtjes.

* * *

De Kerstbeelden uit de Kalfortse Kerststal waren aan restauratie toe. Ondertussen zijn het beeld van Jozef, Maria en het Jezuskind hersteld. We zoeken naar een passende plek in onze kerk om ze in de vernieuwde staat gedurende de Kersttijd te kunnen tonen.

* * *

Op zaterdag 10 januari, op het feest van het Doopsel van Jezus, nodigen we in de avondviering van 17.00 u. de ouders uit die het afgelopen jaar een kindje in onze kerk lieten dopen. Op deze wijze willen we hen nogmaals gelukwensen en onze steun uitdrukken om hun kind gelovig op te voeden. We bidden met een bijzonder gebed om Gods zegen over hun gezin en hun onlangs gedoopte kind. Iedereen is welkom om dit gebeuren in de eucharistie te komen meevieren.

* * *

Op woensdag 24 december, om 17..00 u. vieren we Kerstmis in onze plaatselijke kerk. Vorig jaar bleek reeds dat dit uur voor velen goed uitkwam. Ook dit jaar wordt de viering voor de gelegenheid met extra zang opgeluisterd. Daarnaast voorzien we ook liederen die iedereen kan meezingen. We hopen dat velen zullen aansluiten om zo de Kerstdagen in te zetten. Medepastoor Koen zal deze viering voorgaan. Hartelijk welkom aan iedereen!

* * *

Langs deze weg willen we ook nog even toelichten waarom we de stoelen in onze kerk hebben herschikt. Tijdens uitvaarten ondervonden we het grote ongemak dat de mensen niet tot bij de kist of de urne konden komen om een groet te brengen aan de overledene.

De beste oplossing daarvoor vonden we in het maken van een midden-gang. Waar de kist of de urne vroeger verder van de familie weg stonden, hebben we nu bovendien de mogelijkheid om het stoffelijk overschot van de overledene een plaats te geven dicht bij de familie. Een groet brengen en een gedachteniskaartje in ontvangst nemen, gebeurt nu veel praktischer en ook vlotter.

* * *

De parochieploeg stelt vast dat de mensen in de kerk de gezangen uit de eerder aangeschafte nieuwe liedboeken graag meezingen. Enkel missen we nog wat ondersteuning om hierin van week tot week verder te kunnen groeien. Stevige samenzang is immers een uitstekend middel om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid en ons samen vieren. Daarom willen we voortaan wekelijks ondersteuning bieden met de hulp van een volkszangleider. We vonden André Schampaert bereid om deze taak op zich te nemen.

Voor de vieringen waar we geen beroep kunnen doen op het koor, hebben we een groep voorzangers samengesteld die elkaar hierin zullen afwisselen. Dank je wel Lieve Schampaert, Fons Schampaert, Ann Van Achter en Kris Schampaert om jullie hiervoor kandidaat te stellen. We wensen deze equipe onder leiding van André Schampaert alle succes toe en willen hen nu reeds bedanken voor hun inzet. Met dit nieuwe initiatief willen we de duur van onze vieringen zeker in het oog houden en er vooral naar streven dat ons vieren hierdoor nog intenser wordt.

* * *

De parochiale ploeg wenst u allen vreugdevolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!



6. Kroniek van Kalfort, 1910-1915 (4)

Ook in de jaren kort voor de eerste wereldoorlog kent Kalfort en omstreken zijn portie kleine nieuwsfeiten, die vlotjes over de tong gaan en ijverig worden doorverteld en aangedikt. De kolommen van het Nieuwsblad van het kanton Puers zijn dan ook – net als elke volksgazet op dit moment - mooi gevuld met brandjes, verdrinkingen, ongevallen, accidenten, geweldplegingen, diefstallen, overstromingen ...

26 februari 1910: Zwaar ongeval op de Rupel

Dagelijks gingen vele werklieden van Wintam en omstreken naar de fabrieken van Niel en Hemiksem, waar ze onder meer als koollossers waren tewerkgesteld. Ze staken daarvoor met een overzetboot van het Nielsveer de Rupel over. Op zaterdag 26 februari om kwart na zes hadden bij de tweede overtocht twaalf mensen in de boot plaatsgenomen. Zij zagen een stoomboot, die dienst deed voor de zoutziederijen Scheltens in Steendorp en Klein-Willebroek, de Rupel komen afvaren en wilden de boot voor zijn. Uiteindelijk aarzelden ze en trokken de overzetboot opzij. Te laat echter. De overzetboot werd in de linkerflank getroffen en verbrijzeld. Er waren zeven doden te betreuren. Om de familieleden van de slachtoffers bij te staan werden in heel Klein-Brabant liefdadigheidsfeesten gehouden. Zo ook in Puurs waar de toneelkring van de Katholieke Jonge Wacht in de zaal van de Harmonie een benefietoptreden organiseerde.

27 maart 1910: Brutale aanranding in de Schipstraat

In de Schipstraat had rond half acht een brutale aanranding plaats. Drie jongens van Kalfort, Lemmens, Talboom en De Schryver, begaven zich rond dit uur naar de herberg van kuiper Cloostermans, toen plots twee andere manskerels van uit een daarnaast gelegen gangske sprongen, en hen aanvielen. Jules Lemmens kreeg een messteek in de rechterschouder, zo hevig dat het lemmet er elf centimeter diep in drong en in de wonde afbrak. De bijgeroepen dokter heeft het stuk mes er met een nijptang moeten uittrekken! Lemmens zal minstens drie weken werkonbekwaam zijn. Ondertussen kreeg Florent De Saeger met een zwaar voorwerp een slag op de rug, zodat zijn kleren scheurden. Hij draaide zich om en ontving een

tweede slag op het voorhoofd, wat een overgroot gezwel veroorzaakte. De slagen waren zo fors toegebracht, dat de stoofhaak die er voor gebruikt werd geheel krom gewrongen en de krul of oog afgesprongen was. De Schryver kon zich snel uit de voeten maken. De twee daders zijn gekend: een zekere Frans De Wachter werd dezelfde avond nog aangehouden. Dankzij de behendige ondervraging van de politiecommissaris hebben zij bekentenissen afgelegd. Het is De Wachter die de steek gaf aan Lemmens met een lang smal mes dat hij thuis uit de tafelschuif genomen had. De tweede dader, die met de stoofhaak werkte, was Jan Talboom. 't Schijnt dat er sinds geruime tijd twist en haat broeiden tussen de plegers en de slachtoffers van de aanranding en er hun vroeger nog gerechtelijke straffen zijn opgelegd.

1910: Verontreiniging van de Schelde neemt toe

Het Scheldewater begint meer en meer besmet te zijn. Op sommige dagen ziet men het afstotelijke zwadder, het zwarte blauwig vergif aan de oppervlakte drijven, en het baart dan ook geen verwondering meer iemand van onze vissers te horen verklaren: "Vijf weken reeds is het ons onmogelijk geweest, onze vis, uit Holland, met de botter tot hier levend aan te krijgen!". Droevig is het om zien dat hier heel een dorp aldus zijn bestaan bedreigd voelt. Vissers, die vroeger met ganse boten vis aan wal brachten, en nog tot voor vijf jaar, schone broodwinning hadden, moeten nu hun beroep tegen 't fabrieksleven verwisselen. Hoe dikwijls valt het dan niet voor dat de mensen tot de ouderdom gekomen zijn, waarop het onmogelijk is, nog een ander vak aan te pakken. De uitkomst... verval tot armoede! Niemand wil nu beweren dat visserslieden vroeger rijk waren. 't Tegendeel is waar: nu zijn ze meer welstellend. Spijtig mag het dus heten dat, nu ze goed de handel kennen, de grondstof begint te ontbreken: gebrek dat hem onmeedogend tot de ellende verwijst! Een oproep richten ze tot de welwillende medewerking van alle mensenvrienden om de besmetting die ons uit de fabrieken, en voornamelijk uit Zenne en Rupel, zo pijnlijk bejegt, te keer te gaan.

11 juni 1910: Kinderlijkje opgevist uit de Vliet

Zaterdag is een kinderlijkje, een foetus van het vrouwelijk geslacht, opgevist door Jozef Troch, in de Vliet, aan 't Lang rek, tussen de Eikse en de Kleine Amer. Het verkeerde reeds in staat van ontbinding. Een onderzoek is ingesteld.

4 oktober 1910: Celestina De Wachter verongelukt

Isidoor Cools, handelaar in bloem en meel te Liezele, reed met zijn speelkar door de Schipstraat, toen zijn paard verschrikte van een hondengespan en plots op zij sprong. Ongelukkiglijk zaten daar juist op het voetpad een drietal kinderen "school" te spelen, en het paard dat met de voorpoten over een van de kinderen sprong, schopte met zijn linkerachterpoot op het hoofd van het 2 ½ jarige dochterke Celestina van de kas-seier De Wachter-Peeters. De arme kleine was op slag dood. De droefheid en verslagenheid van de ouders alsook van de voerman waren onzeglijk. De politiecommissaris De Vierman, verwittigde na een eerste onderzoek het parket van Mechelen, dat woensdag ter plaatse is geweest

25 oktober 1910: Elektriciteitsstoring na ongeval

Libert de Schoenowsky, elektricien-bestuurder van de verlichting was herstellingen aan het doen aan de draden in de Coolhemstraat. Toen hij zich op een hoogte van omtrent tien meter bevond en de draden losmaakte, brak de paal waarop hij zich bevond. Libert viel op een partij bewerkt land en kreeg de paal op het lichaam. Met een wonde van ruim tien centimeter aan het hoofd, verwrongen hand en andere kneuzingen werd hij opgenomen en ontving een eerste verzorging in een nabijstaande woning waarna hij per gerij naar de dokter werd overgebracht, die de wonde aan het hoofd toenaaide en hem verdere zorgen toediende. De paal was in de val doorgebroken en de wonde van het hoofd is door de splinters veroorzaakt. Een tweede paal werd nog mee gerukt en er is dus door dit ongeval een korte storing in de geleiding te Kalfort geweest.

26 december 1910: Dief gevat op het Lichterveld

Sinds enige tijd stelde landbouwer Jan Arnold Janssens vast dat hij 's nachts bezoek kreeg van dieven op zijn peeënveld, gelegen op het Lichterveld, waar zij telkens een goede kruiwagen vracht mee namen. Zij hebben er dit jaar al 1200 kilo gerobberd. Jan besloot met zijn schoonbroeder Jos. De Wachter de wacht te gaan houden, helaas telkens zonder gevolg. De dieven kwamen niet. Maar verleden maandag tweede kerstnacht waren er weer een 100-tal kilo weggehaald. Daarom gingen ze 's anderendaags nogmaals op wacht, en toen zij ginder kwamen, rond 6 ½ ure 's avonds, was de dief reeds volop bezig. Zij sprongen er op toe en brachten hem geboeid bij de commandant van de gendarmerie die hem

ondervroeg en proces-verbaal opmaakte. De kerel, te lui om te werken, verklaarde Leopold De Volder te heten, 40 jaar oud, ongehuwd, geboren te Moerbeke, thans bij zijn zuster te Willebroek, Dendermondsestraat inwonende. Hij bekende de tweede Kerstdag 60 kilo peën verkocht te hebben aan 10 centiemen per kilo. Hij was onlangs uit Merksplas gekomen, waar hij woensdag terug voor drie jaar werd naartoe gezonden. Voor de rechtbank van Mechelen werd de dief veroordeeld tot één maand gevangenis en 26 frank boete. Zijn kruiwagen en zakken werden in beslag genomen.

3 april 1911: Gebroken sleutelbeen voor de blokmaker

Blokmaker Alois Van Bogaert werd door een weggrollende boom getroffen terwijl hij deze probeerde te verplaatsen. Alois hield er een gebroken sleutelbeen aan over.



Familie Van Bogaert-Westerlinck. Wiezke de blokmaker (Van Bogaert), met zijn echtgenote Stefke Westerlinck en de kinderen v.l.n.r. Evaristje, Valentine en Charel.

9 augustus 1911: Frans De Hertogh verdrinkt in de Vliet

De 14-jarige metserdiender Frans De Hertogh, tweede zoon van Louis en Joos Monica, fabriekwerker van de Kleine Amer nam een bad in de Vliet op 200 meter achter de ouderlijke woning. Toen zijn twee kameraden Guilielmus Segers en Philip Lambert bezig waren hun kleren terug aan te schieten, kreeg hij "iets". Zijn lijk werd 's avonds opgevist.

31 september 1911: Zware storm veroorzaakt heel wat schade

De storm, die zaterdagnacht heeft gewoed, overtrof in hevigheid de orkanen welke in de laatste jaren over België losbraken. Hier te Puurs en omtrek zijn de ontwortelde bomen niet te tellen. In het Tekbroek, vooral in het bos van meneer De Raer is het een echte verwoesting. Meer dan 1000 bomen zijn er omgeworpen. Aan de Vlietdijk van Puurs-brug tot de monding in de Rupel zijn er 6 à 700 bomen uitgewaaid waarvan het merendeel over de rivier gevallen is, waardoor en de scheepvaart totaal afgesloten is. Er zijn zelfs dikke bomen op een hoogte van 3-4 meters afgewrongen en in splinters verpletterd. Een boom viel op de stal van Frans De Raedt in de Keulenstraat. Op de Kleine Amer brak een dijk door, verzwakt door uitgevlogen bomen. De Vliet spoelde weer met woest geweld een grote groeve in het land, overstroomde en beukte de woonst genaamd "de Hel", en veroorzaakte erge schade aan de steenweg en de in de vloed liggende landen. Zinken daken werden opgelicht en afgeslagen, en menige inwoners heeft bij al dit gerammel en gekraak, door de huilende wind veroorzaakt, ogenblikken van gewettigde angst doorstaan. Het gevogelte heeft ook vreselijk door de ruwe storm geleden. In de Haagstraat vond de dochter van Desiré Van Zaelen zondagmorgen 350 dode mussen, in het park rond het Kasteel van graaf de Buisseret te Breendonk beliep het getal 1300 à 1400.

5 november 1911: Brand in de Luiardshoek

In het huis van werkmans Charles Van Praet in de Luiardshoek ontstond brand. De pompiers van Kalfort en Eikevliet snelden ter plaatse en konden de woning van Louis De Wachter en de gebouwen van kuiper Siebens-Borms vrijwaren. Een geit en enige meubeltjes van Van Praet zijn gered. Maar al de rest is verloren. 19 van de 21 konijnen zijn levend verbrand.



17 december 1911: Prei gestolen op de Aspot

Verleden zondag had Antoon Van Assche (Aspot) een schone partij prei gebusseld gereed gezet, om 's anderendaags te leveren. Men had hem de raad gegeven de prei buiten te laten in de lucht, voor de frisheid van de groente, maar 's nachts waren liefhebbers (!) ze komen robben en hebben voor rond de 30 fr. buit gemaakt. Enkele dagen later werd de dief gevat. Het was dezelfde Willebroekenaar die ook de peeën bij Jan Janssens op de Lichter had gestolen. "Die kerel kan goed concurreren in zijn potagiehandel. 't Is al winst! Zou moeder Justitia hem te Mechelen niet beter kunnen doen onthouden dat 'wie niet zaait, ook niet mag maaien'?"

22 januari 1912: Ongeval door onvoorzichtigheid aan de Vijfhuizen

In de nacht van maandag op dinsdag keerde de 27-jarige poelier Emiel Rottiers, te voren op de Eiksen Amer en thans wonende te Kalfort, huiswaarts van Ruisbroek, waar hij zich tamelijk laat had opgehouden op de pensenkermis bij zijn geliefde. 't Was rond één uur, en om de weg wat te verkorten volgde hij de spoorbaan. Doch 't was pikkedonker en Rottiers zag de goederentrein niet die kwam aangestoomd. Plotseling werd de onvoorzichtige door de machine op de grond geslingerd, en de tenen van zijn linkervoet onder de wielen afgepletterd. Zelfs de tippen van schoen en kous waren afgesneden. De piocher Vidael, die 's nachts als bareelwachter dienst doet aan de Vijfhuizen, hoorde zijn gekerm, ging met nog

andere personen op zoek en vond hem naast de baan liggen, wel 150 meter van de plaats waar de tenen gevonden zijn. Geneeskundige hulp werd ten spoedigste verleend, waarna hij naar het gasthuis alhier werd overgebracht. De rechterschouder van Rottiers was bovendien nog op drie plaatsen gebroken, had ook kwetsuren in de zijde en aan het hoofd. Woensdagnamiddag is een deel van zijn linkervoet in 't gasthuis afgezet.

29 januari 1912: Ruzie op Hoek ten Eike

Jos. De Saeger, landbouwer op Hoek ten Eike, werd door twee personen aangevallen en met een pintglas op het hoofd geslagen, waardoor hij erge verwondingen bekwam en bijna een van zijn ogen verloor. De oorzaak is waarschijnlijk een kleine twist.

8 december 1912: Diefstal op het fort van Liezele

Een vangst van gewicht, zo mag men ze wel noemen, werd zondagnacht gedaan door onze gendarmen. Tijdens een nachtronde hoorden de manschappen gerucht in de Molenstraat en het aansporen van een gerij dat niet voorzien was van licht. Dit kwam hun verdacht voor en ze wilden er meer van weten. Bij hun nadering gingen twee kerels op de loop en lieten de voerman, zekere D. van Baasrode, alleen ter verantwoording. Deze werd aangezocht zijn vrachtje van omtrent 1300 kilo, op het fort van Liezele gestolen koper, lood en ijzer, naar de gendarmerie te voeren, waar de zaak verder uitgezocht werd: het waren koperen coussinets, afgevezen en afgezaagde darmen en andere voorwerpen. Het parket van Mechelen is woensdag ter plaats geweest en heeft ook de nachtwaker M. meegenomen. Men zegt dat de diefstal van zulke zonderlinge omstandigheden vergezeld gaat, dat hij moet voorbereid geweest zijn, dat er meerdere daders moeten in betrokken zijn en er waarschijnlijk nog zonderlinge openbaringen zullen volgen.

3 februari 1913: Kind zwaar verbrand op de Kalfortse baan

Maandag overkwam het 6 ½ jarig zoontje van de echtgenoten L.P. van de Kalfortse baan alhier een erg ongeval. De moeder had een ketel kokend water van de stoof gezet, en terwijl zij zich bukte om het deksel te nemen en de ketel te sluiten, liep het kind achterwaarts en viel met de rug in de ketel. Het was erg verbrand, maar zijn toestand schijnt thans behoorlijk geruststellend.

7. De Kalfortse kerststal

Het is een eeuwenoude traditie. In de kerstperiode worden her en der kerststallen opgesteld, die ons in de gepaste stemming moeten brengen en de boodschap van de geboorte van Jezus Christus op een aanschouwelijke manier willen tonen. Dit is natuurlijk in Kalfort niet anders. Jos Peeters graaft voor ons in de geschiedenis van de kerststal, zoals hij al jaren in onze kerk staat opgesteld.

De huidige kerststal werd gemaakt ter gelegenheid van 1000 jaar Kalfort door Michel Siebens en medewerkers van de Lichterstraat en werd ook opgesteld op de Lichter in het jaar 1979. De beelden uit grijze hardsteen werden aangekocht door het comité van de Lichterstraat. Ze bestonden uit een staande Sint-Jozef, een knielende Moeder Maria en een houten kribbe met het kindje Jezus. Deze beelden werden gestolen in de jaren tachtig en later teruggevonden in een gracht op het Scheeveld in Oppuurs. Gelukkig waren ze ongeschonden. Door dit voorval werd de kerststal niet meer opgesteld op de Lichter en werd hij opgeborgen in een bergplaats van het fort van Liezele.



Toen Louis Putseys pastoor was in Kalfort werden enkele aangeklede beelden vooraan het altaar geplaatst, zonder kerststal. Deze beelden (eigenlijk aangeklede poppen) werden toen gemaakt door zijn huis-houdster Siska. De groep bestond uit Maria, Jozef en het kindje Jezus.

In 1989 besliste de parochieploeg samen met de nieuwe pastoor Fons Heymans om in de kerk opnieuw een grote kerststal te zetten. Schepen Jos De Prins zorgde er voor dat de kerststal van de Lichter terug werd gehaald en na de nodige herstellingen eveneens terug in gebruik kon worden genomen in de kerk. Hij werd opgesteld rechts vooraan naast het altaar.

De beelden van de Lichter werden door het comité aan de kerk geschonken, maar niet in de kerststal gebruikt. Hiervoor werden de oorspronkelijke beelden die in de oude kerk hadden gediend van de zolder van de pastorij gehaald. Er zijn zestien witte plaasteren beelden: de Heilige Familie (Jozef, Maria en het kindje Jezus), de drie Koningen, drie herders, de os en de ezel, drie schapjes en twee engelen.

Al ruim twintig jaar werd alles opgesteld door vrijwilligers van de parochie. Door jarenlang gebruik zijn een viertal beelden tamelijk zwaar beschadigd. Die zullen hopelijk gerestaureerd worden.

Door een andere schikking van de kerk zullen de beelden in de toekomst enkel nog voor het altaar worden opgesteld.



8. Nieuws van de Concordiavrienden

In de loop van de maanden oktober en november 2008 organiseert de provincie Antwerpen op zondag zittingen van het 60ste provinciaal orkesttornooi voor niet-professionele orkesten, dit met als doel de orkesten te stimuleren om de kwaliteit van hun uitvoeringen te verhogen. Dit jaar was het ook de beurt aan onze Kalfortse Harmonie Concordiavrienden om haar kunnen te tonen op dit tornooi. Plaats en datum van gebeuren: de Muziekacademie van Merksem op zondag 23 november 2008.

In 2007 waren 174 orkesten in de provincie Antwerpen geklasseerd via deelname aan het provinciaal orkesttornooi: tien in superieure afdeling, 25 in ereafdeling, 55 in uitmuntendheid, 41 in 1ste afdeling, 30 in 2de afdeling en 13 in de 3de afdeling. De deelnemers worden door de jury in een afdeling geplaatst, zonder voorafgaande kennis van vroegere resultaten, waarin zij een puntenaantal tussen 50 en 100% behalen. De jury hanteert bij de beraadslaging volgende criteria: samenspel (homogeniteit, toonzuiverheid, ritmiek), klankgehalte en nuancering, interpretatie, presentatie en keuze van het programma. De jury klasseert de orkesten volgens kwaliteitsniveau en kent binnen de afdeling punten toe. De orkesten die geslaagd zijn, worden gerangschikt in categorieën naargelang de kwaliteit van hun programma en uitvoering.

Na zowat vier maanden van intensieve voorbereiding met de wekelijkse repetitie op vrijdag en tal van partiële repetities leek onze harmonie voldoende gewapend om haar plaats in uitmuntendheid bevestigd te zien. Een ultiem oefenmoment op zondagmorgen in de parochiezaal brachten dirigent, muzikanten en partituren nog dichter bij elkaar, zodat vol zelfvertrouwen de reis naar Merksem kon worden aangevat. Samen met drie andere orkesten zochten onze muzikanten het inspel-lokaal op waar koper en hout werden opgewarmd voor het ultieme moment. Via loting werd bepaald dat ons orkest als eerste de muzikale arena mocht betreden. Even later zaten zomaar eventjes 85(!) Kalfortse muzikanten, het instrument in de aanslag, klaar voor de apotheose van maandenlange oefenstunden... een orgelpunt plaatsend op vele weken van eendrachtige muzikale samenwerking.

Van bij het eerste teken van dirigent Johan Peeters tot het finale slotakkoord wist ons orkest de toehoorders tot het puntje van hun stoel te bewegen. De uitermate mooie vertolking, gecombineerd met de gedisciplineerdheid van het jonge orkest wisten de juryleden blijkbaar te bekoren. Ons orkest had het maximum van haar mogelijkheden getoond. Voor het eindverdict was het evenwel wachten tot alle orkesten hun optreden achter de rug hadden. De stem van de jury klonk eensluidend: 'De Concordiavrienden uit Kalfort bevestigen zich in de afdeling uitmuntendheid met 60% van de punten.' 'Dit orkest heeft een enorm potentieel en grote toekomstmogelijkheden!'

De vreugde bij de Concordiavrienden, die tot dan trouw op post waren gebleven, was unaniem. Fierheid om het bereikte resultaat en grote dankbaarheid naar alle muzikanten en dirigent voor de opofferingen van de voorbije maanden. Onze Kalfortse harmonie is er weerom in geslaagd zich te nestelen tussen het kruim van de Vlaamse blaasmuziekwereld. Een prestatie om u tegen te zeggen! Mogen we tot slot nog een vraag stellen en ze ook meteen beantwoorden: "Wie doet ons dat na met zo'n jong orkest en met allemaal eigen muzikanten!?" Of hoe een dirigent zijn orkest 'op één been' in uitmuntendheid kan houden!

IN CONCERT 2009

Kon. Harmonie Concordiavrienden Kalfort
Jubileumeditie

zaterdag 18 april 2009

Evenementenhal Puurs
Solist: Paul Michiels
i.s.m. de Puurse Muziekacademie
info: info@concordiavrienden.be
website: www.concordiavrienden.be



Deze reactie op gastenboek van de harmonie willen wij u zeker niet onthouden:

“Ik was gisteren getuige van jullie deelname aan het Provinciaal Orkesttornooi te Merksem. Ik moet zeggen dat ik ongelooflijk onder de indruk was. Zo’n grote, jeugdige en gedisciplineerde band die op dit niveau prachtige muziek maakt is volgens mij uniek in België. Ik ben op zoek gegaan naar een eventuele website en ik moet zeggen: Ook die is indrukwekkend! Proficiat aan iedereen van jullie vereniging en doe zo voort! Het doet deugd te beseffen dat de blaasmuziek in Vlaanderen toch nog een mooie toekomst heeft.”

Jan Devriendt



9. Uit de oude doos

Na de tentoonstelling over Kalfort Kermis gaan we in 2009 de nostalgische toer op. Hoe zag ons dorp er vroeger uit? En wat hebben we er nu van gemaakt? "Kalfort in contrast" zal foto's van vele jaren geleden confronteren met foto's van nu. Al het beschikbaar materiaal is natuurlijk hartelijk welkom! Heb je foto's van merkwaardige plaatsen en gebouwen (boerderijen, huizen, kapelletjes) die ondertussen zijn afgebroken of zwaar zijn veranderd, straatgezichten enz. Bezorg ze ons! Ze worden gedigitaliseerd en later terugbezorgd.

Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, info@kalfort.be, 03 889 97 15.

We publiceren een foto van vele jaren geleden van de hoek Schipstraat / Coolhemstraat. Mensen van de Schipstraat poseren voor het huis van Modest Vanherstraeten (Wittes). Het huis is ondertussen omgevormd tot apotheek Peleman.



10. Familienieuws



Doopsels

November 2008

Daan Goedgezelschap, zoon van Lieve Goedgezelschap uit de Schipstraat.

Overlijdens



Viktor Van Der Linden, weduwnaar van Elza Peeters
(° Puurs, 8 december 1932 - + Kalfort, 31 oktober 2008)



Martin Vennix, weduwnaar van Francine Dom
(° Tilburg, 7 augustus 1912 - + Kalfort, 28 oktober 2008)



Hendrik Van Laeken, echtgenoot van Maria Verelst
(° Hingene, 14 februari 1926 - + Kalfort, 5 oktober 2008)



Jos Smedts, echtgenoot van Marie-Jeanne Van Trier
(° Puurs, 22 februari 1946 - + Kalfort, 27 september 2008)



Martha Van den Bergh, weduwe van Camiel Verhasselt
(° Londerzeel, 27 mei 1909 - + Bornem, 25 september 2008)

11. Kalender

Wo. 24 december	17.00 u.: Kerstviering Kalfort 18.30 u.: Kerstviering Ruisbroek Carolus
Do. 25 december	9.45 u.: Kerstmusical "Katrien en de houtsnijder" met plechtige eucharistie (Breendonk) 11.00 u.: Kerstviering Ruisbroek Catharina
Vr. 26 december	15.00 u.: Kerststallentocht Breendonk
Zo. 12 april	Pasen
Za. 2 mei	14.00 u.: Plechtige communie (hernieuwing van de doopgeloften (12 jarigen))
Za. 9 mei	14.00 u.: Eerste Communieviering



12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 bekend kerstlied
- 2 uiting van smart - muzieknoot - reeds
- 3 waar het kind Jezus werd geboren - terug
- 4 lengtemaat - geeft Zwarte Piet aan stoute kindjes - uitroep
- 5 werelddeel - Emergency Notification Message (afk.)
- 6 voegwoord - meisjesnaam
- 7 delen van bloemen
- 8 voertuig met kolen - gesloten
- 9 gezanten van God - daar
- 10 reveverendus dominus (afk.) - lopen

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 sluiswachter
- 2 dat zijn onze Concordiavrienden
- 3 angstaanjagend
- 4 iemand die van alle markten thuis is
- 5 voorzetsel - nog een voortzetsel - geelkleurige
- 6 op iets ingaan
- 7 Bijbelse figuur - lengtemaat - nomen nescio (afk.)
- 8 meest zacht
- 9 roofvogel - dommerik
- 10 beroep van Alois Van Bogaert

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B	O	N	H	O	E	F	F	E	R
2	O	D	E	U	R		R		R	E
3	E		L	Y	K	W	I	T		G
4	Y	Z	I	G		E		C	H	I
5	K		N	E	T	E	L		O	S
6	E	A		N		L	O	U	I	S
7	N	B		S	I	D	A		U	E
8	S	D	U			E		A	S	U
9		I	G	L	O		P	A		R
10	I	S	O	T	O	P	O	L	I	S

Oplossing nr. 67

**Het 69ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2009.
 Artikels zijn welkom tot 1 maart 2009 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**