

DE KALFORTSE KLOK



DE KALFORTSE KLOK # 31° JG # DECEMBER 2021 # 120

UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
 Leopold Van Kerckhovenstraat 1
 2870 PUURS-SINT-AMANDS
 e-mail: dorpshuis@kalfort.be

*Dit nummer kwam tot stand met
 financiële steun van de parochie Puurs,
 plaatselijke antenne Kalfort.*

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
 Kalfortdorp 16
 2870 PUURS-SINT-AMANDS
 Tel. 03 889 97 15
 e-mail: info@kalfort.be

*Vrolijk
 Kerstfeest*
 +

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

EEN GELUKKIG
 NIEUW JAAR

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Eddy Daems
 Wim Servaes
 Igor Van Assche
 Wout Van Den Eede
 Jan Van De Voorde
 Sam Winckelmans



Dorpshuis
 Vrededaal vzw
 Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Uit de oude doos
- 6 Gesprekje met Igor Van Assche
- 8 Nieuws van de Concordiavrienden
- 11 Maniflex en het dorpshuis
- 13 Afscheid van Dorreke
- 17 Jaarverslag dorpshuis
- 19 Aperitiefconcert
- 20 Familienieuws
- 22 Kalfortse kalender



De hoeve Schelfhout - verscholen achter het Coolhembos en de spoorweg - werd gebouwd door de Sint-Bernardusabdij omstreeks 1660. Oorspronkelijk werd ze de "Nieuwe hoeve" genoemd. De hoeve werd samen met de rest van Coolhem in 1797 als zwart goed verkocht aan Jos Van den Nieuwenhuysen. Nadien kwam ze in eigendom van de familie Deudon. De familie Schelfhout, die de hoeve vanaf 1938 pachtte, kon ze uiteindelijk kopen en is nog steeds eigenaar. De bekendste pachter was Jacobus De Laet, burgemeester van Puurs van 1858 tot 1872. Pentekening van Jan Van De Voorde.

WOORD VOORAF

Beste lezer

Kerst en eindejaar 2021 in het dorps huis. Dat zijn niet de gebruikelijke familiefeesten of het oudejaarsdiner met fuif. Dat is geen samenzijn met vele mensen. Want de evolutie in de Coronabesmetting heeft ons stevig misleid. We kregen vanaf de kermis enkele maanden respijt om elkaar nog even terug te zien. De verenigingen konden een aantal activiteiten laten doorgaan, maar nu wordt alles weer afgelast. Het dorps huis kende vanaf september dus een schuchtere maar helaas zeer kortstondige heropleving. Onze verenigingen en andere gebruikers annuleren weer massaal hun activiteiten. Onze vrijwilligers houden er wel de moed in en zorgden toch voor wat kerstsfeer in het dorps huis.



We weten weer even niet goed meer waar het naartoe moet. Het is nu al bijna twee jaar dat het dorps huis overeind moet blijven met kleine acties, een beperkte financiële ondersteuning van de overheid en de verhuringen van Pfizer. Het is duidelijk dat we dit niet op lange termijn kunnen volhouden. Tegelijkertijd moeten we vanaf 2023 de obligatieleningen beginnen terugbetalen. Dit zal maar kunnen door een inspanning van de initiële partners: gemeentebestuur, parochie en kerkfabriek. De gesprekken gaan de goede kant op en wij hopen samen met hen de volgende tien jaar zonder kleurscheuren te kunnen overbruggen. Verder hopen wij dat

ook de Kalfortenenaren bereid blijven hun dorps huis financieel te ondersteunen. Dat kan nog steeds door een fiscaal aftrekbare gift via de Koning Boudewijnstichting.

Of dit voldoende zal zijn, valt nog wat af te wachten. Het dorps huis (over)leeft maar door activiteiten en feesten. We kunnen maar hopen dat in 2022 het licht voor ons dorps huis weer op groen slaat.

Toch graag een kerst- en nieuwjaarswens! Breng warmte en gezelligheid in jullie huiskamers en geniet van elkaars gezelschap, in kleine groep. Aan onze vrienden uit de zorg en het onderwijs, dat ze wat tijd vinden om te rusten en om hun batterijen opnieuw op te laden. Laat ons wensen dat 2022 een jaar wordt waarin we opnieuw kunnen hopen op meer samenzijn en fijne samenwerking. Wij wensen jullie allemaal een vrolijke kerst en een schitterend eindejaar.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

Op 28 november overleed Hendrik Vermeeren. Zijn uitvaart vond op 6 december plaats in Kalfort, terwijl Hendrik toch vooral bekend was als diaken van Weert. Maar schijn bedriegt! Omdat de kerk in Weert is gesloten, was Hendrik met zijn Kalfortse wortels zeer welkom in Kalfort.

Hendrik Vermeeren was afkomstig uit Ruisbroek. Hij leerde de Kalfortse Martha Borghmans (1936-2012), dochter van de koster, kennen en huwde met haar in 1965. Samen met haar woonde hij in opvolging van zijn schoonvader in de Kalfortse kosterwoning, die zich bevond in het oudste gedeelte van Vrededaal (waar nu brasserie Vrededaal is gevestigd). Het echtpaar kreeg één zoon Guido.

Hendrik was koster-orgelist. Hij begeleidde zowel het mannenkoor als het meisjeskoor aan het orgel. Maar heel dikwijls stond hij er ook helemaal al-

leen voor. Hij volgde de gebeurtenissen in de parochie onder pastoor Louis Putseys van dichtbij. Hij was getuige van de afbraak van de oude kerk en de bouw van een nieuwe. In de beide gebouwen vervulde hij zijn rol voorbeeldig.

Hendrik was diepgelovig en, gesteund door zijn vrouw Martha, volgde hij de opleiding tot diaken. Op 18 november 1977 werd hij in de Sint-Pieterskerk in Puurs door kardinaal Suenens tot permanent diaken gewijd. Hij bleef diaken van Kalfort tot 1983. Hij werd toen proost van diverse verenigingen, onder andere van de Chirojeugd. Hij verhuisde in 1983 naar Weert, waar hij de rest van zijn leven werkte als diaken in de kleine Sint-Annaparochie, eerst onder pastoor Fons Heymans, later alleen. Hij voelde zich er samen met zijn Martha thuis. Zijn laatste jaren bracht hij door in het Seniorencentrum in Bornem, waar hij overleed.



Diakenwijding van Hendrik Vermeeren in 1977.



Hendrik aan het orgel in 1974.

GESPREKJE MET IGOR VAN ASSCHE

De sociaal geëngageerde Igor Van Assche kwam enkele jaren geleden in het dorpsluisteam terecht. We stelden hem een aantal vraagjes over zijn vrijwilligerschap.



Dag Igor, kan je je even voorstellen?

Ik ben Igor Van Assche, van geboorte ben ik van Dendermonde maar ik heb mijn hele jeugd doorgebracht “over het water in Waasmunster”, school gelopen in het Sint-Lodewijkcollege in Lokeren en ook nog wat gestudeerd in Sint-Niklaas. Daar ben ik afgestudeerd als Bachelor in de Tuinbouw optie Biotechnologie. Van huis uit ben ik echter in de uitzendsector beland en heb ik in 1992 het eerste uitzendkantoor in Bornem geopend. Mijn echtgenote Marleen De Kerf waarmee ik in 1993

ben getrouwd was van Bornem/Branst en zo ben ik aan de andere kant van de Schelde beland. In 1996 zijn wij in Kalfort komen wonen in wat hier “de villa” wordt genoemd, het vroegere huis van de familie Van Baden. Ondertussen ben ik zelf reeds enige tijd (in 2007) met een eigen uitzendbedrijf gestart, Link2-Europe, waar wij ons bezig houden met het invullen van knelpuntvacatures op de Belgische arbeidsmarkt. Dat doen we ondertussen al bijna 15 jaar en sinds een drietal jaar hebben we de kantoren verhuisd van Kalfort naar de Rijksweg te Bornem. Samen met Marleen hebben wij drie zonen en één dochter. Liam (25), Lander (23), Jarne (21) en Lisanne (16). Mijn hobby’s zijn nogal sterk uiteenlopend en soms wat veel. In eerste instantie ben ik in het verenigingsleven betrokken. Daarnaast heb ik lang aan tafeltennis gedaan in competitieverband. Dat heb ik sinds kort ingeruild voor Padel. In het weekend ben ik, zeker met goed weer, met de fietsclub op tocht en wandel ik redelijke afstanden met de hond. Ook koken en BBQ-en mogen als hobby worden gezien. En voor de rest plezier maken als het kan (en mag tegenwoordig).

Hoe ben je bij het dorpsluis betrokken geraakt?

Na jaren in het oudercomité van de Kalfortse scholen actief te zijn geweest, leek het me goed om toch nog af en toe actief deel te nemen aan andere activiteiten in Kalfort. Omdat er wel al wat mensen waren die ik kende in de vzw Vrededaal en men daar wat

“verjonging” zocht ben ik me voor het dorps huis beginnen engageren.

Wat is je belangrijkste taak?

Oei, er zijn als het nodig is. Hopelijk wat nieuwe ideeën lanceren en ondersteunen, onder meer als lid van de raad van bestuur, en ervoor zorgen dat mensen enthousiast en aanwezig zijn als er in het dorps huis iets wordt georganiseerd. Voor het overige denk ik dat het belangrijk is om financieel zo gezond mogelijk te worden met het Dorps huis en dat vraagt vele inspanningen van iedereen. Er staan ons na de Covid periode zeker nog heel wat uitdagingen te wachten op dat vlak.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?

Ik ben geen Kalfortenaar en het is ook niet zo gemakkelijk om er één te worden. Toch zou ik graag hebben dat alle verenigingen en Kalfortenaars zich betrokken kunnen voelen bij het dorps huis, los van “historische” gevoeligheden waarvan mensen denken dat ze er nog zijn of moeten zijn. Ik zou vooral graag het vertrouwen in de verwezenlijking van het dorps huis en alles daarrond gedragen willen zien door zoveel mogelijk mensen en verenigingen. De afwezigen hebben ongelijk.

Hoe hou je de drive erin?

Voor mezelf door regelmatig eens weg te zijn. En anderzijds door niet te veel stil te vallen. Als ik met niets bezig ben word ik onrustig en als ik met veel bezig ben krijg ik er zin in.

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Als ik naar het dorps huis kijk is dat de activiteit die we met enkele medegezinden hebben gelanceerd en die al twee keer een succes was: November Rain, een herfstige activiteit met gezellig samenzijn, afternoon Tea en een leuke herfstwandeling zonder stress. Persoonlijk uiteraard een leuk gezin, met gezonde kinderen en een toffe vrouw en vriendenkring verzamelen waar je altijd kunt op terugvallen.

Welk is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

Een lang verhaal, dat heeft te maken met de ommeegang toen mgr. Leonard aanwezig was. De tribune met de gestelde lichamen had voor hem een plaats voorzien op de eerste rij. Nu heb ik nog een tante nonneke, die ik daar met mijn moeder had laten plaatsnemen. Aangezien het nog vroeg was, zaten zij beiden op de eerste rij te wachten. Gestelde lichamen komen altijd te laat. De tribune was “overdekt”. Leonard was zich gaan omkleden bij Lucas en er was regen op komst. Mijn tante non en moeder werden gesommeerd om hogerop te gaan zitten want de bisschop met zijn gevolg moest op de eerste rij zitten. Zij zaten juist op tijd boven toen de ommeegang samen met een serieuze wolkbreuk van start ging. Bisschop nat en tante non droog. “Het is teken dat de Heer het zo gewild heeft”, zei zij achteraf.

Een laatste woord?

Zie alle woorden hiervoor. Maar hopelijk kunnen we er in 2022 alvast een veel beter jaar van maken en kunnen we terug veel mensen warm maken voor alle activiteiten in het dorps huis.

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

De afgelopen maanden hield een virus onze vereniging stevig in z'n greep. Het ging dan nog om een zeer besmettelijke variant, waartegen mondkappers noch handgels opgewassen waren.

Ja ja, het muziekvirus had ons de afgelopen tijd weer zwaar te pakken. Want einde-lijk, eindelijk mochten we weer repeteren en concerten spelen.

De voorbereidingstijd was kort: tussen Kalfort Kermis en ons concert van 6 november hadden we slechts twee maanden de tijd om alle muziekwerken in te oefenen. We moesten dus zwoegen en alles uit de kast halen om tijdig klaar te geraken.

Gelukkig konden we tussendoor op krachten komen met een stevige portie mosselen. Op 9 en 10 oktober hielden wij immers ons mossel-festijn. Als een van de eerste verenigingen die een eetfestijn organiseerden na de lange periode van Corona-ellende was het voor ons bang afwachten of het publiek het wel zou zien zitten om opnieuw in een grote zaal vol mensen te gaan eten, maar die vrees bleek ongegrond. We mochten van een succes spreken, en daar zijn we al wie is komen eten ontzettend dankbaar voor!

Maar terug naar de muziek. Op 6 november was het dus zover. Na ruim anderhalf jaar mochten we eindelijk weer live spelen voor een publiek. We gaven ons concert dan ook de toepasselijke



naam 'Concordiavrienden LIVE'. De beperkte voorbereidingstijd die we hadden, was voor onze dirigent Johan geen excuus om de moeilijkheidsgraad van de stukken aan te passen: 'yes we can' is zijn motto, en zie: 'we did it' (al zeggen we het zelf)! Onze dirigent had erop gehamerd dat we de laatste week voor ons optreden op zijn minst één uur per dag moesten oefenen op de moeilijke trekjes, en vermoedelijk hebben heel wat muzikanten zijn raad ter harte genomen.

We brachten een zeer toegankelijke mix van harmoniecomposities en covers. De muziek van populaire groepen als Queen en Coldplay, maar ook uit films zoals Star Wars en Indiana Jones passeerden onder andere de revue.

De voorbereiding was pittig, maar het deed deugd om er weer te staan. Bovendien smaakte het naar meer ...

Op 20 november mochten we gelukkig nóg eens muziek maken, en wel op verplaatsing, naar dat dorp aan de andere kant van de Molenbeek. Op die dag zou immers niemand minder dan Sinterklaas onze gemeente bezoeken. Hij liet zijn stoomboot aangemeerd liggen en kwam per trein. Honderden kinderen, ouders, grootouders... stonden de Sint op te wachten aan het station, en ook wij waren erbij. We speelden Sinterklaasliedjes terwijl de Goedheiligman zich een weg baande naar het Dorpshart, waar hij de massa toesprak en geruststelde: er waren ook dit jaar geen stoute kinderen!

Diezelfde dag zetten wij de feestelijkheden nog even verder. 's Avonds hielden wij namelijk ons ledenfeest in dorpshuis Vrededaal. Dat vierden we in thema: prinsen en prinsessen. Niet alleen omwille van de verkleedkleden maar ook omwille van de coronamaatregelen werd dit feest een gemaskerd bal. Maar we konden eindelijk doen waar we allemaal zo hard naar hadden uitgekeken: samen vieren met onze muzikvrienden. Tijdens dit feest hielden we ook onze traditie in ere om onze muzikanten die een veelvoud van 5 jaar muzikant zijn in de bloemetjes te zetten: we reikten eretekens uit en, geheel in thema, werden deze muzikanten door de koning 'geridderd'.

Maar het rijk van het muziekvirus was snel weer uit; het heeft niet mogen zijn: niet lang daarna joeg dat andere virus ons terug ons kot in... Hopelijk voor niet al te lang.

Wij hopen volgend jaar op 26 februari onze jaarlijkse ConcordiaQuiz te kunnen organiseren, op 19 en 20 maart ons eetfestijn te kunnen laten doorgaan, en op 23 april ons jaarlijks 'In Concert' te kunnen spelen, waarop we niemand minder dan Gene Thomas te gast zullen hebben. Hopelijk gooit het Coronavirus tegen dan geen roet meer in het eten en mogen wij u weer begroeten op een van deze organisaties.

Wij wensen u een prettig en gezellig eindejaar. Hou het veilig en gezond, en hopelijk tot snel!

MANIFLEX EN HET DORPSHUIS

Maniflex staat sinds jaar en dag bekend om zijn unieke visie op logistieke dienstverlening. Wim Servaes en zijn Groene Hesjes verzorgen keer op keer een persoonlijk antwoord op uw praktische verzuchtingen als bedrijf of vereniging. Te weinig volk achter de toeg? De Groene Hesjes vallen in. Nood aan kwalitatieve opslag voor uw goederen of materiaal? Geen probleem, dat kan geregeld worden. Een uitgebreid netwerk en jaren aan ervaring stellen Wim in staat om u te helpen, volledig naar de noden en wensen van uw bedrijf of vereniging.

In 2022 belooft Maniflex zijn schouders te zetten onder verscheidene projecten en evenementen. Vanaf dit jaar draagt Wim zijn steentje bij voor Kalité. Als ervaren fixer denkt hij mee na over de communicatie en vrijwilligerswerking voor de jaren die komen. Ook het Kal-

fortse dorps huis Vrededaal kan op hulp rekenen: de Groene Hesjes staan in voor het drankbeheer. Bovendien organiseerde Maniflex in samenwerking met het dorps huis recentelijk het initiatief van de regioflyer.

De reikwijdte van Maniflex overstijgt de grenzen van Kalfort. Wim bouwt bruggen voor Theater aan 't Water en trekt lokale handelaars en leveranciers mee in het verhaal van dit Boomse festival. In samenwerking met een nationaal reclameregiebedrijf staat Wim Theater aan 't Water bovendien bij in het aantrekken van nieuwe, langetermijnpartners.

Een ding staat vast: 2022 kleurt groen! Bent u als vrijwilliger, bedrijf of vereniging geïnteresseerd in de kalender van of de mensen achter Maniflex? Hou dan alvast donderdag 20 januari vrij want dan



weidt Wim in het dorpshuis nog uitgebreider uit over zijn toekomstplannen!

Maniflex, sinds de oprichting actief in het ontzorgen van bedrijven, start een pilootproject met Theater aan twater, Dorpshuis Vrededaal en Kalité... De behoefte van bedrijven en verenigingen is gelijklopend. Mensen, logistiek (opslag, transport, aankoop..) en centen of waardecreatie. Concreet stelt Wim Servaes zijn ervaring en netwerk ter beschikking. In de praktijk geeft een vereniging of bedrijf een mandaat aan Maniflex. Maniflex werkt de case uit en vraagt van de verschillende partijen engagementen. Uniek aan dit project is dat verschillende verenigingen en bedrijven via Maniflex samenwerken en hierdoor meer aandacht kunnen besteden aan hun eigen kernactiviteiten.

Concreet gaat het over volgende projecten:

- Kalité: Meedenken over de com-

municatie en vrijwilligerswerking op lange termijn

- Dorpshuis: Groene hesjes van Maniflex staan in voor het drankbeheer en Maniflex startte i.s.m. met het dorpshuis de regioflyer.
- TAW: In 2022 zal het Booms festival verhuizen naar De Schorre in Boom. Voor dit festival zorgt Maniflex i.s.m. met een nationaal reclameregiebedrijf voor enkele grote langetermijnpartners. Verder zorgen we ook voor samenwerking met lokale handelaars en leveranciers zoals: De Puntzeef.

Heb je als vrijwilliger, bedrijf of vereniging interesse in dit project? Regelmatig brengen we een verslag van onze vooruitgang. Hou alvast donderdag 20 januari vrij in uw agenda. Deze avond stellen we ons jaarplan 2022 voor in Dorpshuis Vrededaal (onder voorbehoud).



AFSCHEID VAN DORREKE

Op 30 november zorgden Greetje en Wim voor de laatste keer voor ons dagelijks brood. De familie Schampaert baatte de bakkerij net geen 90 jaar uit. Een echt monument dus. Gelukkig voor Kalfort werd een uitbater gevonden in Tartine & C° en kunnen de Kalfortenaren op hun vertrouwde plek naar de bakker blijven gaan. Graag een overzichtje van "Dorreke"

Bij het begin van de 20ste eeuw waren bakkers nog gewone broodbakkers voor middenstanders en arbeiders, want de meeste boeren bakten hun eigen brood in een bakoven op het erf. Door de verdere differentiëring van de

bevolking kregen de bakkers geleidelijk meer klanten. Enkelen onder hen specialiseerden zich in patisserie met gebakjes, taarten en koffiekoeken.

Isidoor Schampaert (1901-1964) of Dorreke startte met de bakkerszaak in Kalfortdorp 43 in 1932. Hij leerde de stiel bij bakker Daelemans in Hoboken, een nonkel van zijn echtgenote Rosalie Cools. In 1937 werd het woonhuis een echte winkel en in 1956 werd er een nieuwe oven geplaatst. Dorreke was bekend voor zijn warme appelkoeken, die nergens anders te krijgen waren. Isidoor was ook secretaris van de bakkersbond van Mechelen.



De familie Schampaert-Cools in 1951. Rechtstaand v.l.n.r. Maria, Leo, André, Paul, Marthe, Fons en Jeanne. Zittend v.l.n.r. moeder Rosalie Cools, Ludo, Hugo, vader Isidoor.



Huwelijksfoto van Isidoor (Dorreke) Schampaert (1901-1964) en Rosalie Cools (1905-1987).

Isidoor Schampaert was actief in het sociale leven van Kalfort. Hij speelde trompet, bugel en nog andere instrumenten bij de fanfare De Verenigde Vrienden en was bestuurslid van 1946 tot 1956. Ook “voor het aanleeren der jongens” werd hij ingeschakeld. Hij was een van de beste muzikanten van de fanfare en fungeerde zowat als “onderchef”. Vanuit de muziekmaatschappij belandde hij in de gemeentepolitiek. Hij was gemeenteraadslid voor de gemeente Puurs van 1952 tot 1964.

Dorreke was gehuwd met Maria De Cat, die al op 28-jarige leeftijd stierf. Hij hertrouwde met Rosalia Cools, die een gezin van negen kinderen opvoedde en daarnaast ook nog in de bakkerij werkte. Het gezin bestond uit Fons, Paul, Leo, Mart, André, Maria, Jeanne,

Hugo en Ludo, die allemaal op een of andere manier in de voetsporen van hun ouders trokken, als sociaal geëngageerde, muzikant of middenstander. Hij werd opgevolgd door zijn zonen Paul (die instond voor de dagelijkse broodronde) en Leo (echtgenoot Juliette De Bleser) (van opleiding pasteibakker). Die laatsten namen de bakkerij in 1963 over, toen Juliette hoogzwanger was van haar oudste zoon Raf. Zij vernieuwden de winkel en maakten er ook een verbruikszaal, die tijdens Kalfort Kermis druk werd bezocht. In 1992 gaven zij de fakkel door aan de derde generatie met Wim Schampaert en Greetje Mouton. Greetje was toen vier maanden zwanger van haar dochter Eline. Wim en Greetje vernieuwden de winkel op hun beurt in 1995. Omdat er ondertussen met de kermis meer mogelijkheden waren om

iets te nuttigen, werd gestopt met de verbruikszaal.

De eerste 20 jaar floreerde de bakkerij. De laatste jaren speelde de gezondheid Greetje parten, waardoor ze het kalmer aan moest doen. Daarom besloten ze in 2021 met de zaak te stoppen. Wim en Greetje kijken met een goed gevoel terug naar de zaak en het harde werk, dat door de waardering van de klanten en de fijne babbeltjes zo veel lichter werd gemaakt. Ze blijven in Kalfort wonen op het vertrouwde adres. We gaan de “twee van den bakker” dus zeker nog meermaals tegenkomen

De bakkerij werd ondertussen overgenomen door Tartine & C° met zaakvoerder Ellen Poels. Na Bornem, Hingene en Branst opent zij nu een vierde winkel. Haar ambitie blijft om een

ambachtelijke bakkerij te blijven, met een ruim assortiment. De Kalfortena-ren verwelkomen de nieuwe zaak zeer hartelijk en zijn natuurlijk zeer blij dat er een bakker in het dorp blijft!

Bakkerij Schampaert is niet de enige zaak die in 2021 haar deuren sloot. Hetzelfde gebeurde met huis Boudewijns. Maar Roland en Ingrid zetten hun zaak vanuit Puurs nog wel voort, weliswaar zonder winkel. Het pand aan het Kalfortdorp 19 krijgt een nieuwe bestemming. In het volgende nummertje van *De Kalfortse Klok* besteden we graag aandacht aan de geschiedenis van dit andere monument in de Kalfortse middenstandsgeschiedenis.



DORREKE

Naar “La montagne” van Jean Ferrat – Tekst: Eddy Daems.
Gezongen op Kalfort Zingt 2021 door honderden enthousiaste zangers.

We keren terug in d’historie
mé Isidoor en Rosalie
Begosten hier hun bakkerij
Daar kwam ne warmen appelkoek
veel klein mannen in den trouwboek
negen kinderen op een rij

Bij ‘Dorreke’, ge waart er steeds welkom
zelfs al kwaamt ge achterom
om sjoekes of pistolekes
Men ontving u altijd mé ne lach
verniet ne vriendelijke goeiendag
tussen de koeken en pateekes

**Toen ik langs Achter d’Hoof
om een brood ging
En Greetje aan den toog zag staan
‘k Had ni gedacht, ik kost ni weten
Dat da voorgoe voorbij zou gaan**

Van ‘s morgensvroeg staan z’aan de deur
gelokt deur de lekkere geur
van koffiekoeken en vés brood
Ik weet nie wat ik naa moet doen
Mijne vélo was die weg gewoon
Ik val nog liever van honger dood

Den oven was er altijd warm
het brood caloriearm
Ne mens wierd er goe ontvangen
Maar dat Astridje komt ni miér
Dat doet mijn hartje zoveel zier
door wat moet ik da nu vervangen

**Toen ik langs Achter d’Hoof
om een brood ging
De Wim zijn haar onder de bloem**



**'k Had ni gedacht, ik kost ni weten
Dat komt ni mié, ni mié verroem**

De dorpsjeugd ga naar den Okay
brengt vandaar zijn brôkes mee
Waar es de passie en de vlam
Ik weet wel, 't is hun goeie recht
De nieuwen tijd, gelijk men zegt
maar 't es genen echten boterham

Ik heb de Leo nog gekend
Bij Juliette 'n kremmeke veur ne cent
Ne sandwich of ne pistolet
Ne warmen bakker, 't es voorbij
Nooit nog een klappeke d'erbij
Nu rest alleen nog maar heimwee



BROOD EN BANKET
Schampaert

Tartine & co



JAARVERSLAG DORPSHUIS

Op woensdag 10 november verwelkomen we meer dan honderd vrijwilligers en sponsors op het jaarfeest van het dorpshuis. Traditiegetrouw gaven we een overzicht van het voorbije werkjaar, dat vanzelfsprekend volledig in het teken van Corona stond. Want het dorpshuis heeft zorgen en dit draait allemaal rond mensen en middelen.

Onze financiële toestand

Vanaf maart 2020 werden alle activiteiten opgeschort. De inkomsten vielen grotendeels weg, terwijl de vaste kosten bleven. Als geste werden alle huurovereenkomsten zonder kosten verbroken, de convenanten met enkele verenigingen met een jaar verlengd en het sponsorship voor 2020 opgeschort. Positief was dat 72 % van onze obligatiehouders afzagen van hun rente. Er was een kleine winst uit de stockverkoop en een wijnverkoop. Via het Gemeentebestuur mocht het Dorpshuis een Coronasubsidie ontvangen. Maar het dorpshuis bleef vooral overeind dankzij Pfizer. Het werd een win win verhaal. Pfizer zocht plaats om opleidingen voor nieuwe personeelsleden te laten doorgaan. Brasserie Vrededaal / De Puntzeef kon een deel van de Corona-ellende oplossen met deze belangrijke klant. Dorpshuis Vrededaal haalde de inkomsten in 2020-2021 grotendeels uit het gebruik van de zalen door Pfizer. Het jaar 2020 kon nog worden afgesloten met een zeer kleine winst, weliswaar zonder rekening te houden met de afschrijvingen).

We evolueerden van golf naar golf. Evenementen werden gepland en terug afgelast. Er was veel overleg met het Gemeentebestuur over een heropstart. Pas vanaf augustus 2021 kwam er een beetje vooruitzicht. Het dorpshuis conformeerde zich administratief met CIRM's en CERM's en kon zo van augustus tot november enkele activiteiten laten doorgaan. Met een bang hartje kijken we naar 2022. De huur trekt terug aan (maar door de vierde golf regent het opnieuw annulaties). Het begin van 2022 ziet er dus niet veel beter uit dan de moeilijkste Coronaperiode die we meemaakten.

Onze vrijwilligers

Ook op het vlak van de vrijwilligers zijn er zorgen. Corona heeft velen afschrikt. Er heerst een zekere moedeloosheid in de rangen. We bespeuren minder honger om het vrijwilligerschap opnieuw voor 100 % op te nemen. Voor een organisatie als ons dorpshuis dat haast volledig op vrijwilligers draait, is dat een groot probleem. Dit leidde in de schoot van de vzw tot een denkoefening: wat doen we nog zelf? wat besteden we uit? De conclusies van de denkoefening zijn dat er enerzijds nood is aan de versterking van onze vrijwilligersgroep, maar dat er anderzijds een aantal taken zullen worden uitbesteed. Het drankbeheer en de jobstudentenwerking worden voortaan opgenomen door Maniflex. De boekhouding zal worden uitbesteed aan een boekhoudkantoor.

En de toekomst?

De toekomst wordt gezocht in een netwerkmodel, waarbij vzw Dorpshuis Vrededaal als vrijwilligersorganisatie met zijn eigen DNA de kern blijft en de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarnaast zal er worden samengewerkt met diverse partners, als daar zijn het Gemeentebestuur, de Vrienden van het Dorpshuis (onze sponsors en schenkers), Maniflex, een boekhoudkantoor, de parochie en de kerkfabriek. Ondertussen blijft het dorpshuis stevig inzetten op het organiseren van eigen activiteiten via Groep-V en het stimuleren van het Kalfortse gemeenschapsleven.

Dank aan onze vrijwilligers

Op het jaarfeest werd afscheid genomen van de vrijwilligers Jurgen De Rijck, Rita De Schrijver, Florent Van Assche en Nico Deconinck. Geen van

hen verdwijnt volledig uit beeld, maar hun engagement wordt op een lager pitje gezet. We dankten ook Chantal, Martine en Myriam van Hard(t) voor Muco die gedurende enkele jaren de uitbating op de eerste kermisvrijdag op zich namen. Gelukkig mochten we ook Kathy Caljon en Erik Moons als nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

Een boodschap

Het jaaroverzicht werd afgesloten met de volgende boodschap aan de aanwezigen: zoek mee naar nieuwe vrijwilligers, organiseer activiteiten om ons dorpshuis te laten herleven, blijf deel uitmaken van ons ambitieuze verhaal: een dynamische lokale gemeenschap. En: we geven het niet op en gaan er terug tegenaan! We hopen dat vele Kalfortenaren door deze boodschap worden aangesproken.



Aantal verhuringen van Dorpshuis Vrededaal, 2014-2021

APERITIEFCONCERT

Het in januari geplande aperitiefconcert stellen we uit naar een nog niet vastgelegde zondag in maart. Voor dit concert, nodigen we Philemon uit. Een must voor elke muzikliefhebber.

Philemon, een muziekbond uit Sint-Niklaas, staat voor de herontdekking van melodieuze kracht. In zijn lo-fi pop zinderen invloeden uit sixties, nineties en hedendaagse indiefolk door. Met muzikale moleculen van onder andere The Beatles, Grandaddy, Elliott Smith of Andy Shauf creëert Philemon een rijke, harmonieuze chemie. Ongewone akkoordenprogressies en uitgekiende arrangementen binnen een organische structuur vormen de eigenzinnige Philemon-signatuur.

Het concert met Philemon wordt georganiseerd i.s.m. CC Binder

De eerste EP "hourglass" verscheen in 2021. Men speelde reeds in de voorprogramma's van Dope Lemon, Foxwarren (Andy Shauf), Phosphorescent en Stef Kamil Carlens.

Zonder twijfel een schitterend concert, waarop we vele aanwezigen hopen te verwachten. Kaarten kunnen binnenkort worden gekocht via de webshop van de gemeente Puurs-Sint-Amands.



IN 'T KORT

Op zondag 7 november ging November Rain door. Een honderdtal aanwezigen kon genieten van uitgelezen desserts en lekkere koffie. De sportievelingen hadden voordien een leuke wandeling gemaakt en ontdekten zelfs een aantal Coronawegjes (zo van die paadjes die je nog niet eerder kende). Dit was absoluut weer een voltreffer! Dank aan de organisatoren van Groep-V. November Rain = een blijvertje.

Op zondag 14 november vond de prijsuitdeling van de succesvolle jaarlijkse zoektocht plaats. De 202 deelnemers konden hun prijs afhalen. Voor de hardliners was er ook een dagzoektocht georganiseerd, waaraan 44 speurders deelnamen. Dank aan Erik en Anne voor de vlekkeloze en amusante organisatie!

FAMILIENIEUWS



MARIA SEGHERS, WEDUWE VAN RAYMOND VAN ASSCHE
 (° Puurs, 2 januari 1930 - + Sint-Amands, 10 december 2021)
 Gewezen onderwijzeres
 Oud-lid van KVLV
 Oud-lid van het parochiekoor Kalfort



LOUISA SPEECKAERT, WEDUWE VAN GEORGES
 VAN HEMELRIJK
 (° Sint-Amands, 28 november 1933 - + Kalfort, 3 december
 2021)
*Ik verlaat diegenen die ik lief heb,
 om diegenen die ik lief had weer te zien.*



HENDRIK VERMEEREN, WEDUWNAAR VAN MARTHA
 BORGHMANS
 (° Ruisbroek, 29 juli 1938 - + Bornem, 28 november 2021).
 Koster. Op 18 november 1977 door kardinaal Suenens gewijd tot
 permanent diaken te Puurs Sint-Pieter.
 Diaken te Onze-Lieve-Vrouw Kalfort tot 1983.
 Diaken te Weert-Sint-Anna vanaf 1983.
*Als ikzelf niet meer kan vieren, omdat mijn ogen de ander niet zien
 en mijn hoofd niet meer begrijpt,
 wil jij dan de slingers ophangen?
 Als ik niet meer de man ben van vroeger, niet meer de lach heb van
 toen en de namen van mijn naasten ben vergeten,
 wil jij ze mij dan telkens weer zeggen?
 Als mijn vingers niet meer tasten, mijn mond geen kus meer geeft,
 als de stoel mijn bed is en mijn bed het einde,
 wil je mij dan laten gaan?*



ALIDA BAUWENS
 (° Antwerpen, 5 maart 1942 - + Kalfort, 26 november 2021)



JAN GELDHOF, ECHTGENOOT VAN NICOLE MICHIELS
(° Bornem, 29 februari 1960 – + Edegem, 9 november 2021)

Vrijwilliger Samana, Ter Duinen en WZC Sint-Pieter

Lieve vake ons plots ontnomen, in de hemel opgenomen

Na een leven vol goede daden heb je ons veel te vroeg verlaten.

Jij was altijd vrolijk en zacht van aard,

want vriendschap lag in jouw kaart.

Je kende ach zo vele vrienden en wist voor elk wat tijd te vinden.

En toch had je in jouw hart een plaatsje vrij

dat bestemd was voor ons allen.

De bezorgdheid, kalmte en warmte die we bij jou vonden

blijven ons altijd bij en zo zijn we eeuwig met jou verbonden.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meegegeeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.

Overleden Kalfortenaars worden ook vermeld op de website www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorps huis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorps huis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2866/00066***'.

KALFORTSE KALENDER

Do 20 januari	Informatieavond Maniflex (onder voorbehoud)
Za. 19 februari	Croquekus - Chiromeisjes
Zo. 20 februari	Aperitiefconcert Concordiavrienden
Za. 26 februari	Quiz Concordiavrienden
Zo. 6 maart	Sunday Funday
Vr. 11 maart	Kalfort danst
Za. 19 en zo. 20 maart	Eetdagen Concordiavrienden
Vr. 25 maart	Lente-BBQ
Zo. 3 april	Sunday Funday
Zo. 1 mei	Sunday Funday
Zo. 22 mei	Park populair
Zo. 5 juni	Sunday Funday
Vr. 24 juni	Cocktailavond
Do. 7 juli	Culinaire fietstocht



MET DE STEUN VAN...



LEROY C&A
bvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be

Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands



traiteur • catering



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 121° Kalfortse Klokske verschijnt in april 2022.
Artikels zijn welkom tot 1 april 2022 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 24,00 euro.

