

DE KALFORTSE KLOK



DE KALFORTSE KLOK # 31° JG # JULI 2021 # 118

UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Steven Barberien
Paul Mertens
Sandra Peersman
Jan Van De Voorde
Sam Winckelmans

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

3	Inhoud
4	Woord vooraf
5	Uit de oude doos
7	Nieuws van de Concordiavrienden
8	Gesprekje met Sandra Peersman
10	Kalfort Kermis in uw dorps huis
15	Woordje vanuit de parochie
17	Maria-omwegang 2021
20	Kalender
22	Familienieuws



Tekening van Jan Van De Voorde van de Vijffhuizen in de Leopold Van Kerckhovenstraat in Kalfort. De typische eenvoudige huizen staan er al heel lang. Ze speelden zelfs een rol in onze dorpsgeschiedenis. In 1899 brandden ze volledig af. Enkele burgers legden de oorzaak bij het ontbreken van een gemeentelijk Pompierkorps en namen het heft in eigen handen. Onder impuls van onder andere Frans Jozef Kerremans werd een korps van vrijwillige brandweermannen gesticht met als benaming Vrijwillige Pompier. Hieruit groeide de later zeer succesvolle Harmonie Concordia.

WOORD VOORAF

De laatste vrijwilligers?

Geleidelijk aan herneemt het normale leven. Met het zomerplan ziet het er naar uit dat er weer wat meer zal mogen. We hopen daarom dat de Maria-omwegang in ietwat gewone omstandigheden zal kunnen plaatsvinden. Met het dorps huis willen we Kalfort Kermis aangrijpen om de activiteiten terug te starten. Dit alles kan niet zonder vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. En daar wringt het schoentje.

De drukte in werk, gezin en vrije tijd heeft ervoor gezorgd dat vrijwilligerswerk niet meer evident is. Er bovenop kwam de laatste maanden de coronacrisis, die heel wat angst, onbegrip en moedeloosheid heeft gebracht, waardoor het opnieuw enthousiasmeren van vrijwilligers niet eenvoudig is. Blijft natuurlijk het algemene klimaat waarin de kracht van verenigingen dikwijls niet meer wordt gewenst en van de overheid alles wordt verwacht. Wat overblijft zijn verspreide initiatieven, die komen en gaan, met weinig structuur en duurzaamheid en zonder veel engagement.

Maar is dit de weg die we moeten gaan? Vrijwilligers blijven hard nodig om in stand te houden wat er is. Vrijwilligerswerk is ook inspirerend, versterkt je als mens en draagt bij tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan. In Vlaanderen vrijwilligen naar schatting 750.000 mensen. Al die mensen gebruiken hun talenten en halen daar een hoop voldoening uit. Kortom: vrijwilligerswerk doet goed!

Heel veel initiatieven zijn niet mogelijk zonder vrijwilligerswerk. De vele vrijwilligers voor de vaccinatiecentra zijn zeker een opsteker. We zijn nog bereid ons belangeloos in te zetten. Maar eens de crisis bedwongen, hebben we opnieuw vele vrijwilligers nodig om ons dorps- en verenigingsleven terug op te bouwen.

We hopen dat we op jullie kunnen rekenen om niet enkel passief lid te worden van een vereniging, maar er ook mee de schouders onder te zetten: als bestuurslid van een vereniging, geëngageerde muzikant, sporter met liefde voor zijn of haar club, wijkverantwoordelijke, ziekenbezoeker, verantwoordelijke van de omwegang, vrijwilliger in ons dorps huis ... Slechts op die manier kunnen we ons warme Kalfort warm houden, met vele harten en handen!

Hou jullie gezond en veel leesplezier.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

Onlangs bezorgde Paul Mertens uit de Guido Gezellelaan een opstel dat werd geschreven door Frans Dehoux (1923-2000) ter gelegenheid van het overlijden van burgemeester Petrus Mertens in 1936. Het is een mooi tijdsdocument en een bewijs van het talent dat culturele duizendpoot Frans al op jonge leeftijd tentoonspredde. Iets meer weten over Petrus Mertens?

Petrus Mertens, geboren in Londerzeel in 1870, trok als oud-schepen de katholieke lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Puurs in 1932 nadat Jozef Peeters, de vorige burgemeester, omwille van het faillissement van zijn handelszaak in bouwmaterialen geen kandidaat meer was. Mertens werd burgemeester in 1933, maar overleed in 1936 aan een hersenbloeding bij hem thuis, toen er een portret van hem werd

geschilderd. Zijn opvolging leidde tot heel wat problemen omdat zijn eerste schepen Robert Maes tot de verkeerde “katholieken” (de Pompiers) behoorde. Maes zou dienstdoend burgemeester blijven tot hij in 1938 op een katholieke eenheidslijst werd verkozen.

Petrus was van vele markten thuis. Voor de Eerste Wereldoorlog had hij aan de Fortbaan een houtzagerij en maalterij die in 1914 door het Belgische leger werd afgebrand, om het schootsveld van het fort vrij te maken. Na de oorlog begon hij met een maalterij en een graan- en drankenhandel aan de Kalfortbaan, op de hoek met het Merkenveld, waar nu Puurcent is gevestigd. De zaak werd doorgegeven op zijn zonen Hubert en Alfred en zijn kleinzonen Hubert en Paul, die de handel voorzette tot in 2010.



De Begravenis van den Heer Burgemeester.

In ons rustig dorpie kwam de droeve mede dat de heer Meertens, Burgemeester van Suurs en Kalfort, een schielijke bloedopdraving gebreken had.

Hij was een gekende persoon, die minnaars met iedereen een praatje sloeg en wiens beeld nimmer uit ons brein zal gewischt worden. 't Is onder zijn wijs bestuur dat veel nuttige werken tot stand kwamen.

Voer we in de school haken, en we het gebeurde reeds wisten, lazen wij na het Moorgeschied een Vadermas

en een Wiergevoel tot opening van onzen vaderlandse Burgemeester. Kalfort! de goede zorgen der gemeenschap, het bestude van bloedovervanden en dorpelangen, niets machi leden, en na eenige dagen kwam het nieuws dat onzen Burgemeester in den Heer overlepen was. De plechtige teraardsberijling van plechts hebben in de Sint-Peterskerk te Suurs. Wij schoorhaderen moesten die haan wemen. Oel die scholen van de gemeente waren voorgeworvraagd elk door een deel leerlingen. Om 9 1/2 uur vertrokken wij van de speelplaats in de richting van het streefhuus, waar reeds veel volk stond aan te schuiven, om den afgestorvene een laatste quet te brengen. Een korten aut is stonden langs de baan opgesteld en nog altijd brachten overvornomale rij-lingen lange bemobbers van. De lantavonere langs den weg waren met zwarte rouwbedelen omfotod. Wij reden ons benijden de beere en wij om na een tijd wachters op fudge macat met den stiet made te stappen. « De Verconingte Wisonder » van Kalfort gingen achter de heldewachters en den kommis-saris die voraan gingen. Achter de eerste macat-scheprij volgde « De Harmonie » van Suurs.

Deze beide muziek speelden om de hant een droevige, klagenale, traag doosmarisch. De spelende leden en de bestuurdeletoe degeen rouwbedelen rond den avon. De standdaard die op den schouder van den drager ervan wulle, was met rouwbedelen omfotod. Achter den vereeniging van hant den de fiftist. Het goel wante betankled, werd gedragen door de h. h. sehigeneer de olbas en Johisen, den ker-nitter van de kerfbedien van Suurs, den k. Waage-mans en door D. Olbas. De belgische kerat, welke de waardigheid van een Burgemeester avonduid, lag hantogepijs op de hant. Hierna kwamen de gemeentelidatolaten die de famillidatolaten van den afgestorvene voraafgeven. Een heele lange rij volk voregandte het streefhuus overschot naar rijske laatste rustplaats.

Huylonged en langzaam vorderde de stiet. In de meeste hantere hant de vlog Kalfort en met het warent alleen wchibacat. Ovan den hant van de Stalietraat en de Kalfortisebehaer kwam de geestelijkheid het licht afhelder en na eenige hant gebatere en een regering hant meer kerf-

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

Ein-de-lijk! Na meer dan zeven maanden van stilte in ons repetitie-lokaal, konden we op 11 juni voor de eerste keer weer samen repeteren.

De heropening van de contactberoeven en van de horeca, aangevuld met het mooie zomerweer, maakten ons de voorbije weken al goedgezind. Met de heropstart van de vrijetijdsactiviteiten (en onze geliefde hobby) zetten we nu een nieuwe stap in de richting van wat ooit 'normaal' was. Het zal deugd doen om onze muziekvrienden weer allemaal terug te zien!

Op de eerste repetitie zullen we ongetwijfeld nog moeten zoeken en proberen om alles muzikaal weer op elkaar afgestemd te krijgen, maar we hopen spoedig weer op kruissnelheid te zijn. Dat zal nodig zijn, want als alles goed gaat, spelen wij op zaterdag 28 augustus al ons eerste concert: het kermisconcert in de tuin van het dorpshuis. Ook voor de Maria-Ommegang de dag erna tekenen wij uiteraard present.

In september pikken we ook graag de draad van onze muziekopleiding op. Dat is een belangrijke pijler binnen onze vereniging: zonder degelijke muziekopleiding is er immers geen muziek! We ondersteunen (beginnen-de) muzikanten dan ook waar we kunnen. Al onze leden krijgen bij ons een gratis muziekinstrument in bruikleen. Maar daar blijft het niet bij. Wij geven ook zelf initiaties instrumentlessen en hebben een samenwerkingsverband

met de muziekacademie zodat leerlingen hun vak groepsmusiceren in ons instaporkest of harmonieorkest kunnen volgen. Geïnteresseerden houden de komende tijd het best onze communicatiekanalen in de gaten, waarop we binnenkort meer informatie zullen verspreiden.

In het weekend van 9 en 10 oktober organiseren we vervolgens ons mossselfestijn. Iedereen is dan welkom in dorpshuis Vrededaal voor lekkere mosselen of stoofvlees.

Nadien tellen we af naar 6 november. Op die datum spelen we ons najaarsconcert in cc Binder. We kunnen nu nog niet veel verklappen over het concept, maar u mag van ons aannemen dat we onze muziek zullen serveren zoals u van ons gewend bent: gedreven, met inzet en met liefde – het geheel overgoten met dat typische, warme Concordiavrienden-sausje van vriendschap, humor en enthousiasme. We kijken er al naar uit om u dát op-nieuw te mogen voorschotelen.

Zo, dit is wat u de volgende weken en maanden van ons mag verwachten. Voor nu hopen we in de eerste plaats op een vlotte, veilige en definitieve heropstart, niet alleen voor onszelf maar voor alle Kalfortse verenigingen – en bij uitbreiding voor de hele samenleving.

Graag tot snel op een van onze volgende activiteiten!

GESPREKJE MET SANDRA PEERSMAN

Vele vrijwilligers van ons dorpshuis zitten noodgedwongen op non-actief. Maar niet zo met onze reservatie- en zaalverantwoordelijken; ook niet met de mensen van Groep V en de werkgroep evenementen. Zij bereiden met nieuwe energie een volgende actieve periode voor. Sandra Peersman is één van hen...

Dag Sandra, kan je je even voorstellen?

Ik ben geboren in Duffel in 1968 en opgegroeid in Kontich. Ik studeerde bachelor chemie (optie biochemie). Na mijn studies begon ik te werken bij Alcon Couvreur / Novartis. Ik huwde met Ronny Herremans in Kontich. Na ons huwelijk hebben we ons in Kalfort gevestigd. Samen hebben we twee zonen: Robbe is master handelswetenschappen en aan het werk op de planningsafdeling van Sports and Leisure group in Sint-Niklaas, die onder meer voor het kunstgras van de velden in het nieuwe sportpark hebben gezorgd. Robbe studeert management in Leuven. Mijn hobby's zijn wandelen, lezen, een beetje sporten om de conditie te onderhouden, gezellig samenzijn met onze vaste vriendengroep en vrijwilligerswerk.

Hoe ben je bij het dorpshuis betrokken geraakt?

De belangrijkste link is het oudercomité van de Kalfortse scholen, waarin ik mij engageerde tijdens de schooltijd van mijn kinderen. Via deze toffe groep ben ik opgenomen in de Kalfortse leefgemeenschap en betrokken geraakt bij het dorpshuis. Ik vind het belangrijk

dat er een sociaal gemeenschapshuis is in Kalfort, waar elk Kalfortenaar en natuurlijk ook onze Puurs-Sint-Amandse vrienden zich kunnen thuisvoelen.

Wat is je belangrijkste taak?

Ik heb geen vaste taak, maar tracht mee te werken aan de organisatie van verschillende evenementen (aperitiefconcert, park populair, tastings, November Rain, Kalfort Kermis), dit vooral via Groep V. Samen met Gwendy, Nico, Mieke en Igor werk ik met veel plezier aan November Rain, dat helaas nog maar één keer is kunnen doorgaan. In 2020 viel het in het water door corona. Wij hopen zeker dat de organisatie in 2021 weer mogelijk zal zijn.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?

Wat ik prachtig vind, is dat dorpshuis Vrededaal draait op vrijwilligers. Om dit te doen, moeten we er ook voor zorgen dat de pool van vrijwilligers blijft bestaan, geen gemakkelijke opdracht. Het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk terug kunnen opstarten en open blijven, zodat er opnieuw wat centjes binnenvloeien, want dat is broodnodig. Van mij dus al een warme oproep naar iedereen om terug naar het dorpshuis te komen, van zodra het kan. Vrijwilliger, sympathisant en gebruiker... we hebben jullie allemaal nodig.

Hoe hou je de drive erin?

Door het enthousiasme van de hele ploeg. Het is geweldig om te zien dat iedereen er de moed blijft inhouden en elkaar oppept om verder te gaan. Deze



groep beschouwt kritiek niet als negatief, maar eerder als drive om het nog beter te doen. Natuurlijk werken positieve commentaren, appreciatie en dank motiverend. Gelukkig zijn die in meerdere mate aanwezig dan de negatieve. Wat mij vooral deugd doet, is dat je tijdens de activiteiten mensen ziet genieten. Daar haal ik de meeste energie uit.

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Hier ben ik niet echt mee bezig. Mijn grootste verwezenlijking is volgens mij dat specifieke radertje zijn in het leven, waardoor je andere mensen kan helpen en laten genieten. Als ik dan toch een verwezenlijking moet opnoemen, denk ik aan het schoolfeest. Maar dat is zeker geen persoonlijke maar een gezamenlijke verwezenlijking van andere enthousiaste ouders, leerkrachten en schoolbestuur.

Wat is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

Er zijn er wel een aantal. Meestal zijn die wel verbonden met het feit dat er op een evenement veel meer volk opdaagt dan verwacht, en je moet beginnen drank te vinden en koel te krijgen. Zo ben ik ooit eens tijdens een schoolfeest met mijn auto drank gaan halen bij de brouwer en daarna alle ijsblokken gaan opkopen bij de nabijgelegen Colruyts. Wat steeds het leukste is, is het gezellig napraten en de laatste restjes opdrinken aan de lege toog met de hele ploeg, want het vat moet nog leeg. Je kan pas van een geslaagd evenement spreken als alles is opgeruimd en je samen nog kan klinken op de geslaagde dag.

Een laatste woord?

Ik wens alle lezers van *De Kalfortse Klok* een goede gezondheid toe en hoop dat we vanaf de zomer 2021 het dorpshuis terug kunnen openstellen. Ik kijk er enorm naar uit om nog eens terug achter de toog te staan en iedereen te zien genieten van het leven en het samen-zijn. Ik zou zeggen: tot met Kalfort Ker-mis. Je zal me wel ergens vinden achter of voor de toog.

KALFORT KERMIS IN UW DORPSHUIS

Al sinds maart 2020 ligt het dorps huis omwille van corona grotendeels stil. Het zomerplan schept mogelijkheden! Het dorps huis wil daarom met Kalfort Kermis opnieuw leven in de brouwerij brengen. We hopen jullie te mogen ontvangen op één van onze evenementen of gewoon tijdens de kermisweek om opnieuw “buiten te komen” en te genieten van elkaars gezelschap en leuke animatie. Graag een overzicht van wat er op stapel staat...



Vrijdag 27 Hard/t voor Muco

Onze vrienden van de Mucovereniging Hard/t voor Muco baten het dorps huis uit. Kom langs voor uw eerste kermispint en steun het goede doel. De vuurproef: de eerste gezellige avond voor iedereen in ons dorps huis sinds maart 2020!



Zaterdag 28

Vurig Vrededaal

Zaterdag is één van de topdagen van de kermis. Dit jaar wordt een feëriek sfeer gecreëerd door Zazzu. Ondertussen vergasten we jullie met volgende optredens:

20u: OPENING KERMIS

20u-21u: HARMONIEORKEST CONCORDIAVRIENDEN KALFORT

We ruimen plaats voor een vaste waarde in het muzikale en culturele leven in Kalfort en Puurs-Sint-Amands. De Concordiavrienden zijn een grote en jonge groep van meer dan 70 muzikanten, waarvan de helft jonger is dan 30. En dit alles onder leiding van de immer begeesterende Johan Peeters..



21u30-22u30: TENORIN

Tenorin is een waanzinnig avontuur. Vette grooves, zwoele solo's en poëtische Nederlandstalige teksten nemen je mee op een trip die aan de ribben blijft plakken. Ze speelden op Dranouter Festival, wonnen de Poppuntprijs in de finale van de Nekka-wedstrijd en brachten vlak

voor de eerste lockdown de EP Landen uit. Nu treden ze als kwintet naar buiten, en zijn klaar voor een zinderende zomer... Met Joachim Gys, Florian De Schepper, Laurens Van Bouwelen, Yamen Martini en Daniel Guedgebe.



23u-00u30: LOST SOULS & FRIENDS

Een verzameling prima muzikanten die zichzelf en het publiek vermaken met akoestische, meestal Engelstalige, gekende covers. Een beetje blues, een beetje rock-'n-roll een beetje pop. Kortom: "botsautomuziek" van de bovenste plank. Een vleugje improvisatie en een beetje humor is nooit ver weg.



DOORLOPEND: LICHTSPEL "OYA" - ZAZZU

Zazzu creëert audiovisuele artistieke installaties met hun eigen uniek verhaal, verteld zonder enig gesproken woord. Ontdek samen met ons de betoverende wereld van Zazzu, poëtisch en feëriek, magisch en kleurrijk. Zazzu is er de hele avond, met extra sfeer tussen de optredens.

Zondag 29

Ommegangdag

De Concordiavrienden maken van het dorpshuis Café Concordia, een plaats van eensgezindheid en samenspel. Het dorpshuis is die dag de spil waarrond de 33ste Maria-omwegang draait, die vanaf 14u door de Kalfortse straten trekt. Zondag zorgen we nog voor meer sfeer en animatie.

20u-21u30: UNCLE PHIL COVERBAND

Hoe ziet een show van Uncle Phil eruit? Wel, zoals een verjaardagsfeestje van Rihanna met Calvin Harris en Armin Van Buuren achter de draaitafel. Timberlake, Bruno Mars en Dua lipa achter de bar. Nicki Minaj, Will Smith, Ed Sheeran en J-Lo op de guestlist. Daft Punk die samen met Lenny Kravitz komen partycrashen. En Michael Jackson, Whitney Houston en Gloria Estefan die opstaan uit hun graf

om nog een laatste feestje te bouwen. Of is Gloria Estefan nog niet dood?

Uncle Phil zet gegarandeerd onze dorps-tuin in vuur en vlam. Kom en geniet van een echte party!

21u30-00u: DJ-SET

DOORLOPEND IN HET DONKER: LICHTSPEL "OYA" - ZAZZU

De installatie die zaterdag op Vurig Vrededaal voor sfeer zorgt, is ook op zondag nog te bewonderen..

Maandag 30

Om en rond de braderij

VKSJ Puurs zorgt traditiegetrouw voor een gezellige uitbating. Voor een drankje en hapje en wat leuke animatie kan je de hele dag bij de sympathieke meisjes in het dorpshuis terecht.



Dinsdag 31

Kalfort Local

Kalfort Local staat voor een muzikale avond met lokaal talent vol entertainment en diverse soorten muziek.

20u: LIF

LIF, dat zijn Fien en Lies, twee Kalfortse zussen met passie voor muziek. Ze beschikken over een arsenaal van lichte akoestische covers, gaande van Milow tot Edith Piaf. LIF brengt ons in de juiste sfeer voor een gezellige avond.

21u30: A LITTLE BRA BAND

A Little Bra Band" is een 7 koppige stringband met een warm hart voor traditionele Amerikaanse muziek. De band brengt een mix van akoestische Americana, country, bluegrass, western swing...



23u00: LESCO

Lesco is een jonge band uit Sint-Amands. Met een repertoire van oude klassiekers en ferme dansplaten doorkruisen zij het Vlaamse land en gaan op zoek naar het meest enthousiaste publiek. Misschien vinden ze dat wel in Kalfort?



Woensdag 1

Terugkomdag omme-

gang

Alle ommegangdeelnemers en -sympathisanten zijn welkom op de terugkomavond van de vernieuwde ommegang. We kijken samen naar de pas gemonteerde filmbeelden.

Donderdag 2

Diner dansant t.v.v. uw
vereniging

Maniflex palmt met zijn groene hesjes het dorps huis in. Het wordt een avond met drinks & foods & muzikale animatie. van Marc Stans. Elke vereniging kan diners verkopen en deelt in de winst.



DINER DANSANT







Donderdag 2 september 2021
Feestzaal Vrededaal

Dorps huis Vrededaal in samenwerking met Maniflex.
Interesse in samenwerking/sponsoring vereniging of bedrijf.
Contacteer: wim@maniflex.be

Vrijdag 3

Kwis

De kwisploegen kunnen weer aanschuiven bij de steeds gezellige kwis van Volley Kalfort

Zaterdag 4

Ontbijt met een ster

Maniflex organiseert i.s.m. Dorpshuis Vrededaal en Kalité voor de 3de keer Ontbijt met een Ster. Gene Thomas is te gast. De hele dag is Marcske van de kampioenen aanwezig voor animatie en sfeer, ook op de Ronde van Kalfort, die 's avonds hier de prijsuitdeling doet. De hele dag heet het dorpshuis jullie hartelijk welkom.

KALFORT

ONTBIJT MET EEN STER

HOU UW OCHTEND VRIJ OP

ZATERDAG

4-9-2021

GENE THOMAS

OOK MEE AAN TAFEL EN OP DE JAARMARKT

HERMAN VERBRUGGEN

"MARKSKE VAN FC DE KAMPIOENEN"

KINDERANIMATIE

GEKKE FIETSEN

VOLWASSENEN 25 EURO - KINDEREN 5 EURO

Maniflex in samenwerking met Kalité. Kalfortse zelfstandigen, dorpshuis Vrededaal. Meer info en inschrijven: vrededaal@ontbijt-met-ster.be - www.ontbijt-met-ster.be

Zondag 5

Familie "bubbel" dag

Ook de laatste dag van de kermis zal Maniflex met zijn groene hesjes alle kermisgangers ontvangen. Wees welkom op de familiedag met kinderanimatie t.v.v. Dorpshuis Vrededaal.

KALFORT

Familie "bubbel" dag

Verschillende kinderanimaties

Buffet à volonté

Zondag 5 september 2021

Plaats: Dorpshuis Vrededaal

Dorpshuis Vrededaal in samenwerking met Maniflex.
Interesse in samenwerking/sponsoring vereniging of bedrijf.
Contacteer: win@maniflex.be



Belangrijk!

Hou er rekening mee dat deze informatie nog onder voorbehoud is.

Actuele informatie en bijzonderheden rond uren en mogelijke reservatie vindt u op <http://www.kalfort.be/dorpshuis> en op onze facebookpagina.

WOORDJE VANUIT DE PAROCHIE

Versoepelingen

Met de zomer voor de deur, komen er versoepelingen in de coronamaatregelen. Gelukkig maar, want ieder van ons heeft nood aan een zekere terugkeer naar de 'normaliteit'. Toch is er ook een zekere vrees te bespeuren onder de mensen. Niet de eventuele opflakking van de besmettingen en ziekenhuisopnames zet vraagtekens bij de versoepeling. De grote vraag gaat worden: Wat blijft er over? Zal het economisch en vooral sociaal leven zich herstellen? Het weefsel van onze samenleving is uit elkaar getrokken. Zullen we in staat zijn om dát te laten

genezen? De horeca ziet bij mooie dagen de terrassen weer vollopen, maar zal dit de geleden schade van de afgelopen maanden goed kunnen maken? Is de afgelopen periode voor het dorpscafé en de dorpscultuur een winterslaap geweest waar men nu met nieuwe moed kan uit ontwakken? Of draait het uit op een nachtmerrie waarbij we een definitieve teloorgang zien van de Vlaamse volkscultuur bij pot en pint rond de toren?

Kalfort heeft wel geen echte kerktoren, maar wel een kerk. Hoe zal het kerkelijk leven er gaan uitzien nu er opnieuw gevierd zal worden? Het roept veel vra-



gen en onzekerheid op bij kerkgangers en pastores. Er is zelfs sprake van een zekere verkramptheid en moedeloosheid bij de kartrekkers in onze geloofsgemeenschappen. Dat is heel begrijpelijk, maar laten we de Hoop bewaren! Misschien moeten wijzelf ook nog gaan versoepelen in ons gemoed. Daar waar we een zekere hardheid ervaren in ons streven om alles te bewaren wat ooit geweest is, kunnen (moeten) we misschien nu wat meer en sneller loslaten? Alles in de hand houden, lukt niet meer. En hoe harder we knijpen, hoe vlugger het wegglipt uit onze handen. Een meer soepele, ontspannen houding naar de toekomst toe is een goede optie!

Daarom zijn we bezig om te werken aan één pastorale zone voor heel Klein Brabant. Samen staan we sterk(er)! We kunnen niet meer overal alles blijven doen en aanbieden, want we hebben er de middelen en vooral de mensen niet meer voor. Dus door krachtenbundeling en centralisatie waar mogelijk, geven we een kans om het verhaal van Jezus door te geven. En dat is een verhaal van Liefde!

Als ik zie hoeveel men met en voor elkaar gedaan heeft in deze moeilijke periode dan kom ik tot de conclusie dat het verhaal van Jezus' liefde doorgaat. Er worden aan die aloude woorden van Hem handen en voeten gegeven door heel concrete daden van liefde, zorg en nabijheid. Misschien zijn er wel meer mensen die geloven, dan ik denk of weet... Mensen met een geloof dat niet wordt verwoord in een belijdenis maar

dat wordt beleden in het doen!

'Versoepelen' zal voor ons, gemeenschap en kerk, betekenen dat we zien wat er zeker is, in plaats dat we omkijken naar wat er niet meer is. Soepele mensen houden alles mee draaiende... ze zijn als olie in het raderwerk van kerk en maatschappij. Wat mogen we toch dankbaar zijn dat ze er zijn!

Priester Steven



MARIA-OMMEGANG IN 2021

De Maria-omweging 2021 is weer aan het groeien! De communicatie en promotie werden gestart. Groepen werden geëngageerd. Een scenario en plan liggen voor. Het omwegingcomité gelooft erin, meer dan ooit!

Wat er verandert...een grote omweging in de namiddag

Misschien wel de grootste verandering voor de Kalfortenaren is het aanvangsuur. De grote omweging zal van start gaan om 14u in de namiddag. Alle Kalfortenaren gaan nu ongetwijfeld op zoek naar creatieve oplossingen om familie en vrienden te ontvangen. We twijfelen er niet aan dat dit gaat lukken! Maar dat is niet de enige verandering. De omweging wordt opnieuw

in de Guido Gezellelaan opgesteld. We verkorten het parcours ook stevig, dat loopt via Kalfortdorp, Schipstraat, Coolhemveld, Coolhemstraat en Kloosterbunder om aan het dorps huis te ontbinden. Aan de kerk en op de hoek van Schipstraat/Kalfortdorp worden toonplaatsen voorzien, met live commentaar. Aan de kerk komt er een grote tribune (zitplaatsen te reserveren via de webwinkel van onze gemeente). De omweging zal worden geopend met het mariale gedeelte. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan komt zo in het midden van de optocht. Daar sluit het historische gedeelte op aan. En misschien ook niet onbelangrijk. Deze editie komt er met de logistieke steun van het Gemeentebestuur. Het is de ambitie de Maria-omweging van



900 FIGURANTEN
FOLKLORE
GESCHIEDENIS
RELIGIE

BEDEVAART NAAR
ONZE-LIEVE-VROUW-
TEN-TRAAN
27.08.21 > 05.09.21

33STE

MARIA- OMMEGANG

KALFORT-PUURS

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 > 14U



Kalfort te positioneren als een belangrijk cultureel evenement van onze gemeente.

Pasbeurten

Omwille van corona vinden er geen pasbeurten plaats in juni. Maar iedereen, die mee wil stappen, is hartelijk welkom op de volgende dagen:

Dinsdag 10 augustus, 19u-20u

Vrijdag 20 augustus, 19u-20u

Maandag 23 augustus, 19u-20u

Zaterdag 28 augustus, 14u-15u30

Werk je mee?

Het ommeegangcomité heeft nood aan verjonging. Een groep samenstellen? Technische zaken oplossen? Kostuums verzorgen? Pasbeurten begeleiden? Verslagen maken? Mee nadenken over vorm en inhoud? Is dit iets voor jou? Aarzel niet ons te contacteren.

Wandeltentoonstelling

Net zoals vorig jaar zal er geen tentoonstelling zijn in de kerk, maar nodigen wij iedereen uit om een bewegwijzerde wandeling te maken doorheen het dorp en kennis te maken met de Kalfortnaren van vroeger op de plekken waar ze hebben gewoond en gewerkt.

MARIA-OMMEGANG NIEUWE STIJL

- **DRIEJAARLIJKSE CYCLUS**
 - JAAR 1: GROTE EDITIE OM 14U
 - JAAR 2 EN 3: KLEINE EDITIE OM 11U
- **TOPEVENEMENT IN PUURS-SINT-AMANDS**
- **TOONMOMENTEN**
- **LIVE COMMENTAAR AAN DE KERK EN OP DE HOEK SCHIPSTRAAT/KALFORTDORP**
- **VERTREK IN GUIDO GEZELLELAAN**
- **KORTER PARCOURS**

FAMILIENIEUWS



LUC VERHEYDEN, ECHTGENOOT VAN MARINA LENAERTS

(° Puurs, 22 juli 1952 - + Kalfort, 22 juni 2021)

Kleine mens, voor mij was je groot!

Je had handen om te geven.

Je lachte en je hield van mensen.

Je was gewoon en daarom ben je groot.



LIDIA LEYERS, ECHTGENOTE VAN ALFONS SCHAMPAERT

(° Mechelen, 7 januari 1940 - + Kalfort, 21 mei 2021)

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.

En alle beetjejes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe.

Maar op 'n keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.



HILDA VAN HAUDT, ECHTGENOTE VAN PETRUS 'PIETER' MICHIELS

(° Dendermonde, 4 september 1948 - + Kalfort, 4 mei 2021)

Lid van Landelijke Gilde en FERM

Werken met vake liefdevol aan je zijde was de rode draad doorheen je leven. De poort in onze winkel in Kalfort én de markt gaven jou een venster op de wereld. Je vond er je plaats te midden van alle mensen om je heen. Levenswijsheid leerden we van jou. Na het intense werken, kwam er tijd met de kleinkinderen. Krachtig en gedreven omarmde je alles wat op je pad kwam. Dank om zoveel warme toewijding en inzet.

Rust nu maar zacht!



GUIDO VAN DER AUWERA, ECHTGENOOT VAN MARIA BORGHMANS

(° Reet, 24 maart 1959 - + 23 april 2021)

Gewezen zaakvoerder Amerhout en Woodtex

Zijn werk, zijn kracht, zijn interesse voor het leven.

Zijn moed, zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven.



MAGDA VAN BAEL, ECHTGENOTE VAN LOUIS WILLEMSSEN
(° Herenthout, 5 juli 1933 - + Puurs, 13 april 2021)

Wij hebben je gezocht in het huis waarin je verdwaalde.
Je naam heb je ergens verloren gelegd
tussen zorgen van gisteren en vragen voor morgen.
En de gang van je gedachten liep langzaam dood.
Het verhaal dat niet af was, leven wij verder,
met dezelfde warmte.
Nu je vrij bent van onrust en pijn is alles terecht.
We zullen je nooit vergeten.



JOZEF 'JEFKE' ROOSEMONT, WEDUWNAAR VAN MARTHA
DEBROUWER

(° Puurs, 18 maart 1937 - + Dendermonde, 25 maart 2021)
Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed,
zo heeft hij ons verlaten.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meegegeeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering. Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALFORTSE KALENDER

Welke activiteiten kunnen plaatsvinden, is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen. We geven alvast enkele data. Via diverse media word je zeker op de hoogte gehouden.

Zo. 27 juni	Prijsuitreiking zoektocht (Dorpshuis)
Juni/september	Wandelzoektocht Oppuurs - Groep V
Zo. 15 augustus t.e.m. 30 september	Wandeltentoonstelling doorheen Kalfort
Vr. 27 augustus t.e.m. zo. 5 september	Kalfort Kermis in het dorpshuis
Zo. 29 augustus	14u - 33ste Maria-omwegang
Vr. 9 oktober	Tasting / BBQ
Zo. 24 oktober	Prijsuitreiking zoektocht
Zo. 8 november	November Rain
Wo. 25 november	Novemberlezing
Do. 31 december	Eindejaarsdiner met party

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig, zeker in deze coronacrisis.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2866/00066***'.

MET DE STEUN VAN...



LEROY C&A
bvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be
Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 119° Kalfortse Klokske verschijnt in september 2021.
Artikels zijn welkom tot 1 september 2021 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

