

DE KALFORTSE KLOK



UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Erik Cools
Kurt Suenens
Jan Van De Voorde

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Uit de oude doos
- 6 Gesprekje met Erik Cools
- 8 Bilan van het dorps huis over 2020
- 13 Woordje vanuit de parochie
- 15 Maria-omwegang in 2021
- 18 Kalfort verandert
- 20 Kalender
- 22 Familienieuws



Vanaf 1470 was het domein Coolhem een buitengoed van de paters cisterciënzers van Hemiksem. In 1797 werden de paters door de Franse bezetter verdreven en werd Coolhem als "zwartgoed" verkocht. De nieuwe eigenaar Jos Van Nieuwenhuysen liet tussen 1807 en 1819 de oude priorij afbreken om met de opbrengst van de verkoop van de afbraakmaterialen het domein te kunnen onderhouden. De kapel, toegewijd aan de H. Bernardus, werd in 1828 door de familie opgericht als herinnering aan de vroegere kloosterkapel van de priorij van Sint-Bernardus. De kapel met barokke stijlelementen werd als monument beschermd in 1998.

WOORD VOORAF

Beste lezer

“Kunnen we even vergaderen via Teams?” Niemand kijkt er nog van op. Op het vastgestelde uur wordt de vergadering geopend. Er zijn er die zich elke dag van de ene digitale vergadering naar de andere slepen. Hun scherm is haast nooit inactief. Anderen hebben wat meer moeite. Maar het blijkt dat de digitale wijsheid van de “ouderen” onder ons met de coronacrisis hand over hand toeneemt. Velen sluiten dan ook zonder problemen aan, weliswaar soms met de nodige achtergrondgeluiden en het programma “Thuis” als stoorzender. Sommigen slagen er niet in “omwille van technische problemen”. Enkelingen laten het aan zich voorbijgaan.

Maar er kan uiteindelijk wel worden vergaderd. Ik open de vergadering. De micro's worden “gemute”. Vreemd wel om de reacties maar gedeeltelijk te kunnen peilen. Bij de deelnemers met een camera kan je nog iets van emoties aflezen. Maar die zonder camera zijn zwijgende passieve leden. De “handjes” gaan omhoog. Leden nemen het woord. “Hoor je mij?”, “Klaar en duidelijk!” of “Je micro staat nog af,” hoor je regelmatig. “Oh, ik dacht dat ik hem juist had ingeschakeld”. De reacties zijn beperkt. Er belandt er ook al eens eentje in de chat. Het digitale doorgeefluik doet toch wat onwennig aan. De agendapunten worden één voor één afgehandeld.

Wanneer de vergadering is afgelopen, blijven de “vergadelaars” nog even hangen. We zien elkaar nog eens. Fijn, toch! Er wordt wat gepraat over koetjes en kalfjes. “Hoe is het ermee?” “Nog altijd gezond.” “Ça va, ça va, ooit komt alles weer goed!” Stilte.... “OK, dankjewel iedereen, tot een volgende keer, hou jullie goed!”. De digitale handjes blijven naar beneden. Maar de echte handen gaan de hoogte in. “Dag allemaal, tot we nog eens gewoon kunnen vergaderen, elkaar kunnen begroeten en zien, gezellig overleggen met een glas, samen werken en samen ‘mensen!’” De handen gaan weer naar beneden. De leden klikken op de knop “Leave” en verdwijnen in de digitale leegte.

Ik zit nog even naar het scherm te staren, maar zie alleen nog maar mezelf. Inderdaad, beste mensen, hopelijk tot binnenkort, in levende lijve!

Hou jullie gezond en veel leesplezier.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

Op de koppen lopen... dat is weer even-tjes geleden. En zoals het er nu naar uitziet, zal dit ook met Kalfort Kermis 2021 nog niet het geval zijn. Wat een contrast met vroeger.

Kalfort Kermis is al jarenlang één van de bekendste en drukste bezochte van Klein-Brabant. Van het Kalfortse bedevaartsoord gaat een aantrekkingskracht uit die een hele week duizenden mensen doet toestromen. Dit gaat met hoogtes en laagtes. De jaren voor de

Eerste Wereldoorlog zijn in elk geval hoogdagen. Dat bewijzen de cijfers die worden opgetekend in het station van Puurs. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw hebben de kermis en de bedevaart het moeilijk. Maar in de jaren tachtig wordt een nieuwe bloei opgetekend, die tot op vandaag doorgaat.

Van 1888 tot 1913 telde men de bezoekers die met de trein naar Kalfort kwamen. En die aantallen waren best indrukwekkend!



GESPREKJE MET ERIK COOLS

We zetten onze reeks “mensen achter uw dorps huis” graag voort, met een gesprekje met Erik Cools, die vermoedelijk aan de meeste lezers niet meer moet worden voorgesteld...

Dag Erik, kan je je even voorstellen?

Ik ben geboren in Bornem in 1964 en getogen in Kalfort. Ik groeide op in de Schoolstraat (nu Winkelveld), waar ik naar hartelust kon spelen met de kinderen uit de buurt. Na mijn humanioraopleiding in Puurs stuurde ik marketing. Met dat diploma op zak ging ik bij KBC werken als bankier. Ik ben gehuwd met Ann Peeters en vader van



Camille en Toon. Ik bleef in Puurs plakken in de Molenstraat en ben dus een echte Klein-Brabander. Ik speelde heel wat jaren volleybal (bij Volley Kalfort, Duvel Puurs en RVC) en nu beoefen ik de populaire sport van het padellen bij ‘Stepp’, binnenkort op de nieuwe terreinen van ‘Schans’.

Hoe ben je bij het dorps huis betrokken geraakt?

Mits heel wat overtuigingskracht van een zekere LS uit K, maar natuurlijk ook omwille van de sociale, gemeenschapsvormende functie van het dorps huis. Alles wat wordt ondernomen in een gemeenschap is onderhevig aan kritiek en wellicht is niet alles wat we doen perfect. Maar we doen ons uiterste best om een mooie accommodatie ter beschikking te stellen enerzijds en mensen en verenigingen samen te brengen anderzijds.

Wat is je belangrijkste taak?

Ik tracht mee te werken aan heel wat evenementen van het dorps huis, o.a. via Groep V (aperitiefconcert, park populair, kermis, thema-avonden) en volg mee de financiën op. Bij dit laatste is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het nakomen van onze verplichtingen t.o.v. de investeerders en het betaalbaar houden van de zaal voor de gebruikers. Het zou natuurlijk veel leuker zijn, en door de gemiddelde Kalfortenaar sterk geapprecieerd worden, mocht de zaal tegen lagere prijzen kunnen worden gehuurd. Maar er is ook zoets als economische wetmatigheid.



Het feit dat we nu al een jaar quasi stil liggen, maakt dit alles niet gemakkelijker.

Zijn er zaken die je wil verbeteren?

Hopelijk kunnen we snel terug het leven en de activiteiten hervatten. Hiervoor kunnen we beroep doen op vele vrijwilligers en sympathisanten, zowel zij die handjes toesteken, als zij die centjes bijdragen. De aangroei in beide categorieën zou natuurlijk heel welkom zijn.

Hoe hou je de drive erin?

Door het enthousiasme van alle betrokkenen. De zaak is om elkaar te blijven motiveren. Naast de occasionele kritiek krijgen we immers ook heel wat positieve commentaar, appreciatie en dank. Dat helpt!

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Mijn verwezenlijkingen zijn erg bescheiden in het globale gebeuren. Als ik toch iets moet noemen, dan het volgende. Ik stond mee aan de wieg van Groep V, waarmee we al heel wat evenementen hebben georganiseerd en inkomsten voor het dorps huis hebben gegenereerd. Hopelijk kunnen wij dat nog heel wat jaren verder zetten en groeit de groep van “leden” en geëngageerde medewerkers aan.

Wat is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

De leukste anekdote zou wel eens een stevige misrekening kunnen zijn. Bij één van de laatste edities van Kalfort Local had ik (of was het wij) het idee dat we de toog wel even vlotjes met een drietal personen konden overeind houden. Het weer bleek een meevaller en uiteindelijk volstonden zelfs tien mensen niet om alle bezoekers tijdig van een drankje te voorzien. Gevolg: lange rijen wachtenden, drank die niet snel genoeg uit de kelders kon getild worden. Iedere goeie ziel die geen ‘neen’ durfde zeggen, werd ingeschakeld. Kortom... een gedoe!

Een laatste woord?

Aan alle lezers van *De Kalfortse Klok* wens ik sterkte in deze bizarre tijden. Blijf gezond, hou je taai, zorg voor elkaar en geef er binnenkort een Kalfortse lap op. Ik kijk al uit naar die eerste feestjes in het dorps huis waarbij we als vanouds kunnen lachen, tooghangen, dansen en andere christelijke deugden naar hartenlust beoefenen!

BILAN VAN HET DORPSHUIS OVER 2020

Net zoals voor vele mensen, bedrijven en verenigingen was 2020 voor het dorpshuis een moeilijk jaar. Op de algemene vergadering van 15 maart werd het bilan opgemaakt.

Het dorpshuis kon en mocht de verenigingen al meer dan een jaar nauwelijks ontvangen. En ook de verenigingen konden geen activiteiten ontplooiën. Dat waarvoor we werken, nl. het sociaal-cultureel leven in Kalfort ondersteunen en mee vormgeven, lag (en ligt nog steeds) plat. Het dorpshuis leeg te zien staan, doet pijn.

Op financieel vlak was 2020 een zwaar verliesjaar. Er waren nauwelijks evenementen en verhuringen. Het dorpshuis noteerde alle afzeggingen, zonder er compensatie voor te vragen, en betaalde alle voorschotten terug. Ook de convenanten (rond vooraf betaalde

huurgelden) met enkele verenigingen en de sponsorcontracten werden met een jaar verlengd.

Het verlies komt bovenop de verliezen die in de voorbije jaren werden geleden. Het is duidelijk dat ons dorpshuis nog te weinig reële winst kan maken om ook de afschrijvingen te kunnen betalen en dus het kapitaal (ca. 1.300.000 euro) terug te betalen. Dankzij de coronasteun van het Gemeentebestuur, de eigen wijnverkoopactie en het intensief gebruik van Pfizer van onze zalen, is in 2020 erger voorkomen. We vreesden allemaal dat het nog rampzaliger zou zijn.

In 2021 gaan we nog een hele tijd de gevolgen van de coronocrisis moeten ondergaan. We zullen natuurlijk niet op onze lauweren rusten. We hopen rond de vakantie voorzichtig te kunnen





opstarten en Kalfort Kermis te mogen vieren (in één of andere vorm). Voor 2021 werd aan de obligatiehouders gevraagd om af te zien van de rente. Meer dan twee derde van de betrokkenen is hier op ingegaan. De vzw is hier zeer dankbaar voor!

Het dorps huis wordt natuurlijk niet enkel financieel geraakt. Het wordt getroffen in de kern van zijn missie, nl. het **sociaal-cultureel leven** ondersteunen en zelf laagdrempelige evenementen organiseren. In 2020 vonden er maar enkele evenementen plaats: het aperitiefconcert, een whiskyproeverij en de Kalfortwandeling tijdens de kerstvakantie (in het kader van het initiatief van de Fortloop en Kalloo). Alle andere evenementen werden – al werden ze dikwijls al voorbereid – te elfder uur afgelast. De werkgroep evenementen hoopt met Kalfort Kermis opnieuw te kunnen opstarten. Maar het

is op dit ogenblik onduidelijk onder welke omstandigheden dit zal kunnen.

Geen dorps huis zonder **vrijwilligers**. In 2020 was dit een moeilijke combinatie. Het dorps huis werd draaiende gehouden door de inzet van onze zaalverantwoordelijken George en Warre. Lieve zorgde verder voor de reservaties (al waren er meer afzeggingen, dan boekingen). Gert hield de finances op punt. Maar vele andere vrijwilligers stonden verplicht op non-actief. Ook de noodzakelijke uitbreiding van onze vrijwilligersgroep bleef in het ijl hangen. Want het is natuurlijk niet eenvoudig in deze tijd mensen te engageren. Iedereen moet ook wat vechten tegen moedeloosheid en gebrek aan enthousiasme.

Tijdens de coronacrisis beslisten ook enkele vrijwilligers een stapje terug te zetten. Christiane en Ludo leg-

den hun verantwoordelijkheid voor de vergaderlokalen neer; Nico stelde het penningmeesterschap van Groep V ter beschikking. Ook zijn taak rond drankbeheer en jobstudenten moet worden herverdeeld. Het dorps huis is in 2021 dus volop op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

2020 was heel moeilijk, ook 2021 zal niet gemakkelijk zijn. We hopen dat we met de hulp van alle Kalfortenaren en sympathisanten het hoofd kunnen bieden aan de moeilijkheden, de rug rechten en binnen afzienbare tijd terug ten dienste van Kalfort staan.

NICO EN MIEKE

Op 1 maart 2021 verhuisden Nico Deconinck en Mieke Van Ruysvelt met hun gezin naar Londerzeel Sint-Jozef waar Mieke apotheek De Linde uitbaat. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het stevige engagement dat Nico tegenover ons dorps huis opnam. Als één van de sleutelfiguren van Groep V en penningmeester speelt hij een zeer belangrijke rol in onze sociaal-culturele vereniging. Als drankbeheerder en coördinator van de jobstudenten draagt hij mee de uitbating van het dorps huis. Mieke van haar kant nam ook meerdere taken op binnen Groep V, waarbij vooral de organisatie van de Ladies Sunday en November Rain in het oog springen.

Wij danken Mieke en Nico voor de 100% inzet voor ons dorps huis en wensen hen heel veel succes met de nieuwe uitdaging! Vanzelfsprekend hopen wij dat we hen nog regelmatig in een van onze werkgroepen mogen verwelkomen, zij het op een lager pitje. De percentages mogen ze zelf invullen!





Nico (links beneden) tussen zes van de vele vrijwilligers van het dorpshuis.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

OPROEP

Wat bieden wij aan?

Een geëngageerde taak in een enthousiast vrijwilligers-team, met als missie het sociaal-cultureel leven in Kalfort te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

- drankbeheerders
- medeorganisatoren van evenementen
- coördinator jobstudenten
- coördinator team vergaderlokalen
- planner

Geïnteresseerd? Iets voor jou?

Contacteer ons! We hebben je er graag bij.
Mail naar dorpshuis@kalfort.be



ASPIRANTEN CHIROMEISJES KALFORT

ONTBIJT

Manden

ZA 17 & ZO 18 APRIL

MANDEN (MAND / 2 PERS.):

STANDAARD: 22 EURO

DELUXE: 30 EURO

KINDERMAND: 15 EURO

BESTELLEN:

VIA FORMULIER OP SITE OF FACEBOOK

[HTTPS://CHIROMEISJESKALFORT.WORDPRESS.COM](https://chiromeisjeskalfort.wordpress.com)

AFHALEN:

OP DE CHIROTERREINEN

(L. VAN KERCKHOVENSTRAAT 66 - 2870 PUURS-SINT-AMANDS)

VAN 8U-12U (ZA) & 8U-10U (ZO)

WOORDJE VANUIT DE PAROCHIE

Beste inwoners van Kalfort,

Het is lente, en naar gewoonte vieren we ook het feest van Pasen. Pasen wordt steeds gevierd op de zondag na de eerste volle maan van de lente. Dit jaar valt de eerste volle maan na 21 maart op zondag 28 maart, waardoor we Pasen vieren op zondag 4 april. In dit artikel wil ik jullie kort uitleggen wat het feest van Pasen juist inhoudt.

Pasen is samen met Kerstmis het belangrijkste feest voor Christenen. Het wordt daarom voorafgegaan door een voorbereidingstijd van 40 dagen. Op Pasen vieren wij dat Jezus-Christus verrezen is uit de dood. Nadat Hij op goede vrijdag gestorven is op het kruis, is Hij na drie dagen terug opgestaan.

Oh Wonder! De heilige Paulus schrijft in één van zijn brieven dat, als Jezus niet is verrezen, ons geloof zinloos is. Laten we bij dit mysterie dus even stilstaan.

De verrijzenis van Jezus is het goede nieuws dat Christenen al 2000 jaar verkondigen tot aan het uiteinde der aarde. Want als Jezus verrezen is, betekent dit dat wij ook met Hem kunnen verrijzen. De dood is daarom geen muur meer waar wij onherroepelijk op botsen, maar een doortocht naar het eeuwige leven, waar wij sinds Pasen op mogen hopen. Samen met het geloof in God verkondigen Christenen onlosmakelijk het geloof in het eeuwig leven. Maar hoe kunnen wij hier nu zeker van zijn? Waarop steunt dit geloof?



Het geloof in de verrijzenis van Jezus steunt op de ontdekking die de apostelen op de morgen van Pasen hebben gedaan: het graf van Jezus was open en leeg! Op de morgen van Pasen zijn de leerlingen naar het graf van Jezus gaan kijken, en tot hun verbazing ontdekten ze een open graf waar het lichaam niet meer in lag. Vervolgens, in de 50 dagen na Pasen, is de verrezen Jezus verschillende keren verschenen aan de apostelen, waardoor de apostelen zijn beginnen geloven dat Jezus werkelijk verrezen was uit de dood. Dit goede nieuws zijn zij dan beginnen verkondigen in Jeruzalem, in Israël en zelfs tot in Rome. Zo is het christelijke avontuur begonnen.

Een sluitstuk om dit geloof in de verrijzenis te aanvaarden is het leven zelf van de apostelen. 11 van de 12 apostelen zijn als martelaar gestorven. Ze zijn gestorven omdat ze vasthielden aan hun geloof in de verrijzenis van Jezus. Dit geloof was in hen zo tastbaar en sterk, dat ze bereid waren de dood te ondergaan. Dit kan gelden als een teken voor de waarheid van Jezus' verrijzenis. Immers, indien de apostelen de levende Jezus na zijn dood niet in levende lijve hadden gezien, hadden ze wellicht nooit de moed en de kracht aan de dag gelegd om voor dit geloof te sterven als martelaar. Het feit dat ze als martelaar zijn gestorven, kan een teken zijn dat ze de verrezen Jezus werkelijk hadden ontmoet, en dat ze zeker waren van het eeuwig leven.

Wij mogen dus ook hopen op het eeuwig leven. Dat is het goede nieuws van Pasen. Verschillende religies en filosofieën beleiden dat de dood niet het einde is. Wij, Christenen, belijden dit ook, en dit is waar het in ons geloof allemaal mee begint. Als Jezus verzezen is uit de dood, betekent dit dat Hij werkelijk de Zoon van God is, waar wij naar kunnen luisteren en op wie wij ons leven kunnen bouwen.

Een vreugdevol en zalig Pasen aan jullie familie en vrienden !

Kurt Suenens, pr.

MARIA-OMMEGANG IN 2021

Geen Maria-omwegang in 2020. Dat was het harde verdict na vele gesprekken met het omwegangcomité, de parochie en het gemeentebestuur. Er lagen diverse scenario's op tafel, maar uiteindelijk was er geen enkel dat de harde coronamaatregelen overleefde. **Wat wordt het op 29 augustus 2021? We moeten eerlijk zijn. We weten het nog niet. Maar we ontvouwen graag de ambitieuze plannen van het comité.**

Een grote omwegang

Het omwegangcomité bereidt zich voor op een grote omwegang met een bijgewerkt scenario. De belangrijkste wijziging is de volgorde. De omwegang zal worden geopend met het

mariale gedeelte. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan komt zo in het midden van de optocht. Daar sluit het historische gedeelte op aan. Het comité is van oordeel dat hierdoor het mariale gedeelte meer tot zijn recht zal komen, niet meer als "aanhangel" maar als mooie opener. De opbouw in het historische gedeelte naar de "kermisgroepen" zit zo ook beter in elkaar. Verder proberen we de meeste groepen samen te stellen zoals in 2019.

Vertrek in de Guido Gezellelaan

Na de incidentrijke editie van 2019 opteert het omwegangcomité om opnieuw in de Guido Gezellelaan te starten. We houden dan volop de concen-



tratie voor de belangrijkste toonplaats, waar de tribunes staan. We verkorten het parcours ook stevig, dat loopt via Kalforddorp, Schipstraat, Coolhemveld, Coolhemstraat en Kloosterbunder om aan het dorpshuis te ontbinden.

Toonmomenten

Het is de intentie om de gespeelde tafereelen nog beter te verzorgen en tot hun recht te laten komen. Daarom wordt bestudeerd hoe we enkele vaste toonplaatsen kunnen inbouwen (aan de kerk, aan parking Kalforddorp, op de hoek Schipstraat/Kalforddorp en op de hoek Winkelveld/Schipstraat). Daar zouden de tafereeltjes zeker worden uitgevoerd. Er wordt ook aan gedacht om aan de kerk de ommegang van live commentaar te voorzien.

En... in de namiddag

Er werd vele jaren over gespeculeerd, maar nu is de kogel door de spreekwoordelijke kerk. In overleg met parochie, gemeentebestuur en Kalité verhuist de ommegang naar de namiddag. De start wordt gegeven om 14u.

Met de steun van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om de ommegang nog meer dan vroeger te steunen. Dit zal zich vertalen in logistieke steun. De communicatiemedewerkers van Puurs-Sint-Amunds zullen ons ook helpen met een communicatieplan en met de promotie van de Maria-omwegang van Kalfort als een belangrijk cultureel evenement van onze gemeente.



Een driejaarlijkse cyclus

In 2021 vindt een grote ommegang plaats. In 2022 en 2023 wordt een kleinere ommegang georganiseerd (om 11u). In 2024 is het dan opnieuw een grote editie in de namiddag. Zo creëren we een driejaarlijkse cyclus. Waarom? Hierdoor verminderen we de financiële en logistieke inspanningen, maar bouwen we ook de noodzakelijke spanning in voor de toeschouwers.

Als het kan...

We zijn natuurlijk niet zeker dat de ommegang in deze vorm hoegenaamd zal kunnen doorgaan op 29 augustus. In dat geval houden we de scenario's die vorig jaar werden uitgewerkt achter de hand. Toen werd een mini-avond-

editie uitgewerkt met een beperkt aantal deelnemers. En toen ook dat niet kon, werd een rondgang met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw voorgesteld.

Werk je mee?

Het blijft in alle verenigingen en initiatieven hetzelfde. Het kan niet zonder vrijwilligers, zonder mensen die er hun schouders onder zetten. Het ommegangcomité heeft nood aan verjonging. Een groep samenstellen? Technische zaken oplossen? Kostuums verzorgen? Pasbeurten begeleiden? Verslagen maken? Mee nadenken over vorm en inhoud? Is dit iets voor jou? Aarzel niet ons te contacteren via ommegang@kalfort.be.

MARIA-OMMEGANG NIEUWE STIJL

- DRIEJAARLIJKSE CYCLUS
 - JAAR 1: GROTE EDITIE OM 14U
 - JAAR 2 EN 3: KLEINE EDITIE OM 11U
- TOPEVENEMENT IN PUURS-SINT-AMANDS
- TOONMOMENTEN
- LIVE COMMENTAAR AAN DE KERK
- VERTREK IN GUIDO GEZELLELAAN
- KORTER PARCOURS

KALFORT VERANDERT

Het gemeentebestuur heeft grootse plannen met Kalfort. Er wordt stevig gewerkt aan inbreiding (met het creëren van woningen) en er is aandacht voor open ruimte. Deze plannen krijgen concreet vorm in het masterplan Kalfort en in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) Haverblok en Poortersbossen. Wat zit er zoal in voor de Kalfortenaars? Een samenvatting...

Wonen aan de Haverblok

Tussen Haverblok, Louis Nutenstraat en Coolhemveldstraat zijn meer dan 140 wooneenheden gepland. Het huidige kerkhof, dat midden in dit gebied ligt, zal worden omgevormd tot een park. Kalfort wordt in de nabije toekomst dus heel wat inwoners rijker.

Masterplan: wonen en recreatie

Het masterplan bestrijkt het gebied tussen de spoorlijn en de N16, momenteel een stuk natte natuur waar ook enkele verenigingen hun thuishaven hebben. Dit gebied wil het Gemeentebestuur uitbouwen tot een parkgebied met woonstrook, parkweiden, bos en een nieuwe site voor de chiro.

Langs de spoorlijn is een strook voorzien voor nieuwe **woningen**. Aan de L. Van Kerckhovenstraat zou een gebouw voor publieke zorg neergezet worden. Tussen de woningen komt volgens het plan een buurtparkje als ontmoetingsplek voor de bewoners. In het parkje komt een multifunctioneel paviljoen. Een centrale as scheidt de woonstrook van het publieke park. Centraal tussen



de woonstrook en de beek komen open **parkweiden**, voor sport en ontspanning of als locatie voor evenementen. In het parkgebied komt een **bos**, dat een geluidsbufter moet vormen tussen de N16 en Kalfort. Aan de overkant van de beek komt de nieuwe stek voor de Chiro. Voor voetbalclub Kalfort Daghet is er plaats in sportpark De Schans.

Poortersbossen: natuur en recreatie

Belangrijk voor Kalfort is het project Poortersbossen. Dat is een gebied van 50 ha achter Winkelveld. Het Gemeentebestuur wil dit gebied herbestemmen naar vooral natuurgebied om te bebossen. Er wordt ook gedacht aan de uitbreiding van de school en een mogelijke inplanting van de kleuterschool. Puurs-Sint-Amands zal in het gebied samen met Agentschap Natuur en Bos 25.000 bomen planten (7 ha werd al aangeplant). Het natuurgebied

versterkt rechtstreeks de vallei van de Molenbeek, dat voor het grootste deel als landschap is beschermd. Natuurpunt zal een aantal vijvers inrichten zodat ze kunnen bijdragen aan het herstel van het grondwaterpeil. Voor de recreanten zijn er wandelwegen, een multimovepad en een junglepad. Er wordt ook een uitkijkpunt op de vallei en de Molenbeek gerealiseerd.

Als Kalfortenaars kunnen we blij zijn met meer woningen in de kern, het versterken van de open ruimte en een vaste plaats voor onze chiro. Er leven wel bekommernissen over het aantal woningen, de impact op de mobiliteit, de leefbaarheid en de lawaaihinder. Je kan je stem laten horen in het participatietraject, dat het Gemeentebestuur heeft opgestart. Informeer je over de projecten via de website van de gemeente. En geef je mening! Kalfort kan er alleen maar beter van worden.



FAMILIENIEUWS



JEANNE DAELEMANS
WEDUWE VAN JOS DECAT
 (° Puurs, 11 mei 1934 - + Kalfort, 23 maart 2021)
 Dat jij
 er bent geweest
 voor ons
 is zo onvergetelijk
 mooi...



EUGÈNE MAES
BROER VAN LEONA, JEANINE EN LUC
 (° Reet, 3 september 1947 - + Antwerpen, 31 januari 2021)
 Niet onverwacht ben je vertrokken op je laatste reis. Je hebt zo hard gevochten om toch nog bij ons te mogen blijven. Om na de pandemie nog eens samen met ons gezin op restaurant te gaan én naar ons geboortedorp Kalfort, daar nog eens te kunnen bidden voor Onze-Lieve-Vrouw, die je zo vereerde. Je ziel was klaar om naar ons moeke, naar vava en naar onze grootva te vertrekken. Ze zullen je staan opwachten, daar aan de andere kant van de tijd. Eindelijk weer samen. We gaan je missen, Eugène, je was onze zorgenbroer maar met een ongelofelijke levensdrift.



AGNES DE GREEF
ECHTGENOTE VAN JOZEF SEGERS
 (° Kessel-Lo, 13 december 1927 - + Dendermonde, 28 januari 2021)
 Woorden schieten tekort en jij had er altijd zoveel.
 Woorden van aanmoediging, lof en troost.
 Woorden die we voor altijd met ons mee zullen dragen, die ons zullen inspireren bij het schrijven van ons verhaal.



LEA ANCIAUX, ECHTGENOTE VAN GUSTAAF APRIL
 (° Brussel, 22 augustus 1952 - + Kalfort, 1 januari 2021)
 Moeke weg, vake weg, ik weg. Alleen Gustaaf blijft over.
 Mammie, bedankt voor alles. Samen met pappie gaf je zin aan mijn leven. Broer, mijne lieveling, zorg goed voor zus.
 Annelies, veel gelachen. Ik keek altijd enorm uit naar je komst.
 Martine, Hervé en de kinderen, bedankt voor alles.
 Zorg voor Gustaaf. Moeke en Pa. Ik kom.



FRANS VLEMINCKX, WEDUWNAAR VAN HELENA SMEDT'S
(° Blaasveld, 15 januari 1931 - + Reet, 31 december 2020)

Na een mooi en rijkgevuuld leven
verlaat ik al diegenen die ik lief heb,
om diegenen die ik lief had, weer te zien.



JOZEF PEETERS, ECHTGENOOT VAN ODILA COOLS
(° PUURS, 15 AUGUSTUS 1928 - + BORNEM, 22 DECEMBER
2020)

Het vechten is voorbij. Alles wat je nog wilde zeggen, heb je
kunnen zeggen. En we hebben dat allemaal in onze harten
gesloten. Maar wees gerust, het gaat goed met ons, ons ma en
onze kinderen. En weet vooral dat jij daar enorm hebt toe bij-
gedragen. Ook ergens daar, aan de overkant van de grens waar
we ooit allemaal langs moeten, ligt het paradijs. Jouw plaats is
er al verzekerd. Wij moeten er nog aan werken, elke dag, maar
we hebben een schitterend voorbeeld en dat houdt ons op het
juiste pad.



AGNES TIERENS
ECHTGENOTE VAN AGNES TIERENS
(° Willebroek, 14 mei 1945 - + Puurs, 20 december 2020)

Waar je ook bent, ik zou het niet weten,
niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me, diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact
opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALFORTSE KALENDER

Welke activiteiten kunnen plaatsvinden, is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen. We geven alvast enkele data. Via diverse media word je zeker op de hoogte gehouden.

Juni	Prijsuitreiking zoektocht (Dorpshuis)
Juni/september	Wandelzoektocht Oppuurs - Groep V
Vr. 27 augustus t.e.m. zo. 5 september	Kalfort Kermis in het dorpshuis
Zo. 29 augustus	14u - 33ste Maria-omwegang

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig, zeker in deze coronacrisis.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2866/00066***'.

MET DE STEUN VAN...



LEROY C&A
Dvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be
Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands

DE PUNT ZEEF

traiteur • catering



Vlaanderen
verbeelding werkt



VLAMSE LANDBOUWTOEGANG SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 118° Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2021.
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2021 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

