

DE KALFORTSE KLOK



UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Kurt Suenens
Jan Van De Voorde
Jan Van Overloop
Sam Winckelmans

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Uit de oude doos
- 6 Gesprekje met Ludo Schampaert
- 8 Eindelijk terug dorps huis
- 10 Eindelijk terug muziek
- 12 Eindelijk terug voetbal
- 14 Woordje vanuit onze parochie
- 16 Wandeltentoonstellingen 2020
- 18 Beweeg met Kalloo
- 20 Familienieuws
- 22 Kalfortse kalender



Frans Verheyden (1868-1940) en Maria De Rauw (1868-1955) woonden in de Coolhemveldstraat 12 en hadden drie kinderen, die alle drie ongehuwd bleven: Jeannette (1899-1985), ook wel Net Fittes genoemd, Marie (1901-1982) en Jozef (1906-1981), ook wel Jef Javraas genoemd. Net dreef de familiehandel in groenten en fruit in hun huisje, dat er niet uitzag als een winkel. Jef en Marie leurden met groenten en fruit in Kalfort en op de Kleine Amer. Het huisje werd in 1997 afgebroken. Jan Van De Voorde legde het vast op één van zijn pentekeningen.

WOORD VOORAF

Beste lezer

Wat een fiasco! Door de Coronacrisis werd ons sociaal leven helemaal stilgelegd. We hadden allemaal gehoopt eind augustus een kleine ommegang en wat kermisactiviteiten te kunnen organiseren. Het pakte echter anders uit. Ondanks heel wat vergaderingen binnen de comité's en overlegmomenten met het Gemeentebestuur, die allemaal de goede richting uitgingen, werden uiteindelijk alle activiteiten verboden, door de verstrengde maatregelen in de provincie Antwerpen.

We moesten ons dus tevreden stellen met de wandeltentoonstellingen en een kerk, die uitnodigde om te bezoeken. Onze-Lieve-Vrouw ten Traan bleef voor een jaartje binnen en verscheen niet in het straatbeeld, tot groot verdriet van vele rechtgeaarde Kalfortenaars.

Toch wel even schrikken toen een Kalfortenaar ons beschuldigde van het organiseren van massa-activiteiten, waarmee dan de eucharistievieringen werden bedoeld. Er werden dreigementen geuit: "In plaats van uw best te doen om zoveel mensen bijeen te krijgen, zou u beter uw verantwoordelijkheid nemen t.o.v. de bevolking om zo weinig mogelijk mensen bijeen te krijgen! Wat u doet is gewoon misdadig! Ik zal dan ook niet aarzelen u ter verantwoording te roepen." En al werden nadien verontschuldigen aangeboden, omdat de boodschap blijkbaar verkeerd begrepen was, toch zegt dit zoveel over het huidige klimaat.

Polariseren, maar! De sceptici tegenover de believers. De zorgelozen tegenover de hardliners. Economie tegenover gezondheid. Jongeren tegenover ouderen. Laksen tegenover scherpshijpers. En ondanks ieders grote gelijk, met zoveel overtuiging gespuid op sociale media en andere kanalen, komen we er geen stap dichterbij een oplossing.

Daarom misschien een oproep aan de Kalfortenaars. Laat ons onze gemeenschap voorzichtig terug laten heropleven met begrip voor ieders standpunt, met respect voor elkaar, met aandacht voor redelijke maatregelen, met flexibiliteit waar het kan en strengheid waar het moet. Geef ons een najaar waarin we op die manier elkaar terug kunnen ontmoeten en waarin het zo geroemde Kalfortse gevoel in ons dorp weer volop kansen krijgt.

Hou jullie gezond en veel leesplezier.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

Ter gelegenheid van de wandeltonstellingen tijdens de “kermis” werd er heel wat onderzoek gedaan naar Kalfortse figuren en gebouwen. Op die manier kwam er alweer heel wat nieuw materiaal naar boven. En soms was dit heel verrassend!

Zo was er in Kalfortdorp 58 een diamantslijperij actief. Ze werd in 1923 door Petrus Norbertus, genoemd Albert, Dehoux (1893-1975) opgericht. Albert was afkomstig van Lubbeek. Hij was in het begin van de Eerste Wereldoorlog in het fort van Liezele gelegerd. In zijn vrije tijd ontmoette hij Pauline Vanherstraeten uit Kalfortdorp. De rest van de oorlog bracht hij door aan het IJzerfront. Pauline bleef in Kalfort op haar soldaat wachten. Na de oorlog keerde Albert naar Kalfort terug,

huwde Pauline en begon in Kalfort een diamantslijperij. Vóór de Tweede Wereldoorlog werkten er 20 à 25 arbeiders. De drie zonen Marcel, Frans en Edgard waren later in de zaak werkzaam. Frans (1923-2000) huwde in 1957 Lucienne Hadermann (1927-2020), de jongste dochter van Amedé Hadermann, eigenaar van een diamantslijperij in de Guido Gezellelaan. De concurrentie van lageloonlanden wurgde geleidelijk aan de kleine landelijke diamantslijperijen. Frans bleef in de diamanthandel tot 1971, tot het doek volledig viel.

Via Reinhilde Dehoux kwam er uniek materiaal van de diamantslijperij naar boven. We zien de arbeiders aan het werk, terwijl Albert superviseert. Wie kent nog andere mensen op de foto's?



GESPREKJE MET LUDO SCHAMPAERT

Wie zit er allemaal achter ons dorpshuis? We zoeken het graag samen met onze lezers uit. Deze keer maken we kennis met Ludo Schampaert, één van de stichters en initiatiefnemers van het dorpshuis...

Dag Ludo, kan je je even voorstellen?

Ik ben geboren in Kalfort op 16 juli 1946 als jongste zoon van de negen kinderen van bakker Dorreke Schampaert en Rosalie Cools. Kalfort is altijd mijn terrein gebleven, al woon ik al vele jaren op de Kimpelberg in Puurs.

Ik studeerde aan de technische school in Mechelen, haalde een diploma arbeidsanalist in Antwerpen en een D-diploma in Boom.

In Kalfort leerde ik mijn vrouw Christiane Van Camp kennen, dochter van schrijnwerker Louis Van Camp en naaister Wiske Leyers. Na ons huwelijk gingen we in Mechelen wonen. Christiane

werkte bij het NCOV, de ouderverenigingen van het Katholiek Onderwijs in Brussel en ik verdiende mijn kost bij de firma Gevaert in Mortsel. Enkele jaren later verhuisden we naar Puurs. We kregen twee zonen Koen en Bart.

De firma Vertongen vroeg mij om de houtbewerkingsmachines te ontwerpen. Zo belandde ik voor mijn werk in Kalfort. Ik zou er mijn hele loopbaan blijven en maakte het wel en wee van de firma mee, tot aan het einde in 1995. Ik had ook nog wat hobbies. In mijn jeugd heb ik wat gezongen. Ik speelde voetbal bij Kalfort en via Christiane ben ik ook badminton gaan spelen.

Hoe ben je bij het dorpshuis betrokken geraakt?

Mijn engagement startte bij de omme-gang. Wiske, de moeder van Christiane, was betrokken bij de vernieuwde omme-gang. Dochter Christiane engageerde zich in de voetsporen van haar moeder. En zo belandde ik ook in het comité. Al meer dan dertig jaar ben ik lid van het comité, waar ik mij vooral focus op het oplossen van technische problemen. We vinden de Maria-ommegang één van de mooiste realisaties van Kalfort. Van het een kwam het ander. Als lid van het ommegangcomité werd ik betrokken bij het parochiezaalcomité en later bij de denkgroep rond het dorpshuis. Samen met Henri Vermeiren, Ludo Schevenhals en Luc Schokkaert legden wij de grondslagen van de vzw, die het dorpshuis bouwde en het aanschi-jn van Kalfort veranderde.





Welke taken neem je zoal op?

Tijdens de bouw volgde ik alle werfvergaderingen en hield me dus vooral bezig met technische aspecten. Na de start van onze activiteiten werd ik secretaris van de vzw, die het dorpshuis beheert. Ik werd ook lid van diverse werkgroepen. Eerst en vooral van de technische ploeg. We realiseerden heel wat zaken die het dagelijks gebruik vereenvoudigden. Ik werd ook lid van de werkgroep uitbating. Samen met Christiane was ik een tijdlang betrokken bij de evenementen. En samen met haar werd ik ook verantwoordelijk voor de vergaderzalen.

Hoe hou je de drive erin?

Door veel samen te doen met mijn vrouw. We hebben in vele werkgroepen samengewerkt, in de ommegang

en in de diverse werkgroepen van het dorpshuis. En dat heeft altijd veel deugd gedaan. Het is spijtig dat we nu stillertjes aan wat taken moeten laten vallen. Maar er is onze leeftijd en de Coronacrisis heeft ons wat doen nadenken. Het proces is hierdoor wat versneld.

Wat is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

Misschien moet ik de start van het dorpshuisproject in herinnering brengen. Toen zat ik op een infovergadering van de gemeente samen met Luc aan tafel. Ik nam een bierkaartje en ontvouwde het plan voor het afbreken van de hoekhuizen en de realisatie van een brasserie. We gingen samen met dit kaartje toen naar de burgemeester. En die had er zelfs nog oren naar! Die avond is bepalend geweest voor het vervolg dat jullie allemaal kennen!

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Overall waar ik actief was, heb ik mij vooral beziggehouden met het oplossen van technische problemen. Zo heb ik mijn expertise van mijn jarenlange beroeps carrière kunnen inzetten voor de Kalfortse gemeenschap. Ik denk dat dit in het algemeen mijn mooiste verwezenlijking is.

Een laatste woord?

Ik heb me samen met Christiane altijd erg ingezet voor Kalfort. We moeten het nu als 70-plussers noodgedwongen wat kalmer aan doen. Maar we zullen ons in de mate van het mogelijke blijven engageren. Dat is immers het mooiste dat er is!

EINDELIJK TERUG DORPSHUIS

Half maart sloot het dorps huis noodgedwongen de deuren omwille van de lockdown. Maar ook in de volgende maanden was er van normale activiteiten nog geen sprake. Het dorps huis krijgt dan ook een financiële uppercut. We kunnen 2020 als een volledig verloren jaar beschouwen. We hopen dit samen met de steun van Kalfort, onze obligatiehouders en schenkers en de gemeente te kunnen overbruggen. Vanaf nu zetten we voorzichtige stappen voor een najaar met een beperkt aantal kleine evenementen, niet om winst te maken, wel om weer wat leven in onze gemeenschap te brengen.

Verhuring op een laag pitje

Heel lang is er zeer weinig mogelijk geweest, maar vanaf nu kan er toch al het een en ander worden georganiseerd in ons dorps huis. Voor evenementen met max. 100 personen vul je een Covid event scan in en doe je een aanvraag bij de gemeente. Privéfeesten zijn zeer strikt gereguleerd, maar als je ze door een professionele traiteur laat organiseren, kan er wel wat meer. Dansfeesten blijven voorlopig verboden. Maar een vorming organiseren voor je bedrijf kan dan weer wel, mits inachtneming van de regels (mondmaskerplicht, afstandsregels). Bij twijfel kan je ons steeds contacteren. Wij blijven permanent in contact met het Gemeentebestuur en passen de regels aan de situatie aan.

... en onze evenementen

Op 10 oktober organiseerde Groep-V voor de eerste keer terug een activiteit. 30 deelnemers konden in een gezellig kader whisky proeven. Het was fijn om het dorps huis te zien herleven.

RONDE VAN VLAANDEREN

Op zondag 18 oktober kan je in het dorps huis terecht voor het life bekijken van de Ronde van Vlaanderen op groot scherm. Een beperkte activiteit zonder veel poespas!

PRIJSUITREIKING ZOEKTOCHT

Op zondag 15 november kunnen de deelnemers van de wandelzoektocht hun prijs ophalen. We werken in drie shiften van twee uur om iedereen de kans te geven langs te komen.

NOVEMBERLEZING

Op woensdag 25 november kan je onze novemberlezing bijwonen. Op dit ogenblik zijn we in onderhandeling met Pfizer. Een vertegenwoordiger komt praten over het bedrijf, de toekomstplannen, de rol van de vestiging in Puurs, de ontwikkelingen i.v.m. het Coronavaccin. Ongetwijfeld een boeiende lezing. Inschrijven via de webshop van de gemeente is verplicht.
<https://webshoppuurs.recreatex.be>

NOVEMBER RAIN – ZONDAG 8 NOVEMBER – VANAF 14u



Op zondag 8 november vindt de tweede November Rain plaats. De ingrediënten? Een wandeling voor de liefhebbers en een gezellige afternoon tea party met koffie en gebak. Schrijf snel in via de webshop van de gemeente Puurs. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. Maximum aantal deelnemers ligt vast op 100! Wie er vorig jaar bij was, zal dit zeker niet willen missen.

<https://webshoppuurs.recreatex.be>

COMEDY-AVOND – ZATERDAG 12 DECEMBER – 20u



Rob Vanoudenhoven, wie kent hem niet. Zijn eerste 50 jaar op deze planeet. Hem laten vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en proberen te “overleven”. Over “Who the fuck is Rob Vanoudenhoven”, waarmee hij zichzelf tegen wil en dank op de kaart heeft gezet in het medialandschap. Over hoe zijn eigen programma, de “XII werken van Vanoudenhoven” zijn leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 jaren zijn geweest. Ga met hem maar eens op een terras zitten.... Nu wil hij het eindelijk delen, in ons dorps huis. Met iedereen.

De prijs bedraagt 20 euro. Inschrijven via de webshop van de gemeente is verplicht.

<https://webshoppuurs.recreatex.be>

EINDELIJK TERUG MUZIEK

Goed nieuws! Sinds begin september mogen wij weer repeteren. En 'wij', dat zijn de muzikanten van het Harmonie-orkest Concordiavrienden én de leerling-muzikanten van ons instaporkest Band For the Future. We zijn heel blij dat dit mogelijk is in deze vreemde tijden, en willen weer volle gas vooruit.

Concordiavrienden in lockdown

Het is een moeilijke periode geweest; voor iedereen, maar ook voor het verenigingsleven. We schreven in het vorig nummertje van de Kalfortse Klok al dat ons orkest tijdens de corona-lockdown een hele poos heeft stilgelegen. Op vrijdag 6 maart 2020 repeteerden we een laatste keer, waarna we tot eind juni al onze activiteiten moesten staken. In juli gingen we weer van start, maar onze vreugde was van korte duur: een heropflakking van het coronavirus in onze provincie deed onze gemeente besluiten om ook tijdens de maand augustus de repetities nog even stil te leggen. Alles bij elkaar hebben we, tot aan onze heropstart in september, zo'n vijf maanden stilgelegen. Dat is wel wat!

In deze periode van stilstand zagen wij ons eetfestijn, onze kermisuitbating van het dorps huis én ons concert met Gene Thomas in het water vallen. Los van de financiële gevolgen, zette dit natuurlijk ook druk op het sociale leven. Plots vielen de organisaties weg waar onze leden normaal gezien altijd samen naartoe werkten. We blijven er beter niet te lang bij stilstaan en prij-

zen ons gelukkig dat dit nu achter de rug is. We richten ons nu volledig op de toekomst en ons volgende concert. Hopelijk kunnen we daar snel meer details over bekendmaken.

Een blij weerzien ...

In juli konden onze muzikanten elkaar al even terugzien. Met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften konden toen opnieuw repetities plaatsvinden. En eerlijk is eerlijk: in het begin voelde het nog een beetje onwennig aan. Mondmaskers, handgel, social distancing zijn toch allemaal zaken die je niet meteen met het verenigingsleven associeert. Het vreemde gevoel dat we kregen toen we de afstand-opstelling zagen en met mondmaskers in de zaal stonden, verdween gelukkig snel toen we muziek begonnen te maken.

Het duurde een tikje langer om ingespeeld te geraken na al die maanden van stilstand, maar onze vrees dat we weer helemaal van nul zouden moeten beginnen met de muziekstukken die we voorheen aan het inoefenen waren, bleek gelukkig ongegrond. Het geheel klonk zelfs behoorlijk goed, al zeggen we het zelf. Bovendien deed het ontzettend veel deugd om onze medemuzikanten eindelijk terug te zien. Ons sociale leven keert langzaam aan terug, en daar zijn we blij om. We zijn ook heel blij dat we onze leerlingen, bij aanvang van het nieuwe schooljaar meteen een veilige en fijne omgeving konden aanbieden om samen muziek te maken.

Want wij merken steevast op de repetities. Hoewel het vreemd blijft om in deze omstandigheden samen te komen, toch verdwijnt dat gekke gevoel volledig als we muziek beginnen maken. De muziek laat ons even de fysieke afstand tussen de mensen onderling vergeten. 't Is waar wat ze zeggen, dat muziek mensen dichterbij elkaar brengt!

... in veilige omstandigheden

Het risico op besmetting blijft op de repetities beperkt. Anders dan wat je misschien zou denken, zijn muzikanten met een blaasinstrument niet de grote luchtverspreiders – en dus virusverspreiders – waarvoor men ze houdt. Dat geldt zeker voor koperen blaasinstrumenten, waarbij de klank geproduceerd wordt door luchtrillingen en niet zo zeer door luchtstroom; het produceren van klanken op die manier brengt amper luchtverplaatsingen met zich mee. Ook bij de andere instrumenten hebben studies aangetoond dat er geen luchtverplaatsing meer meetbaar is op anderhalve meter afstand.

We houden ons volledig aan het basisprotocol voor de cultuursector, dat zelfs een afstand van twee meter tussen muzikanten met een blaasinstrument voorschrijft, en ook de leidraad van onze koepelorganisatie wordt volledig nageleefd. Veiligheid voor alles! We vinden het heel belangrijk dat alles veilig kan verlopen. Zo kunnen we ook de volgende repetities met een gerust gevoel laten doorgaan.

Laat ons hopen dat we nog lang in veilige omstandigheden kunnen samenkomen en samen plezier kunnen maken – dat wensen we jullie allemaal toe – en dat we misschien binnen afzienbare tijd weer in normalere omstandigheden met elkaar kunnen omgaan.

In elk geval maken wij met onze heropstart alvast onze belofte waar, zoals Ramses Shaffy het al zong: “We zullen doorgaan ... tot we samen zijn!”

Muzikale groet,
De Concordiavrienden



EINDELIJK TERUG VOETBAL

De coronacrisis heeft overal een groot effect gehad op de sport. Sinds half maart 2020 lag de voetbal volledig stil. Vanaf begin augustus mocht er dan stap voor stap opgestart worden: in kleine groepjes trainen, zonder kleedkamer, zonder douches, zonder kantine, enz.

Voetbalclub Kalfort Daghet is op 6 september dan toch aan de nieuwe competitie kunnen beginnen, wel met een valse start: zowel het tweede als het derde elftal zag zijn match uitgesteld omdat bij de tegenstanders een speler positief had getest op corona en daardoor die ploegen in quarantaine moesten gaan.

Voetbalclub Kalfort Daghet is sinds augustus 2019 teruggeplooid op zijn kernactiviteit, namelijk recreatief voetbal voor senioren en veteranen.

De sportaccommodaties bevinden zich in de Leopold Van Kerckhovenstraat 62 te Kalfort. Daar beschikt de club over twee prachtige voetbalterreinen, een klein oefenplein, een moderne chalet en vijf kleedkamers. Bovendien zijn er nog andere gebruikers van die accommodaties die er het hele voetbalseizoen actief zijn : G-Voetbal Puurs en damesvoetbal DAVO Puurs.

Kalfort Daghet wil onder het motto “spelen voor het plezier en met plezier” een stevige liefhebbersvoetbalclub blijven die gebaseerd is op de tomeloze inzet van tal van vrijwilligers, spelers die echt voor hun plezier voetballen en een aantal trouwe sponsors.

Kon. Kalfort Daghet is nu actief in de tweede afdeling Recreatief Voetbal Antwerpen van Voetbal Vlaanderen,



wat een onderdeel van de Belgische Voetbalbond is. In seizoen 2020-2021 hebben zij 's zondags drie seniorenploegen (= vanaf 16 jaar) in competitie en 's vrijdags één veteranenploeg. Bij deze club krijgt iedereen de kans om zijn talenten te ontplooien.

Er wordt een beperkt lidgeld gevraagd als tussenkomst in de vaste kosten: 135 euro voor een senior en 100 euro voor een jongere minder dan 21 jaar. In het huidige seizoen zijn er ca. 105 leden waarvan ca. 80 actieve spelers. Er wordt tweemaal getraind, op dinsdag en donderdag vanaf 19u30, onder de deskundige leiding van het duo Serge Maes en Helmut De Graeve. Trainen is geen verplichting maar iedere speler zou moeten beseffen dat trainen toch nodig is om op zondag of vrijdag op een aanvaardbaar niveau te kunnen meespelen.

De coronacrisis dwingt de club tot extra kosten (o.a. voor ontsmetting) en heel wat extra maatregelen. De kantine en afdak vallen onder het strenge protocol voor de horeca (o.a. verplichte aanwezigheidslijst, enkel zittend consumeren, altijd mondkapje behalve tijdens het zitten, 1,5 meter afstand tussen de verschillende gezelschappen aan tafel, enz.). Naast het plein of op onze tribune vallen de supporters onder het protocol van de sport met voornaamste regel : mondkapje verplicht tenzij de 1,5 meter afstand kan gerespecteerd worden.

Door de coronacrisis zijn alle kermisfestiviteiten weggefallen waardoor de

club vele extra inkomsten gemist heeft. Gelukkig springt het gemeentebestuur bij om alle gemeentelijke verenigingen toch wat financieel te steunen in deze moeilijke tijden.

De club heeft een eigen website www.kalfortdaghet.be. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om deze website een volledig nieuwe lay-out te geven. Sommige items staan er nu dus nog niet volledig op.

Vele buitenstaanders stellen ook al eens de vraag “hoelang gaan jullie nog in de L. Van Kerckhovenstraat blijven voetballen?”. Het antwoord van het bestuur van Kon. Kalfort Daghet is heel duidelijk: zo lang mogelijk. Zoals de meesten weten heeft het huidige gemeentebestuur een studie besteld over de toekomstmogelijkheden van de site tussen de twee spoorwegen, N16 en L. Van Kerckhovenstraat. Eventuele verdere uitwerking zal voor het volgende gemeentebestuur zijn dat in januari 2025 van start zal gaan. Op korte termijn, dus de komende vijf jaar, zal er weinig veranderen. Het bestuur van voetbalclub Kon. Kalfort Daghet is wel alert en blijft hierover in nauw overleg met het gemeentebestuur.

Meer clubinfo bij secretaris Jan Van Overloop : voetbalKD@proximus.be of 0473 99 30 07. Nieuwe vrijwilligers die wat willen meehelpen bij de clubwerking zijn nog van harte welkom.

WOORDJE VANUIT ONZE PAROCHIE

Beste inwoners van Kalfort,

In de Kalfortse Klok verschijnen naar gewoonte enkele nieuwsberichten vanuit de plaatselijke parochie, om jullie zo op de hoogte te houden waarmee wij bezig zijn. In dit artikel mag ik mezelf aan jullie voorstellen: ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en kom de pastorale ploeg in jullie gemeente voor enkele jaren vervoegen.

De Kerk is misschien geen dominante speler meer in de huidige samenleving, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat ze vandaag relevant blijft en nog altijd een belangrijke taak te vervullen heeft in ons dagelijkse leven. De Kerk (en met haar alle chris-

tenen) heeft als taak om uit te munten in de praktijk van de liefde, in antwoord op de oproep van Christus. Zo beoogt ze de samenleving, onze families, werkplaatsen en vriendenkringen humaner en liefdevoller te maken.

Enkele weken geleden vierde ik mijn 34ste verjaardag. Mijn opleiding als priester heb ik in Frankrijk (Ars-sur-Formans, Parijs), Namen en Leuven genoten. Tijdens de priesteropleiding betrachtte ik zowel het mysterie van God en de Kerk als de samenleving waarin we leven, te begrijpen, om beiden ten dienste te kunnen staan.

Ik heb een lange stage doorlopen in Brazilië, van 2007 tot 2009, in het bisdom



Conceição do Araguaia, waar ik missiewerk verrichte: samen met 8 Braziliaanse jongeren bezochten we scholen, afgelegen christelijke gemeenschappen, waren we aanwezig in sloppenwijken, gaf ik bijles Portugees aan inheemse indianenstammen, organiseerden we vormingsactiviteiten, etc. Ik hou er nog vriendschappelijke contacten aan over, en hoop er nog eens te kunnen terugkeren om iedereen weer te zien. Het Braziliaans-Portugees is een mooie taal, en Brazilië is een mooi land, met vooral heel aanhankelijke en vreugdevolle mensen. Ik heb er veel geleerd.

Sinds mijn priesterwijding (2015) heb ik gewerkt in de Sint-Katelijneparochie te Brussel. Nu kom ik heel graag naar Kalfort en omstreken (Klein Brabant) om hier mee te werken aan de missie van de Kerk. Ik hoop doorheen deze jaren jullie verenigingen, jullie families, jullie reilen en zeilen te leren kennen, en beetje bij beetje deel uit te maken van het plaatselijke leven van Kalfort, om zo de Kerk dichterbij jullie alledaagse leven te brengen.

De Kerk heeft iets te vertellen als het gaat over ecologie, over migratie, over samenleven, maar vooral over leven en dood, omdat ze de stem van Jezus wil laten klinken in onze wereld.

Mijn interesses gaan uit naar muziek en theologie. Ook ben ik nog actief in mijn scoutsvereniging Europascouts, waarmee we doorheen het jaar enkele weekends, en tijdens de zomer enkele weken, op staptocht gaan met volwassen jongeren. Ook geniet ik

er intens van om samen met vrienden iets te gaan eten, of eenvoudigweg te bellen om nieuws te geven en te krijgen. Ik zie ook graag mijn neefjes en nichtjes (de kinderen van mijn broers en zussen) opgroeien, en maak graag deel uit van hun ontwikkeling.

Ik hoop jullie de komende tijd persoonlijk te ontmoeten, en hoop dat we samen kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Tot binnenkort!

Kurt Suenens, pr.

WANDELTOONSTELLINGEN 2020

Geen kermis in 2020, geen Maria-omgeng in 2020. De beperkte versies, die waren voorzien, konden uiteindelijk niet doorgaan. We nodigden de Kalfortnaren uit om het verleden van hun dorp te ontdekken aan de hand van drie wandeltentoonstellingen.

Het project Kalfort in beeld kwam tot stand tijdens de Coronacrisis van 2020. Hoe konden we de jaarlijkse kermistentoonstelling veilig organiseren? Een raamtentoonstelling bood een uitweg en ook heel wat kansen. Door te wandelen door het dorp kon je verkennen hoe het vroeger was. Onderweg ontdekte je merkwaardige plaatsen en

boeiende Kalfortse figuren. Wie weet nog wie Mon Strop, Jef Pijp of Heintje Zieles was? Hoe zagen verdwenen gebouwen als het Echelpoelhof, de kerk of het huis van meester Huygens er uit? Er werden zeventig verhaaltjes geschreven, mooi geïllustreerd met foto's uit de oude doos.

Kinderen konden op zoek gaan naar Kalfortse personages in de vorm van poppetjes die langsheen het parcours waren verstopt. De poppetjes werden gemaakt door Fien Schokkaert, met de hulp van Eline Vingerhoets en Ine Schokkaert. Elke wandeling bevatte ook een fotoplaats waar je kon pose-



ren in het Kalfort uit de goede oude tijd. Gunter Aerts maakte de prachtige tekeningen. Christiane Van Camp en Frans Winckelmans hielpen bij de samenstelling. Verder werd er dankbaar geput uit het vele encyclopedische werk van Louis Callaert, dé Puurse heemkundige. De technische ploeg van het omme-gangcomité zorgde voor de plaatsing van pijlen en bordjes. Het werd dus nog een leuk project waar vele mensen aan samenwerkten.

We zagen heel wat beweging in het dorp. Vooral op de eerste kermisdagen waren er vele mensen op stap om de wandelingen te doen. De reacties waren positief, soms zelfs emotioneel, want onze fotocollectie bevat ook foto's waarvan de familieleden zelf geen weet meer hebben. Families maakten gebruik van de tentoonstelling om het Kalfort van

vroeger in herinnering te brengen en zelfs hun kinderen en kleinkinderen mee te nemen naar een nostalgische kijk op hun geboortedorp.

Het project leeft voort in de website Kalfort in beeld (www.kalfort.be/tt). De wandelingen kunnen zo nog steeds virtueel worden gedaan. Er kunnen natuurlijk nog vele figuren en plaatsen aan bod komen. Alle suggesties zijn hiervoor welkom. Heb je zelf informatie over wie in je huis woonde of over familieleden. Bezorg de basisinfo en wat foto's en we maken er een verhaaltje van op de website. Dit verhaal kan later ook nog worden gebruikt in latere wandeltentoonstellingen. Want het project is niet af. Er liggen nog eens zoveel verhaaltjes klaar voor 2021! Met jullie medewerking maken we er dan weer een leuk event van!



BEWEEG MET KALLOO

Kaloo is de Kalfortse loop- en wandelclub. Het nieuwe seizoen is in de eerste week van september gestart. De leden zijn terug elke week actief.

Ook dit seizoen is het weer de betrachting om lopers en wandelaars samen te brengen om op pad te gaan. Samen lopen en wandelen is immers de beste garantie om het te blijven volhouden (en om er optimaal van te genieten).

Dit zijn de tijdstippen waarop wordt afgesproken.

- dinsdag 20u, wandelaars
- woensdag 20u15, lopers (1 of 2 rondes van 5 km)
- woensdag 20u15, lopers (10 à 15 km)
- donderdag 20u, lopers (10km)
- donderdag 20u, wandelaars

Wil je lid worden van de club? Dit kan door het overschrijven van 20 euro op rekeningnummer BE14 7370 5112 3083 van Kaloo (let op: dit is een ander

nummer dan vroeger) Je krijgt er enkele ledenvoordelen bij: kortingsbon bij Topsport Lebbeke en gratis deelname aan een aantal activiteiten.

Kaloo zette het jaar goed in!

Het nieuwe werkjaar werd met veel brio aangevat. Diverse leden liepen mee in de Fortloop op 27 september. En op zondag 11 oktober organiseerde de club een ledenevenement ten voordele van Flegado.

Meer info? Mail naar kalfortseloopclub@gmail.com





Chiro Kalfort
presenteert

Herfstbar

@Chiroterreinen

Vrij&Zat 23-24 oktober

Vrij: 20u - 01u. & Zat: 16u - 01u.

Max. Bubbels van 10

Reserveer om zeker te zijn van een plaatsje via
<https://herfstbarchirokalfort.wordpress.com/>
of 0476472541

T.v.v. Chiro Kalfort Bouwt

Snacks - Jenever - Sfeer & Gezelligheid

V.U. Ine Schokkaert | L. Van Kerckhovenstraat 66

FAMILIENIEUWS



PAULA JANSSENS

(° Boom, 16 juli 1937 - + Bornem, 19 september 2020)

De laatste uren voor het einde, dan wordt de wereld klein, is plotseling alles onbeduidend, tot het laatste beetje zijn. Wat wij zo indrukwekkend vonden, verliest zijn glans, verliest zijn zin, maar achter de gesloten ogen, glanst een gigantisch groot begin.



FRANS MICHIELS

ECHTGENOOT VAN ALICE VAN HUYNEGHEM

(° Puurs, 26 september 1938 - + Puurs, 19 juli 2020)

Va, vava... rust nu meer uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het als een moedig mens gedaan.

Wie kan het begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat jij hebt doorstaan.

We zeggen je geen vaarwel, maar tot ziens!



MARTHA KERREMANS

WEDUWE VAN FRANS VAN HOYWEGHEN

(° Puurs, 9 augustus 1929 - + Puurs, 14 juli 2020)

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten bij ontbreken van kracht.

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan.

Huil daarom niet geliefden, ik ben in vrede gegaan.



LEA MOONS

ECHTGENOTE VAN HENRI THYS

(° Puurs, 13 november 1936 - + Bornem, 9 juli 2020)

Mijn avond gaat vallen, 't wordt kil om me heen.

Straks moet ik vallen en laat ik jullie alleen.

Maar kom nog even met z'n allen, dicht bij mij staan.

Ik geef je mijn hand en gooi nog een kus.

De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer,

ik wil jullie nog troosten al is het voor de laatste keer.

“Wanneer ik 's avonds naar de sterren kijk,

knipoogt er altijd eentje terug.”



IVONNE VANHUYNEGEM

WEDUWE VAN JORIS DE PRINS

(° Schelle, 17 mei 1927 - + Kalfort, 27 juni 2020)

De n'avond komt zo stil, zo stil, zoo traag aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden.
't is avond, stille... en, mij omtrent,
is iets, of iemand, onbekend, die, zachtjes mij beroerend,
zegt: " 't is avond en 't is rustens recht."



MARIA VAN DE VELDE

WEDUWE VAN ANTOINE DE BONDT

(° Sint-Amands, 4 december 1931 - + Ruisbroek, 16 juni 2020)

"En als ik doodga, huil dan niet,
ik ben niet echt dood moet je weten.
't Is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij me bent vergeten".



IVONNE VAN DAMME

WEDUWE VAN JAN PELEMAN

(° Buggenhout, 20 september 1925 - + Lippelo, 15 juni 2020)

Meter, we hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen
houden... Nu ben je van ons heengegaan en heb je de eeuwige
rust gevonden. Dank je meter voor je wilskracht en je levens-
lust, voor alle liefde en goedheid die je ons gegeven hebt.
Je herinnering zal altijd voortleven in ons hart.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact
opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaars worden ook vermeld op de website
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALFORTSE KALENDER

Welke activiteiten kunnen plaatsvinden, is afhankelijk van de actuele Corona-maatregelen. We geven alvast enkele data. Via diverse media word je zeker op de hoogte gehouden.

Za. 10 oktober	Whisky tasting (Dorpshuis)
Zo. 18 oktober	Ronde van Vlaanderen op groot scherm (Dorpshuis)
Vr. 23 - za. 24 oktober	Herfstbar Chiro (chiroterreinen)
Za. 24 - zo. 25 oktober	Mossel feesten Concordiavrienden (Dorpshuis)
Zo. 8 november	November Rain (Dorpshuis)
Zo. 15 november	Prijnsuitreiking zoektocht (Dorpshuis)
Wo. 25 november	Novemberlezing (Dorpshuis)
Za. 12 december	Comedy avond (Dorpshuis)
26 dec. - 3 jan.	[onder voorbehoud] Kalfort Ker(st)mis - Winterbar (Dorpshuis)
Zo. 17 januari	Aperitiefconcert met Los del Trè (Dorpshuis)

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2866/00066***.

MET DE STEUN VAN...



LEROY C&A
DVBA



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be
Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands

DE PUNT ZEEF

traiteur • catering



Vlaanderen
verbeelding werkt



VLAMSE LANDBOUWSTICHTING SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 116° Kalfortse Klokske verschijnt in december 2020.
Artikels zijn welkom tot 1 december 2020 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

