

DE KALFORTSE KLOK



DE KALFORTSE KLOK # 30° JG # APRIL 2020 # 113

UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Steven Barberien
Katleen De Bruyn
Jan Van De Voorde
Adrienne Vertessen
Benny Winckelmans
Sam Winckelmans

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Uit de oude doos
- 8 Gesprekje met Lieve Schokkaert
- 10 Nieuws van de Concordiavrienden
- 13 Van KVLV naar FERM
- 16 Ommegang 2020
- 17 Woordje vanuit onze parochie
- 18 Wandeling naar het verleden
- 20 Familienieuws
- 22 Kalfortse kalender



De eerste asperges werden in Kalfort geteeld op het domein Coolhem door Henri Meersmans, die van Heist-op-den-Berg aspergezaad meebracht. Eugeen Van de Wiele, eigenaar van Coolhem, liet zijn rentmeester experimenteren met de witte asperges. Vanaf 1910 groeide de edele groente uit tot het streekproduct van onze regio. Meester August Huygens speelde een belangrijke rol in de vorming van de kersverse Kalfortse aspergetelers. Kalfort werd als aspergeplaats bekend tot in Parijs, waar Baptist Vertongen de Asperges de Calfort aan de man bracht. Vele Kalfortenaren leefden van de asperges. Voor dag en dauw worden de asperges gestoken, gebusseld en naar de veiling gebracht. Rond 1960 begon de omvang van de aspergeteelt te verminderen. Onder meer door de hoge kostprijs van de arbeidsuren, de hoge belastingen, de concurrentie van ingevoerde asperges, de bodemmoetheid en de vermoeiende handarbeid stierf de aspergeteelt in Kalfort uit. Maar toch blijft de "asperge" onlosmakelijk met Kalfort verbonden. De pentekening van Jan Van De Voorde is actueel in deze aspergetijd, die duurt tot 24 juni, het feest van Sint-Jan.

WOORD VOORAF

Beste lezer

Dit is vreemd. Zijn de avonden in normale omstandigheden danig gevuld met vergaderingen of de voorbereidingen ervan, zitten de weekends meestal vol met sociale activiteiten, is er bijna steeds het een en ander voor te bereiden voor een activiteit in het dorps huis, dan is er nu niets van dat alles. Het Coronavirus heeft ons in zijn greep. En met ons heel het sociale gemeenschapsleven. Het dorps huis ligt al dagen plat. Geen enkele activiteit wordt er nog georganiseerd. De verenigingen hebben al hun bijeenkomsten opgeschort, eerst tot 6 april, dan tot 19 april en binnenkort mogelijk ook nog langer. Niemand weet wat er met de evenementen van mei en juni zal gebeuren, of de schoolfeesten zullen kunnen doorgaan, of onze jongens en meisjes op chirokamp kunnen vertrekken en zelfs niet of we een normale Kalfort Kermis en Maria-omweg zullen hebben.

Veel onzekerheden dus en veel van onze gewoontes hebben we - alvast voor een tijdje - moeten veranderen. Biedt deze periode ook kansen? Zeker wel. We zien hoe de solidariteit groeit tussen zij die in de vuurlinie staan en zij die node aan de kant moeten supporteren. We merken weer dat onze zorg en onze sociale zekerheid stevige fundamenten zijn, die we niet zomaar zonder ongelukken kunnen uithollen. We zijn begaan met mensen en families die worden getroffen door het virus. We genieten meer van kleine dingen. We kunnen de stilte opnieuw waarderen, in onze straten en op onze pleinen. We worden even teruggeworpen in onze cocon. Mogelijk kunnen we daar even orde op zaken zetten en meer aandacht hebben voor elkaar.

Maar het is ook duidelijk dat wij mensen niet zijn gemaakt voor een dergelijk isolement. Iedereen wil zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie. En laat dat dan misschien een tweede kans zijn. Misschien hebben we onze vrijheid en ons deugdzaam samenzijn onder vrienden niet altijd voldoende naar waarde geschat. En staan we nu weer te popelen om samen te zijn en zo snel mogelijk met elkaar terug aan de slag te gaan om ons dorp verder levend te houden. Twee kanten van diezelfde medaille. Twee kanten om even bij stil te staan.

Nu we dit nummertje maken, weten we ook nog niet wanneer het gedrukt zal worden en wanneer het bij jullie in de bus zal vallen. Hopelijk hebben we dan de crisis grotendeels overwonnen en hebben we ons normale leven terug kunnen hervatten, en hiermee ook ons gemeenschapsleven in en buiten ons dorps huis.

Hou jullie gezond en veel leesplezier.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

8327 gedigitaliseerde foto's... zo groot is de Kalfortcollectie op dit ogenblik. De fotocollectie werd opgebouwd n.a.v. de vele kermistentoondstellingen die sinds 1990 worden georganiseerd, en groeit nog steeds aan.

Vele thema's kwamen aan bod:

- Rond Onze-Lieve-Vrouw
- Opstappen voor Onze-Lieve-Vrouw
- Geroepen (religieuzen)
- Kalfort in beeld (oude postkaarten)
- Bedevaart op affiches
- Kalfortse koppen
- Jeugd in beweging
- 125 jaar muziekleven in Kalfort
- Van Kallevoorde tot Kalfort
- Hoe schoon was mijn school?
- Mag het ietsje meer zijn?
- Van de wieg tot het graf
- Grote gezinnen in Kalfort
- Parochiale verenigingen
- Van neobyzantijns tot modern... de kerk van Kalfort
- Sportief Kalfort
- 50 jaar zondag... de chiro in Kalfort
- 150 jaar parochie Kalfort
- Kalfort Kermis
- Kalfort in contrast
- Kalfort van A tot Z
- Dorpshart Kalfort. Verleden, heden en toekomst



Een prachtige foto uit ons Kalofortarchief. 'The Family Band' van de familie Vingerhoets. Links bovenaan: Marie-Louise. Aan het drumstel: Victor. Bovenaan v.l.n.r. Myriam, August, Sidonie Kerssebeek, Jozef Vingerhoets. Onderaan v.l.n.r. Luc, Magda en Hilda.

- 25 jaar Maria-omwegang
- In goede en kwade dagen (huwelijk)
- Kalfort in de Grote Oorlog
- Kalfort op wielrijes
- Frits Tersago, amateurfotograaf
- Kroniek van Kalfort
- 50 jaar Concordiavrienden
- Op de Kalfortse schoolbanken

Voor 2020 is het nog wat onduidelijk. Want de Corona-omstandigheden verhinderen veel zoekwerk. Op dit ogenblik liggen er zes thema's op de plank:

1. Kinderen voor de lens toont kinderfoto's van vroeger. Van foto's op schapenvelletjes tot mooi aangeklede kinderen, onwennig in de fotostudio, of geposeerd voor de amateurfotograaf.



2. Kalfort in de wereld, de wereld in Kalfort brengt de Kalfortenaars in beeld die het ruime sop kozen en Kalfort verlieten voor een groot avontuur in het buitenland (missionarissen en emigranten), maar focust ook op Kalfortenaars van "vreemde" origine. Denk onder meer aan de namen Quartier, Boulez, Szapinszky die in Kalfort voorkomen.

3. Onze geschiedenis is behoorlijk mannelijk, maar met Sterke vrouwen, vrouwen uit de schaduw focussen we op de vrouwen die ook in Kalfort voorop liepen in de samenleving. Ferme vrouwen dus!



Linksonder: De kerk van Kalfort op een oude prentbriefkaart; een idyllisch beeld uit lang vervlogen tijden (thema 5).

Linksonder: Processie ca. 1969. De priesters met het H. Sacrament. V.l.n.r. Wim Verhoeven, Julien De Keersmaecker, Johan Vergauwen en Jozef Selleslagh. Foto van Frans Lenaerts (thema 6).

Boven: Godelieve Maes, Cyriel Vercauteren, de Françoise Madeleine Quartier en Florent Maes in café Coolhem, 1965. Op de foto staat geschreven "Dans les belles années de notre vie mon coeur est encore prêt de mon soirée chez café Coolhem" (thema 2).

4. Landelijk leven in Kalfort wordt een tentoonstelling over land- en tuinbouw in Kalfort, die zovele jaren de belangrijkste inkomstenbron waren. Tegelijkertijd besteden we aandacht aan het verenigingsleven dat er zich rond ontwikkelde.

5. Klein-Brabant in beeld toont prentbriefkaarten uit onze streek. Ongelooflijk hoe het uitzicht in honderd jaar in veranderd, van een landelijk achtergebleven hoek geprangd langsheen de Schelde naar een welvarende streek.

6. Foto's van Frans presenteert de fotocollectie van Frans Lenaerts. Frans legde als amateurfotograaf het Kalfortse verenigingsleven vanaf de jaren vijftig vast.



Links: Eerste bezoek van zuster Maria Vergauwen aan Kalfort, 1970. Ze poseert samen met de kinderen van de Schoolstraat. Bovenste rij zuster Vergauwen met Lieve Vergauwen, Guido Vergauwen, Jan en Luc Schokkaert. Tweede rij Johan, Bernadette en Christel Vergauwen. Onderste rij Marc Vertongen, Marijke en Greet Vergauwen en Erik Vertongen (thema 1).

Rechtsboven: Maria Celina Feremans (1879-1938), echtgenote van Jozef Nuten, en tweede voorzitter van de vrouwengilde van Kalfort (thema 3).

Rechtsonder: Serres met tomaten van Frans Debondt, 1913. De serres stonden tussen de Coolhemstraat en de Vijverstraat. Rechts vooraan Frans Debondt (grootvader van Lucie Debondt), pionier van de hovenierderij in Kalfort (thema 4).

Kan je ons helpen met mooie foto's om deze thema's uit te werken (of heb je nog andere mooie foto's), dan zijn ze zeer welkom bij Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16 of Frans Winckelmans, Moerplas 15. Of geef een seintje via info@kalfort.be. De foto's worden gedigitaliseerd en je krijgt ze nadien zeker en vast netjes terug.



GESPREKJE MET LIEVE SCHOKKAERT

Eén dorps huis, maar een heleboel vrijwilligers. We zetten er een aantal in de kijker. Zo krijg je een blik achter de schermen van onze organisatie en kom je meer te weten over de mensen die het geheel drijvend houden. Lieve Schokkaert is het eerste contact dat vele gebruikers met ons dorps huis hebben. We laten haar graag aan het woord...

Dag Lieve, kan je je even voorstellen?

Ik ben Lieve Schokkaert en woon in de Guido Gezellelaan, niet ver van het dorps huis. Ik ben geboren in Kalfort op 15 september 1959 als vijfde kind van het gezin van zeven kinderen van Jozef Schokkaert en Josephine Moons. Ik ben gehuwd met Luc Decat en trotse moeder van vier zonen Daan, Stijn, Nils en Jens. Zij zorgden met Ellen en Aneta al voor een stevig nageslacht van zes kleinkinderen Jeffe, Bes, Emma, Cis, Nell en Nette.

Mijn humaniorastudies werkte ik af in Boom. Nadien studeerde ik voor verpleegkundige en werkte van 1980 tot 1995 in AZ Sint-Jozef in Bornem op verschillende diensten (heelkunde, geriatrie, spoed en operatiekwartier). Nadien maakte ik een carrièreswitch. Van 1995 tot 2009 was ik sales manager in de wereld van het medisch materiaal. In 2009 richtte ik mee Medri bvba op, een bedrijf dat zich toelegde op de verkoop en de distributie van medisch materiaal (implantaten). Na de verkoop van het bedrijf was ik van 2014 tot 2017 actief in de customer service en purcha-

sing support bij Duo-Med. Na 22 jaar in het bedrijfsleven keerde ik terug naar mijn eerste liefde, de zorg. Tot vandaag ben ik zelfstandig thuisverpleegkundige bij Thuisverpleging De Brug. Van het contact met de mensen, hun dankbaarheid en het onmiddellijke resultaat van mijn werk heb ik heel veel voldoening.

Naast het vele werk is mijn motto “Carpe diem”, dat ik in praktijk breng door te genieten van het leven met familie en vrienden. Ik hou van die sociale contacten en van diepgravende gesprekken tijdens een gezellig etentje. In mijn jonge jaren volleybalde ik in Schelle op topniveau. Later was ik actief in Volley Kalfort. En ik blijf bewegen: nu fiets ik nog recreatief. Ik hou ook van spulletjes breien voor mijn kleinkinderen.

Hoe ben je bij het dorps huis betrokken geraakt?

Als zus van Luc Schokkaert raak je sneller betrokken bij bepaalde Kalfortse projecten dan je denkt. Met veel plezier ben ik vijf jaar geleden gestart om mijn broer van enkele taken te ontlasten. Eerst was ik plaatsvervanger in de Raad van Bestuur, daarna hielp ik in de zoektocht naar sponsors. Gaandeweg ben ik dan, als lid van de werkgroep uitbating, verantwoordelijk geworden voor de planning, welke taak ik ondertussen meer dan vijf jaar op mij neem.

Wat is je belangrijkste taak?

Mijn hoofdtaak is de planning met verschillende deeltaken : het beantwoorden van mails, het verhuren van de zaal

aan potentiële klanten met een gericht bezoek aan de zaal, het opvolgen van genomen huuropties, het opmaken van huurcontracten, het opvolgen van het akkoord van de klant en ten slotte het mailen van de huurders met info over de onthaalmedewerkers. Het is een taak die ik graag doe en gestructureerd aanpak.

Inderdaad een stevige taak, die veel opvolging vraagt! Zijn er nog zaken die je wil verbeteren?

Verbeteringen aanbrengen is een ongoing proces. Als ik bedenk hoe we vijf jaar geleden met de werkgroep uitbating zijn gestart en zie waar wij nu staan - dankzij een hele goede samenwerking met de leden van de werkgroep uitbating- is dat een enorm verschil. Door open communicatie zullen we samen veel blijven bereiken en verbeteren.

Hoe hou je de drive erin?

Vooraleer ik mij ergens voor engageer, denk ik goed na of ik die bepaalde taak



geruime tijd op mij kan en wil nemen. Eens aan de gang zet ik mij er 100% voor in. Ik besef heel goed dat ik maar een kleine schakel ben in een groot geheel. De inzet van alle andere vrijwilligers bezorgt mij de drive om ook mijn steentje bij te dragen.

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Mijn mooiste verwezenlijking is dat er jaarlijks meer dan 500 verhuringen plaatsvinden in het Dorpshuis zonder dubbele boekingen en dat alles vlot loopt. Ik wil hierbij de Kalfortse verenigingen even in de bloemetjes zetten, want dank zij hun flexibiliteit ben ik soms in staat een particuliere huurder verder te helpen.

Welke is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

Leuke anekdotes over de planning zijn er niet zo veel. Maar misschien een kleine bedenking. Na het bezoek aan de zaal vraag ik steeds om mij te willen verwittigen als men beslist heeft de zaal niet te huren, zodat ik de optie kan opheffen. Men reageert dan verontwaardigd "Allee, natuurlijk zullen wij u verwittigen", maar jammer genoeg doet dit zo goed als niemand... ik moet er steeds achteraan...

Een laatste woord?

Ik wil de medewerkers van de werkgroep uitbating heel hard bedanken voor de deugddoende samenwerking. Hopelijk kunnen we het nog lang samen doen.

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

Het nieuwe jaar 2020 is ondertussen vier maanden oud. Tijd voor een terugblik!

Nieuwjaarsfeestje voor de muzikanten

Een 30-tal jeugdige muzikanten van ons harmonieorkest trapte het nieuwe jaar af met een feestje. Op 4 januari trokken zij met z'n allen naar Sint-Niklaas voor een partijtje bowling, een feestmaal met frietjes en een bezoek aan de cinema. En het bleef niet bij één feestje! Ook op 25 januari, na afloop van de algemene vergadering van onze vereniging, klonken wij op het nieuwe jaar tijdens een nieuwjaarsreceptie voor alle muzikanten en leden. De bowlingballen en kegels mochten dan wel het competitiebeest in sommige muzikanten naar boven halen, de plaagstoten tussendoor, het gezellig samen onderuit zakken in de cinema, samen eten en drinken ... is uitstekend voor de groeps-

geest. En als er nu één zaak belangrijk is in een lokale vereniging, dan is het toch wel het samenhorigheidsgevoel. Onze naam is niet voor niets 'Concordia-' (eendracht) '-vrienden'! In een orkest spelen is zoveel méér dan enkel muziek maken...

Nieuwjaarsconcert 'Concordia-vrienden & Sofie' i.s.m. Lions Club Klein-Brabant

Ons orkest werd door Lions Club Klein-Brabant gevraagd om het 11de nieuwjaarsconcert van de club voor haar rekening te nemen. Op die uitnodiging gingen wij graag in. Bovendien kregen we hierbij de kans om samen met zangeres Sofie te musiceren. In 2009 hadden wij al eens met haar opgetreden, en dat was zo goed meegevallen dat we ook dit jaar niet lang moesten nadenken. We begonnen het concert met 'The Royal Duke' van Jeremiah



Clarke. Hierna volgden enkele muzikale kleppers, echte hedendaagse harmoniemuziek, zoals 'The Wall' van Otto M. Schwarz en 'Victory' van Rossano Galante. Ook klassiekere werken zoals 'Bolero' van Maurice Ravel, 'Czardas' van Vittorio Monti en de alom bekende 'Tritsch-Tratsch-Polka' van Johann Strauss jr. passeerden de revue.

Zangeres Sofie zorgde met knappe uitvoeringen van 'Ain't No Mountain High Enough', 'Smile', 'Sweet Caroline', 'What a Wonderful World' enz. voor de kers op de taart van de muzikale avond. Wij hebben er zelf alvast van genoten, en hopen van de organisatoren en het publiek uiteraard hetzelfde. We zijn Lions Club Klein-Brabant erg dankbaar dat we deze kans hebben gekregen.

Cum Laude wint negende Concordia-Quiz na spannende race

Op 29 februari, schrikkelidag, vond vervolgens een verschrikkelijk spannende quiz plaats in Kalfort. Tijdens de 9de

editie van de ConcordiaQuiz namen maar liefst 49 quizploegen het tegen elkaar op. Er werden 130 vragen afgevuurd op de kandidaten, die hun hersenpannen stevig lieten knetteren en zich inspanden om de juiste antwoorden uit hun brein naar boven te halen. Het was niet gemakkelijk, dat geven we gerust toe, maar de deelnemende ploegen zetten hun beste beentje voor en behaalden knappe scores. Na tien rondes, waarvan zeven met algemene vragen, een fotoronde, een videoronde en een muziekrunde, was het uiteindelijk quizploeg Cum Laude die (net als in 2012, 2017 en vorig jaar) de overwinning op zak stak. Het was een bijzonder spannende race geweest, die eindigde op een gelijke stand. Quizploeg Icarus eindigde zo op de tweede plaats met even veel punten. In het geval van een ex aequo bepaalt het reglement namelijk dat de hoogste plaats wordt toegekend aan de ploeg met de meeste juiste antwoorden in ronde 10 (muziekrunde).



Was het resultaat van de ploegen in deze ronde gelijk, dan werden de resultaten van de voorgaande rondes in aflopende volgorde in aanmerking genomen. De derde plaats was voor de ploeg Speedwagon, die de laatste podiumplaats opvulde. Wij wensen alle deelnemers van harte proficiat met hun knappe prestatie!

Hoe ziet de planning er verder uit?

Over onze agenda voor de komende tijd bestaat wat onduidelijkheid. Normaal gezien hadden wij in het weekend van 14 en 15 maart ons eefestijn georganiseerd. Het coronavirus heeft er anders over beslist... Voorlopig hebben wij ervoor gekozen om ons eefestijn uit te stellen naar zaterdag 2 (17:00-21:00 uur) en zondag 3 (11:30-15:00 uur) mei, al is het nog koffiedik kijken of de rust tegen dan weer zal teruggekeerd zijn. Ook voor wat ons concert betreft, gepland op 18 april, leven wij in onze-

kerheid. We zetten de veiligheid van toeschouwers en muzikanten uiteraard op de eerste plaats, dus dit concert zal enkel kunnen plaatsvinden indien de situatie het toelaat. De vele vraagtekens zijn natuurlijk niet zo fijn voor onze vereniging, maar gezondheid gaat nu boven alles. Toch willen wij vragen: neem alsjeblieft af en toe een kijkje op onze website www.concordiavrienden.be om van agendawijzigingen op de hoogte te blijven. Het zou namelijk fijn zijn als wij u in gezonder tijden opnieuw op onze organisaties zouden mogen begroeten!

Intussen: wees voorzichtig, blijf gezond, en zorg goed voor jezelf en je naasten!

Muzikale groet,
De Concordiavrienden



VAN KVLV NAAR FERM

KVLV Kalfort verdwijnt, FERM Kalfort is geboren!!

Na meer dan een halve eeuw koos onze nationale vrouwenvereniging KVLV voor een nieuwe krachtige naam. Echt op ons lijf geschreven. Want FERM dat zijn wij! En dat willen we ook uitstralen: sterk en vastberaden, inspirerend en stevig geworteld, energiek en ondernemend, gedurfd maar hartelijk. Maar vooral open en warm. Een naam om stevig in de toekomst te staan. En we zijn met velen. Meer dan 200.000 gezinnen kennen FERM van binnen en/of van buiten. FERM komt tegemoet aan wat vrouwen vandaag vooral willen. Meer balans in het leven, minder zorgen, meer vrije tijd. Vrouwen van FERM zien geen toekomst in verzuring maar gaan voluit voor 'verzoeting'.

Onze naamsverandering ging niet ongemerkt voorbij. Na een spetterende show voor de lancering van de nieuwe naam op 24 januari verraste FERM al haar leden met een mooie mat. Matten die uitnodigen om naar buiten te komen en mee te genieten van het enorme aanbod. Bij FERM vinden vrouwen een waaier aan boeiende en afwisselende activiteiten. Fijne ervaringen en inspirerende ontmoetingen, een échte adempauze weg van alle dagelijkse grote en kleine beslommeringen. Een netwerk dat hen draagt en, als ze er zin in hebben, ook kunnen helpen dragen. De nieuwe merknaam brengt ook een nieuwe wind in ons vrouwennetwerk. Nieuwe formules van samenwerken. Bruisende vormen van verenigen en organiseren. Nieuwe manieren om te



communiceren, nieuwe activiteiten voor alle vrouwen. Een vernieuwd magazine en een nieuwe website! Samen zijn we met velen. Met dit stevige nieuwe netwerk, de straffe naam, met gebundelde krachten en talenten staan we sterk voor de uitdagingen van de toekomst. FERM staat klaar voor nog eens honderd jaar.

FERM Kalfort in Puurs-Sint-Amands is vandaag 135 leden en 15 teamleden rijk. Elke vrouw is hartelijk welkom. Wij beloven dat het echt de moeite wordt! FERM, dat is samen meerwaarde geven aan het leven!!

Activiteiten van Ferm Kalfort

1 februari: Feestvergadering

Na de spetterende lancering van de nieuwe naam, het logo en de frisse kleuren van Ferm op 24 januari zijn

de creatieve leden van FERM Kalfort aan de slag gegaan om de feestvergadering van 1 februari te organiseren in het teken van dit nieuwe thema. Na de eucharistieviering ter herinnering aan de overleden leden stroomden de deelnemers de mooi versierde zaal binnen. Het podium werd bedekt met de vloermatten van FERM, in de kleuren rood, oranje en paars met als bedrukking FERM Welkom. De nieuwe flyers, de kleurrijke servetten, de vaasjes met witte tulpen en de kandelaars met witte en zwarte kaarsen op de tafels bepaalden al gauw de nieuwe wind van onze vereniging. De roll-ups en beachvlaggen in de nieuwe kleuren vrolijkten de zaal op. Na het aperitief volgde ons feestmenu. De kervelseop viel in de smaak. Het kalkoengebraad werd vergezeld van witloof en een perzik met bessensconfituur. Na verdere aanvulling



met een toefje aardappelpuree en zelf-gemaakte champignonsaus vertrokken de borden richting zaal. Dat alles lekker was, konden we merken aan het feit dat er enkel lege borden werden opgehaald.

Na het succesvolle en zeer gesmaakte optreden van violist Stijn Vande Voorde volgde als dessert een bord met Lotte's ijs, gedresseerd met rode vruchten, dit alles tot ieders voldoening. Bij het naar huis gaan kreeg elke deelnemer een FERM Welkom mat mee naar huis. Talrijke vrijwilligers namen de bediening en na afloop de opruim van keuken en zaal voor hun rekening, waarvoor hartelijk dank. Kortom een geslaagde en gewaardeerde feestviering!

18 februari: Bingo

Op dinsdag 18 februari was het verzamelen geblazen voor een 60-tal bingo liefhebbers. Na ontvangst met koffie en fijne koekjes was het tijd voor onze spelnamiddag. De bingo kaarten werden verdeeld en verkocht. De spelers mochten 3 maal bingo roepen: voor de 4 hoeken, de 2 diagonalen en tenslotte voor de volle kaart. Bij meerdere bingo's werd er gedubbeld voor het hoogste aantal ogen. De gelukkige kreeg een mooie prijs. De minder gelukkigen konden een troostprijs mee naar huis nemen. We speelden drie rondes met elke keer een verschillende kleur van bingo kaart. Tijdens het rollen en afroepen van de gevallen balletjes was het muisstil in de zaal. Niemand wilde een cijfer of een getal missen want anders misschien bingo of net niet. Alle gebruikte kaarten werden voorzien van de naam van de bingospeler en in een zak

gestopt. Op het einde werden de nog beschikbare troostprijzen verloot. Als afsluiter genoot iedereen nog van een lekker worstenbrood en appelbol.

3 maart: Gewrichten in de kijker

Ons lichaam telt meer dan 200 gewrichten. Sommigen daarvan worden elke dag best wel zwaar belast. Niet verwonderlijk dat af en toe een gewricht er even de brui aangeeft. Tijdens deze sessie leerden we tips en tricks om onze botten gezond te houden en reuma, artrose en artritis af te weren. De belangrijkste tip die Katelene Van den Bossche ons meegaf, is blijven bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Rusten doet roesten en dat kunnen onze gewrichten best wel missen. Naast de voedingsdriehoek bestaat er ook een bewegingsdriehoek. Voor een gezonde bewegingsmix wissel je best zitten, staan en bewegen af. Dat doet wonderen voor onze gewrichten. Hoe je dat het best in de praktijk omzet, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer. Meer info kunnen jullie vinden op www.gezondleven.be. Na de lezing genoten de deelnemers van de gehaktballetjes met kriecken.

Wat de komende maanden brengt is nog onzeker. We brengen jullie zeker nog op de hoogte over de geplande fietstochten, de daguitstap naar een struisvogelkwekerij, de BBQ met wandeling, de honingworkshop, de stille wandeling en de cursus breien met een knipoog naar Chanel. Zorg goed voor elkaar!

MARIA-OMMEGANG 2020

Zondag 23 augustus staat de 33ste Maria-omwegang op de agenda. Als hij kan doorgaan - we weten niet welke maatregelen er in augustus nog zullen gelden - zal hij er zekers anders uitzien dan de vorige. We hebben goed geluisterd naar de opmerkingen en suggesties van deelnemers en toeschouwers in 2019.

Om de aandacht voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan te versterken zal het mariale gedeelte de omwegang openen. De eeuwenoude traditie om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw door Kalfort te dragen, krijgt hiermee opnieuw helemaal de focus. 2020 brengt ook een belangrijke verandering in het parcours. De opstelplaats wordt de

Molenstraat en de Guido Gezellelaan. Van daaruit trekt de omwegang door Kalfortdorp, Schipstraat, Coolhemveld, Coolhemstraat en Kloosterbunder om te worden ontbonden aan het dorps huis. Het mariale gedeelte stapt tussen kerk en dorps huis naar de achterkant van de kerk waar de slotceremonie zal worden gehouden. Ondertussen wikkelt het historische gedeelte zich verder af in de straten van Kalfort.

De groepen zullen hun uiterste best doen op enkele toonplaatsen, waar hun act alle aandacht kan krijgen. De belangrijkste situeert zich aan de kerk, waar ook commentaar zal worden gegeven, maar verder wordt er stilgestaan ter hoogte van de parking Kalfortdorp en op de hoeken Schipstraat/Kalfortdorp, Schipstraat/Coolhemveld, Coolhemstraat/Coolhemveld en Coolhemstraat/Kloosterbunder. Om de groepen goed te begeleiden wordt er gewerkt met parcoursverantwoordelijken, die erop zullen toezien dat op de toonplaatsen alles ordelijk verloopt en die waken over de voortgang van de omwegang. De eerste pasbeurten vinden (onder voorbehoud) plaats op donderdag 18 juni (19u-20u) en zaterdag 20 juni (11u-12u).

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen voor 2020. Er dienen zich nog grote veranderingen aan onze Maria-omwegang aan. Het gaat over de organisatie, de frequentie en het beginuur. In een volgend nummertje van *De Kalfortse Klok* gaan we daarop dieper in.



900 FIGURANTEN
FOLKLORE
GESCHIEDENIS
RELIGIE

BEDEVAART NAAR
ONZE-LIEVE-VROUW-
TEN-TRAAN
21.08.20 > 30.08.20

33STE
**MARIA-
OMMEGANG**

KALFORT-PUURS
ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 > 11U



WOORDJE VANUIT ONZE PAROCHIE

Maria's Pasen

Na het Paasfeest volgt de meimaand, die toegewijd is aan Maria. Eigenlijk niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat Maria een van de centrale figuren is geweest rondom Pasen. Zij was erbij toen haar Zoon, gevangengenomen en mishandeld, zijn veroordeling onderging. Onderweg naar zijn dood, was zij het die Hem volgde en daar waar hij aan het kruis zijn laatste adem uitblies, keek Maria toe. Ze was Hem nabij toen Hij de eerste keer van zich liet horen in de kribbe van Betlehem, en was Hem nabij onder het kruis bij zijn laatste zucht...



Hemelvaart van Christus. Ontwerptekening van een beeld van de Rozenkransweg door Herman De Cuyper.

Ook op het moment dat Jezus verrijst uit de dood, is Maria in de buurt. De moeder van Jezus is een toonbeeld van trouw en geloof, zelfs over de grens van de dood heen. Ze liet zijn vrienden niet in de steek, maar bleef bij hen. De leerlingen mochten de moederlijke zorg en nabijheid van Maria ervaren.

Met de komst van de heilige Geest na de hemelvaart van Jezus schiet de Kerk uit haar startblokken. De leerlingen trekken er op uit om het geloof en de Blijde Boodschap te verkondigen. Je zou zeggen dat Maria zich dan stilletjes zou terug trekken, maar niets is minder waar. Ze gaat mee op pad. Ze neemt niet de rol van een verkondiger op zich, maar blijft wie ze is; De Moeder. Zij die een thuis biedt aan de kinderen. Waar Maria is, komen de leerlingen samen en ontmoeten elkaar, brengen verslag uit van hun belevenissen en genieten van de zorg en gastvrijheid die zij biedt.

En tot op de dag van vandaag is dat niet anders. Bij Maria kom je op adem... Je komt altijd weer thuis als je bij haar op bezoek bent. In de komende meimaand zal Kalfort weer veel mensen mogen ontvangen die Maria komen opzoeken, als de Coronacrisis hen hier niet van weerhoudt. Dat iets van haar vriendelijke en gastvrije houding in ons mag opleven, opdat elke mens met zijn of haar verhaal zich even bij haar en bij ons welkom mag voelen!

Steven Barberien, pr.

WANDELING NAAR HET VERLEDEN

Naar aanleiding van de Week tegen Alzheimer maakten de bewoners van WZC Anemoon op 18 september een wandeling door Kalfort en zijn geschiedenis.

We starten onze wandeling aan woonzorgcentrum Anemoon. Wie van onze deelnemers weet wat er zich vroeger op deze plek bevond? Iemand sprak van de fabriek van Vertongen... Het klopt, maar dan aan de overkant. Waar nu dit woonzorgcentrum staat, vond je vroeger een rij werkmanswoningen. Ze illustreren hoe Kalfort altijd een heel eenvoudig dorp was van gewone mensen en boeren, een gehucht van het grotere Puurs, dat meer aanzien had en meer prestige huisvestte. Wat oudere mensen kennen zeker wel de uitdrukking: "In Puurs wonen de groten en in Kalfort de kloten". Wanneer we de straat oversteken bevinden we ons op de plek waar de Fabriek van Vertongen stond.

Ik vertel hoe dit de belangrijkste nijverheid in het centrum van Kalfort was en een groot deel van de Schipstraat inpalmde. De machinefabriek Vertongen ontstond uit de smidse van Ferdinand Vertongen of Nand Smeds. Zijn zoon Jozef stichtte na de Eerste Wereldoorlog samen met zijn vier zonen het eigenlijke bedrijf. Een aantal van onze deelnemers herinneren zich de Fabriek van Vertongen. Werden er geen houtbewerkingsmachines gemaakt?

We wandelen door het nieuwe woonproject en komen in de woonwijken Fabiolapark en Aspergevelden. Wanneer ik over de aspergeteelt in Kalfort begin, roept ook dit meteen herinneringen op. "Voor dag en dauw ging ik met ons vader mee om asperges te steken. Twee manden aan weerskanten van mijn fiets. Vader stak de asperges en ik moest ze in de mandjes steken en de putjes toe maken."



We lopen door het “Bosserez-gangske”. Eén bewoner weet dat de familie Bosserez hier woonde. Maar meer kan hij er ook niet over zeggen. Ik vertel verder over de poort tussen het kleine en grote huis en de stoffenwinkel in Dorp 18, maar dit zegt allemaal niet veel. Een aantal van de bewoners zijn ook niet van Kalfort afkomstig. We wandelen verder richting kerk. Voor we de straat oversteken houden we nog halt bij de brug. We bekijken de oude foto’s. Ik vertel over “de brug”, over de herberg De Hert, over Paula en haar man Jan Maes. Onze bewoonster Francine vertelt dat ze er vaak kwam met haar man en met harmonie Concordia.

Tijd voor een pauze aan brasserie Vrededaal, de ideale locatie om foto’s te bekijken van de kerk, Vrededaal en de kerktuin. Onze deelnemers luisteren met belangstelling naar de uitleg. Wanneer we onze wandeling verder zetten komen we bij de Leopold van Kerckhovenstraat. Ik vertel hoe de straat zijn naam dankt aan een gesneuvelde soldaat uit de grote oorlog. Ons gezelschap weet dat er in Kalfort nog een aantal straten zijn die zo aan hun naam kwamen. We bekijken samen de foto’s van de gesneuvelden. Dan wandelen we het dorp in en praten over de handelszaken die er vroeger waren: de café’s, de beenhouwers, bakkerij Schampaert, de winkel van “Den Hollander”.

Vanuit Kalfortdorp slaan we de Coolhemstraat in. Op het oude kerkhof houden we halt. We vertellen hoe vroeger de foor op deze plaats werd opgesteld. Dan valt ons oog op het huis van de ge-

zusters Marnef aan de overkant van de straat. We vertellen over de losplaats van de familie Marnef aan De Vliet op de Kleine Amer. Een van onze bewoonsters is ook van den Amer afkomstig. We vertellen hoe den Amer bij Puurs hoorde. En dat er daarom een “kerkwegske” loopt van de Kleine Amer naar Puurs. De bewoonster vertelt dat ze dat “kerkwegske” maar al te goed kent. Onze deelnemers vertellen zelf nog dat naast het huis van de familie Marnef Fien Feremans en haar man Jef Pijp woonden. Ze verkochten zaden en sproeistoffen voor de tuin. Alles lag er allemaal open en bloot op de keukentafel. Daartussen lag hun brood en beleg en ze aten ook gewoon op een klein hoekje van die tafel. Fien was potdoof en als je iets ging halen moest je zo hard roepen dat heel Kalfort wist wat je nodig had.

Het laatste stukje van onze tocht brengt ons langs de kleuterschool terug naar Anemoon. Aan de kleuterschool houden we halt en er worden herinneringen opgehaald van zij die er naar school gingen of die hun kinderen hier naar school brachten. Juffrouw Marieke van de “Kattekeschool” komt ook ter sprake. Wanneer we terug aan de Schipstraat komen, kijken we nog naar de kapel. We sluiten af met herinneringen aan de school in het Winkelveld.

Deze namiddag werden veel herinneringen opgehaald aan het Kalfort van weleer. Ook voor de deelnemers die niet van Kalfort zijn, was het een boeiende namiddag met een blik naar het verleden van het dorp waar ze nu leven en wonen...

FAMILIENIEUWS



AQUILINE PEELMAN
WEDUWE VAN DESIRÉ MEERSMANS
 (° Mariekerke, 13 maart 1930 - + Ruisbroek, 28 maart 2020)
 Samen zijn met je hele gezin, koken en zorgen voor je kinderen en kleinkinderen, met z'n allen aan de tafel voor jouw lekker eten, aan zee met familie, je inzet in KVLV, ziekenzorg, parochiezaal... daar leefde je voor. Je had een gelukkig, sociaal familie gebonden, zorgzaam leven. We zijn er dankbaar voor.



SOFIE VANDERHEYDEN
PARTNER VAN STEF VERMANT
 (° Antwerpen, 30 maart 1979 - + Ruisbroek, 11 maart 2020)
 Stil ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid en liefde heb je ons enorm gegeven. Zo was je leven. Je was een schat voor ons allen. Je missen zal ons zwaar vallen. Je bent en blijft een topmama voor altijd.



NINI VAN CAMPENHOUT,
ECHTGENOTE VAN MARCEL MAES
 (° Ruisbroek, 14 juli 1937 - + Wintam, 2 maart 2020)
 Handen die werken
 Handen die geven
 De herinnering zal ons sterken
 in ons verdere leven.



VICTOR HUYSENS
WEDUWNAAR VAN AMELIE CALUWAERTS
 (° Puurs, 17 november 1920 - + Puurs, 26 februari 2020)
Gewezen zaakvoerder Boerenbond Kalfort.
 Uitgedoofd, vervlogen, weggewaaid, onbewogen.
 Je vlam steeds kleiner, je geur subtieler, je stem steeds hoger, je beeld vager. En toch ben je hier, toch hou ik ja na, toch blijf je bij me waar ik ook sta.
 En toch is je beeld op mijn netvlies gebrand, is wie je was wat ik houd in mijn hart, is de herinnering nooit ver uit mijn gedachten. Dit zal voor mij de pijn verzachten.



FELIX VAN ASSCHE
 (° Puurs, 28 mei 1948 - + Bornem, 10 maart 2020)



PAULA SMEDTS
 WEDUWE VAN CONSTANT DOMS
 (° Breendonk, 14 mei 1938 - + Bornem, 11 februari 2020)
 Je lag daar zo stil, heel stil en je zei niets meer tegen mij.
 Elke dag zag ik de weg naar het einde toe korter worden.
 Je hart werd moe, je greep verzwakte. Je ging van mij heen
 zonder een enkel woord, zonder een enkel gebaar, zonder een
 enkel teken. Wat doet afscheiden nemen pijn,
 ontzettend veel pijn.



LOUIS DEHERTOG
 WEDUWNAAR VAN MADELEINE PAUWELS EN LEVENSGEZEL
 VAN MARIA VERTOMMEN (+2012)
 (° Puurs, 6 juli 1939 - + Puurs, 26 januari 2020)



MARIA VERHAEREN
 ECHTGENOTE VAN CESAR LEROY
 (° Poppel, 6 januari 1937 - + Kalfort, 20 januari 2020)
 Ons moeke was de eenvoud zelf. In de Kempen geboren en in
 Kalfort haar hart verloren. Geen enkele inspanning was haar
 teveel. Dat sierde haar en de vele feestmaaltijden, daar hield ze
 van, dat was haar leven. Wat ze deed, dat deed ze graag, met
 veel zorg en overgaaf. We zullen je missen elke dag.



LOUIS VAN DER LINDEN, 'DE VANDER'
 ECHTGENOOT VAN MAGDA TALBOOM
 (° Puurs, 2 januari 1931 - + Kalfort, 2 januari 2020)
 Vader zijn helden.
 Helden sterven nooit.
 Je blijft onze held voor altijd.
 We gaan je heel hard missen.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u steeds contact opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALFORTSE KALENDER

Welke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op dit ogenblik zeer onduidelijk. We geven alvast enkele data. Via diverse media word je zeker op de hoogte gehouden.

Vr. 24 april	Pokeravond - Groep V - Dorpshuis
Za. 2-zo. 3 mei	Eetdagen Concordiavrienden - Dorpshuis
Vr. 8 mei	Mountainbiketocht - Groep V - Dorpshuis
Zo. 31 mei	Park populair - Dorpshuis
Do. 18 juni	19u-20u - Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 20 juni	11u-12u - Pasbeurt Maria-omwegang
Vr. 26 juni	Cocktailavond - Groep V- Dorpshuis
Do. 2 juli	Culinaire fietstocht
Juni/september	Wandelzoektocht
Zo. 23 augustus	11u - 33ste Maria-omwegang

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2866/00066***'.

MET DE STEUN VAN...



KEUKENCENTER MASURE



LEROY C&A
bvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken

www.leroy-alu.be

Tel: 03-889 15 24



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**



puurs-sint-amands



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 114° Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2020.
Artikels zijn welkom tot 1 juni 2020 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

