

DE KALFORTSE KLOK



UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Steven Barberien
Nico Deconinck
Jan Van De Voorde
Jan Van Overloop
Sam Winckelmans

*Dit nummer kwam tot stand met
financiële steun van de parochie Puurs,
plaatselijke antenne Kalfort.*

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Uit de oude doos
- 6 Woordje vanuit onze parochie
- 8 Gesprekje met Nico Deconinck
- 10 Nieuws van de Concordiavrienden
- 14 Jaarfeest van het dorpshuis
- 17 Kalfort Daghet heden en verleden
- 21 Familienieuws
- 22 Kalfortse kalender



Het Echelpoelhof in de A. Meersmansdreef. De naam gaat vermoedelijk terug tot 'echel', een bloedzuiger, waarvan er zich vermoedelijk veel in de wal bevonden. Het Echelpoelhof werd in de 13de eeuw gesticht door de abdij van Kornelimunster. In de 17de eeuw was het eigendom van Casper Van Spannenberck, die het verkocht aan de abdij van Sint-Bernards van Hemiksem. De abdij deed het rond 1670 van de hand, waarna het in privé handen kwam. Bekende eigenaars zijn griffier Zegers en Isabella de Marteau, barones de Renesse. In de 19de eeuw werd het hof bewoond door de heer Diercxsens, die het liet omvormen tot werkmanswoningen. Bekende bewoners waren de families Schampaert-Boey en Leyers. Het hof werd in 1973 afgebroken. Op de plaats werd het bedrijf Centrans (later DistriLog, nu C-Mec) gebouwd.. Pentekening van Jan Van De Voorde..

WOORD VOORAF

Beste lezer

In het kader van haar bachelorproef grafische en digitale media aan de Arteveldehogeschool van Gent pakt Kim Kerremans (uit de Konijnestraat) de branding van het dorps huis aan. Dit betekent dat zij op zoek gaat naar een nieuw logo en een volledig nieuwe huisstijl, die zou worden doorgetrokken op de website, de publicaties, de folders enz. Benieuwd naar het resultaat? Wij in elk geval ook!

In een van de workshops in het kader van de studie legden we met enkele vrijwilligers van het dorps huis de missie vast. Want waar staan we eigenlijk voor?

WAT? We willen onze lokale gemeenschap versterken en mensen samen brengen.

HOE? Door met vrijwilligers een kwalitatief hoogstaande infrastructuur te onderhouden en te verhuren en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden waar iedereen zich thuis voelt, zonder onderscheid van de persoon.

WAAROM? Om bij te dragen tot een warme hechte gemeenschap die voor elkaar en anderen opkomt, met een open blik op de wereld.

Het is een goed belegde boterham en een heel programma, dat we elke dag opnieuw met tientallen vrijwilligers proberen waar te maken. Is het gemakkelijk? Nee. Lukt het ons altijd? Zeker niet. Maar in elk geval doen we met de middelen die we voorhanden hebben meer dan ons best.

Dit programma kan ook een kerst- en nieuwjaarswens zijn. In deze tijd van stilstaan kunnen we ons ook bezinnen over waar we mee bezig zijn, over de waarden die we uitdragen, over de zin van ons engagement, over hoe we kunnen bijdragen aan onze dorpsgemeenschap. Mag ik u uitnodigen om deze gelegenheid aan te grijpen? Om er dan in het nieuwe jaar weer volop in te vliegen?

Namens dorps huis Vrededaal wensen wij u prettige kerstdagen, gezellige eindejaarsdagen en een schitterend 2020! Dat het in het nieuwe jaar goed mag gaan, met jezelf, op je werk, met je familie en vrienden en met iedereen die je een warm hart toedraagt.

Veel leesplezier.

De redactie.

UIT DE OUDE DOOS

Met de vorige kermistentoondstelling doken we in het Kalfortse schoolleven. We toonden tientallen foto's met honderden Kalfortse jongens en meisjes.

De opvallendste leemte in de vorige tentoonstelling zijn foto's van de meisjesschool uit de jaren vijftig en zestig. We vermoeden dat er gewoon weinig klasfoto's werden genomen in die periode, maar het is toch eigenaardig. Mochten jullie in jullie fotodozen toch nog dergelijke foto's liggen hebben, dan zijn ze nog steeds zeer welkom bij Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16. Ze worden gedigitaliseerd en

je krijgt ze nadien zeker en vast netjes terug. Zo help je mee aan het uitbreiden van het Kalfortse foto-archief, dat op dit ogenblik reeds uit meer dan 8000 foto's bestaat.

We pikken er nog eentje uit. In 1953 brengt de jongensschool een bezoek aan de luchthaven van Zaventem. De jongens worden begeleid door Jozef Moons (1920-1969), de jong gestorven onderwijzer in Kalfort (later in Puurs) en een beloftevolle kunstschilder, medestichter en tweede voorzitter van Het Vierkant en François Leyers (1928-2009).



Jongensschool Kalfort. Op schoolreis naar Zaventem met de onderwijzers Jozef Moons en François Leyers. De jongens zijn geboren in 1953. Onderste rij v.l.n.r. Ludo Dehertogh (Moerplas), Ludo De Prins, Jan Van De Voorde, Ivo De Maeyer, Jozef Polfliet, x, x, Marc Aerts, Dirk Van den Heuvel, Willy Sellselagh, Marcel Peeters. Naast meester Leyers (rechts) Dirk Van Audenrode. Links vooraan rechtstaand Julien Cools en Chris Suykens.

WOORDJE VANUIT ONZE PAROCHIE

Kalfortse sterren

Wie de TV aanzet kan er niet omheen, er zijn heel wat sterren te zien, zelfs "Sterren op de dansvloer". Wie de deur uitgaat ziet etalages vol sterren die fonkelen op donkere decemberavonden.

Sterren hebben mensen altijd aangesproken. In alle culturen vind je een fascinatie voor deze hemellichamen terug. Wie naar de sterren kijkt, voelt zich klein en nietig maar heeft ook een besef van overal thuis te zijn. Elke nacht staan ze daar weer aan de hemel, waar ter wereld je ook bent.

Met Kerst denken we ook aan de ster die bij de geboorte van Jezus boven de stal stil bleef staan. Een bijzondere ster die toont hoe God zijn liefde schenkt aan alle mensen van goede wil. Diezelfde ster wees drie wijzen de weg naar het Jezuskind. Op zich niet zo bijzonder want alle sterren wijzen de weg. Ze vormen een kaart in de hemel waarop wij ons op aarde kunnen oriënteren. Maar deze ster verwees naar Jezus en wie in Hem gelooft, weet dat Hij de Weg is die je moet gaan om te leven zoals God de mens bedoeld heeft.

Kom je in de kerk van Kalfort dan zie je daar de Morgenster of de Sterre der Zee;



Levende kerststal, uit vervlogen tijden ergens in Kalfort. Van rechts naar links: Marie Schampaert, x, Mieke Maes, Tinneke Seghers, Josephine De Brouwer, Janssens, Marie Cools, x De Brouwer, Angèle De Prins, x, vrouw van Jules Janssens, x. Wie weet er meer over de gelegenheid en kan nog meer mensen identificeren?

Maria, die traditioneel getooid wordt met twaalf sterren op haar kroon.

Maria wijst als een ster de weg naar Jezus, naar al wat goed, waar en schoon is! Als het donker is in ons bestaan, of we ervaren dat er storm is in ons leven, dan is Maria degene die ons ter hulp komt en die het licht van haar Zoon laat schijnen op onze problemen of vragen.

Misschien kunnen wij, net als Maria, in deze donkere winterdagen ook een ster zijn. We zouden meer warme genegenheid kunnen uitstralen naar mensen die eenzaam en alleen de feestdagen doorbrengen. Een vriendelijk woord, een kerstwens uitgesproken of neergeschreven, het kan zo'n deugd doen...

En zo wijzen ook wij, gelovig of niet, de weg naar de stal van Betlehem. Het eerste Kerstfeest vond daar plaats, daar waar de liefde van God en de warmte van mens en dier, een pasgeboren kind welkom heetten!

Sterren op de dansvloer en sterren in de etalages zijn er al genoeg! Maar er mogen nog meer sterren van mensen zijn, die warmte en vriendschap brengen in onze straten en huizen! Dat is en blijft de geest van het ware Kerstfeest!

Ik wens het u en allen die u lief zijn van harte toe, met de beste wensen voor een gezegend 2020!

Steven Barberien, pastoor



Kerstspel in onze kleuterschool in 1990. V.l.n.r. Wendy Cossaert, Jan Van Camp, Jelle Meersmans, Sanne Meersmans, Kim De Leeuw, Nikki Bulckmans, Bart Moons, Joke Polfiet, Mieke Vandenabeele, Kristof De Boeck.

GESPREKJE MET NICO DECONINCK

Het dorps huis beschikt over een groep van schitterende vrijwilligers, die alles draaiend houden. Een van hen is Nico Deconinck. Nico is één van de draaischijven van Groep V, beheerder van de dranken en verantwoordelijke voor de jobstudenten. We maken even tijd voor een kennismaking...

Dag Nico, kan je je even voorstellen?

Ik ben Nico Deconinck, geboren in Ieper. Vanaf mijn vierde jaar woonde ik in Londerzeel Sint-Jozef. In 1998 belandde ik op de Essendries. Dit leek toen voor vele vrienden de andere kant van de wereld, ook al is het maar vijf kilometer! Maar het is natuurlijk wel over de Dendermondse steenweg en in een andere provincie. In 1999 trouwde ik met Mieke Van Ruyssevelt. Samen hebben we drie kinderen: Quinten, Casper en Sterre, die je misschien al op een sportveld of chiroterrein hebt ontmoet. Na mijn middelbaar onderwijs in de kadettenschool in Lier, studeerde ik industrieel ingenieur in Sint-Katelijne-Waver. Eens afgestudeerd installeerde ik telefooncentrales, waarna ik in 1999 als product manager begon bij Multicap. Ik was daar verantwoordelijk voor GSM-data oplossingen. Tien jaar later heb ik zelf het bedrijf M2Mcom opgestart. We zorgen voor internet in voertuigen (medische wagens, bibliotheekbussen, politiecombi's) en maken dat bedrijfsalarmen bij de juiste persoon terecht komen. In 2017 hebben we ook Dessert Made by Mie opgericht waarmee Mieke voor de perfecte afsluiter zorgt voor je feesten.

Hoe ben je bij het dorps huis betrokken geraakt?

Mieke is actief in Volley Kalfort en zelf heb ik gevoetbald bij Kalfort Daghet. Op die manier geraakten we betrokken bij het Kalfortse verenigingsleven en bij de mensen die daarin actief zijn. Toen ze mij vroegen om in het dorps huis een vrijwilligerstaak op te nemen, heb ik zonder al te veel nadenken ja gezegd, eerst als kernlid van Groep V, later als drankbeheerder, lid van de werkgroep uitbating en verantwoordelijke voor de jobstudenten. Van het een kwam het ander.

Wat is je belangrijkste taak?

In Groep V ben ik kernlid en aanwezig op zowat alle activiteiten, om een handje toe te steken. Ik organiseer zelf vooral de zomeractiviteiten, met de culinaire fietstocht als topper. Ik promoot ook het vertonen van de wedstrijden van de Rode Duivels en dat zal volgend jaar niet anders zijn! als penningmeester volg ik de kas van Groep V op. Ik was heel trots toen ik op het voorbije jaarfeest namens Groep V 10.000 euro kon overhandigen aan Gert Vermeiren, penningmeester van vzw Dorps huis. Als drankbeheerder zorg ik ervoor dat de huurder over voldoende drank beschikt tijdens zijn feest en dit nadien ook correct wordt geteld. Ik plaats wekelijks de bestellingen bij de verschillende leveranciers voor alle dranken, bier, wijn, frisdranken, maar ook koffie. Voor het tellen en aanvullen stuur ik een team van een zestal jobstudenten aan, die enkele uren per

week in de zaal actief zijn. Ik volg deze jobstudenten ook administratief op.

Stevig takenpakket! Zijn er nog zaken die je wil verbeteren?

Ik denk, maar dat zal wel beroeps-
misvorming zijn, dat we met een stuk
technologie nog het één en ander
kunnen optimaliseren. Zelf droom
ik van een kleine tabletoepassing
waarin het drankverbruik eenvoudig
online kan worden ingegeven. Om de
toegang te vereenvoudigen zou ik de
sleutels graag vervangen door elektri-
sche sloten met badgelezers (maar niet
iedereen is daarvan overtuigd). En als
liefhebber van een goede tas koffie zou
ik een beter koffiemachine zeker op
prijs stellen.



Nico Deconinck (links) overhandigt namens Groep V een cheque van 10.000 euro aan Gert Vermeiren, het resultaat van een jaar activiteiten van onze sociaal-culturele organisatie.

Hoe hou je de drive erin?

Een bedankje van een huurder, als alles vlot is verlopen, doet wonderen! En de sfeer en de vriendschap binnen het dorpshuissteam blijven een belangrijke stimulans.

Wat vind jezelf je mooiste verwezenlijking?

Dat we sinds een tweetal jaar met een vaste beginstock aan dranken werken en dat er nadien geteld wordt wat er nog aan vol staat. Het was een hele verandering in denken. Maar het leidt er wel toe dat er nu veel meer correct wordt geteld dan vroeger.

Welke is de leukste anekdote die je al hebt meegemaakt?

Zonder twijfel gaat die over een huurder die er een eigenaardige rekenkunde op nahield. Iemand drinkt een drietal drankjes per uur. Een feest duurt twaalf uur. Dus heb je per persoon een 30-tal consumpties nodig. Toen we met die bestelling bij de brouwer kwamen, vroeg die of we een nieuw festival gingen organiseren! We hebben de bestelling gelukkig naar beneden kunnen trekken, maar dan nog was er veel te veel!

Een laatste woord?

We zijn goed bezig. Als iedereen zijn rol blijft spelen en we regelmatig nadenken over verbeteringen, komt het met ons dorpshuis meer dan in orde!

Veel dank, Nico, we hopen dat het dorpshuis nog lang van je engagement mag genieten!

NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

Het schrijven van deze rubriek voor *De Kalfortse Klok* nodigt ons telkens uit om even terug te blikken op de voorbije periode. Elk nummer stellen wij vast dat onze vereniging er een drukke periode op heeft zitten – ook dit keer –, maar dat is uiteraard een goed teken. In een gezonde vereniging moet namelijk altijd wel wat te doen zijn. Bovendien merken we ook steeds de warme steun van de Kalfortse leefgemeenschap bij al onze organisaties, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Lees mee welke activiteiten we allemaal achter de rug hebben en wat er nog op de planning staat.

Even terugblikken

Tijdens ons mosselfestijn in oktober en de uitbating van de Winterbar 725 begin december mochten wij heel wat sympathisanten verwelkomen voor een hapje en een drankje. De organisatie van dergelijke evenementen – het

laatste in samenwerking met TC De Hasselt en Ruiter- en ponyclub Hippique – is geen sinecure en vraagt heel wat voorbereidingswerk. Reken daar nog de evenementen bij waaraan onze vereniging haar medewerking verleent, zoals het Vredesfeest aan het fort van Liezele op 11 november, de aankomst van Sinterklaas aan het station te Puurs op 16 november en de Kunstendag voor Kinderen op 17 november, en u begrijpt dat de Concordiavrienden de voorbije maanden een drukke agenda hebben gehad.

Drie evenementen willen we er hier toch graag even uitlichten. Zo vierde onze vereniging op 16 november haar **ledenfeest**. Dat is een gezellig feest waarop wij alle Concordiavrienden bij elkaar brengen en de tijd nemen om elkaar ook naast de pupitter wat beter te leren kennen. Tijdens dat ledenfeest



De gevierden op het ledenfeest van de Concordiavrienden.

zetten wij traditioneel de muzikanten in de bloemetjes die een veelvoud van vijf jaar muzikant-zijn vieren. We houden er ook aan om onze ereleden en vaste helpersploeg stevast te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet voor onze vereniging. Sinterklaas kwam dan ook pakjes en eretekens uitdelen aan alle brave jubilarissen.

Een primeur, en dus zeker vermeldenswaard, was het **aperitiefconcert** van ons instaporkest 'Band for the Future'. Voor de allereerste keer verzorgde ons orkest van leerling-muzikanten een volledig eigen concert. Onder leiding van hun dirigent Danny Polfliet speelden deze leerlingen in dorpshuis Vrededaal een concertprogramma waarin verschillende muziekstijlen aan bod kwamen. Om u een idee te geven: onder andere Edvard Grieg's 'Morgenstimmung', 'Belle en het Beest' en 'James Bond' en 'Star Wars' passeerden de revue tijdens het concert. Deze grote

variatie, in combinatie met het aanstekelijke enthousiasme van onze leerlingen, maakt dat het voor de toehoorders – maar evenzeer voor de muzikanten zelf – een erg boeiend concert werd.

De week erop, op 30 november, vond vervolgens het concert van het grote orkest plaats. Dit concert kreeg de naam '**Concordiavrienden in harmonie met beiaard**', en ging door in de Puurse Sint-Pieterskerk. We hadden twee beiaardiers te gast, namelijk Koen Van Assche, die stadsbeiaardier is van Antwerpen, Lier, Turnhout en Herentals, en de Amerikaanse beiaardier Alex Johnson, die eerder dit jaar de internationale beiaardwedstrijd 'Koningin Fabiola' te Mechelen won. Beide heren speelden op een mobiele beiaard die voor de gelegenheid in de kerk werd geïnstalleerd. Zoals de titel van ons concert doet vermoeden, trachtten wij onze blaasmuziek en de klanken van een beiaard tot een harmonieus geheel



Jonge muzikanten aan de pupitter tijdens het aperitiefconcert.

te laten versmelten. Dit was een bijzonder project, want werd volgens ons nog nooit eerder gedaan in de wijde omgeving. Maar de combinatie werkte wonderwel. De klokken van de beiaard gaven een plechtige toets aan de muziek van het orkest of zorgden voor heel fijne tussenspellen.

Klassieke melodieën als ‘Adagio’ van Albinoni, ‘Rondo alla Turca’ van Mozart of ‘Bolero’ van Ravel werden afgewisseld met moderne composities voor harmonieorkest, zoals ‘Victory’ van Rossano Galante en ‘The Wall’ van Otto M. Schwarz. Eén van de hoogtepunten van de avond was een ‘battle of the instruments’, waarbij in het muziekstuk ‘Czardas’ een duel werd uitgevochten over welk instrument het snelst bespeeld kan worden: beiaard of xylofoon. We kunnen verklappen dat de twee aan elkaar gewaagd bleken. Ondanks deze gelijke stand leverde de wedstrijd wel een stevig spektakel op. Het concert werd afgesloten met de bekende ‘Tritsch-Tratsch-Polka’ van Johann Strauss jr.

Wijzelf hebben heel erg van dit concert genoten en zijn blij onze muziek te hebben kunnen delen met een grote groep muzikliefhebbers.

Op het programma

Ook volgend jaar hebben wij alvast een aantal afspraken in onze agenda geplaatst. Zo spelen wij op 18 januari 2020 op uitnodiging van Lions Club Klein-Brabant een **nieuwjaarsconcert**. Zangeres Sofie Verbruggen is onze gastartieste. Kaarten kunnen besteld

worden via de webwinkel van Puurs-Sint-Amunds.

Op schrikkeloedag 29 februari organiseren wij vervolgens de negende editie van onze **ConcordiaQuiz**. Deze quiz vindt plaats in dorps huis Vrededaal. Inschrijven kan vanaf nieuwjaar via onze website www.concordiavrienden.be.

Op 14 en 15 maart heten wij u opnieuw welkom in het dorps huis, ditmaal voor ons jaarlijkse **eetfestijn**. Daar zullen wij u verwennen met heerlijke steak en zalm.

Op 18 april vindt ons groot ‘**Concordiavrienden In Concert**’ plaats in cc Binder, maar daarover verklappen we u meer in een volgende editie van *De Kalfortse Klok*.

Wij kijken er naar uit u op een van deze volgende evenementen te mogen begroeten!

De Concordiavrienden



Sfeerbeelden van het felgesmaakte concert van de Concordiavrienden in de Sint-Pieterskerk van Puurs met de beiaardiers Koen Van Assche en Alex Johnson.



JAARFEEST VAN HET DORPSHUIS

Op 10 november kwamen meer dan 130 vrijwilligers, sponsors en schenkers samen op het jaarfeest van het dorpshuis. We konden op dit feest reeds vijf kaarsjes uitblazen. We blikten terug op het voorbije jaar en keken reeds vooruit naar wat 2020 in petto heeft.

Onze infrastructuur in 2019

Het aantal verhuringen blijft meer dan ok, al is er een kleine daling t.o.v. vorig jaar. We tekenden 537 verhuringen op. Het aandeel van Kalfort blijft groot. In vijf jaar werking werden 40,35 % van de verhuringen geboekt door leden van de vzw, dus Kalfortse verenigingen, 4,64 % door Groep V en 2,87 % voor eigen activiteiten van het dorpshuis. Verenigingen van Puurs zijn goed voor 22,26 %. Bedrijven namen een aandeel van 16,95 % en particulieren van Puurs 10,50 %. Het dorpshuis werd meest gebruikt door onze eigen harmonie (347

verhuringen), gevolgd door Dansliga Puurs (290), OKRA (255) en KVLV (105). Bij de bedrijven is Pfizer goed voor 175 contracten! De verhuringen lopen dus goed. Om de wekdagen te vullen zijn er natuurlijk nog meer bedrijven welkom. Het dorpshuis is immers een uitgelezen plek voor vormingsinitiatieven.

Onze activiteiten in 2019

Een heleboel vrijwilligers hebben in 2019 een hele resem eigen activiteiten opgezet, laagdrempelig en open voor alle Kalfortenaren en geïnteresseerden. De opvallendste waren het aperitiefconcert met Aram Van Ballaert, de Winter-BBQ, Park Populair, de culinaire fietstocht, de wandelzoektocht, Vurig Vrededaal, Kalfort Local, de Ladies Sunday en November Rain. Samen brachten deze activiteiten honderden mensen op de been. Het dorpshuis was dan steeds de place to be voor kwaliteitsvolle evenementen.



Onze organisatie in 2019

De nieuwe *Raad van Bestuur* met Luc Schokkaert (voorzitter), Ludo Schampaert (secretaris), Ludo Schevenhals (ondervoorzitter), Gert Vermeiren (penningmeester) en Erik Cools, Lieve Schokkaert, Anne Vanachter, Paul Van Assche en Igor Van Assche (leden) speelde zijn rol als belangrijkste bestuursorgaan, dat verslag uitbracht aan de algemene vergadering van de vzw. Twee leden namen afscheid. We danken Willy Van Onderbergen en Lucas Conings voor hun inzet in de voorbije jaren. Communicatie werd gevoerd via diverse kanalen (Kalfortse Klok, website, affiches, flyers, facebookpagina en de UIT-databank). Het *financieel comité* monitorde constant de inkomsten en uitgaven. Het zocht naar nieuwe manieren om het dorps huis af te betalen, bepaalde mee de prijspolitiek en zocht sponsors. Het comité stelde vast dat de inkomsten en uitgaven ook in 2019 in balans blijven. Helaas is het nog steeds moeilijk om

de kapitaalopbouw, nodig voor de afbetaling van de afschrijvingen, te realiseren. Al groeit de “winst”, toch is het nog steeds absoluut niet voldoende. De *werkgroep uitbating* hield zich bezig met de reservatie en de planning, de contacten met de huurders en de poetsfirma, het drankbeheer en het aansturen van de jobstudenten. In 2019 werd er blijvend naar verbetering gestreefd (o.m. een goede opvolging van de jobstudenten, meer poetsbeurten en controle en een beter afvalbeheer). De groep *onthaalmedewerkers* legde het eerste contact met de klanten bij het gebruik van het dorps huis. In 2019 werd gezocht naar nieuwe onthaalmedewerkers. Die werden met Jo en Bea Verraes-Piron, Achiël en Marie-Jeanne Van Der Plas-Wouters en Bart en Erna Decat-De Keyser ook gevonden. De *onderhoudsploeg vergaderlokalen* zorgde ervoor dat die er elke dag netjes bij liggen. De *technische ploeg*, het team rond Warre en George, nam diverse taken en klusjes op. In 2019



zorgden zij zo o.m. voor de buitenlampen, de ventilatie, de begeleiding van het dossier van de zonnepanelen, het onderhoud en de herstelling van diverse toestellen. Ten slotte is er de zaalverantwoordelijke Warre Van Hoeck, hét aanspreekpunt die zorgde voor controle en de eindverantwoordelijkheid droeg. Vergeten we echter ook Groep V en de werkgroep evenementen niet, die in 2019 nauwer gingen samenwerken, en garant stonden voor een heleboel activiteiten. Ze behaalden een fantastisch resultaat in 2019. Nico Deconinck kon namens Groep V 10.000 euro overhandigen aan de vzw.

En 2020?

Het jaar dient zich beloftevol aan met interessante activiteiten. We sommen even op: het eindejaarsfeest met af-

terparty (31 december), het aperitiefconcert met Jan De Smet (19 januari), de Winter-BBQ (6 maart), een Indoorzoektocht (8 maart), de Pokeravond (24 april), de MTB-tocht (8 mei), Park populair (31 mei), de cocktailavond (26 juni), de culinaire fietstocht (2 juli), de wandelzoektocht, Vurig Vrededaal (22 augustus), Kalfort Local (25 augustus), een Tasting (2 oktober), November Rain (3 november) en de Novemberlezing.

**De avond verliep verder in een op-
perbeste sfeer . De vrijwilligers werden aangemoedigd met elkaar te praten, ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren, over het nieuwe logo te praten, zich op te geven als lid van een van de werkgroepen, maar vooral om er een gezellige avond van te maken. En dat werd het ook!**

AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorps huis draait maar dankzij de vele verenigingen bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbetalen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metselwerk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van ons dorps huis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting verleent haar medewerking aan het project.

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding '***128/2866/00066***'.

KALFORT DAGHET HEDEN EN VERLEDEN

Als je in Kalfort wil voetballen, dan moet je bij onze club Kalfort Daghet zijn. We stellen de club, ook lid van ons dorpsshuis, zeer graag voor.

De eerste Kalfortse voetbalploeg werd opgericht rond 1937. Ze kreeg de naam Kalfort Voetbal Klub. In 1939 versloeg Kalfort V.K. zowaar Puurs Excelsior met 3-2. Kapitein van de ploeg was Louis Smedts. De twee ploegen van de club traden aan in rood-wit. Er werd gespeeld op de weide achter "Maneke" Tourné. Later werd uitgeweken naar een weide van Louis De Prins op de Kleine Amer. Het clublokaal was gevestigd bij Den Boel (Kalfortdorp), later bij Tersago (Coolhemstraat). Uiteindelijk viel de club wegens onenigheid in eigen rangen uit elkaar.

Het is wachten tot 1957 voor er opnieuw een voetbalploeg werd gesticht. In café Kalfort Sportif staken Evarist Cloos-termans, Jozef Kerremans, Filip Kerremans, Pierre De Pauw, Rik Daems, Armand De Cré, Jozef Rosemont en Henri Hofmans de koppen bij elkaar. Zij stichtten Kalfort Sportif dat in 1960 toetrad tot de Koninklijke Belgische Liefhebbersbond. Drie seizoenen leverden één promotie en twee finaleplaatsen voor de Beker van België op. In 1963 werd de overgang gemaakt naar het Vlaams Katholiek Sportverbond (later de Koninklijke Katholieke Sportfederatie van België). De club veroverde zich een plaats in de eerste afdeling van dit verbond, die ze niet meer afstond, en won verscheidene keren de Beker van Mechelen en het eigen kermistornooi



Kalfort V.K., de eerste voetbalploeg van Kalfort, opgericht in 1937. Onderaan: Jan Van De Venne, Karel Van Laer, Albert Verhaege, Albert De Bondt, Fred Pepermans; staande: Robert De Bondt, Marcel Dehoux, Emiel Cammaert, De Ridder, De Bruyn, Honoré Vanaudenrode, H. Van Hove, Louis Smedts.

Jos De Prins. De club ontving ook vijf maal de “trofee Eduard Fremau” omwille van haar feilloze administratie.

Van 1972 tot 1983 was Kalfort ook met twee elftallen actief in de Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs. En Kalfort Sportif had vanaf 1974 ook jeugd ploegen in competitie. De grote stimulerende kracht was Ludo Daelemans, bijgestaan door een aantal enthousiaste jeugdtrainers (o.a. Etienne Laevaert, François Van Beneden, Walter Kerremans, Achiël De Bruyn, Harry Van Straeten, Frans Peeters en Emiel Meeus). Half de jaren tachtig werd met de jeugdfelftallen gestopt omdat ploegen van de Belgische Voetbalbond de jeugdspelers kwamen weghalen.

In de voorzittersstoel namen plaats: Henri Daems (1957-1961), Florent Van

Thienen (1961-1963), Frans Marynissen (1963-1976), Frans Peeters (1976-1982), Jos Kerremans (1982-2009) en Vital S'Jongers (2009-). Secretaris waren achtereenvolgens Ludo Daelemans, Filip Kerremans en Jan Van Overloop.

Gevoetbald werd in de Van Kerckhovenstraat (huidige chiroterrein) (1957-1958), aan de Schaliënhoeve (huidige Haverblok) (1958), in de Schipstraat (huidige Fabiolapark) (1960-1967), in de Lichterstraat (achter de put van Couvreur) (1967-1973), om ten slotte een onderkomen te vinden in de Van Kerckhovenstraat (vanaf 1973).

In 1999 fuseerde de club met SK Daghet tot Kalfort Daghet. SK Daghet, in 1953 opgericht op de Borgerhoutse Dageraadplaats, speelde bijna heel zijn bestaan op een terrein in Breendonk.



Kalfort Sportif in 1962-1963. V.l.n.r. en van boven naar onder: Florent Van Thienen, Leona Van Hoeck, Pieter Buytaert, Gaston Aelbrecht, Jan Verheyden, Felix De Prins, Filip Kerremans en Evarist Cloostermans; Maurits Aerts, Rik Hofmans, Jan Heymans, Eduard Verbeke en Achiël Vervliet.

Er waaide meteen een nieuwe dynamische wind door de gelederen. Terreinen en accommodaties werden uitgebreid. Een nieuw logo en vlag werden ontworpen welke de band die de club heeft met de voetbalsport en met de gemeente Puurs benadrukken. De prima samenwerking met de gemeente is een van de pijlers van Kalfort Daghet. Het resultaat ligt te pronken tussen de spooroverwegen in de Leopold Van Kerckhovenstraat: drie prachtige groene voetbalvelden en een chalet met vijf kleedkamers en een ruime kantine. Ter compensatie van deze gemeentelijke steun worden de accommodaties wat graag ter beschikking gesteld van andere voetbalclubs zoals damesvoetbal Davo Puurs en G-Voetbal Puurs. Ten slotte maken jeugdbewegingen als Chiro en Scouts en de school Sjabi ook geregeld gebruik van de infrastructuur.

Vanaf 2007 heeft de club, actief in de Afdeling Recreatief Voetbal van de voetbalbond Voetbal Vlaanderen, de titel "Koninklijke" gekregen.

Het jeugdvoetbal heeft in de voorbije seizoenen een enorme groei gekend. Kalfort Daghet werd het slachtoffer van zijn goede jeugdwerking want de accommodaties in Kalfort konden zo'n toeloop moeilijk opvangen. Daarom waren er begin dit jaar gesprekken met buur Puursica. Het werd echter duidelijk dat het onmogelijk was om het competitief betaald voetbal van Puursica te verzoenen met het recreatieve voetbal van Kalfort Daghet. Een groot deel van het bestuur en de seniors bleven gekant tegen betaald voetbal en zagen een fusie niet zitten. In mei 2019 besliste vzw Kalfort Daghet dat er geen samenwerking of fusie mogelijk was.



Kalfort Sportif op het voetbaltornooi Jos De Prins. Bovenste rij v.l.n.r. Ludo Daelemans, Achiel Vervliet, François Peleman, Pieter Buytaert, Emiel Mzeus, François Troch, Jan Van Overloop, Eric Cools, Roger Van De Velde, Julien Cools, Ludo Spiessens, Ludo Peeters, Jan De Hertog, Isidoor Verbeke, de scheidsrechter, Jos De Prins, twee grensrechters;. Onderste rij v.l.n.r. François Mees, Karel Spapens, Chris Scheers, Jos Van Barel, Rudy Peleman, François Van Laeken, Guy Van Camp, Rik Pepermans, Julien Willemsen, Firmin Peeters en Leo Hellemans.

De voetbaljeugd van Kalfort Daghet stapte wel vrijwillig over naar Puursica onder de naam Kalfort Puursica, met het nieuwe sportpark in de Lichterstraat als vooruitzicht. Vanaf juli 2019 plooide Kalfort Daghet aldus terug op zijn kernactiviteit, namelijk recreatief voetbal voor seniors en veteranen in comfortabele omstandigheden.

De huidige Raad van bestuur van Kalfort Daghet bestaat uit 8 leden: voorzitter Vital S'Jongers, secretaris en penningmeester Jan Van Overloop, Marc De Ron, Ludo Daelemans, Eric Erkelens, Fangio Vercruysse, Luc Segers en Gerben Moons. Zij worden bijgestaan door een Dagelijks Bestuur dat momenteel uit 6 leden bestaat. De functie van trainer wordt opgenomen door het duo Serge Maes en Helmut De Graeve. Zij geven trainingen op ieders niveau, altijd met de bedoeling de spelers beter te maken. Er wordt op dinsdag en donderdag getraind van 19u30 tot 21u. Trainen is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd om op zondag goed voetbal te kunnen brengen.

Kalfort Daghet is een sociale, recreatieve en laagdrempelige club, waar iedereen de kans krijgt om te voetballen. Er wordt een beperkt lidgeld betaald als tussenkomst in de vaste kosten: 135 euro voor senior en 100 euro voor een jongere van minder dan 21 jaar. In het huidige seizoen 2019-2020 zijn er ca. 110 leden, waarvan ca. 85 spelers actief in 3 seniorelftallen en 1 vrijdagse veteranenploeg. Het eerste elftal speelt in Recreanten 2de afdeling Antwerpen. Zij draaien heel goed mee. Ondanks wel

wat veel tegendoelpunten, staan ze na de heenronde op een mooie 4de plaats met 23 punten uit 13 matches.

Goede sportieve prestaties zijn belangrijk, maar het bestuur van Kalfort Daghet vindt dat dit niet te allen prijze mag primeren op gezelligheid en plezier. We blijven veel belang hechten aan de gezellige sfeer binnen de club. Onder het motto "spelen voor het plezier en met plezier" wil Kalfort Daghet verder een stevige liefhebbersvoetbalclub uitbouwen, gebaseerd op de tomeloze inzet van tal van vrijwilligers en spelers.

Het is duidelijk dat Kalfort Daghet een traditieclub is met een roemrijk verleden, een bloeiend heden en een rooskleurige toekomst. Kalfort Daghet blijft een gedreven liefhebbersclub met passie en plezier voor de voetbalsport en een visie om attractief voetbal te brengen met gezonde drang naar optimale prestatie. Dit met bijzondere dank aan de vele vrijwilligers en de sponsors. Kalfort Daghet is financieel heel gezond en wil zich niet in financiële avonturen storten. De uitbating van een eigen kantine en zijn festiviteiten tijdens de kermis zijn hiervoor heel belangrijk.

In de volgende jaren zal worden uitgemaakt waar en hoe de club zich verder zal ontwikkelen. In elk geval blijft voetbalclub Kon. Kalfort Daghet een belangrijke sportvereniging, stevig verankerd in het Kalfortse gemeenschapsleven.

Info: Jan Van Overloop - 0473 993007 of voetbalKD@proximus.be - Meer info op website www.kalfortdaghet.be

FAMILIENIEUWS



EDDY MAES

ECHTGENOOT VAN IVONNE VAN WALLE

(° Bornem, 13 maart 1959 - + Bornem, 29 november 2019)

Wie had dit ooit durven dromen, dat jouw mooie leven werd weggenomen. Je was in de bloei van je leven, je had ons nog zoveel te geven.

Hoe moet dit nou verder zonder jou, we weten hoe graag je verder wou. Je had nog zoveel te betekenen, zeker voor je kleinkinderen, ze konden altijd op je rekenen.

Helaas heeft dit niet zover mogen komen en heeft de kanker jouw zin van het leven meegenomen. Het is allemaal zo snel gegaan, gelukkig heeft iedereen voor jou klaar gestaan.

De kinderen en ik wilden dat we je nog even in onze armen konden vastnemen al was het maar voor één keer. Hopelijk zien we elkaar later weer.



MARIA VAN DER LINDEN

ECHTGENOTE VAN JAN GOOSSENS

(° Kalfort, 27 juni 1938 - + Dendermonde, 13 oktober 2019)

Een lege stoel op een vaste plaats, een familie zonder moeder, zonder grootmoe. Mensen zijn stil, al zingen vogels buiten een zomers lied. Afscheid nemen doet pijn, ook na de zomer van het leven, als elke rijpe korenaar van het veld wordt geplukt. Sterven is hard, ook als de avondzon de horizon kleurt, als de jaren het gelaat groeven en sporen nalaten van wat voorbij is.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is onvolledig. Ze is gebaseerd op informatie die ons werd meegedeeld. Wenst u een overlijden ook te laten vermelden, dan kan u steeds contact opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect bewaard.

Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

KALFORTSE KALENDER

| | |
|------------------------|---|
| Zo. 29 december | Eindejaarstochten - Dorpshuis - Wandelvriendenkring |
| Di. 31 december | Eindejaarsdiner met After party - Dorpshuis en Coolhem Vets |
| Zo. 19 januari | 11u. - Aperitiefconcert met Jan De Smet - Groep V - Dorpshuis |
| Za. 15 februari | Croquekus Chiromeisjes Kalfort - Dorpshuis |
| Za. 29 februari | Kwis Concordiavrienden - Dorpshuis |
| Vr. 6 maart | 19u. - Winter-BBQ - Groep V - Dorpshuis |
| Zo. 8 maart | 11u50 - 2de Indoorzoektocht - Groep V - Dorpshuis |
| Za. 14 en zo. 15 maart | Eetdagen harmonie-orkest Concordiavrienden |
| Za. 4 april | Kwis Chirojongens Kalfort - Dorpshuis |
| Vr. 24 april | Pokeravond - Groep V - Dorpshuis |



Een mooie opkomst voor de novemberlezing "Hebben we meer ongelijkheid nodig", door Ivo Marx, op 20 november georganiseerd door Groep V in samenwerking met Davidsfonds Puurs. Het werd een interessante lezing, met achteraf een pittig debat.

MET DE STEUN VAN...



LEROY C&A
bvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be
Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 113° Kalfortse Klokske verschijnt in april 2019.
Artikels zijn welkom tot 1 april 2020 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 20,00 euro.

